

Een grote vreugde

Precies 40 jaar geleden had ik een brief van Pieter van Delft bij me.

Pieter was dirigent van het Duifkoor en aanvoerder van de verzetsbeweging tegen de plannen van het bisdom Haarlem om de Duif te slopen.

Hij vroeg me of ik bereid was om na de grote kraak in de zondagsvieringen voor te gaan. De bisschop had namelijk gedreigd zijn priesters terug te trekken met de simpele redenering: dan kunnen er geen missen meer worden gevierd, en dan is De Duif geen kerk meer, en dan kan ik dat gebouw toch laten slopen.

Ik zegde Pieter meteen mijn medewerking toe en voelde me van het begin af aan als een vis thuis in het woelige water van de Duifverzetsbeweging.

We zijn nu bijna 40 jaar verder en maken ons op om volgend jaar dat 40-jarig bestaan te vieren. En ik kan u verzekeren dat ik meerdere malen intens dankbaar en trots ben geweest dat zo'n vitale groep dat kostbare Duifgebouw heeft behouden. Dat gezamenlijke verleden met velen van De Duif is voor mij een kostbare herinnering. Het is de warmte van het besef als een gemeenschap iets te hebben kunnen uitrichten tegen een organisatie die meer oog heeft voor het instituut dan voor een levende gemeenschap.

Flinterdunne grens Twee gebeurtenissen hebben dit gevoel deze dagen weer intens aangewakkerd. Het eerste: die lange brief van Paus Frans over de flinterdunne grens tussen kerk en wereld. Het tweede: dat trieste rijtje Nederlandse bisschoppen die op 30 november naar Rome gingen voor het zogenaamde 'Ad Limina-bezoek' aan de paus. Doel van dat bezoek is verslag uit te brengen van de toestand van de kerk in Nederland. Volgens krantenberichten ziet hun verslag er niet opwekkend uit. Het gaat slecht met de kerk. De mensen lopen weg. Maar ze vinden dat ze erg hun best doen om de kleine kudde bij elkaar te houden. Zeggen ze. Helaas moeten er veel kerken worden gesloten. Zeggen ze. Maar dat is niet hun schuld, maar de schuld van de mensen die weglopen! Zeggen ze. Je moet het maar durven om zaken zo om te draaien.

Blijde boodschap Nee, dan die brief van Paus Frans. Iemand kwam daarin 109 keer het woord 'vreugde' tegen. Die brief begint ook met de woorden 'Evangelii gaudium', wat letterlijk betekent: de vreugde van het evangelie (evangelie = blijde boodschap). Het kerstevangelie begint ook met 'Ik verkondig u een blijde boodschap'. En de herders gingen toen vast meteen op pad. Nieuwsgierig. Niet van plan zich te laten hinderen en tegenhouden door getrainde ordebewakers. En ze namen er een stevige borrel op om het nieuwe begin te vieren.

Reikhalzend uitzien Openstaan voor vreugde en een nieuw begin aan te gaan, is echt wat anders dan kiezen voor starheid en gebaande paden. Het ademt een sfeer van openheid, niet van het angstvallige samenklonteren met de kleine restgroep die zich star vastklampt aan de gedroomde fundamenten van een voorbijge tijd. Het gaat om reikhalzend uitzien naar een nieuw begin. Binnen dat kleine aantal vierkante meters van onze Duif is bijna 40 jaar geleden een radicaal, roekeloos en opstandig nieuw begin gemaakt met die man van Nazareth in ons midden.

Mijn kerstwens: hou Hem vast. Dat Hij onze grote vreugde blijft, of weer opnieuw wordt!

• Harris Brantigam

Nr 7 - 15 december 2013

Het volgende nummer verschijnt 26 jan. 2014

Inleveren kopij - voor 13 januari

Aanvang zondagsviering 10:30uur

Agenda voorgangers

- 22 dec Henk Kemper
- 24 dec Kinderkerstviering 17.30 uur
Bert van der Meer
Kerk open om 17:15 uur
- 25 dec Kerstnachtviering 0.00 uur
Jan Andreae
Kerk open 24 dec. om 23:15 uur
- 29 dec Marc van de Giessen
- 5 jan Helma Schenkeveld
- 12 jan Diana Vernooij
- 19 jan Feestelijke viering met o.a.
Marina Slot en Henk Kemper
- 26 jan Henk Kemper

Kindernevenviering

- 19 jan De Duif veertig jaar!

Agenda

- 5 jan Driekoningen
Nieuwjaarswensen om 12.00 u.
Voordracht nieuwe kandidaten
bestuur, voorgangers, jaardoel
- 2 feb Verkiezingen
Uitslagen rond 12.00 uur

Sluittrooster & Inrichten kerk

- 22 dec Harry, Gerrard, Hortense, Holke-Hans
- 23 dec Versieren kerk: allen
- 29 dec Harry, Ingeborg, Jos, Marian
- 5 jan Harry, Carolien, Catrinus, Tineke
- 12 jan Harry, Sabine, Fred, Yvon
- 19 jan Harry, Rada, Jos, Hortense

Als je niet kunt komen wil je dan zelf ruilen en het ook aan mij doorgeven wie er voor jou in de plaats zal komen Overigens voor de overige Duiven: er zijn nog plaatsen vacant om te helpen in te richten. Lijkt me een goed voornemen voor het nieuwe jaar.

• Hortense

Geboren: Alexandra

Irina heeft een gezonde 3e dochter gekregen op vrijdag 29 november. Moeder en dochter maken het goed.

Lunchconcert in De Duif

15 december 12:00 uur

- Aat Hoc Koor
Kerstconcert

23 dec Bas Berger
24 dec Ramses Man
Jinne Terpstra
29 dec Hannah van der Meer
2 jan Jos Pruissen
9 jan Lida Alberse
10 jan Helma Schenkeveld

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nl
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon 06 45949624
Rabobank 1736.29.792

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Rabobank rekening 1736.29.792 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangesloten van De Duif?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming en van hen wordt actieve deelname aan de basisgemeente De Duif verwacht.

Jaardoel - maandcollectes

2013 - De Regenboog Groep

Deze zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychiatrische klachten.

In de viering van 8 december

Vredesvlucht voor Shirin Musa

Vredesvluchten zijn door IKV / Pax Christi in het leven geroepen om kerkgemeenschappen een hart onder de riem te steken van iemand die voor vrede strijdt. Begonnen met 10 kerkgemeenschappen sluiten zich steeds meer gemeenschappen aan om 4 keer per jaar door een vredesvlucht aandacht te schenken in een viering aan vrede. Zie www.vredesvluchten.nl.

Op 2e adventsdag heb ik Shirin Musa (36), oprichter van Femme4Freedom, www.femmesforfreedom.com, de vredesduif toegewenst. Hij is op de post gegaan naar het adres van de actiegroep. Shirin Musa dwong als eerste moslima een religieuze scheiding af in de Nederlandse rechtbank. Na een wettelijke scheiding was deze nodig om echt verlost te zijn van haar helse huwelijk. Nu strijdt Musa met haar stichting tegen 'huwelijksgevangenschap', in de hoop op een even goede afloop voor haar lotgenoten.

Helaas speelt religie een belangrijke rol in die gevangenschap. In islamitische kringen (maar ook binnen het Hindoeïsme en het Jodendom) is een huwelijksbreuk pas definitief na een religieuze scheiding. In ons geseculariseerd land kan een katholiek huwelijk ook nog steeds niet worden ontbonden maar dat heeft weinig effect meer op het gewone leven. In de islam heeft de man bijzonder veel macht: het is aan hem of hij afstand doet van zijn vrouw. In 2008 scheidde Musa en haar echtgenoot voor de Nederlands wet, maar ze kon haar ex-man niet overhalen tot een religieuze scheiding. Dat betekende dat ze voor haar omgeving nog als een getrouwde vrouw te boek stond en niet kon hertrouwen. Ze zocht bijstand van vier verschillende imams en een Iraakse groot-ayatolla, maar ving overall bot.

Toen deed Musa een historische zet: op grond van het Nederlands recht eiste ze dat haar ex-man ertoe veroordeeld werd om van haar te scheiden voor de islam. Met succes: de rechter bepaalde dat hij moest meewerken aan de religieuze scheiding, op straffe van een dwangsom van vijftigduizend euro. Femmes4Freedom beschouwt het vonnis in Musa's zaak als 'een erkenning van haar recht en noodzaak op een islamitische echtscheiding'. Onder Musa streeft de organisatie volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag na, met speciale nadruk op artikel 16, dat bepaalt dat mannen en vrouwen zowel tijdens als na het huwelijk gelijk behandeld worden.

Musa's stichting Femmes4Freedom strijdt tegen huwelijksgevangenschap in de breedste zin van het woord: zowel vrouwen die gedwongen worden om te trouwen, als vrouwen die getrouwd moeten blijven kunnen er terecht. Met weinig middelen heeft Musa al veel voor elkaar gekregen, zoals een hoorzitting in de Tweede Kamer over huwelijksdwang en een aantal wetsvoorstellen over dit onderwerp. Musa's inzet is hoog: ze wil dat huwelijksgevangenschap op internationaal niveau als onrechtmatige daad erkend wordt.

De vredesvluchten zijn bedoeld om iemand een hart onder de riem te steken, iemand die zich hard maakt voor vrede, voor vrijheid en rechtvaardigheid. Shirin Musa is zo'n vrouw. Vrouwen opgesloten in huwelijksdwang zijn onderworpen aan een vorm van lijfeigenschap. Iedere juridische en publicitaire strijd daartegen verdient onze ondersteuning. En wie dat uit eigen ondervinding meemaakt en weet te overstijgen door haar strijd in te zetten voor andere vrouwen – die verdient onze erkenning en waardering. Bij deze.

- Diana Vermooij

Verkiezingen

De 1e ronde van de voorgangersverkiezing is op zondag 5 januari 2014. De 2e ronde van de voorgangersverkiezing is vervolgens op zondag 2 februari. Op die datum wordt ook het bestuur gekozen.

Was je er niet bij, dan heb je echt wat gemist!

We hebben in de VA met elkaar inhoudelijk gesproken over het op te stellen jaarplan voor 2014. Het is van groot belang dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven. Het was een zeer interessante bijeenkomst! Langs deze weg wil ik de aanwezigen hartelijk danken voor hun bijdrage. Wat je vindt, doet er toe!

Met de aanwezigen is er in groepjes gesproken over de onderstaande 'prikkelende' stellingen. De *cursieve* zinnen zijn de opbrengsten vanuit de gespreksgroepen.

Liturgievergaderingen Voorgangers hoeven de inbreng van de liturgievergadering niet door te laten klinken in de viering. *De invloed van de vergadering is belangrijk. Het klinkt sowieso door. En Het hoeft niet, maar het werkt wel zo. De liturgievergadering heeft daarom grote waarde.*

Koor Het repertoire van het koor is voldoende ondersteunend aan de vieringen. *Het koor is van wezenlijk belang voor De Duif. Er wordt een wens geuit: graag meer variatie in de pianostukken.*

Pastoraat & Zorg Eenieder is zelf verantwoordelijk voor de hulp/aandacht die hij/zij nodig heeft. *Mee eens, maar het moet ook aan mensen gevraagd worden. In essentie mee eens, maar de gemeenschap mag niet de ogen sluiten voor hen die het niet kunnen vragen. We richten ons op de vieringen. Het zou goed zijn als er iemand zou zijn die als 'sociaal verzamelpunt' dient.*

Jaardoel Een jaardoel past niet meer in deze tijd. Iedereen kan zelf een goed doel kiezen en naar vermogen bijdragen. *Er is een groep die aangaf het met de ze stelling eens te zijn, maar actiever wil omgaan met een gekozen jaardoel. Anderen zijn het oneens met de stelling. Een jaardoel geeft de mogelijkheid om je als Duif te profileren. Een gekozen jaardoel verdient meer aandacht door het jaar heen. Bijvoorbeeld in HGL.*

Voorgangers De voorgangers moeten in woord, houding en gedrag tonen dat zij binding hebben met de geloofsgemeenschap. *Men is het met deze stelling eens. Er wordt benoemd dat er ook naar buiten binding zou moeten zijn. Een voorganger toont een band die er in de geloofsgemeenschap is en draagt die uit.*

Vieringen Een voorganger moet overtuigen. *Men is het met elkaar eens! Niet overtuigen, maar inspireren is wat we verwachten van voorgangers.*

Externe relaties De Duif is te veel naar binnen gericht. *Dat klopt. Maar wij zijn dan op zoek naar onze 'identiteit'. Pas wanneer die duidelijk is, is er ruimte voor 'extern'. Public Relations-plan wordt aangegeven. Plenair komt naar voren dat ieder op zijn eigen manier vertelt wat De Duif voor hem/haar betekent. De kern van wat eenieder aan een ander vertelt, is hetzelfde.*

Bestuur Het beleid van De Duif wordt bepaald door de VA, het bestuur voert het uit. *Ja, dat klopt! Het bestuur bereidt voor, vraagt na, vraagt om akkoord en consensus. Het bestuur faciliteert, heeft een voortrekkersrol en houdt voeling met de geloofsgemeenschap. De VA moet meer 'body' krijgen.*

Aangeslotenen De Vergadering van Aangeslotenen hoeft het bestuur niet te adviseren en niet te ondersteunen. *Aangeslotenen mogen het bestuur adviseren en moet het bestuur ondersteunen. Voeling houden. Het bestuur moet voorbereiden, dit toetsen in de VA. De Duif is, qua onjuist gekozen rechtsvorm, een stichting, maar functioneert als vereniging. Dit is vanaf de start ook de modus operandi.* ► Lees verder op pagina 4

Afstand genomen

Beste mensen van de Duif,
Vele jaren heb ik het interessant en inspirerend gevonden om actief te zijn in de Duif.

Vooraf door mijn eigen ontwikkeling vond ik het wat lastiger om de aansluiting goed te blijven voelen. Ik merk dat ik me plezieriger voel bij een kerk, die dicht bij mijn roots staat. Daarnaast ben ik in toenemende mate enthousiast over de Zhineng Qigong. Dat betekent dat ik afstand heb genomen tot de Duif.

Zie terug op een rijke periode en nu is voor mij tijd voor wat anders.

Vrede en alle goeds.

• *Catrinus Mak*

Bedankt

Hierbij wil ik mijn diepe dank tonen voor de vele mooie kaarten aan mij gestuurd en de ontroerende woorden die aan mij zijn geschreven en gezegd. In de afgelopen lange periode van ziek zijn en heengaan van mijn lief Duncan heb ik er veel steun aangehad. Ik ben zeer ontroerd en dankbaar en het helpt mij om mijn verdriet te verwerken.

Veel liefs van mij,

• *Yvonne Dennert van der Velden*

De laatste ronde

Op 2 december ben ik verhuisd. Gelukkig heb ik een serviceflat gekregen! Nabij het verzorgingshuis. Wel helemaal zelfstandig, maar met zorg in de toekomst. Hopelijk blijft het nog lang weg! Het was een grote stap. De 4 kinderen zijn hier een voor een het huis uitgegaan. En ook Gerard is 5 jaar geleden 'vertrokken'. Dus bleef ik in een te grote woning achter. Nu zijn hier veel gezinnen komen wonen, veel kleine kinderen, waardoor ik toch dat oudje ben (wat ook wel voordelen gaf). Ik heb geweldig geboft: in een week tijd waren huis en garage verkocht! Ik hoop nog jaren mee te kunnen. Ik ben gelukkig gezond, en daar ook dankbaar voor!

Allen een gezegende kerst en een voorspoedig 2014.

• *Thea van Deijl*

Achter de schermen

U t d e s c h e r m e n W a r s

Public Relations: Wij kunnen onze identiteit niet naar buiten brengen, omdat we die nog niet goed kunnen verwoorden. *Hierin zijn de aanwezigen het niet eens. Er zijn mensen het eens met de stelling en die zich afvragen hoe we wel naar buiten kunnen treden. Met als idee: via de link van diverse bedrijven. En er zijn mensen die aangeven dat we voldoende weten over onze identiteit.*

Wat bij meerdere punten naar voren is gekomen, is dat we realistisch moeten zijn in onze ambities. Wat we doen, willen we met overgave en goed doen.

We gaan in het bestuur de opbrengsten verwerken in het jaarplan. De punten Externe Relaties en PR zullen in een volgende VA verder worden uitgediept. Na de verkiezingen zullen de data van de vergaderingen van 2014 vastgelegd worden. Wat jij vindt, doet ertoe!

• *Yvon van der Meer*

Achter de schermen wordt hard gewerkt. De voorgangers hebben eind september het thema voor de adventvieringen en de kerstnachtviering besproken. De voorbereidingen voor de kinderkerstviering en de kerstnachtviering zijn in volle gang. De commissies voor de festiviteiten rond *40 jaar De Duif* komen geregeld bij elkaar! Het wordt een mooie, feestelijke winter 2013-2014! En dat naast de 'gewone' activiteiten die gedaan worden, zodat er iedere zondag weer een prachtige viering plaats kan vinden.

De activiteiten en voorbereidingen rondom Kerst zijn in volle gang. Kun je een bijdrage leveren en heb je je nog niet opgegeven, dan kun je dat alsnog doen bij Hortense en Marian. Het beloofd weer een warme Kerst te worden, waar veel mensen hun bijdrage aan kunnen leveren.

Belangrijk! De verkiezingen in januari/februari staan voor de deur. Voorgangers, jaardoel en bestuursleden worden gekozen. Hortense Ghijs, Marian van der Meer en Marc van de Giessen hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor het bestuur van 2014.

Hortense Ghijs heeft 20 jaar gezorgd dat de inkoop en realisatie van activiteiten goed zijn verlopen. Zij blijft het vertrouwde gezicht achter de koffietafel, naast Yvonne en Regien. Boekjes maken, de deelnemers aan de wekelijkse liturgievergaderingen voorzien van versnaperingen en wat zij al niet meer doet, gaan gewoon verder.

Marian van der Meer heeft een gezin met drie opgroeiende kinderen, een opstartend bedrijf en last but not least een echtgenoot. Om daarnaast de functie van penningmeester te vervullen, is wat veel van het goede. De kindervieringen wil zij graag blijven verzorgen! Dat is fijn voor alle kinderen die 4 keer per jaar een speciaal welkom krijgen en houden.

Marc van de Giessen wil zich graag richten op het voorgangerschap en handen en voeten geven aan pastorale activiteiten.

We vragen jullie na te denken je beschikbaar te stellen voor het bestuur. Liefst een Duif die affiniteit en ervaring heeft met financiën. **Ineke Pruissen** is, vanuit La Courarie in Frankrijk, bereid de nieuwe penningmeester te ondersteunen.

De overige bestuursleden, **Tineke de Waard**, **Natalie Hakhoff**, **Gerrard Boot**, **Holke-Hans Boersma** en **ondergetekende**, stellen zich herkiesbaar. Dat is fijn, want dan is er enige continuïteit. Natuurlijk afhankelijk van de stemmen die we krijgen.

Marina Slot heeft een eigen gemeente gekregen en **Jan Andreae** zal minder inzetbaar zijn als voorganger in verband met werkzaamheden over onze landsgrenzen heen. Dit heeft tot gevolg dat we mensen nodig hebben die bereid zijn om en zich kwetsbaar durven op te stellen als voorganger. Denk je iemand te weten die over

kwaliteiten beschikt om voor te gaan in onze vieringen, draag die voor tijdens de voorronde in januari. Of misschien zou je zelf een keer voor willen gaan. Je wordt ondersteund door de voorgangers die reeds ervaring hebben opgedaan.

Catrinus heeft besloten om zijn activiteiten in De Duif niet voort te zetten. Hij voelt zich prettig in de Oranjekerk en heeft aangegeven dat De Duif hem veel goeds heeft gebracht. Dat is fijn om te weten. Uiteraard is Catrinus van harte uitgenodigd om 40 jaar De Duif met ons te vieren.

Formulier Aangeslotene Het formulier Aangeslotene krijgt definitief vorm en zal binnenkort in jullie mailbox te vinden zijn. We vragen jullie het formulier in te vullen en terug te sturen of te geven aan een van de bestuursleden. Of je nu kort, enige tijd of lang bij De Duif hoort. Mocht je geen Aangeslotene willen zijn, maar wel actief een bijdrage willen leveren, vragen we je dat aan te geven op het formulier.

Nieuws Zoals iedereen vast al weet, hebben Holke-Hans en Baudyn op 15 oktober een dochter gekregen. Zij draagt de naam Valentine. En sinds vrijdagavond 29 november hebben Irina en Iwan er een dochter bij! Zij draagt de naam Alexandra. Irina en Iwan, gefeliciteerd. En Christina en Maria, veel plezier met jullie zusje. Al zullen jullie nog even geduld moeten hebben, totdat je echt met haar kunt spelen.

Inrichten Bijgaand in dit HGL vind je het inrichtrooster. Iedere zondagochtend wordt de kerkruimte ingericht om met elkaar de viering te kunnen ervaren. Extra handen zijn welkom, want vele handen maken licht werk. **Harry Maalman** en **Jos Pruissen** zijn er eigenlijk altijd om de kerk klaar te maken; hen kun je vragen wat er zoal gedaan moet worden. Het smaakt vast naar meer. Voel je uitgenodigd!

• *Yvon van der Meer*