

## Geef gerust, de fiscus betaalt mee!

*Velen van jullie weten het al, maar toch vragen we nog een keer jullie aandacht voor de financiële positie van onze Duif. De jaarlijkse huurkosten van de kerk en 't Hemeltje vormen circa 75% van onze totale begroting. Dit betekent dat we hiervoor alleen al elke week € 450,- moeten betalen. Een niet gering bedrag dat we met de donaties en collectes bijeen moeten brengen.*

In het verleden hebben we jullie gevraagd ons periodiek te steunen via een notariële akte. Hierdoor wordt jullie gift voor 100% aftrekbaar bij de belastingaangifte. Een aantal Duiven hebben hier toen gehoor aan gegeven. Voor anderen was deze drempel wellicht te hoog. Met ingang van 2014 is dit nu gemakkelijker geworden, een dergelijke overeenkomst hoeft niet meer via de notaris te worden vastgelegd en hierdoor vervallen dus de notariskosten.

De voorwaarden die voor de notariële akte golden, zijn niet gewijzigd. De twee belangrijkste hiervan zijn: de overeenkomst geldt voor een periode van minimaal vijf jaar, maar toch kan deze al eerder worden stopgezet bij overlijden, of als je inkomen fors terugvalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

### Doneren zonder inleveren

Afhankelijk van jullie inkomsten kan de schenking via een akte je een belastingvoordeel opleveren dat al snel 42% van het geschonken bedrag bedraagt. En als je hiermee de schenking verhoogt, steunt ook de overheid ons financieel. Stel je doneert jaarlijks € 100,-, dan kun je de donatie verhogen tot € 172,- omdat je van de belastingdienst € 72,- terugkrijgt. Het is in dit stukje in het HGL te ingewikkeld om het volledig uit te kunnen leggen, maar ik ben altijd bereid om samen met jullie te bekijken of je ons met deze vorm van schenken kunt helpen zonder dat je er zelf op in moet leveren.

### Periodieke gift

Een aantal van de vaste Duiven steunen ons al periodiek zonder dit in een akte te hebben vastgelegd. Hen wil ik vragen om deze mogelijkheid serieus te overwegen. En periodiek is zowel 1x per jaar als 1x per kwartaal als... enz.

Anderen geven hun bijdrage in de collecte. Deze kunnen zij niet aftrekken van de belasting, dus wellicht een reden om ons via de bank (dit is een voor de fiscus aantoonbare gift) of zelfs via een onderhandse akte te gaan steunen.

En als je opziet tegen de bankperikelen, wij kunnen je 'ontzorgen' wanneer je ons machtigt om jouw gift te incasseren.

Wil je hierover meer weten? Je kunt mij altijd mailen of bellen.

### • Ineke Pruijsen

Administrateur van Stichting De Duif

Ineke12count@gmail.com

Tel. 020 – 615 91 26, in Frankrijk: 0033 - 553 56 50 29

Geen mens is illegaal

### Nr 2 - 16 maart 2014

Het volgende nummer verschijnt op 18 mei  
Inleveren kopij - voor 5 mei

### Vieringen en voorgangersrooster

- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -

16 mrt	Henk Kemper (Vredesvlucht)
23 mrt	Marc van de Giessen
30 mrt	Carolien Maris (Zomertijd)
6 april	Helma Schenkeveld
13 april	<b>PalmPasen</b> Diana Vernooij
17 april	<b>Seidermaal 18.00 uur</b> Bert van der Meer & Helma Schenkeveld
18 april	<b>Goede Vrijdag 19.00 uur</b> Harris Brautigam
20 april	<b>Pasen</b> Henk Kemper
27 april	Carolien Maris
4 mei	Marc van de Giessen
11 mei	Hans Ernens
18 mei	Diana Vernooij

### Kindernevenviering

13 april Palmpasen

### Agenda

13 april VA, o.a. Presentatie jaarverslag

### Sluitrooster & Inrichten kerk

23 mrt	Harry,Hans,Rui/ Gerrard
30 mrt	Harry,Jos,Thea/ Tineke
6 apr	Harry,Jos,Diana/ Natalie
13 apr	Harry,Gerrard,Natalie/ Yvon
20 apr	Harry,Hans,Rui/ Natalie
27 apr	Harry,Fred,Sabine/ Gerrard
4 mei	Harry,Ingeborg,Carolien/Holke-H
11 mei	Harry,Jos,Thea/ Tineke
18 mei	Harry,Gerrard,Natalie/ Yvon
25 mei	Harry,Fred,Sabine/ Natalie
1 juni	Harry,Jos,Diana/ Holke-Hans
8 juni	Harry,Ingeborg,Carolien/ Tineke

**Als je niet kunt komen** wil je dan zelfruilen en het ook aan mij doorgeven wie er voor jou in de plaats zal komen

Overigens voor de overige Duiven: er zijn nog plaatsen vacant om te helpen in te richten.

Misschien wil je wel op de reservelijst staan die we zullen gaan maken. Altijd handig, anders zijn het altijd dezelfde Duiven die voor jullie klaarstaan.

• Hortense

53 keer per jaar leveren we een topproductie. Elke week weer een nieuw boekje, koor zingt top, elke viering wordt door de gemeenschap voorbereid. Een hoop om trots op te zijn. De Duif is daarbij ook vertegenwoordigd op allerlei plekken in Amsterdam. Ons cebook-pagina laat al de veelkleurigheid van contacten zien, maar er is meer.

**RK Pastoresconvent** Ja, misschien zie je Hortense en ondergetekende niet zo snel tussen de witte boordjes van de paters van Opus Dei en Sacramentijnen zitten. En wellicht denk je dat we weinig gemeen hebben met de pastores van de Nicolaasparochie. Toch gaan we twee keer per jaar in gesprek en gebed. Oecumene is een grondhouding om het beste van elkaar te willen zien.

**Voorgangersatelier** De Duiven Bert van der Meer, Carolien Maris en ondergetekende hebben bijgedragen in het voorgangersatelier georganiseerd door 2 of 3 bijEEN. De Ontmoetingsplek voor zoekers naar bezieling en verband voorbij kerkisme. Een bonte club bondgenoten die als basisgemeenschap toekomst proberen te vinden met elkaar in christelijke traditie. De Duif blijkt een inspiratiebron te zijn voor veel basisgemeenschappen. Gekozen voorgangers? Elke week? Hoe doen jullie dat?

**Raad van Kerken Amsterdam** Vier maal per jaar gaat er een Duif-vertegenwoordiging naar de Raad van Kerken bij de doopsgezinden aan het Spui. Van quakers tot oud-katholieken, van evangelisch lutherse gemeente tot PKN. De Duif spreekt mee over de vertegenwoordiging van de kerken in vluchtelingenproblematiek of drugspastoraat. Ook discussiëren we mee over veranderend kerkklimaat. Hoewel wij ons onderscheiden, delen wij in dezelfde zorgen over continuïteit van geloofsgemeenschap.

**Theologisch café** In de sfeervolle Gelagkamer van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht 18 is er een aantal keer per jaar een lezing, gesprek en borrel bij het theologisch café. Hier komen hoog- en randkerkelijken bijeen om over prikkelende thema's te spreken. Sprekers zijn bijvoorbeeld Koert van der Velde en Désanne van Brederode. Als Duif word je altijd hartelijk welkom geheten.

**Is die oude verbondenheid wel eigentijds?** Binnen het bestuur is er wel eens de vraag of de conventen en Raad van Kerken nog past binnen de eigentijdse oecumenische basisgemeente? Hoe heilig is zo'n Rooms convent? Hoeveel is de Raad van Kerken ons waard? Het antwoord tot nu toe is: JA, wij willen onderdeel blijven van de Amsterdamse Kerken. Maar wie weet denken we in de toekomst wel anders.

• Marc van de Giessen

## Tijd voor elkaar

Lieve Duiven, 6 april 2014 is voor ons een bijzondere zondag, want dan vieren we dat we 30 jaar samen zijn. 30 jaar liefde en verdriet gedeeld, gelachen en ook gehuild, gepraat, gedanst, gezongen, gegeten, gedronken... en al die andere dingen die je zo graag samen doet met iemand van wie je houdt.

En dit willen we vieren, ook met jullie! Dus zet het alvast in je agenda: op zondag 6 april eerst een viering 'Tijd voor elkaar' en daarna een lunchparty met veel zoete en hartige taarten, koffie, thee, sap, een wijntje en wellicht ook nog wat 'gouwe ouwe', gezongen door... Wij hopen dat we op deze dag met veel Duiven en familieleden tijd zullen hebben voor elkaar.

• Ineke Pruissen en Helma Schenkeveld



- 18 mrt Fjodor Gransjean
- 21 mrt Christina Terpstra
- 3 april Yade Jorritsma
- 15 april Ria Estourgie
- 19 april Astrid Brugmans-Evers
- 20 april Diana Vernooij
- 21 april Naomi Vos
- 28 april Maria Antonova  
Thea van Deijl  
Tineke de Waard
- 29 april Paul van Ewijk
- 30 april Ineke Pruissen
- 4 mei Fieke Kuyper
- 6 mei Ton Wiemers
- 10 mei Christien Wartena
- 11 mei Ancel Tholen
- 15 mei Angela van der Marck  
Frank Sanders
- 16 mei Timo van Elst

## Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

## Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7  
1017 WB Amsterdam  
e-mail: deduif@xs4all.nl  
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
Telefoon 06 45949624  
Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

## Verzending HGL

Hortense Ghijs ..... 020 6266155

## Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Rabobank. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

## Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming van hen wordt actieve deelname aan de basisgemeente De Duif verwacht.

# Schipholwakes in de lijdentijd

*Er bestaat voor de Eeuwige geen onderscheid. In de aanloop naar Pasen organiseert het Jeannette Noëlbuis Schipholwakes bij de vreemdelingen die vastzitten, omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.*

In de lijdentijd staat de groep stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt en geven ze een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. De wakes worden vanuit de traditie en het gedachtegoed van verschillende geloofsgemeenschappen gehouden.

5 Maart was de eerste wake, georganiseerd door de Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker Amsterdam. Op 9, 16, 23, 30 maart, en ook 6, 13, 18 en 20 april zijn er wakes, georganiseerd door onder meer de Dominicus, Keizersgrachtkerk en Studentenecclesia, door de Franciscaanse Vredeswacht, de Evangelische Broedergemeente & Doopsgezinden & Lutheranen. Voorwaar een mooi oecumenisch initiatief met een gepassioneerd hart!

De wakes zijn bij het Justitieel Complex Schiphol, Duizendbladweg 100, Badhoevedorp van 14.00 – 15.30 uur. Kijk voor het laatste nieuws, meerijden, of openbaar vervoer op [www.schipholwakes.nl](http://www.schipholwakes.nl) of bel: 06 – 3029 5461.

• *Diane Vernooij*

## Van de voorgangers

De voorgangers ondervonden deze winter een warm welkom in huize Kemper. Belangrijkste onderwerp van de bijeenkomst: de Paasserie.

Onze **succesformule** hielden we erin: 's ochtends een geleide meditatie en een uitwisselingsrondje, voordat we 's middags met de vergadering beginnen. Meestal komt er zoveel inspiratie tevoorschijn, dat we het thema snel kunnen vinden en inkleuren.

**Carolien Maris** was voor het eerst aanwezig, ze was officieel nog niet gekozen – maar we hadden er goede hoop op, dat we haar hadden uitgenodigd. En ze is inmiddels gekozen. Carolien wordt de eerste tijd gecoacht, zodat ze soepel in het voorgangerschap zal kunnen rollen.

We spraken af dat twee voorgangers met bestuurslid Marc samen het voorgangersdeel van het **jaarplan voor 2014** zullen maken.

Op 16 maart bezoekt de oecumenische basisgemeente '**De Regenboog**' uit **Leiden** onze viering met een flinke groep. We zullen hen welkom heten en napraten op 't Hemeltje, met wie daar verder ook graag bij wil zijn.

Op 18 mei zal **professor Esther Mombo uit Kenia** samen met Diana voorgaan in de viering van De Duif. Ze is dan in Nederland voor een training voor vrouwelijke leiders van de vredesbeweging.

Verder willen we graag **nieuwe lectoren** uitdagen zich aan te melden bij ons. Dus, wil je graag een keer mee voorbereiden en mee voorgaan in een viering, meld je bij een voorganger!

De Paasserie van 2014 heet '**Veertig dagen tijd voor**'. De flyer vind je op de informatietafel.

• *Diane Vernooij*

## Joop Schaaps overleden

Op 25 januari overleed plotseling Joop Schaaps (62). Wij verliezen in Joop een zeer betrokken Duif die soms moeite had met de vernieuwende stijl van voorgangers: "Wij hebben verschillende ideeën over wat een kerk is. Ik wil daar bezig zijn met mijn relatie tot de schepper." Zijn partner Marijke Kleyn, Joops broers, zuster en naaste verwanten wensen wij veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

## Rien van Dort overleden

In de week vóór Kerstmis viel Rien van een trapje. Een paar dagen voor Kerst werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Rien was verheugd om de kerstnachtviering in De Duif bij te wonen.

Rien wilde zijn leven anders inrichten: niet meer op zondagen werken, meer tijd met kinderen en kleinkinderen doorbrengen. Helaas was hem dat niet meer gegund.

## Omzien naar elkaar

Pastoraat binnen De Duif wordt voornamelijk gezien als omzien naar elkaar. Het omzien naar elkaar is onlosmakelijk verbonden met gemeenschap zijn. En iedereen vindt dat eigenlijk logisch. Je zorgt een beetje voor de ander.

**In de VA** is gevraagd om een sociaal verzamelpunt. Hoe kunnen we zorgen dat we omzien naar mensen die uitvallen of ziek zijn. Vorig jaar kwam er een oproep voor een pastoraal coördinator in het HGL. Harry Maalman en Carolien Maris hebben zich aangemeld om bezoeken af te leggen of telefoontjes te plegen. Afgelopen jaren blijken Hortense Ghijs, Yvonne van der Velden en Thea van Deijl een actieve rol te hebben in het omzien naar Duiven die wat steun en aandacht verdienen. Dat gaat redelijk organisch en vraagt geen vergaderingen of een officiële structuur.

**Als pastoraal coördinator**, sociaal verzamelpunt of pastoraal meldpunt verbind ik op individuele basis vraag en aanbod. Ik vraag eigenlijk iedereen die op mijn weg komt om mee te doen. Want omzien naar elkaar is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

• *Marc van de Giessen*

## Youtube

Heb je het al gezien en bekenen? Ook de duif staat met filmpjes op Youtube. "Deduifamsterdam" is daar ons eigen kanaal.

## Na dertig jaar dodencel eindelijk vrij - Amnesty

Na dertig jaar in de dodencel is de Amerikaanse terdoodveroordeelde Glenn Ford eindelijk vrij. Hij was de langstzittende gevangene in de staat Louisiana.

De Afro-Amerikaanse Glenn Ford werd in 1984 op 34-jarige leeftijd terdoodveroordeeld voor de moord en beroving op een 56-jarige horlogemaker. Dat gebeurde door een volledig blanke jury in een met constitutionele fouten vergeven rechtszaak. Uit nieuw bewijsmateriaal blijkt dat Ford niet in de buurt van de winkel was tijdens de beroving en moord. Glenn Ford is het levende bewijs van het falende Amerikaanse rechtssysteem.

Lees verder: <http://bit.ly/1cvBe4a>

## Waar word jij gelukkig van?

Ik heb thuis een scheurkalender met spreuken, gezegdes en dergelijke, gekregen voor Kerst. Hij ligt op mijn bureau en ik sla iedere dag een velletje om. Je ziet ze meestal op het toilet, maar dat vind ik wat minder inspirerend.

Ik keek alvast naar maandag, omdat we dan weer vrolijk aan de arbeid gaan. Een uitdrukking van Mary Brantley sierde deze dag. "Neem eens de tijd om na te denken over dingen waar je echt gelukkig van wordt" zo las ik.

In de auto naar de Duif speelden die woorden door mijn hoofd; immers het is altijd zo makkelijk te piekeren over zaken waar je niet gelukkig van wordt. De rest van de dag vergat ik eigenlijk de uirdrukking.

Na een bijzondere dienst in de Duif gaf ik Rui een zoen die naar zijn werking en slenterde ik met Niek van ons koor naar Nel, waar we een tafeltje in de zon vonden en we uitgebreid hebben gelunched en gekletst en... wat heerlijk, die zon op je kop! Blij verrast zag ik daarna in de auto twee flinke rode bloemen; weg met het winter masker!

Vervolgens een mooi rieten bankje/opbergbox gekocht voor op ons terras, en tevens maar het hele terras lenteklaar gemaakt. Alles schoon gemaakt, het oude wankele kastje uit elkaar gehaald en het mooie rieten bankje geïnstalleerd met kussens en al.

Toen alles helemaal naar mijn zin was zat ik met een colaatje na te genieten van al mijn werk en bedacht ik me opeens hoe tevreden ik was en...hoe leuk deze dag was geweest.

"Oh ja, neem eens de tijd om na te denken over dingen waar je echt gelukkig van wordt"...schoot me te binnen. Nou gewoon, zo'n zalige lentedag die begint met inzingen in de Duif en eindigt met een prachtig terras." Jee zeg, hoe simpel kan het zijn"...

Hmmm... wordt dit nu niet echt een oer saai relaas? Ik blader even terug in mijn scheurkalender en vind de perfecte afsluiting voor dit simpele verhaal,

Wat heb je nog te wensen als je vrij bent van onvrede?

Precies.

• *Hans Ernens*

## De paus

*5000 Nederlandse katholieken hebben een brief aan de paus gestuurd. Ze willen dat hij naar Nederland komt. De organisator van dit verzoek zegt dat, statistisch gezien, 5000 staat voor 3 volle ArenA-stadions om de mis te vieren! Dit hele gedoe is nou echt weer zo typisch rooms: omdat ie zo aardig is, hem dan ook maar meteen hier naar toe halen.*

**H**et doet me denken aan de 8 mei-beweging die in 1984 werd opgericht om de constructieve katholieke protesten te bundelen tegen die aartconservatieve Poolse paus die ons land toen kwam bezoeken. De jaarlijkse manifestatiedagen werden massaal bezocht (met onder andere Wies Stael-Merx als een grootse inspirerende voorzitter; zij had bisschop moeten worden!). Van bijna het begin af aan werd getracht om de bisschoppen er bij te betrekken. Maar de heren – die van roeping 'bruggenbouwers' moesten zijn – lieten het hooghartig afweten. Zij waren te zeer lijfeigenen van het Vaticaanse systeem om zich met het gewone volk te bemoeien. Het vruchteloos gehengel naar deze eminenties betekende een langzame dood van de 8 mei-beweging.

**En wat zie ik...** Een aardige, nieuwe paus, en hup, daar begint het gehengel meteen weer. Die roomse neiging is kennelijk onuitroeibaar. Ik vind paus Franciscus best aardig en soms origineel. Maar ik wil eerst van hem wat wezenlijks zien. Hij is nog steeds voor mij een vertegenwoordiger van een systeem dat me meer dan wezensvreemd is geworden! Het risico van hem is dat hij door zijn jovialiteit het onbetamelijke van het Vaticaanse beleid ondoorzichtig maakt. Met die dictatorachtige en rechtse Johannes Paulus II was dat beter te doorzien.

Paus Frans gaat die Johannes Paulus II op 27 april heilig verklaren. Dat is in de roomse kerk nog nooit zo snel gebeurd. Maar ja, beweert het Vaticaan, de vereiste wonderen zijn gebeurd. (Ik denk eerlijk gezegd dat ze de Poolse katholieken, die ook opstandig beginnen te worden, te vriend willen houden!) Volgens bronnen wordt op die dag ook door hem, op zijn eigen aandringen, Johannes de XXIII heilig verklaard. Dat aandringen was nodig, omdat er bij deze paus geen 2e wonder plaatsvond. Nou dat is dan tenminste iets, want deze paus was te lang genegeerd door de curie.

**Maar ik verwacht ook** dat bijvoorbeeld Leonardo Boff, de priester die samen met Gustavo Gutierrez de ontwerpers van de bevrijdingstheologie waren, eens worden gerehabiliteerd. Zij werden, samen met andere priesters die opkwamen voor het lot van de armen (bijvoorbeeld bisschop Oscar Romero, vermoord in El Salvador) speciaal door Johannes Paulus II zwaar vernederd en op een zijspoor gezet of doodgezwegen.

Ik verwacht van hem ook een duidelijker opening in de starre Vaticaanse standpunten rond liturgie, vrouwen in het ambt, homo's, echtscheiding. Kortom, ik verwacht een duidelijk bevrijdend gebaar speciaal voor die mensen die ten onrechte in gewetensnood gebracht zijn. En waarom heeft hij de aartsbisschop van Oeganda, die een uitgesproken vurig voorstander is van de antihomowet, niet teruggefloten?

Nou ja, nogmaals: ik vind paus Franciscus best aardig. Maar laat hij eerst maar die curie goed aanpakken en Nederland verlossen van dat ijzereheinig stelletje bisschoppen, die meer kapot maken dan hem lief moet zijn. Ik wil hem, samen met De Duif, best wel helpen!

• *Harris Brautigam*

# Uitkomst verkiezingen 2 februari 2014

## Jaarverslag

**Voorgangers** Alle voorgedragen voorgangers hebben ruim voldoende stemmen gekregen om ons weer een jaar te verrassen en te inspireren, ieder op zijn/haar manier. Dat is heel fijn! Ik hoor steeds vaker geluiden dat niet iedere geloofsgemeenschap het voor elkaar krijgt om alle zondagen een viering te verzorgen. Zelfs niet als de voorgangers betaalde krachten zijn. We mogen trots zijn op het feit dat we in onze geloofsgemeenschap iedere zondag een prachtige viering weten te organiseren. Misschien hebben jullie dat ook wel eens dat je het zo gewoon vindt dat er iedere week een liturgiegroep is die vieringen na- en voorbespreekt. Dat er altijd mensen zijn die zorgen voor de innerlijke mens in de vorm van koffie/thee en wat lekkers. Dat er wekelijks liturgieboekjes worden gemaakt, voorzien van een originele voorkant, afgestemd op de inhoud van het thema van de betreffende viering. Dat de overwegingen op onze website: [www.deduif.net](http://www.deduif.net) worden geplaatst En zo zijn er nog veel meer activiteiten op te noemen die we met elkaar voor elkaar krijgen. Voor, door en met elkaar!

**Jaardoel** Huize Kuria is gekozen als jaardoel waar iedere tweede zondag van de maand een extra collecte voor wordt gehouden. De opbrengst wordt overgemaakt naar Huize Kuria. De opbrengst kan naar eigen inzicht gebruikt worden.

**Bestuursleden** De bestuursleden die hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen, zijn allen met meerderheid van stemmen gekozen. De verdeling van de bestuurstaken zijn natuurlijk ook te vinden op de website:

Secretaris: Holke-Hans Boersma

PR en communicatie: Tineke de Waard

Coördinator liturgie en koor: Natalie Hakhoff

Bestuurslid met diverse taken: Gerrard Boot

Penningmeester-op-afstand: Ineke Pruissen, hier: vacant

Voorzitter: Yvon van der Meer

Voor het penningmeesterschap-alhier zijn en worden er mensen benaderd. Zodra er iemand bereid is gevonden deze schone taak op zich te nemen, zullen we dat laten weten. Een van de belangrijkste taken is om inkomsten te werven en korte lijnen te hebben met Ineke. We zien namelijk een terugloop in de opbrengsten van de collectes. Misschien is nog niet iedereen op de hoogte van het feit dat er documenten beschikbaar zijn over donaties en periodieke giften, waarbij de belasting een -voordelige rol kan spelen.

Er wordt in het bestuur in samenwerking met de bestuursleden van 2013 achter de schermen gewerkt aan het Jaarverslag 2013 en aan het jaarplan voor dit kalenderjaar 2014. Deze zullen tijdens de VA van zondag 13 april gepresenteerd worden. Bij deze ben je alvast van harte uitgenodigd!

**Actieve Duiven** Naast deze mensen zijn er Duiven die taken op zich nemen, zoals Hortense Ghijs. Zij blijft graag zorgen voor de koffie/thee, het Hemeltje, boekjes, HGL,

de inkoop voor o.a. de Seideravond samen met Ton Visser (onze vaste Seiderkok). Fred Vos werkt nauw samen met Tineke de Waard aan de PR, hij onderhoudt de website en verzorgt de eerdergenoemde originele voorkanten van de liturgieboekjes, flyers voor de aankondiging van themavieringen (Tijd voor Pasen, Kerst en de zomer serie). Marc van de Giessen heeft aangegeven zich in te willen zetten voor de contacten met o.a. De Raad voor Kerken en zet zich met Harry Maalman, Thea van Deijl, Yvonne van der Velde, Hortense Ghijs en Carolien Maris in voor het omzien naar elkaar.

Ineke Pruissen is onze 'penningmeester op afstand' en zorgt voor de goede afhandeling van de financiële zaken. Zij wordt praktisch ondersteund door Jos Pruissen. Hij coördineert dat iedere zondag de collectes worden geteld en de bedragen op de rekening van De Duif overgemaakt worden.

Irina Antonova speelt iedere dinsdagavond en zondagochtend de sterren van de hemel en werkt nauw samen met Henk Kemper. Hij staat diezelfde momenten vol overgave het koor te dirigeren, de liederen die de voorgangers graag willen horen bij hun thema's. Zonder koor geen dirigent. Het aantal koorleden groeit gestaag, Het is fijn om samen te zingen. Het geeft energie! Als je nog niet weet wie wie is, maak eens een praatje bij de koffie na de viering. Het meetingpoint van de week.

Naast deze mensen zijn er natuurlijk nog veel meer mensen die actief zijn. Mocht je niet genoemd zijn dan heeft dat geen reden. Je inzet wordt in ieder geval zeer gewaardeerd!

Actieve Duiven zijn ook de mensen die zich hebben opgegeven inzetbaar te zijn voor diverse hand- en spandiensten.

**Formulier van Aangeslotene** Ik kan me voorstellen dat je denkt, over dat formulier heb ik al eerder gehoord. Dat klopt! Het lijkt eenvoudig om een goed formulier te ontwikkelen. Het vraagt zorgvuldigheid en daarmee tijd om het zo goed mogelijk te laten voldoen aan het gestelde doel.

Doel van dit formulier is tweeledig. Als eerste willen we graag weten wie zich bij ons willen aansluiten en zich aangesloten weten. Ten tweede willen we graag weten op wie een beroep gedaan kan worden en voor welke activiteiten.

We realiseren ons dat een formulier weerstand kan oproepen, maar we vragen je daar overheen te stappen. Voor nu is dit het formulier waar je op kunt aangeven een bijdrage te willen leveren aan onze bruisende geloofsgemeenschap en tevens Aangeslotene te zijn. Iemand die Aangeslotene is heeft recht tot stemmen, beleid bepalen en of meepraten. Mocht je je niet willen opgeven als Aangeslotene maar wel op een of andere manier een bijdrage te willen leveren, vragen we je ook het formulier in te vullen en aan te geven in welke vorm we een beroep op je kunnen doen. De Duif voor, door en met elkaar!

• *Yvon van der Meer*

# Liederen om in te wonen (2)

*Ons laatste lied in de viering van die zondag was “Om liefde gaan wij een leven”.*

*Het is éénstemmig en het zingt makkelijk mee.*

*Het wordt bij ons meestal achteraan in de viering geplaatst, als mooi slot dat we met elkaar zingen.*

*Dat heeft een bijwerking: dan loop je dat nog een tijdje te zingen als de viering allang voorbij is.*

*Je weet wel van het “vogeltje uit de bergen, wat zwoeg je dapper voort” (om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord)...*

## Het lied van het vogeltje

Het vorige stuk over liederen eindigde met de vraag “Wat is jouw favoriete lied en waarom?” En Astrid kwam die ochtend naar mij toe. Ik kende haar van af en toe groeten en omdat ze weleens koffie schenkt. Een vrolijke kleurrijke aanwezige vrouw uit Zeist. Zij is al wat langer verbonden aan De Duif dan ik met mijn twee-en-een-half jaar. Ze vertelde me over haar favoriete lied en welke gebeurtenis er voor haar aan verbonden is en liep toen naar haar jas. Later belde ik haar thuis op.

**“Dit lied is mij heel dierbaar.** We zongen dit toen onze dochter gedoopt werd, toen ze trouwde en toen zij stierf. Het was nog in de tijd dat De Duif in Buikslotermeer kerkte, toen in De Duif aan de Prinsengracht een renovatie gaande was. Babette kwam uit Zeist en studeerde vol overgave geneeskunde in Amsterdam. En ze was op zoek naar een kerk en dat werd De Duif. Ik weet nog dat ze dit lied zo fijn vond, want dan belde ze mij op en zei “We hebben weer van het vogeltje gezongen, mam!” In 2001 is Babette in De Duif gedoopt door Jos (Brink) en kort daarna trouwde ze met Jeroen: ook in De Duif en weer werd de dienst door Jos geleid. En ja, bij haar uitvaartdienst zongen we het opnieuw. En nog altijd zing ik dit lied graag eigenlijk.” ... “In 2003 kregen Babette en Jeroen een zoontje, Ciske. Hij is nu alweer tien jaar.”

“Babette volgde een opleiding tot forensisch arts bij de GGD en was in verwachting van hun tweede kindje. Dertig jaar was ze. Op een dag in mei 2005 kreeg zij hevige buikpijn. Ze heeft toen zelf de ambulance gebeld omdat ze zeker wist: hier is iets he-le-maal mis!” Moeder en kind hebben het allebei niet gehaald. De oorzaak bleek een ongelooflijk snelle en dodelijke bacterie te zijn. “Tijdens de uitvaart waren er echt overal bloemen, ook buiten op de gracht. Er was een haag gemaakt van heel veel mensen met bloemen. En dit lied was opnieuw onderdeel van de dienst omdat zij het zo mooi vond. En op haar graf staat het ook geschreven: “Om liefde gaan wij een leven”.

**Na een tijdje** ben ik af en toe naar De Duif gekomen. Ik ben op mijn manier Babettes plekje gaan innemen in De Duif, waar zij altijd zo graag kwam. En het klinkt voor anderen misschien raar, maar het is voor mij nog altijd heerlijk om dit lied te zingen. En ook praten over Babette doe ik graag!”

Ik besef weer hoe groot en hoe diep liefde is en hoe een zogenaamd simpel lied zich door het verlies heen kan nestelen in de ziel van een mens. En hoe mooi en hoe goed dat ook kan zijn ondanks die onvoorstelbare pijn.

Maar ook mijn eigen kleine belevenissen met hetzelfde lied over de liefde en het leven blijven voor mij waardevol. In het 3e couplet zingen we: Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood, mijn liefde mijn reisgenoot... Is het niet een geschenk om voor altijd een reisgenoot te hebben? Of er tegelijk één te zijn? Of er in God één te vinden? Ik blijf ook altijd zachtjes steken bij de woorden: “om alles ga ik dit leven, om alles of niets met jou”. Het zingt zo makkelijk maar daar staat niet zomaar iets. Voor mij gaat het over de stille liefde met een grote L die er voor iedereen is. En dat je door het vuur kunt gaan voor één mens omdat die gewoon zo ontzettend de moeite waard is en blijft. Zelfs als die persoon niet meer in levende lijve onder ons is. Maar dat ook jijzelf zo’n mens bent. En tja, dat vogeltje in de bergen: wat een fijne regel om te zingen.

**Thuis googelde ik** de beginregel... Nou ja zeg! Ik kwam terecht bij de uitvaartliturgie van Jos Brink in augustus 2008 in De Duif... En misschien geen verrassing voor jullie, maar voor mij wel: daar was het lied van het vogeltje weer: als eerste, als openingslied.

Hier is het laatste woord nog niet over gesproken. En dat allemaal door dat éne lied.

• Carolien Maris

*(Met toestemming van Astrid Brugman gepubliceerd)*

## Om liefde gaan wij een leven

*Huib Oosterhuis / Herman Rouw*

*Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel, om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.*

*Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort ?*

*Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.*

*Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel, om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.*

*Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen ?*

*Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.*

*Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood,  
zwerfen de verste wegen om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.*

*Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.*