

## Twee extra lintjes

*Druk bezig met de voorbereidingen voor mijn overweging op moederdag, ‘  
Nog iets te melden voor het HGL?’... vraagt Angela altijd zo lief.  
Dus maar opnieuw even de laptop op schoot en met een kop koffie denk ik  
opeens aan de koffie in De Duif en de dames die ons week in week uit op onze  
wenken bedienen. Hoe lang Hortense en Yvonne daar al staan? Misschien wel  
over de duizend(en) weken. Da’s lang!*

**K**om je vroeg in De Duif, zoals wij in het koor, is er al verse koffie en thee. Verder zie je de dames zich discreet terugtrekken vlak voor het eind van de dienst om alle dorstigen op te vangen direct na de dienst. Plakje cake erbij? Servetje, misschien nog een Duif-kerstkaart of een cd van het koor? Een praatje en knipoogje, ..enne je nog even inschrijven voor een Duif-event? Afruimen, vuilniszakken achter naar de uitgang. Tafels schoonmaken, is alles weer netjes? Inkopen van thee, wijn en koffie, is er nog genoeg in huis?

Ja, ja.....er zijn veel vrijwilligers in de Duif en iedereen verdient alle lof! Maar de dames van de koffiehoek, onze Yvonne en Hortense.... Jullie verdienen een lintje... samen met jullie assistenten! Helaas ben ik net te laat en heeft Koning Willem-Alexander alles al vergeven. Maar, na lang aandringen, heeft hij dan toch de volgende boodschap voor jullie mee gegeven:

*Geachte dames van de koffiehoek,  
Verdekt opgesteld tussen het rode Duif-doek,  
Vrolijk, gastvrij en welgemutst,  
En de koffie nog nooit verprutst,  
Uw charme en vriendelijkheid als Duif-visitekaartje,  
Tussen suikerklontjes en een chocoladetaartje,  
Moge u - in goede gezondheid - nog veel kopjes schenken,  
En veel nieuw Duif-bloed naar binnen wenken.  
Een lintje kan ik u lieve dames niet meer op spelden,  
Maar u bent en blijft - vast en zeker- twee zeer gewaardeerde Duif-helden!  
Moge nog veel bijeenkomsten u tot zegen zijn,  
Met zuivere koffie en uw tafeltjes rein!  
Met de kleedjes glad gestreken door Thea van D,  
Houd u allen het kerkvolk tevree!  
- Uw Willem A! -*

Wow... Hortense en Yvon. Da’s nog eens een onderscheiding! Gefeliciteerd en nog vele jaren!

• Hans Ernens

## Parkeren op zondag rond De Duif

Op zondag is er gratis parkeergelegenheid op de Prinsengracht tot 12.00 uur.

Je kunt ook gratis parkeren op de Albert Cuypstraat, dat is 10 minuten lopen naar De Duif. Echter, als experiment wordt gekeken of het rendabel is om op de **eerste zondag van de maand markt op de Albert Cuypstraat** te houden.

De proef loopt van april tot en met september. Op deze zondagen kun je dus **niet** parkeren in de Albert Cuypstraat. Kijk voor meer informatie op [www.albertcuypmarkt.nl](http://www.albertcuypmarkt.nl).

### Nr 3 - 18 mei 2014

Het volgende nummer verschijnt op 29 juni  
Inleveren kopij - voor 16 juni

### Vieringen en voorgangersrooster

- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -

25 mei	Marc van de Giessen
1 juni	Henk Kemper
8 juni	Bert van der Meer Pinksteren en Vredesvlucht
15 juni	Marc van de Giessen
22 juni	Carolien Maris
29 juni	Marina Slot

### Kindernevenviering

22 juni Sint Jan

### Agenda

13 april VA, o.a. Presentatie jaarverslag

### Sluistrooster & Inrichten kerk

18 mei	Harry, Gerrard, Natalie/ Yvon
25 mei	Harry, Fred, Sabine/ Natalie
1 juni	Harry, Jos, Diana/ Holke-Hans
8 juni	Harry, Ingeborg, Carolien/ Tineke
15 juni	Harry, Hans, Rui/ Yvon
22 juni	Harry, Fred, Sabine/ Gerrard
29 juni	Harry, Jos, Diana/ Natalie

**Als je niet kunt komen** wil je dan zelf ruilen en het ook aan mij doorgeven wie er voor jou in de plaats zal komen

Overigens voor de overige Duiven: er zijn nog plaatsen vacant om te helpen inrichten.

Misschien wil je wel op de reservelijst staan die we aan het maken zijn. Altijd handig, anders zijn het altijd dezelfde Duiven die voor jullie klaarstaan.

Zoals jullie kunnen zien is het bestuur verantwoordelijk voor tellen collectegelden en het sluiten van de kerk.

• Hortense

# Hartelijk Gefeliciteerd Europa

20 mei Liliane Priester  
 Joop Wijn  
 22 mei Els van Ewijk  
 28 mei Eline van Els  
 Harry Maalman  
 31 mei John Christiaans  
 3 juni Rui Supriyadi  
 6 juni Carla Ubbink  
 7 juni Maruja Bredie  
 11 juni Jacob Gransjean  
 12 juni Yasmijn Jorritsma  
 18 juni Hortense Ghijs  
 19 juni Harris Brautigam  
 20 juni Neeltje Schiermeier  
 22 juni Cieleke van der Kroft  
 23 juni Lisa van der Meer  
 25 juni Fred Vos  
 27 juni Loes van der Berg  
 28 juni Mathijs Kemper

*Op 18 april 1951 werd er een begin gemaakt met de oprichting van een 'Verenigd Europa'. De grote motor achter dit plan was de Franse Minister van Buitenlandse Zaken. Met de wonden en de pijn van de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog in het geheugen zocht hij wegen om Europa zodanig bij elkaar te brengen dat oorlogen zouden verdwijnen. Hij was een kind van na de Frans-Duitse verwoestende oorlog van 1871. Het ging daarin om de handelsbelangen van de kolen en staalindustrie.*

**T**oen ontplofte de zogenoemde 'Grote Oorlog' in 1914. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat deze miljoenen mensenlevens verslindende ramp begon. Het einde in 1918 legde met het vernederende vredesverdrag voor Duitsland de kiem voor de Tweede Wereldoorlog. Weer met miljoenen slachtoffers van oorlogsgeweld en miljoenen slachtoffers van massamoorden op joden, homo's, jehova's getuigen en zigeuners door de nazi's.

**Al in 1950** zocht de Franse premier Robert Schuman (niet te verwarren met de componist Robert Schumann) naar een weg om voor Europa een veiliger bestaan op te bouwen. En hij vond dit door met Duitsland (Adenauer), Italië (de Gaspari) en België (Paul Henri Spaak) een verbond te sluiten: De 'Europese Kolen en Staalgemeenschap'. Het ideaal van een vredesbrengende unie sprak aan. Het bracht voormalige vijanden bij elkaar!

**Toen ik in 1982** voor een congres van Pax Christi in Nancy was, hebben we een excursie gemaakt naar het graf van Robert Schuman in Metz. In een eenvoudige kapel had zijn even eenvoudig grafmonument onderdak gevonden. Ik ben helemaal niet zo'n bedevaartganger, maar daar in dat kapelletje heb ik de Christus van het kruis gebeden. Ik bad voor het ideaal van Robert Schuman. Dat het standhoudt. Dat het de vrede in Europa blijft beschermen.

**Op 22 mei** zijn er verkiezingen voor Europa. Deze verkiezingen genieten niet de eerste prioriteit. Helaas. Maar er staat zo verschrikkelijk veel op het spel: dat de volken van Europa vredig naast elkaar kunnen bestaan. Met klem vraag ik je te gaan stemmen, en niet te luisteren naar die geluiden van 'eigen land eerst' en 'terug naar de gulden' en meer van die kortzichtige taal. Bij mijn overweging op 4 mei in De Duif, de dag dat de oorlogsslachtoffers werden herdacht, heb ik betoogd dat herdenken méér is dan een bloementje en een minuut stilte. Voor ons bestaat dat 'méér' op 22 mei in een positieve stem voor de Europese Unie!

**Ik weet het,** net zoals de meesten van jullie, er is nog van alles mis. Er gaat een heleboel fout en er is een boel bekrompenheid. Maar het ideaal van Schuman, dat het om een Europa in vrede gaat, dat ideaal staat nog helemaal overeind. En dat moeten we niet door ongeïnteresseerdheid omver laten halen!

• *Harris Brautigam*

## Spelen met Heijermans

Zoals velen van jullie wel weten, is toneelspelen een heel grote hobby van mij. En die hobby ga ik nog één keer laten zien. Op dinsdag 20 mei, woensdag de 21 mei, vrijdag 23 mei ('s avonds om 20.00 uur) en zaterdag 24 mei om 15.15 uur ga ik met twee medespelers voor het laatst aan de bak.

We spelen een eenakter van Herman Heijermans, een groot toneelschrijver uit het begin van de vorige eeuw. De titel van het stuk is 'Nocturne'. Heijermans noemde het zelf 'een dramatische schets in één bedrijf'. Hij slaagt erin om 3 mensen neer te zetten met hun eigen psychische geladenheid. In simpele woorden tekent hij op geniale wijze hoe mensen met hun 'ik' kunnen worstelen.

Daarnaast spelen wij 'lezend' een andere eenakter 'De Buikspreker'. Hier laat Heijermans zich van een heel andere, bijna cabareteske kant zien. Er is ook een korte inleiding over wie Heijermans nu eigenlijk wel was.

We spelen dit spel in een zaal van Vrijburg, ingang Herman Gorterstraat 31. Het is een kleine zaal, dus de plaatsen zijn beperkt. De kaartjes kosten 10 euro, inclusief een drankje. Je kunt reserveren via telefoonnummer 020 - 67 14 277 op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur, en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur, of per mail: [administratie@vrijburg.nl](mailto:administratie@vrijburg.nl)  
 Ik hoop velen van jullie te ontmoeten.

• *Harris Brautigam*

## Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering  
 Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos.  
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

## Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7  
 1017 WB Amsterdam  
 e-mail: [deduif@xs4all.nl](mailto:deduif@xs4all.nl)  
 website: [www.deduif.net](http://www.deduif.net)
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
 Telefoon 06 45949624  
 Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

## Verzending HGL

Hortense Ghijs ..... 020 6266155

## Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

## Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming van hen wordt actieve deelname aan de basisgemeente De Duif verwacht.

# Bagage

*Wat sleept een mens allemaal mee in zijn leven? Ik ben net verhuisd en dan weet je weer wat een boel spullen je hebt. Uit de krochten van het huis, komen dingen waarvan ik het bestaan niet meer kon vermoeden. Soms weet ik ook niet meer waar het vandaan komt, van wie ik het gekregen heb, maar vaak komt er een verhaal boven, een ervaring met een mens of een groep mensen die ver in je verleden ligt.*

**N**amen en gezichten doemen op en het filmpje begint. En dat zijn leuke verhalen, minder leuke verhalen of verhalen die je liever vergeet.

Zo is het ook met de bagage die we innerlijk meedragen, bewust of onbewust. We weten wat we in onze mars hebben, zijn vaak trots op wijsheid en ervaring, kennis en inzicht. Zeggen tegen elkaar: 'Nou, nou die heeft veel in zijn rugzak!' Het is eigenlijk je innerlijke CV die je zelf graag wilt vertellen aan anderen. En soms straalt al dat moois ook af op je familie, je omgeving. Dan wil ik wel graag bij je horen vanwege je wijsheid en alles wat je naar mij meebrengt.

**Maar het kan** ook bagage zijn die je liever weg wilt stoppen, gevoelens van verdriet, boosheid, depressie, twijfel. En misschien weet je wel wie geholpen heeft om die gevoelens er in te stoppen. Ouders die geen van allen volmaakt zijn, docenten op school, familieleden die je ooit gekwetst of gekraakt hebben. En wat doe je daarmee met zulke bagage, want wegstoppen helpt vaak niet. Dan komt het op de meest onmogelijke momenten en plaatsen weer naar boven. Juist als je er geen controle over hebt. Of het spookt in je onderbewuste, je gaat naar dromen en er komt een heftigheid boven in jezelf die je misschien niet kent en ook niet wilt.

**Met bagage is** het zo dat je het het beste voorzichtig (en soms met hulp) uit kunt pakken, want je draagt het nu eenmaal bij je. En geen mens krijgt van zichzelf bewust levenslang.

• *Ds. Marina Slot (<http://deduif.net/bagage>)*

---

## Gegroet vanuit De Regenboog

Beste Yvon en Henk,

Afgelopen maandagavond (24 maart, red) waren wij, een deel van de mensen die mee waren geweest naar De Duif, bij elkaar. We kwamen uiteraard te spreken over onze ontmoeting met jullie en de andere Duiven. Wat was dat een prachtige gebeurtenis geweest. Iedereen was het daar over eens. Jullie gastvrije ontvangst, de fijne ontmoeting met de Duiven tijdens de koffie en het gesprek tijdens de goed verzorgde lunch waren pareltjes die het hele bezoek tot een memorabele activiteit hebben gemaakt.

Namens de groep wil ik jullie van harte bedanken voor jullie inzet om dit mooie resultaat te bereiken.

Donderdag 20 maart was er een bijeenkomst voor alle leden van de geloofsgemeenschap en Ingrid Weitenberg nam dat moment waar om iedereen te laten zien wat voor geweldig aandenken we vanuit De Duif mee teruggebracht hadden. De Duif van een tak van een olijfbom! Het is een mooi gebaar waar we erg dankbaar voor zijn.

Ik wens jullie Gods zegen toe in jullie samenkomsten en het werk in de geloofsgemeenschap.

• *Edo*

*Oecumenische geloofsgemeenschap Merenwijk De Regenboog*

## Vredesvlucht

Op 16 maart 2014 is de vredesvluchtduif door OBG De Duif aangeboden aan oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog te Leiden en op die dag met een flinke delegatie op bezoek in De Duif.

In het kader van het brengen van vrede in zijn omgeving onderneemt De Regenboog onder andere diaconale (jongeren)projecten zoals appels plukken voor de voedselbank, samen met daklozen soep uitdelen en en mutsen, wanten en sjaals inzamelen voor de dak- en thuislozen. De Regenboog geeft daarmee op heel praktische manier invulling aan de woorden die Jezus bedoelde als hij het had over vrede en gerechtigheid.

De onderscheiding werd in ontvangst genomen door Ingrid Weitenberg, Voorzitter van de AKM, Algemene Kerkelijke Merenwijkraad. Dit is het bestuur waarin de samenwerkende kerken de pastorale taken van de Regenboog uitvoert.

De volgende Vredesvluchten zijn dit jaar gepland op:

Pinksterzondag (8 juni 2014)

Vredeszondag (21 september 2014)

Tweede zondag van de Advent (7 december 2014)

• *Diana Vernooij*

---

## Abonnement HGL

Vanwege de gestegen kosten van postzegels, papier, enveloppen etc. om Het Groene Licht te maken en te versturen, vragen wij je, als je dat nog niet deed, een bijdrage te sturen van 20 euro per jaar. Wij hopen dat je hiervoor begrip op kunt brengen en wij danken je bij voorbaat.

Het banknummer van De Duif is NL20 RABO 0173 6297 92.

Graag onder vermelding van 'Abonnement HGL'.

• *Hortense Ghijs*



# Vergadering van Aangeslotenen, 13 april 2014

## Uitvoersrapport

### Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014

Het Jaarverslag en het Jaarplan zijn positief ontvangen. We hebben met elkaar veel werk verzet! Als het dan zo bij elkaar beschreven staat, komt dat des te meer naar voren. Aan de cd, ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan, wordt hard gewerkt. Zodra de cd klaar is, zullen we dit laten weten en kan de voucher, die zich in de dvd-box bevindt, ingewisseld worden. Het koor beleeft veel plezier aan de opnames en zingt uit volle borst onder begeleiding van Irina Antonova en onder leiding van Henk Kemper.

**Na veel mensen gepolst** te hebben voor het penningmeesterschap, heeft Fred Vos zich opgevoerd om deze taak tijdelijk op zich te nemen. Tijdelijk is tot de verkiezingen in februari 2015. Dat is fijn! Het bestuur is nu compleet. Ineke Pruissen verzorgt de handelingen als facturen betalen, financiële overzichten opstellen etc. Jos Pruissen zorgt op zondagen dat de collectes geteld en gestort worden. Fred onderhoudt contacten met hen en is de vertegenwoordiger in het bestuur.

**Marian van der Meer**, penningmeester tot afgelopen februari, heeft verslag gedaan van de financiële situatie van De Duif. De kascommissie, met Freek van der Marck als afgevaardigde, heeft aangegeven dat het bestuur decharge gegeven kan worden. De VA heeft dat dan ook gedaan. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen.

**Fred Vos stuurt de commissie aan** die samengesteld is om de financiële positie te verstevigen. Deelnemers van de al bestaande commissie worden gevraagd aan te blijven. Holke-Hans Boersma en Henk Kemper treden toe. Chris Eijlders kan geraadpleegd worden. In de VA van 14 september verwachten we de eerste resultaten in de vorm van een aanbeveling.

**Vleugel** Stadsherstel heeft ons het aanbod gedaan een vleugel te plaatsen. Iedere locatie van Stadsherstel heeft een vleugel staan die door hen verhuurd wordt aan huurders van het betreffende gebouw. Zij stellen deze vleugel aan ons gratis beschikbaar en zorgen voor onderhoud en het stemmen.

Dat betekent dat onze vleugel niet meer gebruikt zal worden. In de VA is men akkoord gegaan de vleugel te laten taxeren en te verkopen. Inmiddels is de vleugel getaxeerd. Het rapport volgt binnenkort. Daarna zullen we de vraagprijs bekend maken. Mocht er iemand interesse hebben, meld je bij het bestuur. Irina Antonova heeft haar interesse al bekend gemaakt. Wie volgt! De hoogste bieder wordt de eigenaar van dit prachtige instrument!

**Formulier van Aangeslotene** We willen deze wederom onder de aandacht brengen! Vele handen maken licht werk! Hoe meer mensen aangeven waar ze voor ingezet kunnen worden, hoe minder frequent er een beroep op ieder gedaan zal worden. Zeker met de zomerperiode voor de deur is het fijn als er veel mensen zich opgeven. De Duif door, voor en met elkaar!

**Bedankt!** Aan het einde van de VA zijn Marian van der Meer en Hortense Ghijs in de bloemetjes gezet voor hun geleverde inspanningen in het bestuur. Marc van de Giesen was er helaas niet. Alle drie zullen zich blijven inzetten, zoals in het vorige HGL stond beschreven.

**Koor - sopraan gezocht** Wie kent er in zijn/haar omgeving een sopraan die bereid is om het koor te versterken? Aanmelden bij Henk Kemper. We repeteren op dinsdagsavond van 20.00 tot 22.00 uur. Tijdens een repetitie wordt er een stemtest gedaan. Als de klankkleur past in het koor, volgt een proefperiode van drie maanden. Daarna mag je voor altijd meezingen!

We zien en spreken elkaar bij de koffie, op de liturgievergadering en/of tijdens de koorrepetitie,

• Yvon van der Meer

## Lieve Duiven,

*Hier een dankwoordje van mij  
Jullie weten niet wat jullie voor mij betekenen  
Hoe ik door jullie groei en  
hoe dankbaar ik jullie daarvoor ben.  
Hoe ik leer hoe een gezond contact hoort te zijn  
Wat ik nooit heb geleerd  
Pas door jullie leer ik wat vrijheid is  
Tot januari 2013 heb ik vastgezeten  
in wat ze me geleerd en voorgehouden hebben  
Jullie hebben geholpen oude patronen los te laten  
plaats te maken voor nieuwe  
waar ik jullie zeer dankbaar voor ben  
Wat mij ook veel doet  
Het is voor mij altijd thuiskomen in De Duif  
er echt bijhoren*

*Zonder jullie had ik waar ik nu in zit en heenga  
in therapie niet aangekund  
Jullie zijn voor mij, mijn steun en toeverlaat  
in mijn therapeutisch proces  
Juist door te kunnen en te mogen zijn wie ik ben  
Wat zo fijn is  
Dat alles en iedereen van mij er mag en kan zijn  
en erbij hoort  
Bedankt daarvoor  
Voor wat jullie mij geven en voor mij betekenen  
Ik hoop hier nog heel lang te komen en  
deelgenoot te zijn van wat wij hier als gemeenschap  
hebben en  
voor elkaar betekenen  
Gods liefde en zegen voor jullie allemaal,  
liefs. - Marja Bommerson*