

Aanpassen

Het Duif-seizoen is zondag 24 augustus weer van gestart met een prachtige overweging van Mark: 'Loper naar de Hemel'. Hij had ook goed zijn best gedaan met de PR en flink wat fans meegenomen. De kerk zat weer eens lekker vol. Er moesten zelfs wat stoelen bij, dat waren we al een tijdje niet meer gewend.

Het koor is ook weer begonnen. En dat trekt na – wederom een succesvolle zomerserie – ook weer extra mensen. Als toefje op de taart kwam dan eindelijk de langverwachte Duif-CD uit de doos. Ik hoop dat jullie er van genieten.

Na de warme zomerdagen in juli waar maar geen eind aan leek te komen, hebben we sinds een paar weken een beetje herfst. 'Het weer is flink van slag', zo hoor je om je heen. De waaier in de kast, de ramen niet meer wijd open, een sweater in plaats van een t-shirtje. Tja, en dat ijskoude biertje, doe maar een kop hete thee of een rode wijn. Da's wennen, maar ja, Nederland is Nederland; wij hebben geen stabiel warm of koud klimaat.

Ik probeer het wel eens uit te leggen aan Rui's familie in het altijd hete Indonesië. 'Het kan bij ons de ene dag 35 graden zijn en twee dagen later 17 graden', vertel ik ze dan. 'Really? How come?' Tja, om nu uit te leggen dat we nu eenmaal in een 'frog country' wonen en wij hier dit normaal vinden? Maar hun reacties zijn begrijpelijk in een land waar het iedere dag rond de 30 graden is met zon of regen.

Dus het weer is niet van slag in Nederland; wij raken er door van slag. De natuur past zich perfect aan, de paddenstoelen groeien gestadig en sommige bomen kleuren al wat rood. De natuur weet niet beter dan dat de herfst is begonnen. Wij willen daar nog niet aan, dus WIJ raken van slag. En klagen natuurlijk, 'waar is die mooie zomer gebleven?'

Ik klaag lekker mee, want ook ik heb nog geen zin om me nu al aan te passen aan een vroege herfst. Laat de deuren in De Duif nog maar lekker open staan tijdens de dienst en pakken we na de dienst een lekker terrasje in de zon! Dat is wat ik wil! Ik wil ook nog wel een keer zwemmen in het IJmeer en lekker op ons terras eten en heb er ook nog geen zin in om een vest aan te trekken.

Hmmm... het lijkt wel of ik wat van slag ben. 't Is weer voorbij die mooie zomer?' Ach wel nee, ik zie dat het morgen (woensdag 27 augustus) weer eens een zonnige dag wordt met 21 graden. Een pril begin van de nazomer... met heren en der al een mooi gekleurde natuur als toegift. Lang leve ons kikkerlandje.

• Hans Ernens

Herdenking slachtoffers MH17

Op maandagmiddag 21 juli ontving De Duif van de Protestantse Kerken Amsterdam (PKA) een uitnodiging voor het openstellen van de kerk op donderdagavond 24 juli, om buurtgenoten en passanten gelegenheid te geven om te rouwen, de slachtoffers van de vliegcrash met vlucht MH17 te herdenken en hun medeleven te betuigen.

In korte tijd reageerden meer dan 75 kerken -waaronder De Duif, met dank aan Stadsherstel die de ruimte voor die gelegenheid om niet *Lees verder op pagina 2* ►

En verder in dit nummer: 2 Portret: Jeffrey | 3 Column: Vlaggen | 3 Oikocrediet | 4 Utrechtsedwars: Seizoen 2014/2015 is gestart | 4 Vleugel |

Nr 5 - 7 september 2014

Het volgende nummer verschijnt op 2 november
Inleveren kopij - voor 20 oktober 2014

Vieringen en voorgangersrooster

- Aanvang zondagsviering 10:30 uur -	
14 sept	Hans Ernens
21 sept	Diana Vernooij (Vredesvlucht)
28 sept	Bert van der Meer
5 okt	Carolien Maris
12 okt	Marina Slot
19 okt	Gastvoorganger Jan Andreae
26 okt	Diana Vernooij
2 nov	Helma Schenkeveld
9 nov	Henk Kemper

Agenda

14 sep	Vergadering van Aangeslotenen
13/14 sep	Open Monumentenweekend Thema: Op reis
9 nov	Sint Maarten: Kinderneven viering

Inrichten & sluitrooster kerk

14 sept	Harry & Hans en Rui
21 sept	Harry en Sabine en Fred
28 sept	Harry en Gerrard
5 okt	Harry en Diana
12 okt	Harry en Carolien en Thea
19 okt	Harry en Jos
26 okt	Harry en Gerrard
2 nov	Harry en Hans en Rui
9 nov	Harry en Sabine en Fred

7 sept	sluiten: Holke- Hans
14 sept	sluiten: Natalie
21 sept	sluiten: Tineke
28 sept	sluiten: Gerrard
5 okt	sluiten: Tineke
12 okt	sluiten: Holke- Hans
19 okt	sluiten: Natalie
26 okt	sluiten: Gerrard
2 nov	sluiten: Yvon
9 nov	sluiten: Natalie

Als je verhinderd bent wil je dan zelf ruilen en het ook aan mij doorgeven wie er voor jou in de plaats zal komen Overigens voor de overige Duiven: er zijn nog plaatsen vacant om te helpen inrichten.

Misschien wil je wel op de reservelijst staan die we aan het maken zijn. Altijd handig, anders zijn het altijd dezelfde Duiven die voor jullie klaarstaan. Zoals jullie kunnen zien is het bestuur verantwoordelijk voor tellen collectegelden en het sluiten van de kerk.

• Gerrard Boot

Hartelijk Gefeliciteerd

12 sept Gloria Bergendahl
 17 sept Nicole van Eyk
 28 sept Regien Boysen
 29 sept Sabine Christiaans
 2 okt Cees Blaauw
 4 okt Freek van der Marck
 7 okt Hans Ernens
 8 okt Feline Meeuwissen
 9 okt Ciske Wink
 13 okt Alet Aalders
 14 okt Jose Schets
 15 okt Valentine Boersma
 17 okt Brechtje Moerkamp
 20 okt Carolien Maris
 23 okt Dorien Eldering
 24 okt Marian van der Meer

Geboren

Met z'n vieren is het nog leuker!

Liz Caro Lea

geboren 17 juli 2014 om 16.07 uur

Ze weegt 3280 gram.

Michael, Wencke en Noa Blankert- van der Meijden

Getrouwd

Op 6 september kerkelijk huwelijk van

Marleen Doornink & Marina Slot

Op 28 juli zijn Brechtje en Damir voor de wet getrouwd.

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon 06 45949624
 Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Portret

Jeffrey Leander

Jeffrey komt vanaf de adventsperiode 2013 in de Duif, en is al vrij snel mee gaan zingen in het koor.

Ik ben benieuwd hoe hij het heeft in de Duif, en we spreken af voor een gesprek, bij een etentje en een goed glas wijn. Als ik hem vraag naar zijn beleving van de Duif, is zijn kernwoord: delen. Delen van brood en wijn, delen van verhalen, delen van ervaringen.

Jeffrey: "Bij een overweging van Bert van der Meer, ging het over het omgaan met teleurstellingen.

Bert deelde hoe hij net een teleurstellende ervaring achter de rug had, hoe hij ermee om was gegaan, en vroeg om stil te staan bij ieders eigen ervaring met teleurstelling.

"Voor mij betekende de vraag een oproep om negatieve gevoelens los te laten en te kiezen voor een nieuwe weg.

"Een ander belangrijk aspect in de Duif is voor mij, dat je vrij wordt gelaten in het op jouw manier een relatie met God aan te gaan.

"Ik ben geboren in Indonesië, groeide op in het dorp Depok, wat betekent: de eenheid predikt ons Christus. Het is een rode draad gebleken in mijn leven, een draad van ontmoeting, van verbinding en van wars zijn van uitsluiting.

Troostrijk

Er was een periode in zijn leven dat Jeffrey het instituut kerk niet omarmde. Desondanks is het beleven van God als troostrijk, als liefde, hem steeds bijgebleven. Op zoek naar verdieping en inspiratie, was Jeffrey trouwe bezoeker van de Dominicus. En weer wat later, via het bezoeken van een concert begreep hij dat er ook vieringen zijn in de Duif.

Kleinschalig

Even heeft hij moeten wennen aan de kleinschaligheid van de Duifgemeenschap. Maar deze blijkt ook de kracht van de Duif te zijn, vindt hij: "Eenieder wordt er gekend en gezien. En dat voelt goed. En toch zou het ook mooi zijn om al het goede van de Duif met meerdere mensen te delen.

Jeffrey heeft nu zijn plek in De Duif gevonden en beleeft het delen onder andere in het prachtige en sensitieve pianospel van Irina. Het biedt een oase van verstillings na de toespraak. Ook het krachtige en dragende geluid van het koor nodigt je uit tot zingen en maakt je blij.

Inspiratie

Voor zijn dagelijks werk als intern begeleider in het speciaal onderwijs, haalt hij inspiratie uit de vieringen, en de gesprekken erna.

Mensen waarderen op hun kwaliteiten, te zien dat ze van goede wil zijn, en dat in hen naar boven halen, dat is wat voor Jeffrey belangrijk is.

- *Tineke de Waaed*

MH17 - *Vervolg van pagina 1* ► beschikbaar stelde- in Amsterdam maar ook van daarbuiten en van alle gezindten, dat zij zouden deelnemen.

De kerken gaven hiermee een bijzonder signaal af. Ze lieten zien dat ze middenin de samenleving willen staan en dat iedereen welkom is, juist ook de mensen die geen directe band hebben met de kerk.

Kerken zijn plekken van bezinning waar je stil kunt staan bij vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen. Dit werd op 24 juli op een indrukwekkende manier zichtbaar.

- Bron: PKA, bewerking Fred Vos

Vlaggen

Ik zou deze column ook kunnen omschrijven of betitelen met: mijn grote bekering. Ik had namelijk nooit zoveel op met 'vlaggen'. Ook met het Nederlandse rood-wit-blauw niet. Ik hield niet van dat geparadeer rondom en met dat stukje textiel.

Ik herinner me nog goed hoe ik ooit eens op de kazerne, waar ik werkte, een enorme ruzie kreeg met de kazernecommandant aldaar. De goede man wilde toen de dienstplichtigen op de maandagmorgen om 8.00 uur aan laten treden voor een vlagparade. Dat betekende toen dat velen van hen al op de zondagavond van hun verlofadres moesten afreizen om op die manier de commandant te plezieren. Ik hield een pleidooi voor nog even een zondagavondje plezier met het vriendinnetje.

De rapen waren gaar. De man kleurde al de kleuren van de Nederlandse vlag van woede. Hij werd er niet mooier op. En ik werd bedreigd met overplaatsing. Dat feest ging niet door, maar de verhoudingen bleven verstoord. En mijn onbegrip voor zoveel aandacht voor een stukje textiel bleef ook.

Zo bleef het lange tijd. Thuis had ik wel een vlaggenstok, maar geen vlag. Er was zelfs een vlaggenhouder in de muur van onze flat aangebracht. Maar dat hadden de vorige bewoners verzorgd. Evenals de stok. Die bleef echter met alle nationale feestdagen onberoerd in de kelder staan.

Toch is er sindsdien iets blijven smeulen. Een soort proces van en in het onbewuste onderbewuste, steeds uitlopend op de prikkelende vraag: wat is dat toch met die vlag? Ik ging er meer op letten wanneer en bij welk gelegenheden gevlagd werd. Mijn vermoeden kreeg meer en meer houvast dat wij Nederlanders niet zo'n vlagbelust volkje zijn. Ik zag bijna geen vlaggen op Bevrijdingsdag. Nog minder als het Koninginnedag was. En de eerste Koningsdag bracht daar geen kentering in. Ik zei tegen mijn liefste Loes dat het wel merkwaardig was dat er zo weinig gevlagd werd. Dat was voor de oorlog wel anders! Dan was de hele straat vaderlandsgetrouw gekleurd. En dat stond enorm feestelijk. Maar er was toen ook meer: iets van een verbondenheid, van een bij en met elkaar zijn.

Dat was ik kwijt. Dacht ik. Maar dat werd langzaamaan wel anders. Het begon met al die voetbalsupporters bij de WK's en EK's. En kort geleden nog, met Dafne Schippers en Sifan Hassan die hun glanzende overwinning vierden met de rood-wit-blauwe vlag als omslagdoek. Waarom al dat oranjegekleurde gedoe? Al dat rood-wit-blauw op wangen en buiken? Toch iets van een band met elkaar? Al is het dan een domme voetbal? Waarom dan nooit meer iets massaals met vlaggen bij betere gelegenheden?

De mensen hebben geen vlaggen meer, dacht ik toen. Maar daar kwam ik dit jaar definitief van terug. De feestende eindexamenleerlingen van de vwo's, havo's en zovoort bleken allemaal, behalve hun schooltassen ook een vlag thuis te hebben! Ik pikte dat signaal op, als een blijk teken van iemand die blij is om zijn succes. Er was iets van verbondenheid. Iets van een oproep om mee te vieren.

Toen werd ons land getroffen door dat noodlottige vliegongeval in de Oekraïne. Ik deelde mijn onthutsing met al die mensen die in stille eerbied meeleeften en langs de weg stonden. Ik zocht naar mogelijkheden om erbij te zijn, om mijn verbondenheid te tonen.

Opeens wist ik het: ik wilde ook mijn betrokkenheid op de dag van nationale rouw laten zien. Ik kocht een vlag! Vlagde halfstok en nam me voor dit vaderlandse symbool bij mij in ere te herstellen!

• Harris Brantigam

Oikocrediet

In een gesprek dat ik met Fred Vos had, viel het woord 'Oikocrediet'. Fred wilde weten wat dat was. Ik vertelde hem wat ik wist: Een wereldwijde coöperatieve vereniging, waar mensen en instanties geld kunnen inleggen. Het lijkt een beetje op aandelen. Dit geld wordt in derdewereldlanden aan kleine en middelgrote beginnende bedrijven, coöperaties en particuliere ondernemers uitgeleend tegen een eerlijke rente.

In 2011 werd zo € 456 miljoen uitgezet. Nu is dat inmiddels ruim € 800 miljoen. Met die leningen worden activiteiten van coöperaties voorgefinancierd. Het zijn dus geen giften en donaties, en het terugbetaalde geld kan weer opnieuw worden ingezet als lening voor nieuwe projecten.

In Nederland hebben ongeveer 10.000 deelnemers zo geld geïnvesteerd. Die investering kan (nog) van de belasting worden afgetrokken. En over het geïnvesteerde geld wordt jaarlijks een heel bescheiden rente uitgekeerd. Men kan die rente doorsluizen naar de grote pot van Oikocrediet, maar men kan er ook voor kiezen die rente zelf te ontvangen. Die rente is ook (nog) belastingvrij.

Oikocrediet is dus een project van duurzame hulpverlening door particulieren en grote organisaties. Anders gezegd: het is een duurzaam beleggingsalternatief om mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden kansen te bieden en te beschermen tegen woekerrentes van hebberige banken. Kijk maar verder op: www.oikocrediet.nl

Fred vond dit een goed verhaal. 'Meld dit verhaal van Oikocrediet ook maar in Het Groene Licht', suggereerde hij me toen. Bij deze dus! Met plezier!

• Harris Brantigam

Seizoen 2014/2015 is gestart!

Stadsblad

Na een zinnenstrelende zomerserie starten we een nieuw inspirerend seizoen. Met bevroren voorgangers en een koor dat staat als een huis en klinkt als een klok. Op zondag 24 augustus is het seizoen geopend met een inspirerende viering. Met Marc van de Giessen als voorganger samen met het koor dat terug is van een welverdiende zomervakantie. De cd van het koor van De Duif werd gepresenteerd. De muziek die we hebben gezongen in deze viering, staat ook op de CD. Mocht je nog niet in de gelegenheid geweest zijn de tegoedbon in te wisselen, kom naar een viering en neem de bon mee. Heb je geen tegoedbon, dan kun je de dvd, uitgebracht ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum, samen met de CD kopen voor € 10,-.

Vernoemenswaard is dat het drukwerk bij de CD en DVD gratis is gemaakt door Drukkerij Groen waar Jos Pruissen werkt. De drukkerij waar onder andere het Stadsblad gedrukt wordt. Stadsherstel heeft de kerkruimte ter beschikking gesteld. Fred Vos heeft de vormgeving verzorgd. Henk Kemper de geluidsopname en de audiobewerking. Jos Pruissen de druk en grafische afwerking. En natuurlijk de tomeloze inzet van Irina aan de vleugel en ons koor. De samenwerking heeft geleid tot een mooie product. Geniet ervan!

Herdenking van de vliegtuigramp We mogen erg trots zijn op de manier waarop we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het herdenken aan de vreselijk droevige vliegtuigramp. Herdenken en troost vinden bij elkaar, het ondersteunen van elkaar en dat samen vormgeven, daar zijn we goed in!

We volgen allemaal in het nieuws de verschrikkingen die, helaas, nog steeds voortduren in Gaza/Israël, Oekraïne/Rusland, Syrië, Egypte, Zuid-Soedan en vast op plaatsen waar we (nog) niet van weten. Burgers die slachtoffer worden zonder een aandeel te willen hebben in conflicten die zich meestal op politiek niveau afspelen. Hoe maken we dat alle mensen op deze aardbol in vrede kunnen leven. Met voldoende voedsel, gezondheidszorg, onderwijs,

huisvesting en werk? Er staat in het gebed 'Het Rijk der Hemelen' van Liselore Gerritsen:

'Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood, / waar de wind in de bomen en het vuur in huis / vergeving van alle schuld is, zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde / dat zonder mij braak zou liggen, / een plek die mij niet in verzoeking leidt, / die mij verlost van angst.'

Mooie gebeurtenissen Op 17 juli is Liz geboren. Zij is het zusje van Noa en dochter van Michael en Wencke. Fijn dat we Liz al hebben kunnen bewonderen toen het gezin bij de opening van het seizoen in de viering was. Liz heeft als jongste telg van de geloofsgemeenschap het eerste exemplaar van de CD gekregen.

Op 28 juli zijn Brechtje en Damir voor de wet getrouwd. Het jonge bruidspaar gaat een jaar in Leuven leven. En op 6 september traden Marina en Marleen in het huwelijk. Mooie gebeurtenissen waar we hoop en kracht uit kunnen putten voor de toekomst. Veel geluk en liefde om samen te delen.

Het koor van De Duif We hebben er een nieuw koorlid bij en ze draagt de namen Yvon van der Meer. Ja, daar hebben we er el een van. Deze Yvon van der Meer zingt alt. Welkom en veel plezier!

Het koor is door Marina gevraagd in oktober weer de 'Roxe viering' in Hoorn muzikaal te ondersteunen. Dat doen we graag. De viering vindt plaats op zondag 5 oktober om 14.30 uur in de Noorderkerk in Hoorn.

Vergadering van Aangeslotenen Zondag 14 september is er een vergadering waar iedereen die geïnteresseerd is in de geloofsgemeenschap, van harte welkom is. De agenda wordt gemaïld naar de mensen waar we een e-mailadres van hebben. Hebben we nog geen e-mailadres van je en wil je de agenda ontvangen, mail dan naar deduif@xs4all.nl.

Geniet van al het moois dat er is! De Duif: voor en met elkaar.

• Yvon van der Meer

Vleugel: 'Bak met snaren'

Vanochtend, bij de opening van het nieuwe Duifseizoen hoorde ik de nieuwe vleugel. Ik ben buitengewoon teleurgesteld in deze 'aanwinst'.

Het heeft geen karakter, is saai van klank, slecht geïntoneerd. Het moet voor Irina een crime zijn! Kortom het is niet meer dan een bak met snaren.

Het enige positieve is dat de snaren gelukkig nog net in de goede volgorde liggen!

• Harris Brantigam

Naschrift redactie

Een paar weken nadat met de door Stadsherstel geplaatste vleugel gewerkt te hebben, is door onze specialisten Henk en Irina onomwonden feedback gegeven aan Stadsherstel.

Stadsherstel heeft aangegeven blij te zijn met deze feedback.

Het is nog niet bekend of deze vleugel, die ter proefplaatsing staat, een blijvertje is.

Het contact hierover met Stadsherstel loopt op dit moment nog.

Wij hopen inmiddels op een spoedige vervanging van het instrument door een volwaardig alternatief voor onze eigen vleugel.

Deze is inmiddels verkocht aan Gerrard Boot en wacht nu op transport naar diens woning.