

20 Maart

Ik zit achter mijn computer. Ik ben woedend. Daarom begin ik op die dag aan mijn column voor HGL. Ik wil dat U van mijn woede weet. Daarom.

Ik ken mezelf. Als de dagen verglijden in de dagelijkse opeenvolgende reeks, dan zakt mijn woede. Er is zoveel te beleven elke dag. Ik wil de oorzaak van mijn woede niet vergeten. Erger nog: ik wil het aan U kwijt.

Mijn woede gold niet de wolken die vandaag zorgden voor een onzichtbare zonsverduistering. Zelfs niet de honderden slachtoffers van een zelfmoordaanslag vandaag in Jemen. Hier nemen onthutsing en een soort machteloosheid bezit van mijn gevoelsleven.

Bazensalaris Nee, mijn woede ontstond bij de berichten dat het ING het salaris van één van de bazen van € 1,3 miljoen verhoogde naar € 1,7 miljoen. Ruim 20% loonsverhoging. Dat kon verantwoord, zei de directie, omdat de schulden aan de Nederlandse staat waren afbetaald.

Op dezelfde dag, 20 maart dus, meldt de ABN Amro bank dat de Raad van Bestuur € 100.000 verhoging krijgt van 17%, waardoor het salaris groeit tot € 700.000.

Meneer Zalm, de baas van die tent – U weet wel, de vroegere Minister van Financiën – verklaart dat het allemaal volgens de wet is. Bonussen mogen niet meer gegeven worden, dus doen we het maar via een salarisverhoging. En het is op de aandeelhoudersvergadering goedgekeurd. Het is allemaal netjes geregeld. Er is al zoveel ‘ingeleverd’. We leven in een “inlevercultuur”, klaagt de zwaar beproefde baas. Schaamtelozer kan het niet.

Staatseigendom Hoe kan dat? De ABN Amro is toch staatseigendom? Maar ja, als je de salarissen van de medewerkers niet verhoogt en regelmatig kantoren sluit, minder service verleent en mensen ontslaat, hou je kennelijk een centje over, nietwaar? Voor de top, nietwaar? Want die vindt dat ze zoveel geld waard zijn.

Ik weet dat ik als kind al mij afvroeg wie nou die grote kantoorgebouwen met al dat marmer en al die luxe betaalde. Waar haalde de bank het geld vandaan om ook soms dure kunstwerken aan te schaffen. ‘Geldbelegging’ werd het genoemd. Maar van wie zijn die centen?

Kan niet waar zijn Gelukkig dat ik net in deze dagen in het boek van Joris Luyendijk aan het lezen ben: ‘Dat kan niet waar zijn’. Hij schetst daar uitgebreid en indringend hoe het er in die wereld van geld en bankiers met hun computers aan toegaat. Griezellig, en beangstigend beeld, hoe de top van die bankwereld het welzijn van onze samenleving schaamteloos bedreigt. Of is het niet schaamteloos, dan toch verblind leeft, en daarmee have en goed van de mensheid op het spel zet.

Luyendijk waarschuwt me gelukkig om me niet te laten leiden door de woede. Want dat maakt machteloos en frustrereert (pag. 138).

Hij doet me denken aan het advies van een gepensioneerde bankier die mij attendeerde op de Triodosbank en de ASN bank. “Haal je spaargeld weg bij ABN en ING en zet het op dié banken. Anders leren die grote jongens het nooit”.

Met andere woorden: een soort kopersstaking. Misschien werpt zich dan een ZZP-er op die mensen gaan helpen van bank te wisselen! Wie niet horen wil, moet maar voelen!

Ik ben lekker aan het stoken.

Dat is beter dan de woede. Want die richt uiteindelijk niets uit!

• Harris Brautigam

Naschrift - 31 Maart

De bank trekt de verhoging in. De beursgang gaat niet door. De verantwoordelijke bankier voor dit besluit neemt ontslag. Met zijn commentaar: “We hadden wel wat opwinding verwacht, maar niet dat die zo hoog zou zijn. De minister zou ons besluit verdedigen. Het was allemaal volgens de wet!” ▶ *Lees verder*

Nr 3 - 10 mei 2015

Het volgende nummer verschijnt op 28 juni.
Inleveren kopij - voor 15 juni 2015.

Vieringen en voorgangersrooster

- Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur -

10 mei	Jan Meijer
17 mei	Jan Andreae
24 mei	Pinksteren Diana Vernooij Doop Alec Omloo Vredesvlucht
31 mei	Marina Slot
7 juni	Helma Schenkeveld
14 juni	Jan Meijer
21 juni	Hans Ernens
28 juni	Carolien Maris

Inrichten gebouw

10 mei	Harry / Gerrard
17 mei	Harry / Diana
24 mei	Harry / Jos
31 mei	Harry / Hans / Rui
7 juni	Harry / Carolien / Thea
14 juni	Harry / Jos
21 juni	Harry / Gerrard
28 juni	Harry / Sabine / Fred

Sluitrooster

10 mei	Gerrard
17 mei	Natalie
24 mei	Liesbeth
31 mei	Natalie
7 juni	Holke Hans
14 juni	Henk
21 juni	Gerrard
28 juni	Bert

Als je verhinderd bent ruil dan zelf en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

Overigens voor de overige Duiven: er zijn nog plaatsen vacant om te helpen inrichten.

Misschien wil je wel op de reservelijst staan. Altijd handig, anders zijn het altijd dezelfde Duiven die voor jullie klaarstaan.

Zoals jullie zien, zijn bestuursleden verantwoordelijk voor het sluiten van de kerk.

• Gerrard Boot

Hartelijk Gefeliciteerd Vriendendag

10 mei Christien Wartena
 11 mei Ancel Tholen
 15 mei Angela van der Marck
 16 mei Timo van Els
 19 mei Anne Meeuwissen
 20 mei Liliane Priester
 22 mei Els van Ewijk
 28 mei Eline van Els
 Harry Maalman
 29 mei Thomas van Els
 31 mei John Christiaans
 3 juni Rui Supriyadi
 6 juni Carla Ubbink
 7 juni Maruja Bredie
 11 juni Jacob Gransjean
 13 juni Roberto Schets
 16 juni Martine Mets
 18 juni Hortense Ghijs
 19 juni Harris Brautigam
 Jan Meijer
 20 juni Neelly Schiermeier
 22 juni Cieleke van der Kroft
 23 juni Lisa van der Meer
 25 juni Fred Vos
 27 juni Loes van de Berg
 28 juni Mathijs Kemper

Afgelopen week ontdekte ik weer dat voor veel mensen de Koningsdag een vriendendag is geworden. Naast alle leuke, interessante en waardeloze rommel, opruimhandel van de vrijmarkt en de spanning van het koopjes jagen, is er die dag heel wat met vriendengroepen ondernomen, gegeten, gedronken en gefeest. Op Facebook zag ik ook heel wat voorbijkomen. Maar ook zelf beland ik op Koningsdag (ik moet nog steeds wennen aan de naam!!) altijd op een terras en dan is het net zwaan- kleef- aan. We begonnen met onze dochter en toen een vriend gebeld en daarna voegden twee vriendinnen zich bij ons. Het is zo gebeurd en het is altijd een spontaan gebeuren.

Spekglad Goed om elkaar te zien en te spreken, want onze vriend was door het oog van de naald gekropen: hij had een ernstig auto-ongeluk gehad in de Italiaanse bergen. Van de weg geraakt bij een regenbui na lange droogte, het gevolg was een spekgladde weg en hij lag binnen de kortst mogelijke tijd onderaan de berg met veel terrassen. Van zijn nieuwe auto bleek niet veel meer over te zijn. Ik had bijna een 2e column geschreven met de titel 'Het is goed afgelopen' Op zo 'n moment gaat er zoveel door je heen, het had ook anders af kunnen lopen en dan hadden we niet zo gezellig bij elkaar gezeten. Vriendschap is iets bijzonders, het is anders als partnerschap, maar vrienden zijn onmisbaar. Ze kennen je vaak een lange tijd, en ze kennen je dikwijls intensief, want met vrienden maak je wat mee. In goede en in kwade dagen ben je bij elkaar en staat elkaar terzijde.

Veilige haven Ik sprak deze week ook mensen die hun vriend hebben verloren, en dan praat je over een periode die je afsluit, herinneringen die opkomen aan lief en aan leed. Aan dat jij er voor die ander moest zijn, maar ook dat die ander er voor jou was. Aan vrienden heb je soms ook veel te danken, een huis, een plek, een veilige haven waar je even rusten kunt.

En dat mag je best eens vieren, want het is niet zomaar dat mensen met je meelopen, jaren met je door het leven gaan. En soms ben je wel eens een beetje narrelig op elkaar of je wilt hem of haar effe niet zien of horen. Want je laat je nog wel eens gaan in vriendschappen, daar moeten ze tegen kunnen. Ik heb met mijn beste en oudste vriendin afgesproken dat we nooit meer ruzie maken, zeker geen ruzie waarbij je bij elkaar wegloopt, want dat is zonde van onze tijd die we samen hebben. Zo werd die Koningsmiddag op dat terras een bijzondere middag, we hadden wat te vieren, onze vriendschap en dat we met elkaar door gaan.

En de zon scheen en de wijn was lekker...

• *Ds Marina - Meer bijdragen van Marina staan op deduif.net/blog/column-van-marina*

Uitbreiding bestuur

De Vergadering van Aangeslotenen (VA) van zondag 29 maart jl. heeft twee nieuwe bestuursleden opgeleverd. De VA stemde er mee in dat Holke Hans het bestuur kwam versterken (zie vorige HGL), maar we hadden ook nog een penningmeester nodig (zie eveneens het vorige HGL). Tijdens de vergadering al liet Bert weten hiervoor in te zijn. Dat aanbod hebben we niet afgeslagen. We hebben dus nu ook weer een penningmeester. Op het moment dat ik dit schrijf (zaterdag 2 mei) heb ik een paar zondagen Duif gemist. De prachtige paasweek is wel nog voortdurend in mijn gedachten. De duisternis zal wijken, het licht verschijnt. Ik verheug me op de komende tijd.

• *Gerrard Boot*

Oproep

Voor de Kindernevendiensten zoeken wij enthousiaste Duiven die het leuk vinden om in samenwerking met de voorganger een Kindernevendienst in elkaar te zetten. Onderdelen hiervan zijn: een bijbels verhaal voor de kinderen, knutselen en het helpen bij breken en delen. Kindernevendiensten worden 3 keer per jaar gehouden. Op Palm-pasen, zondag voor Sint Maarten en Kerstavond. Voel je je geroepen, neem dan contact op met Natalie Coenradi. Namens de kinderen bedankt.

• *Natalie Coenradi, Coördinator Koor en Liturgie*

► **Vervolg Naschrift** - Mijn commentaar: De man ontbreekt enig ethisch en moreel besef dat zo'n vorm van zelfverrijking echt niet kan! Iemand zei: ik hoop dat in de nabije toekomst uitsluitend normale mensen bankier worden!

Dat hoop ik dan ook, maar hou dat soort volk toch goed in de gaten!

• *Harris Brautigam*

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon 06 45949624
Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Rabobank. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Jaardoel - maandcollecte

2015 - The Dreamcatcher Foundation
Organisatie die in Z-Afrika vrouwen helpt geld verdienen voor hun levensonderhoud.