

## “Drie Koningen”

### Thema: Mensen gezocht

#### Overweging 4 januari 2015 – Helma Schenkeveld

“... Wanneer zijn gemeenschappen bereid  
om vreemdelingen toe te laten  
en op te nemen in hun midden?  
Is dat wanneer zij de zekerheid hebben  
dat er genoeg ruimte blijft voor henzelf?  
Ruimte om hun eigen cultuur en identiteit te behouden,  
ruimte om te leven,  
ruimte om het leven te delen? ...”

**Eerste lezing: Matteüs 2, 1-2**

**Tweede lezing: Matteüs 2, 16-23**

**Derde lezing: Ruth 1: 16-19**

#### Openingsgebed van Rumi

Hoe zit het met mijn ogen, vroeg ik.  
Houd ze op het pad zei God.

Hoe zit het met mijn passie, vroeg ik.  
Houd haar brandend zei God.

Hoe zit het met mijn hart, vroeg ik.  
Vertel me wat je in je hart geborgen hebt,  
vroeg God.  
Ik zei: Pijn en zorgen.  
En God zei: Blijf daar bij.  
De wond is waar het Licht tot je doordringt.

#### Lied: Soms breekt uw licht...

*H. Oosterhuis/B. Huijbers*

#### Welkom en inleiding

#### Matteüs 2, 1-2

#### Lied: Wek mijn zachtheid weer

*H. Oosterhuis/A. Oomen*

#### Matteüs 2, 16-23



### **Overweging**

Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem. Ruth en Noömi.... De drie wijzen, die optrokken naar het Oosten, omdat zij het licht van een bijzondere ster zagen schijnen. Zij zochten een kind, een pasgeboren koning, een mens wiens licht groots zou schijnen. De ster was een eerste teken....

En aangekomen in Bethlehem zagen zij een heel ander tafereel dan zij hadden verwacht. Een kind in een kribbe, in een stal, met alleen gewoon volk en dieren om hem heen. Herders, schapen, een os en een ezel....Maar zij twijfelden niet, zij knielden neer en gaven de grote geschenken, die zij hadden meegebracht. Dit kind hadden zij gezocht en gevonden. En zij begrepen ook dat koning Herodes dit kind wel eens om een heel andere reden kon zoeken. En in hun wijsheid besloten zij om zijn opdracht niet uit te voeren, en via een ander pad vervolgden zij hun weg.

### **Groot onrecht**

En koning Herodes was woest: dit was een groot onrecht, wat hem werd aangedaan. Hij had de wijzen gesproken, en een heldere opdracht meegegeven. Hij was er zeker van dat het in het belang was van zijn land en van zijn positie, dat dit kind werd omgebracht. Hij zocht dit mensenkind! En hij besloot, vanuit zijn wijsheid, dat dan alle jongetjes in de wijde omgeving van Bethlehem gezocht en gevonden moesten worden. In het belang van koning en vaderland....

En Jozef zocht mensen, die hem een veilige plek konden geven. In Kerstnacht had hij deze gevonden bij de herders en hun schapen. Na het bezoek en de boodschap van de wijzen was hij gevlucht naar Egypte, en daarna naar Nazareth. En daar was plek voor hem, en voor zijn gezin. Daar konden zij onderdeel worden van een gemeenschap van mensen, hun talenten inzetten om de kost te verdienen en om hun zoon te laten opgroeien tot de mens die hij wilde worden. Een mens die het licht wilde laten branden voor velen, een mens die eigenwijs en tegendraads durfde te zijn, die deelde vanuit overvloed. Een mens die besloot om niet te vluchten, maar het leven onder ogen te zien op de plaatsen waar hij was. Niet op zoek naar zekerheid en veiligheid, maar naar Licht en Leven met elkaar.

### **Mensen gezocht**

Mensen gezocht die het licht laten branden. Mensen gezocht, die dag en nacht het licht durven laten branden. Mensen gezocht die het licht hebben gezien, en die het licht willen delen. Mensen gezocht, die het licht niet alleen voor zichzelf willen laten branden, maar ook anderen de kans geven om hiervan te genieten. Dat is een stap, die al duizenden jaren actueel is. Waar kon Jozef terecht, met vrouw en kind? En waar konden Ruth en Noömi terecht, twee vrouwen die ook nog weduwen waren? Welke gemeenschappen zijn bereid om vreemdelingen toe te laten, en op te nemen in hun midden? Of is een betere vraag: wanneer zijn gemeenschappen bereid om vreemdelingen toe te laten, en op te nemen in hun midden? Is dat wanneer zij de zekerheid hebben dat er genoeg ruimte blijft voor henzelf? Ruimte om hun eigen cultuur en identiteit te behouden, ruimte om te leven, ruimte om het leven te delen? Gemeenschappen van mensen gezocht, die het licht laten branden, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen.

### **Uitbundig en verspillend**

Amsterdammers gezocht, die het licht laten branden. Uitbundig en verspillend, sfeervol en uitnodigend. Met Kerst zie je dat velen dit letterlijk doen. En het werkt aanstekelijk, de



lichtjes die niet alleen binnen maar ook buitenshuis branden tot laat in de avond. En wat dacht u van het Lightfestival? Een unieke samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en diverse ondernemers, die met elkaar het licht laten branden, letterlijk en figuurlijk, in vele kunstwerken. In een stad die zo vol is met huizen en auto's en fietsen, blijkt daar gewoon ruimte voor te zijn, wanneer we de creativiteit en inventiviteit van diverse mensen erop los laten. En het is een feest voor Amsterdammers en vele anderen om hiervan te genieten, ongedwongen, zonder kaartje, alleen en met elkaar.

### **Nieuwe netwerken**

Mensen gezocht, die het licht laten branden. Mensen gezocht die andere mensen zoeken om in nieuwe netwerken te werken aan een betere wereld. Die de mogelijkheden zien om aandacht en zorg aan anderen te verlenen, zonder jezelf te kort te doen. Die mogelijkheden zien om energie in overvloed te laten stromen, waar anderen nog denken in schaarste en beperkingen. Mensen gezocht die hun nek willen uitsteken om andere relaties aan te gaan, trouw te blijven aan het ideaal dat zij voor ogen, en elkaar het beste wensen, voor 2015 en alle jaren die mogen volgen.

Amen

### **Muzikaal intermezzo**

#### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in jou en ik geloof in mij.  
Ik geloof in de oorsprong van ons bestaan.  
Ik geloof in de Liefde die mensen ook wel God noemen.  
Die liefde brengt ons als mensen samen  
Ik geloof dat de Liefde moed geeft  
aan mensen, jong en oud,  
aan zieken en zwakken.  
Ik geloof dat er moed en kracht is genoeg voor allen.  
Wie je ook bent, wat je ook is overkomen.  
Ik geloof dat ZHij is met de gemeenschap,  
Ik geloof dat ZHij wacht op brood dat wordt gebroken,  
op een gebaar om vergeving  
en een woord van vriendschap.  
Ik geloof in Jezus van Nazareth  
en in Zijn droom van gerechtigheid voor alle mensen.  
Ik geloof in Gods Geest die ons bezielt  
en die ons optilt tot ver boven onze grenzen.  
Ik geloof in het leven  
dat sterker is dan de dood,  
in de liefde die alle haat overwint,  
in de vrede die volgt op de oorlog  
en het licht dat zal stralen in de duisternis.  
Amen

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

#### **Lied: De wildernis zal bloeien**

*M.Nijhoff/T.Löwenthal*

pag. 3



## **Tafelgebed**

Heer, ga met ons mee,  
ga met ons mee op weg.  
't Kan in de morgen van ons leven zijn,  
als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien  
waarin wij bouwen aan geluk en willen leven  
naar de weg die u getekend hebt.

Het kan ook in de middag zijn,  
als alles om ons heen zo woelig is  
en wij wel duizend dingen doen.  
Voor u, voor heel de mensheid menen wij,  
maar ook een klein beetje voor onszelf.

Het kan ook avond zijn,  
als heel ons leven in verre vlakke ligt,  
heel even nog beschenen door een rijpe zon  
met hier en daar een vale vlek.  
Een schaduw die men schuchter schuwt.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel  
en doe het nog eens voor:  
hoe wij brood te breken hebben van ons hart  
en met geschudde korven aan anderen delen.  
Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel  
en doe het nog eens voor:  
hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk  
uit eigen broze kruiken vol warme vreugde.

Heer, schuif nu de bank waarop u zit  
nog dichterbij de tafel.  
Dan kunnen wij,  
als u verdwijnt uit onze verbaasde ogen,  
op deze plaats misschien een medemens zien.

## **Nodiging**

### **Breken en delen van brood en wijn**

#### **Lied: Hore mijn oor**

*Juut Meijer/Tom Löwenthal*

#### **Het Rijk der Hemelen**

*Liselore Gerritsen*

Onze Vader die in de hemel zijt  
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,  
een koninkrijk dat mijn huis is,  
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven,  
waar dan ook.  
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,



waar de wind in de bomen  
en het vuur in huis  
vergeving van alle schuld is,  
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde  
dat zonder mij braak zou liggen;  
een plek die mij niet in verzoeking leidt;  
die mij verlost van angst.

### **Slotgedachte**

Mensen gevraagd om de vrede te leren  
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan.  
Mensen gevraagd die de wegen markeren  
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden  
en om tegen de waanzin de straat op te gaan.  
Mensen gevraagd om de tekens te duiden  
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken  
voor een andere tijd en een nieuwe moraal.  
Mensen met handen om ijzer te breken  
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen  
verontrust door een wapen dat niemand ontziet.  
Mensen die helder de waarheid beseffen  
dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede  
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft  
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden  
voor de oogst die aan allen meer overvloed geeft.

Mensen gevraagd  
er worden mensen gevraagd  
dringend mensen gevraagd  
mensen, temidden van mensen gevraagd.

### **Slotlied: De wijze woorden**

*H.Oosterhuis/B.Huijbers*

### **Zegenbede**