

Thema: Doop van Valentine

Overweging 18 januari 2015 – Marina Slot

“... Maar [ouders] het is van het grootste belang dat je een goede timing krijgt in het liefhebben en loslaten. Dat je Valentines eigenheid erkent en respecteert en haar de goede richting opstuurt, dat spel van de boog en de pijl ...”

Eerste lezing: Verhaal over schepping (vrij naar scheppingslied van Herman van Veen)

Tweede lezing: Een mens (Toon Hermans)

Derde lezing: uit ‘De profeet over kinderen’ (Kahlil Gibran)

Lied: Altijd Aanwezige

Coot van Doesburgh /Mel: Nu sijt wellecome

Wees van harte welkom
pasgeboren kind,
zo kwetsbaar, klein en weerloos,
zo teerbemind.

Wees van harte welkom
in een wereld diep verward,
welkom in ons huis,
ons leven, in ons hart.
Kom in ons hart.

Wees van harte welkom
kleine zonnestraal,
zo’n levensgroot geschenk
voor ons allemaal.
Wees van harte welkom
als een vaste zekerheid,
blijk van pure liefde en vrede in de strijd.
Kom in ons hart.

Opening

Wij zijn hier bij elkaar
in liefde en verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige die Liefde heet.
We treden in de voetsporen van de profeet en broeder Jezus van Nazareth
die woorden van Liefde en genade sprak
en die vrede en recht deed aan mensen,
en wij leven in de aanwezigheid van de geest die inspireert en troost
alle dagen van ons leven.
Amen



Lied: Boom, je stam

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Welkom en inleiding

Welkom door Francine

Inleiding door Marina:

Op 17 december 2011 zijn jullie, Baudyn en Holke-Hans getrouwd in de Duif en nu zijn jullie er aan toe om Valentine te laten dopen. Jullie zijn bij elkaar met de kracht van liefde. De liefde die ook ervoor gezorgd heeft dat dat lieve kleine meisje is geboren en jullie samenleven tot een gezin heeft gevormd.

Net zoals bij jullie trouwviering is deze viering helemaal door jullie zelf met hulp van ons voorgangers en andere Duiven samengesteld.

Met liederen die echt jullie lievelingsliederen zijn, met teksten die recht uit jullie hart komen of dicht er tegen aan liggen.

We gaan er een mooi feest van maken...

Lied: Om liefde gaan wij een leven

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Verhaal voor kleine en grote mensen over schepping

Vrij naar het Scheppingslied van Herman van Veen

In het begin was het donker.

Er was geen zon en er was geen maan,

er was geen zee om in te zwemmen,

er was geen land om op te staan.

De hemel was zwart, de aarde was leeg.

Maar plotseling stak God het licht aan,
toen scheen de zon en het werd licht;
's nachts kwamen sterren aan de hemel,
want dat vond God een mooi gezicht.

De hemel werd blauw, maar de aarde was leeg.

En God verdeelde toen de aarde
in heuvels, meren, zee en strand;
toen was de zee voor alle vissen
en voor de dieren was het land.

Op de heuvels bloeiden bloemen,
er zwommen zwanen in het meer,
er liepen herten door de heide
en in de bossen sliep een beer.

De hemel was blauw, de aarde was groen.

Maar op een dag zag God dit alles
en vond de aarde niet volmaakt;
en daarom heeft hij toen als laatste
er nog iets prachtigs bij gemaakt:
Hij maakte een man en Hij maakte een vrouw
en God maakte mij en God maakte jou.



Doop van Valentine

Het is zover, we gaan jullie kindje dopen, Valentine Jelly Martrijntje.
We gaan haar dopen met water, zout, olie en het licht.
Oude tekenen die al eeuwenlang bij dit ritueel horen.

De doop in de Duif heeft als betekenis dat je naam genoemd wordt in onze kring,
dat je bij naam en toenaam wordt gekend door de Eeuwige en haar mensen.
Het betekent dat je bij ons mag horen,
bij de mensen in de Duif en bij die hele grote wereldgemeenschap
van mensen van goede wil die geloven in een God die Liefde heet.

Valentine, Baudyn en Holke, opa's en oma's, peetouders, tantes en ooms en alle kinderen
mogen naar voren komen, neem je boekje mee en ga in een grote cirkel achter en om
Valentine, Baudyn en Holke heen staan zodat de mensen in de kerk ook wat kunnen zien.

Dat het niet zomaar iets is, zo'n kind te krijgen en verantwoordelijk te zijn voor haar en haar
geestelijk en lichamelijk welzijn, zegt het gedicht dat Baudyn nu gaat voorlezen.

Lezing - Gedicht van Toon Hermans

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.
Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs.
Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk:
zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Doopwensen van voogden/peetouders Paul en Yvon van den Berg en Een gedicht voor Valentine

Doopwensen ouders en een ja!

Holke en Baudyn hebben wensen voor hun kleine meid, zij zien een visioen:
Lieve Valentine,
Je vader wenst dat je God weet te vinden als je hem zoekt en Hij jou.
Zijn wens is dat Hij er voor jou zal zijn, als je Hem nodig hebt
en jij er voor Hem zal zijn, als je liefdeswerk te doen hebt in de wereld.

En je moeder is blij met het gedachtengoed van de Duif,
zij wil je dat graag meegeven als een goede richting om groot te groeien,
Zij wenst ook dat je de vrolijkheid die je vanaf je geboorte bij je hebt,
je hele leven mag behouden
en dat je ook heel veel liefde mag geven.
Is dat wat jullie willen?
Holke-Hans? En Baudyn?

Doop met water, zout, olie en licht/vuur

Valentine Jelly Martrijntje, ik doop je
hier temidden van de gemeenschap
van mensen van goede wil die geloven
in de Liefde hier en overal ter wereld,
ik doop je in Naam van de Eeuwige



Vader en Moeder,
de Zoon en de Heilige Geest

Ik doop je met water, water is voor
ons mensen van levensbelang.

We kunnen niet zonder,
het reinigt en verkwikt ons.

We bestaan als mensen voor
een groot deel uit water.

Maar met dit water stroomt ook
de Liefde bij je binnen.

Ik doop je met een beetje zout op je tong,
zout ooit kostbaar goed,

een proefje van hoe je het zout der aarde mag zijn, hoe je de wereld mag opschudden met je
aanwezigheid.

Je komt in een gemeenschap van mensen
die geloven dat het anders kan in de wereld.

Doe je mee met hart en ziel?

Ik zalf je met mirre, omdat we de koning
te rijk zijn dat je er bent.

Ik zalf je voorhoofd om je denken te heiligen,

ik zalf je handen opdat ze liefde brengen en zegenrijk werk mogen doen in jouw omgeving.

Ik zalf je voeten opdat je wegen zult gaan die geluk en vrede brengen.

Ik geef je licht mee, opdat je weet hoe belangrijk het is om je levensweg letterlijk en figuurlijk
te verlichten. Neem het mee en laat samen met je ouders anderen zien wat het verschil is
tussen licht en duister. Laat je lach het leven verlichten.

Holke-Hans, je vader zal het licht voor je aansteken aan de paaskaars. Opdat jullie weten dat
je met elkaar elke keer weer licht kunt maken.

Lied: Liefde heeft geen longen

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Lezing uit 'De profeet over kinderen'

Kahlil Gibran

En hij zei:

“Je kinderen zijn je kinderen niet.

Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunkering naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je,

en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,

want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,

want hun zielen toeven in het huis van morgen,

dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.

Want het leven gaat niet terug,

noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.



De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is."

Overweging

Zielsgelukkig ben ik dat ik hier mag staan vandaag en dat ik Valentine heb mogen dopen, een kind dat zo gewenst, zo geliefd en zo blij in de wereld staat.

En we zijn er allemaal heel gelukkig mee, de Duiven, alle gasten van Holke en Baudyn, de mensen die hier in de kerk gekomen zijn, zomaar, het werkt aanstekelijk zoveel liefde en geluk te zien en te ervaren. Dat geluk en die liefde wil je je hele leven blijven leven als je de ouders van dit lieve, mooie mensenkindje bent.

En zij weten ook dat er in aanleg iets bijzonders, iets groots, iets sterks aanwezig is. De Eeuwige heeft in Psalm 8 gezegd: ik heb de mens bijna goddelijk gemaakt.

In het scheppingsverhaal wat Francine net heeft verteld, zag God dat de wereld nog niet volmaakt was en hij maakte mensen naar Gods eigen mooie voorbeeld.

Wij zijn van het goede malletje, zeg ik altijd maar.

Stroom van liefde

Het klopt hoe we zijn, als we bij onze stroom van liefde kunnen komen.

Helaas zijn er ook momenten dat we in het leven zo gekwetst worden dat de liefde onbereikbaar voor ons wordt. En dat willen we niet, maar dat gebeurt: ieder mens loopt zijn butsen op, maar gelukkig is de toekomst van dit lieve kleine mensenkind nog een geheim. Als ouders wil je haar beschermen, liefhebben, koesteren, maar de profeet van Kahlil Gibran zegt: je kinderen zijn je kinderen niet, ze zijn bij je, ze zijn niet van je. Zij hebben hun eigen gedachten, hun eigen ziel die al met morgen bezig is en niet meer met vandaag.

Vrij

Gelukkig zijn jullie je dat bewust, je kent ook nog heel goed je eigen ontwikkeling en staat er middenin. En je weet hoe je ouders waren, hoe ze je ook op essentiële momenten vrij lieten zoals met het feest van je moeders 50e verjaardag, dat je zo nodig naar Groningen moest en dat ze je lieten gaan.

Je weet dat je ouders je wel en niet begrepen.

Want ze hebben je liefde geschonken en ruimte en vrijheid, maar af en toe was er ook kortsluiting. Maakte je je eigen keuzes. En dat doet Valentine ook al, als zij de trap heeft ontdekt als nieuwe uitdaging, blijft ze heus niet bij jullie op schoot zitten. In het klein zie je al dat haar eigen wil en haar eigen mening zich ontwikkelt.

Omarmen en loslaten

Je mag dit kind liefdevol leiden en sturen, geborgenheid en ruimte geven. Je mag haar omarmen en loslaten en dat is eigenlijk het moeilijkste van ouderzijn.

Want op een gegeven moment heb je wel door welke kinderziektes ze heeft, welke zorg er nodig is, welke taal jullie kunnen spreken met elkaar.

Maar het is van het grootste belang dat je een goede timing krijgt in het liefhebben en loslaten. Dat je haar eigenheid erkent en respecteert en haar de goede richting opstuurt, dat spel van de boog en de pijl. Want je wilt je kind ook meegeven hoe je het leven kan leven, je



wilt je kind behoeden voor verkeerde vrienden, foute mensen, de verkeerde opleiding, problemen als verslaving etc.

Puberen

Maar gelukkig is dat nu nog ver weg, ook al is ze aan het puberen voor je er erg in hebt. Maar nu vandaag mogen jullie en wij allemaal genieten van dit mooie feest. Met de doop geef je Valentine een richting mee, jullie hebben vandaag de boog gespannen. En je wilt haar iets meegeven waar zij later op terug kan vallen. Je wilt haar een kring van mensen meegeven die haar kunnen helpen, niet alleen je familie en vrienden maar ook de mensen van de geloofsgemeenschap. Die haar later kunnen helpen en omringen met de Liefde die in dit huis van God en mensen woont.

Jullie hebben Valentine hiermee veel gegeven, een groot cadeau waarvan ze later pas zal begrijpen dat dit één van de geschenken is waarmee jullie haar in en met je leven hebben verrijkt.

Wij voelen ons rijk met jullie drieën in ons midden.

Veel geluk!

Moge het zo zijn.

Muzikaal intermezzo

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een wereld vol liefde,
een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is.
Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens -
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.
Ik geloof in zijn opdracht:
heb je naaste lief en probeer dat waar te maken.
Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.
En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht
en zijn licht over ieder van ons laat schijnen.
Amen.

Intenties die werden opgeschreven in het 'groene boek'

*(Voor het begin van de viering ligt bij de entree een map klaar,
waarin iedereen zijn intenties kan schrijven.)*

Intenties voor Valentine door Francine:

- Lieve Valentine, Mijn wens voor jou is dat je veel geluk en liefde mag ontvangen, vandaag en alle dagen van je leven.
- Lieve Valentine, wij zijn zo blij dat we je hier mogen zien. Krijg de ruimte om jouw leven te leven. Zodat jij jouw liefde aan anderen door kan geven.
- Welkom lieve Valentine, Wat een leuke ouders heb je uitgezocht! Ik wens je een heerlijk leven, vol geluk en liefde.
- Bescherm Valentine in haar verder leven en dat zij aandacht en liefde zal krijgen van iedereen in haar omgeving.
- Blijf in jezelf geloven!



Intenties voor Valentine door Marina:

- Blijf je oorspronkelijke zelf (er zijn al genoeg anderen)
- Voor Valentine,
Dat je geborgenheid mag en kan ontvangen,
dat je de liefde van je ouders voelt,
dat je je eigen keuzes maakt en
een mooi eigen pad bewandeld!
- Lieve Valentine,
Welkom was je bij je ouders,
welkom ben je nu in de Duif.
We hopen op veel geluk voor jou en voor je ouders.
We vinden het fijn je hier nog heel vaak te zien.
- Lieve Valentine,
Dit mooie meisje zal opgroeien in een mooi huis,
thuis zowel als in de Duif.
Heb een heel mooi leven!

Tafellied: Scheur de wolken

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Uitnodiging

Om ons te herinneren aan het feit dat we samen op weg en onderweg zijn
en dat we elkaar willen helpen en steunen, waar dat kan,
hebben we hier in de Duif een maaltijd, het breken en delen.
Ieder van ons krijgt straks een stukje matze en dat mag je in de wijn dopen.

Jezus van Nazareth, de goddelijke mens die zich ook heeft laten dopen,
die mens geworden is onder de mensen,
de mens die ons een voorbeeld is,
heeft ons laten zien dat het mogelijk is om steeds te kiezen voor leven in liefde en licht.
Hij ging ook dikwijls eten met zijn vrienden
en met ieder mens die op zijn pad kwam.
Hij gaf ons het teken, het ritueel van brood en wijn, I
tekenen van leven en van samen.
Want samen eten verbindt,
je deelt eten en drinken en je weet dat er hier voor ieder genoeg is.
Iedereen is van gelijke waarde,
iedereen wie je ook bent, hoe je je ook voelt soms,
voor God is iedereen gelijk.
Alles staat klaar voor jou en voor jou, en voor jou en voor jou...

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Van de een en de ander

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Slotgedachte

Blijf trouw aan jezelf,
aan je lachen, je zingen,
je vallen en opstaan,
je inzet, je pijn.

Blijf trouw aan dat
wat bij jou hoort,
je warmte en verlangen,
waardoor je in alles
herkenbaar zal zijn.

Blijf trouw in je denken,
je zwakte, je hoop,
je aarzeling en onrust,
je waarde, je muziek.

Want jij bent een mens die van belang is.
Jij bent in jouw bestaan zo mooi en uniek.

Gebed: Het Rijk der Hemelen

Lislore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook.
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen
en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen;
een plek die mij niet in verzoeking leidt;
die mij verlost van angst.

Activiteiten en informatie

Slotlied Die mij droeg

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Zegenbede

Zegen voor jou.

Droom de wereld open. / Zing tegen beter weten in .

Zing en droom van de mens / die je mag zijn in Zijn Naam.

Gezegend is je hand / die uitreikt naar de ander.

Gezegend je woorden / die de ander gelukwensen.

Gezegend je voeten / op weg naar de ander

op weg naar liefde en licht / en naar recht en vrede.

Amen

