

## Thema: Geloof jij in alle seizoenen?

### Overweging 12 juli 2015 – Jan Meijer

Lector: Liesbeth Broekhoff

“... Wilskracht en het geloof versterken elkaar ... en dat helpt.

Wat ook helpt is om het geloof

(ook in jezelf)

te kunnen behouden en te versterken

is praktische hulp van anderen.

Geloof in elkaar ...”

**Eerste lezing: 2 Korinthiërs 8: 10-15**

**Tweede lezing: Marcus 6: 6b-13**

**Derde lezing: Bitterzoet van Anne Bradstreet**

#### Openingsgebed *(Opperhoofd Yellow Lark - V.S.)*

Laat mij in schoonheid leven en laat mijn ogen  
steeds het avondrood aanschouwen.

Laat mijn handen respecteren wat U heeft  
gemaakt

en laat mijn gehoor scherp genoeg zijn  
om uw stem te horen.

Laat me wijs zijn, zodat ik begrijpen kan  
wat u mijn volk heeft geleerd.

Laat me de lessen leren die u heeft verborgen  
in ieder blad en elke steen.

Ik zoek kracht, niet om mijn naaste te  
overtreffen,

maar om te vechten tegen mijn grootste  
vijand: mijzelf.

Laat mij altijd bereid zijn om U met schone  
handen

en een open blik onder ogen te komen,  
zodat mijn geest zonder schaamte  
naar u toe zal komen wanneer mijn leven  
uitdooft

als de ondergaande zon.



**Lied: Boom, je stam**

*Huib Oosterhuis/Antoine Oomen*



## Welkom en inleiding

Welkom op deze mooie zomerse zondag in de Duif. Fijn dat jullie er zijn.

Welkom als je de eerste keer hier bent, ook als je hier af en toe bent en welkom aan de vaste bezoekers van de viering. De Duif staat open voor alle mensen. Wie of wat ze zijn, waar hun oorsprong ook ligt en wat hun achtergrond ook is.

Het hoofdthema voor de zomerserie is: Geloof jij in de zomer

Mijn thema voor vandaag is: Geloof jij in alle seizoenen.

Van de natuur en haar seizoenen hebben we een eigen beeld. Bijvoorbeeld zomerse stranden, een romantisch winterlandschap, een vrolijk veld vol voorjaarsbloemen, een melancholische herfst. We kunnen de foto's erbij zoeken die we willen. Onze beeldvorming en het resultaat kloppen met elkaar en we kunnen er tevreden over zijn.

Met de seizoenen van ons eigen leven doen we ook ons best de beeldvorming en het resultaat met elkaar te laten kloppen. Daar geloof je in en je gaat er met volle overtuiging voor.

Maar wanneer dat anders loopt en soms dramatisch anders wordt je geloof en ook waar je in geloofd op de proef gesteld. Hulp is dan welkom. Veel steun van de mensen om je heen naast de steun van je geloof en waar je in gelooft.

Geloof jij in alle Seizoenen

Jamie Cullum zoekt in zijn lied Oh God weer contact met God om te vragen weer terug te winnen wat verloren was. De gezondheid, een relatie of het geloof.

Mathilde Santing zingt over het overwinnen van tegenslag en de zon die weer doorbreekt in je leven. Look at me standing/ Kijk mij hier staan. Op eigen benen. Vol geloof na het overwinnen van tegenslag.

Bij tegenslag kunnen we hulp gebruiken en daarom vragen aan God, maar ook aan de mensen om ons heen. In de lezingen vragen Paulus en Jezus ook om hulp steun aan de mensen om hen heen. Om geloven en te blijven geloven uit te dragen.

De 17e eeuwse dichteres Anne Bradstreet heeft in haar leven veel tegenslag gehad en geeft haar antwoord op de vraag: Geloof jij in alle seizoenen.

Ik wens ons een mooie viering.

## Gebed om vergeving

Voor alle dingen die gedaan zijn  
en niet goed en rechtvaardig waren.

Vragen wij:

om vergeving,

om een bewuster samenleven.

om goed en rechtvaardig te zijn.

Naar onszelf en naar elkaar.

Met Uw hulp.

Amen.

## Lied: "Oh God"

Jamie Cullum/Guy Chambers

*I know it's been a while since I have talked to you*

*But maybe you're the one who makes the winds blow*

*We're looking at the stars without explanation*

*We contemplate as kings and simple men on trial*

*Our little world's fragile*



*Oh God can you tell us when it's going to stop  
Maybe it's not just down to you  
Oh God can we win back what we have lost  
So who's the last resort... Oh God*

*Tumbling towards unclear destinations  
Do they wash away the blame,  
The wind and the searing rains  
As our powers interchange*

*Oh God can you tell us when it's going to stop  
Maybe it's not just down to you  
Oh God can we win back what we have lost  
So who's the last resort... oh God*

*Oh God can you tell us when it's going to stop  
Maybe it's not just down to you  
Oh God can we win back what we have lost  
So who's the last resort*

### **Eerste lezing 2 Korinthiërs 8: 10-15**

*De eenheid van Christenen*

Ik geef jullie geen bevel, maar een advies. Want meedoen met de hulppactie is goed voor jullie. Jullie zijn vorig jaar al begonnen met het inzamelen van geld. Jullie wilden dat zelf. Maak het nu dan ook af! Jullie wilden toch zo graag meedoen? Dan moeten jullie het ook echt doen. Verzamel alles wat jullie kunnen geven. Als je het van harte geeft, dan is de Eeuwige er blij mee. Maar je hoeft niet meer te geven dan je kunt missen. Het is niet de bedoeling dat jullie zelf in moeilijkheden komen door anderen te helpen. Het gaat er om dat jullie laten zien dat er eenheid is. De nieuwe tijd is gekomen. Daarom moeten jullie laten zien dat de christenen een eenheid vormen. Jullie steunen de christenen in Jeruzalem die hulp nodig hebben. Maar zij geven jullie ook iets terug dat jullie nodig hebben: hun dank en hun gebed. Zo staat het ook in de heilige boeken: Niemand had teveel en niemand had te weinig.

### **Tweede lezing Marcus 6: 6b-13**

*Jezus stuurt zijn leerlingen op weg*

Jezus ging naar de dorpen in de buurt en gaf mensen uitleg over God. Op een dag riep hij de twaalf leerlingen bij zich. Hij stuurde ze twee aan twee onderweg. Hij gaf ze de macht om de kwade geesten weg te jagen. Hij zei: "Je mag niets meenemen op je reis. Geen brood, geen tas, geen geld, alleen een stok. Je mag wel schoenen dragen, maar geen extra kleren aantrekken. Verder zei Jezus tegen hen: "Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer verder reist. Maar als mensen je niet binnen laten en niet naar je luisteren, dan moet je meteen verder reizen. Je moet op die plaats het stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde keus hebben gemaakt hebben. De leerlingen gingen op weg. Ze zeiden tegen de mensen: "Jullie moeten een nieuw leven beginnen. Ze jaagden uit veel mensen de kwade geesten weg.

**Lied: Van de een en de ander**     *H.Oosterhuis/A.Oomen*



## **Derde lezing: Bitterzoet**

*Anne Bradstreet 1612-1772 (Eng.)*

Als er geen winter bestond, zou de lente niet zo heerlijk zijn.  
Als we niet af en toe tegenslagen kenden,  
zou voorspoed niet zo gewenst zijn.

### **Overweging**

Anne Bradstreet is als ervaringsdeskundige aan het woord. Een hoog opgeleide puriteinse vrouw, die naast gedichten ook schreef over politiek, geschiedenis, geneeskunde en theologie. Zij kreeg acht kinderen ondanks een zwakke gezondheid door verlamde gewrichten en tbc. Zij verloor twee kinderen, twee kleinkinderen en door brand al haar bezittingen (inclusief de door haar gekoesterde bibliotheek van 800 boeken) en was een tijd dakloos. De echte erkenning kreeg zij 3 eeuwen na haar overlijden. Tijdens haar leven heerste de mening dat vrouwen zich op de achtergrond moesten houden. Zij had ontegenzeggelijk een sterke wilskracht en een onverwoestbaar geloof in alle seizoenen van haar leven. Zij bleef religieuze berichten schrijven en zij bleef geloven ondanks alle tegenslagen. En schreef ter bemoediging van zichzelf en anderen: “als we niet af en toe tegenslagen kenden zou voorspoed niet zo gewenst zijn”. Is er een verklaring voor zoveel geloof ondanks alle tegenslag in haar leven?

### **Geloof zonder verklaring**

Thomas van Aquino (De meest invloedrijke filosoof en theoloog in de middeleeuwen) schreef daarover het volgende:” Wie gelooft, heeft geen verklaring nodig. Voor wie niet gelooft is geen verklaring mogelijk”.

Geloof zonder een verklaring heb ik zelf ondervonden. Ondanks het feit dat ik twee jaar geleden van de ene op de andere dag door een zeldzame ziekte verlamd raakte bleef ik geloof houden in het leven en een verbetering van mijn gezondheid. Vier maanden lang van achteruitgang en ik kon uiteindelijk alleen mijn hoofd nog zelfstandig gebruiken. Ik heb geen verklaring voor het feit dat ik bleef geloven. Zelfs in het (qua gezondheid) slechtste seizoen van mijn leven. Verbazing en ermee blij zijn ondanks de tegenslag.

Wilskracht en het geloof versterken elkaar ook en dat helpt. Wat ook helpt is om het geloof(ook in jezelf) te kunnen behouden en te versterken is praktische hulp van anderen. Geloof in elkaar.

### **Praktisch verbonden**

Voor de Christenen in Jeruzalem betekende die praktische hulp het verzamelen van geld om als gemeente financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Jezus vroeg praktische hulp om het geloof te kunnen uitdragen en bij het stellen van de vraag aan mensen om een nieuw leven te beginnen.

Het dagelijks leven en geloven blijven praktisch met elkaar verbonden.

Zoals dat ook het geval is bij Justin Kauflin, die na deze overweging op CD te beluisteren is. In zijn nummer Thank You Lord is hij dankbaar voor het leven dat hij nu op 29 jarige leeftijd mag leiden. Zijn geloof is ontstaan in het slechtste seizoen van zijn leven. Op elfjarige leeftijd verloor hij zijn gezichtsvermogen, kon niet meer normaal leven zoals zelf zijn gang gaan en met vriendjes spelen. Ook moest hij weer opnieuw weer piano leren spelen. Hij ontdekte in die periode het katholieke geloof om met wilskracht verder te kunnen gaan met zijn leven en met pianospelen en componeren.

Tijdens zijn optreden in Amsterdam legde hij uit dat het stuk, dat straks gespeeld wordt ontstaan is uit drie perioden of in de betekenis van ons thema uit drie seizoenen in zijn



leven. In het eerste deel overheerst de storm van de kwaadheid over wat hem gebeurd is. Vervolgens gaat zijn leven over in een rustige periode. Het leven kabbelt voort. Op het laatst overheerst de dankbaarheid aan God over hoe zijn leven er nu uitziet en de liefde van de mensen om hem heen.

Of zoals Paulus ook aan de Corinthiërs schreef: Ons resten Geloof, Hoop en Liefde.

Deze drie.

Maar de grootste daarvan is liefde.

Moge het zo zijn.

**Pianomuziek: Thank you Lord** *pianist/componist Justin Kauflin (V.S.)*

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de Eeuwige.

Ik geloof dat ik op Hem mag lijken.

Ik geloof in Jezus,

die voor ons geboren is en voor ons geleefd heeft

Ik geloof in de bemoedigende kracht van Zijn voorbeeld.

Ik geloof in Zijn altijd aanwezige goedheid voor mij.

Hij houdt mij staande met de handen van anderen,

die mij troosten, steunen en bijstaan.

Ik geloof dat ik Zijn verhaal altijd door kan vertellen.

Ik geloof dat er ook altijd mensen zullen zijn,

die naar dat verhaal willen luisteren.

Ik geloof ook, dat de kracht van dit verhaal mensen bij elkaar brengt en leert inzien wat echte vrijheid is.

Ik geloof dat Jezus' leven zinvol is geweest,

dat zijn voorbeeld zal inspireren in dit

en het toekomstige leven dat is toegezegd.

Ik geloof in de gemeenschap

die dit geloof wáár probeert te maken.

Samen met Hem en met allen van goede wil

geloof ik in de waarde van mijn leven.

Amen.

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

#### **Tafelgebed**

Rond deze tafel zijn wij verzameld

om te gedenken wat Jezus ons leerde:

Brood en wijn te zijn voor elkaar.

Hij gaf het voorbeeld

toen hij voor het laatst samen met vrienden

brood brak en deelde,

wijn schonk en rondgaf,

zeggend dat hij het was

die werd gegeten en gedronken.



Zijn voorbeeld willen wij volgen  
met het brood als teken van leven,  
met de wijn als teken van zijn.  
Nu, hier, samen.

### **Nodiging, breken en delen van brood en wijn**

#### **Lied: Wonderful life**

*Mathilde Santing (C.Vearncombe)*

#### **Gebed om de sjaloom**

Wij zien uit naar een wereld  
waarin samen geleefd en geleden wordt,  
waarin mensen, mensen tot steun zijn  
en elkaar niet naar het leven staan.

Wij zien uit naar een tijd  
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,  
overal waar nu nog haat en ideologieën heersen.

Wij zien ernaar uit omdat het ons beloofd is,  
de sjaloom, het goede leven op aarde  
en wij gaan gelovend op deze belofte in.

Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn  
en mag ons verlangen en onze inzet  
ten goede komen aan allen die in nood zijn.

#### **Onze Vader: Het rijk der hemelen** *Liselore Gerritsen*

Onze Vader die in de hemel zijt,  
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,  
een koninkrijk dat mijn huis is,  
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven  
waar dan ook.

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,  
waar de wind in de bomen en het vuur in huis  
vergeving van alle schuld is,  
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde  
dat zonder mij braak zou liggen,  
een plek die mij niet in verzoeking leidt,  
die mij verlost van angst.

#### **Slotlied: Jij nog naamloze**

*H.Oosterhuis/A.Oomen*

## **Zegenbede**

Voordat wij de nieuwe week in gaan wil ik om de zegen vragen met deze Franciscaanse zegenbede met een bijzondere tekst.

### ***Franciscaanse zegenbede***

Moge de Eeuwige u zegenen met onbehagen over makkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat u diep van binnen vanuit uw hart mag leven.

Moge de Eeuwige u zegenen met woede over ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat u zich kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en vrede.

Moge de Eeuwige u zegenen met tranen om te vergieten voor wie lijdt aan pijn, afwijzing, honger en oorlog, zodat u uw hand kunt uitstrekken om hen te troosten en hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge de Eeuwige u zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat u de wereld iets te bieden heeft, zodat u kunt doen wat volgens anderen niet gedaan kan worden om al onze kinderen en de armen gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen.

Amen