

## Advent-/Kerstserie 2015: 'Welkom thuis'

Kerstmis

### Groot is de macht en eindeloos de vrede, Levenslicht in de duisternis

Het Kerstverhaal is het verhaal van nieuw levenslicht in een stal.  
Niet welkom, naar het leven gestaan, moeten vluchten  
- en toch is hij het Kind van Hoop  
waarop de wereld wacht.

### Overweging 25 december 2015 – Diana Vernooij

Medevoorganger: Carolien Maris

“... Ze kwam helemaal vervuld van compassie en  
blijdschap weer terug naar huis  
– meer vervuld dan een zonvakantie haar ooit had kunnen geven.  
Wat gebeurt er als je mensen ontmoet, contact maakt?  
Je ziet ontredde, je ziet veerkracht,  
je leert hoe overleven werkt – wat het met mensen doet.  
Je leert het leven kennen  
en door jouw compassie  
roep je mensen tot nieuw leven en vertrouwen ...”

### Lied: Once in Royal Davids City

Alexander / Gauntlett

### Lied: Stille Nacht

hertaling: C. van Doesburg

### Lied: De herdertjes lagen bij nachte

Alberdink Thijm / 17e eeuwse melodie

### OPENING

Welkom, lieve mensen, welkom in deze Duif,  
in deze Kerstnacht, bij deze hele bijzondere

viering in het jaar waar we midden in de  
warme winternacht het grote feest van de  
geboorte van het Levenslicht vieren.  
Welkom als je hier voor het eerst bent,  
welkom als je speciaal voor deze Kerst bent  
gekomen,  
welkom als het je gewoonte is hier met Kerst  
te komen, welkom als je je ook op de gewone  
zondagen thuis voelt in dit huis.



Welkom, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. We heten niet alleen ú van harte welkom we zeggen ook welkom tegen alles wat op ons levenspad komt. We leven, willen leren kennen, we willen leren verstaan: we openen ons hart. Wij zijn stil en luisteren. Welkom in De Duif.

Het Kerstverhaal is het verhaal van nieuw levenslicht in een stal. Niet welkom, toch geboren, direct al naar het leven gestaan, en uiteindelijk moeten vluchten, dat verhaal gaat over Jezus. En juist hij is het Kind van Hoop waarop de wereld wacht. We lezen verhalen uit een bijbel die vol staat van vertrekken, vluchten, van beloofd land en veroveren, verhalen van terugkeer. We lezen ze en we betrekken ze vannacht op onszelf, op onze wereld nu.

Groot is de macht en eindeloos de vrede: dit thema van vannacht is een citaat uit de lezing van Jesaja. Het is het visioen van de vredevorst, de Messias die ons zal komen redden uit een samenleving van onrecht: dat grote visioen uit het Oude, het Eerste Testament. Wij hebben dergelijke visioenen leren wantrouwen; we weten maar al te goed hoe snel een redder een dictator kan worden. Maar het verlangen naar eindeloze vrede, naar recht en gerechtigheid – dat is een universeel verlangen dat juist nu weer sterk aanwezig is in de wereld. En nee, we gaan niet meteen grijpen naar een politieke invulling daarvan. Kerst is juist het moment om te beseffen dat Jezus voor een ander soort Koningschap stond. Met Kerst vieren we ons geloof dat er een Kind van Hoop is geboren, en dat dat Kind van Hoop in ons allen is geboren en altijd in ons te vinden is. Geen redder van buiten, nee, een redder in ons binnenste binnen.

We beseffen we dat er duisternis is in de wereld. Het is niet voor niets dat wij op het moment van de grootste duisternis in het jaar, de langste nacht, ons verlangen en onze hoop op vrede op een nieuw Licht, op een nieuw begin vieren. Dat verlangen is er en dat verlangen wil gekend worden, onderzocht, doorvoeld en toegelaten. Want is dit niet de kern van geloven: liever dan alle houvasten van meningen en zekerheden kunnen we vertrouwen op de diepste kern van licht en inzicht in ons leven?

Het gesprek over de vluchtelingenstroom in Europa wordt steeds weer overheerst door de vraag hoe veel vluchtelingen er Europa kunnen en mogen binnenkomen. Wir schaffen es, zegt Merkel en ze is daarin een inspirerend voorbeeld voor velen. Maar er zijn ook landen die de grenzen sluiten, muren bouwen en daar voelen juist weer anderen zich veilig door. Vanavond laten we de politiek over aan degenen die daarvoor zijn aangesteld. We hebben allang onze oren dichtgestopt, onze stellingen betrokken. We gaan het er níet over hebben. Maar daarmee willen we onze ogen en oren niet sluiten, en al helemaal niet ons hart. Ook met een realistisch oog kunnen we compassievol zijn, en ook met compassie kun je grenzen stellen. Laten we onszelf hier met Kerst de ontspanning gunnen om te kijken. Hier in deze kerstviering zetten we ons hart open voor de rijkdom van compassie. We zullen zingen, we zullen véél zingen, we zullen luisteren en bidden én stil zijn, samen.

Het koor van de Duif, de voorgangers, het bestuur, alle vrijwilligers van vanavond – Carolien en ik, wij wensen ons allen een prachtige viering.

**Lied: Wij komen tesamen**

*18e eeuwse traditie*

pag. 2



## Openingstekst

Emma Lazarus, 1883

Geef me uw uitgeputten, uw armen,  
uw krioelende massa's smachtend naar vrijheid,  
het afval dat wemelt aan uw kusten.  
Zend ze, de daklozen, de drenkelingen, tot mij,  
ik hef mijn lamp, naast de gouden poort.  
(Tekst op het Vrijheidsbeeld in New York)

## Lied: Als blinden tasten wij

Oosterhuis / Löwenthal

Als blinden tasten wij langs de muur  
Tasten als mensen zonder ogen  
Wij struikelen op klaarlichte dag  
In de bloei van ons leven zijn wij als doden

## Welkom en inleiding

**Lied: Het volk dat in duisternis gaat (Jesaja 9,1-4)** Oosterhuis / Oomen

## TEKSTEN TER BEZINNING

### Eerste lezing Jesaja 9:5-6

Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven.  
De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,  
vader voor eeuwig, vredevorst.  
Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal  
het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd.

### Lied: Kind ons geboren

Oosterhuis / Oomen

### Tweede lezing Lucas 2

In die dagen werd een bevel uitgevaardigd door Keizer Augustus dat er een volkstelling moest worden gehouden over de hele wereld. Deze volkstelling vond plaats toen Quirinius landvoogd van Sirië was. Allen gingen op reis om zich te melden, ieder in zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg en omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, trok hij vanuit Nazareth in Galilea naar Judea toe, naar Bethlehem de stad van David, om zich daar te melden, samen met Maria zijn vrouw, die zwanger was.  
En terwijl zij in Bethlehem verbleven brak het uur aan dat zij bevallen moest. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerst geborene, wikkeld hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.  
Nu waren er herders in de buurt; die nacht. In het open veld, hielden zij de wacht bij hun kudde. Plotseling stond voor hun ogen een engel des Heren, en de glorie des Heren omstraalde hen – zij werden zeer bevreesd. Maar de engel sprak tot hen: weest niet bevreesd want ik verkondig u een grote vreugde, die voor heel het volk bestemd is. Heden is u, in de stad van David, een redder geboren, de Heer, de Messias. En dit zal u het teken zijn: gij zult een pasgeboren kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe.  
En het geschiedde toen de engelen van hen waren weggevaren naar de hemel, dat de herders zeiden tot elkaar: “Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde.”



**Vervolg lezing Lucas 2**

Haastig gingen ze naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef, en het kind dat in de kribbe lag. Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden waren verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd. Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na. De herders keerden terug en zij loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien. Het kwam overeen met hoe het hun gezegd was.

**Lied: Nu zijt wellekome**

Traditioneel

**Derde lezing Mattheus 2: 13-21**

Aan Jozef verscheen in een droom een engel van de Heer, die zei: 'Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte, en blijf daar tot ik u waarschuw. Want Herodes staat het kind naar het leven.' Hij stond op en ging nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder naar Egypte. (...) 'Herodes liet in Bethlehem en omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen' (...)

Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.' Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël.

**Lied: Wij waren kinderen**

Oosterhuis / Oomen

Wij waren kinderen toen het gebeurde;  
'Laat ons gaan zien het woord dat daar geschied is',  
riepen met vreemde stemmen onze vaders.  
Wij moesten mee de diepe nacht, de kou in.

Geen vleugelslag. Na uren gaan een grot,  
een huilend kind. Geroep: hij is het. Hij?  
Hun leven lang bleef hij een sterk verhaal:  
er zou groot licht geweest zijn, dat hen wenkte.

Stemmen van woorden: vrede. Een tijd later  
die ster die langs de hemel voer, een stoet  
van koningen en priesters die hem zochten:  
'kind ons geboren, koning van de vrede'.

En het gekroonde beest. De kindermoord.  
Tot op vandaag het bloed ten hemel schreiend.  
En het gerucht dat hij zou zijn ontkomen,  
dat hij zal komen, haastig, en wat dan?

Rusteloos zwerfend, ongelukkig dromend  
van wilde dieren die niet meer verscheuren  
zijn zij gestorven zoals mensen sterven,  
zonder te zien. Zij hadden zo gehoopt.



## Overweging

Laten we beginnen bij het begin. Adam en Eva zijn door God zelf verjaagd uit het paradijs. Noach stopt zijn hele hebben en houden in een boot en overleefde de vloed. De bouw van de toren van Babel zorgt voor verwarring en een enorme verspreiding van de volkeren over de aarde. Aartsvader Abram verlaat het land van zijn vader, omdat hij geroepen wordt naar een nieuw, onbekend land. Zijn zoon Isaac verlaat weer het land van zijn vader uit angst voor zijn broer. Hij keert weer terug en verzoent zich. Elf van zijn zonen vluchten vanwege de honger naar Egypte waar de 12de al naar is verbannen. En Mozes, zelf ook vluchteling uit Egypte, brengt de nakomelingen van de 12 broers terug naar het oude land, het beloofde land, maar niet zonder een onmogelijk lange zwerftijd van 40 jaar in de woestijn.

Dit zijn verhalen uit het Oude, het Eerste Testament.

Zijn wij deze oorsprong vergeten?

Het Nieuwe, het Tweede Testament dan, dat start met het niet welkom zijn van de zwangere Maria in de herberg. Jezus wordt geboren onderweg, in een stal. De vlucht van Maria en Jozef met het kind, omdat het kind naar het leven wordt gestaan én de terugkeer. Dan de volwassen Jezus: hij verlaat het huis van zijn vader, hij trekt rond, vestigt zich nergens. Hij roept zijn leerlingen op om hun huis te verlaten, hun ouders en hun boten achter te laten, hij roept de rijke jongeling op om alles op te geven.

Zijn wij deze oorsprong vergeten?

### 60 Miljoen vluchtenden

Door alle oorlogen zijn er op dit moment in de wereld zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld. 1% daarvan, 700 duizend mensen maakten in 2015 de oversteek naar Europa. Nooit eerder was hun aantal zo groot. Volgend jaar zal dat niet minder worden. Met 630 miljoen inwoners betekent dat een toename van ongeveer 1 per 1000 inwoners van Europa. Vluchteling zijn is geen identiteit; het is een tijdelijke situatie. Waar halen wij de hoogmoed vandaan om te denken dat wij niet ook in die positie zouden kunnen verkeren? Zij wij in ons verre verleden niet ook vreemdeling geweest? Al tijdens de 80-jarige oorlog in de 16e eeuw kwamen er vele geloofsvluchtelingen uit Antwerpen naar Nederland, omdat de Spanjaarden het protestantisme verboden. In de 17e eeuw kwamen er veel Portugese joden en Franse Hugenoten. Nederland is er welvarend door geworden. Tijdens de eerste wereldoorlog vingen wij een miljoen Belgen op, terwijl de meeste Joodse vluchtelingen uit Duitsland eind jaren dertig werden tegengehouden. Eind jaren 40 kwamen er 300.000 Indonesiërs en Molukkers naar Nederland. En dan daarna de Surinamers, de Antillianen, de gastarbeiders uit Turkije en Marokko. En hoeveel Nederlanders zijn er niet gevlucht, geëmigreerd in de eeuwen?

Wie van ons zou niet in zijn voorouderlijke lijnen een immigrant of een vluchteling herbergen? En als het niet in onze bloedlijn zit, dan toch wel in onze Bijbelse geschiedenis. In Leviticus 19 zegt de Eeuwige: “En wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, zult u hem niet onderdrukken ... u zult hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte.”

### Aardverschuivingen

Hier zitten we dan bijeen in de Duif, ons bewust van de aardverschuivingen van dit jaar en ondertussen zijn we vol van Kerstfeer. We zingen Kerstliederen van verwondering en vrede, van een nieuwgeboren kind, liederen van hoop en we zingen van het licht dat niet door de duisternis is overmeesterd. Daar gaat Kerst toch over.

Als het gaat over dat in de diepste duisternis het licht doorbreekt, dan gaat het niet over zoetsappige verhalen van jingle Bells. Kerst gaat over die doodsangst, over vluchtende



hordes, weg van de tirannen. Het gaat om vluchtelingen die ergens op hopen, een beloofd land, een kind, een Vrededorst. Zij hadden zo gehoopt. Dáár gaat Kerstmis over, over het rotsvaste geloof dat ooit die Hoop op vrede en licht bewaarheid wordt. Kerst is het feest van de compassie met dat kwetsbare verlangen ín ons en ónder ons. Een pasgeboren kind in een veestal geboren, uitgerekend dit weerloze vluchtelingenkind zal volgens de Bijbelse verhalen de vrede en het licht in deze wereld brengen.

Waarom staan er zoveel vluchtverhalen in de Bijbel? Ja, omdat er toen óók al zoveel ellende was tussen de volkeren, omdat er hongersnood bestond, omdat hele volkeren verhuizen moesten om te overleven. Maar zeggen deze verhalen niet nog veel meer? Zijn al deze verhalen niet ook verhalen van hoop en wederopstanding, van berouw en spijt, van trouw en loyaliteit aan elkaar, van visioenen van gerechtigheid, van vrouwen en mannen, wiens moed het volk redden – verhalen van een nieuw begin dat áltijd weer mogelijk is? Kunnen wij zo ook kijken naar de vluchtelingen die ons land binnenstromen? Kunnen wij ze zien als mensen met hoop, mensen met visioenen van gerechtigheid, mensen van een nieuw begin?

### *Humans of Heumensoord*

Er zijn prachtige initiatieven die ons met die verhalen laten kennismaken.

Zoek even op YouTube of Facebook en de verhalen stromen binnen. In onze zoektocht vooraf aan deze viering vond Carolien op Facebook de pagina [Humans van Heumensoord](#), een vluchtelingenopvang in Nijmegen. Daar vond ze de prachtige foto die op de voorkant en achterkant van ons boekje staat. We hebben van de Syrische fotograaf, [Mahmod Kharrat](#), die zelf vluchteling is, toestemming gekregen om hem te gebruiken. Hij heeft in deze foto het Levenslicht gevangen, schijnend door de kale bomen over een groep verloren lopende vluchtelingen.

Dit Levenslicht komt niet alleen van boven, het ontstaat in ons hart. Als wij ons laten vullen door dit Levenslicht ontdekken wij de inspiratie, de levenskracht van Jezus. Want dit kunnen wij meenemen van het leven van Jezus: dat hij niet keek naar status en achtergrond. Hij riep het warme stralende hart van mensen tevoorschijn. Hij durfde op te staan en aan te raken en lief te hebben.

Dit is de boodschap van het Kerstverhaal: dat ook jij opnieuw kunt beginnen in de nacht van diepste duisternis. Je beschermt jouw kwetsbare kant misschien met afstandelijkheid en standpunten. Kerst vertelt ons dat we onze kwetsbaarheid ook een plaats kunnen geven in ons leven. Kom binnen, onzekerheid en angst en neem plaats. Rust even uit. Wij hoeven onszelf niet voortdurend te beschermen. We kunnen ook ademhalen en kijken, rijkdom van ontmoeting een kans geven. Overstelt worden door liefdevolle vriendelijkheid! Laten wij dan beginnen met ons in te leven. Weet jij wat het is om te vluchten? Weet jij wat een vluchtlevens met je doet? Hoe het is om voortdurend de grenzen te verleggen van wat je nog aankunt? Weet jij hoe het dan voelt om aan te komen en welkom te zijn, iemand te ontmoeten die je aankijkt en die naar je luistert? – Zullen we het hen vragen?

### *Duizenden vrijwilligers*

Duizenden mensen hebben zich de afgelopen maanden als vrijwilliger opgegeven. We helpen, we geven, ja. We proeven het verschil tussen geven met je verstand en geven met je hart. Je kunt duizenden mensen te eten geven, je kunt tienduizenden mensen opnemen in je land zonder contact met hen te maken vanuit je hart. Maar contact maken is de enige manier om te ontmoeten, om iets terug te ontvangen, om te leren van elkaar. Iedereen die contact maakt en helpt wéét dat je minstens zoveel krijgt als je geeft. Als je geeft vanuit je hart zal je gave zich vermenigvuldigen, zoals Jezus de 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigde. Wat je met je hart geeft, krijg je tienvoudig terug.





Een collega van mij ging naar Lesbos op vakantie deze zomer, op een moment dat het nog niet tot haar doorgedrongen was dat er vluchtelingen aanspoelden. Terwijl zij toerist speelde zag ze de mensen lopen langs de wegen. Ze voelde weerstand, had behoefte aan zonen en zaligheid, geen zin in ellende. Toch nam ze het besluit om te helpen, ging naar de opvang-plekken toe en heeft de rest van haar vakantie mensen opgevangen, spullen uitgedeeld, geluisterd naar verhalen. Ze kwam helemaal vervuld van compassie en blijdschap weer terug naar huis – meer vervuld dan een zonzakantie haar ooit had kunnen geven. Wat gebeurt er als je mensen ontmoet, contact maakt? Je ziet ontredde, je ziet veerkracht, je leert hoe overleven werkt – wat het met mensen doet. Je leert het leven kennen en door jouw compassie roep je mensen tot nieuw leven en vertrouwen. Zo kunnen we het geven en ontvangen omdraaien – zo kunnen wij rijkdom ervaren in de ontmoeting met vluchtelingen. Zij mogen onze ogen openen voor wat buiten ons eigen vertrouwde leventje valt. Zij mogen ons leren wat hoop is, wat geloof tegen de klippen op is, wat het verlangen naar gerechtigheid is. Daar kunnen wij van groeien en zij weten zich gezien, gesteund en geliefd.

### **Sluit vriendschap**

'Het beste antwoord op ISIS, is vrienden te worden met een moslim' moedigt de vluchteling El-Baghdadi uit de Arabische Emiraten ons aan, in dagblad Trouw. Ik zou je willen uitnodigen vrienden te worden met een vluchteling, je hart open te stellen. Als het ons nu eens zou lukken om niet meteen een standpunt in te nemen over grenzen openen of sluiten maar eerst eens contact te maken, te kijken en te luisteren? Sluit vriendschap met ten minste één vluchteling dit jaar. Ik maak me sterk dat dit het mooiste cadeau is dat je jezelf kunt geven. Moge het zo zijn.

### **Stilte gevolgd door pianomuziek**

#### **Geloofsbelijdenis**

*In de Duif bidden wij samen waar we in geloven.*

*Voor vannacht hebben wij een bede gemaakt die naar wij hopen voor u weerspiegelt waar u in gelooft en waar u het vuur van het leven aan ontleent.*

*Graag nodigen we u uit mee te bidden.*

Ik geloof in de levende Geliefde,  
die ons troost en licht geeft.  
Ik geloof in het bijzondere kind  
dat elke dag opnieuw in ons geboren mag worden.  
Ik geloof in een wereld waarin mensen elkaar  
het licht in de ogen gunnen, waar zij ook vandaan komen.  
Ik geloof dat de aarde een groot geschenk is  
dat wij mogen koesteren en beschermen.

Ik geloof in de Geest die altijd aanwezig is in ons hart,  
in het delen van plezier en verdriet in ons samenleven,  
in het werken aan een betere wereld voor iedereen,  
gericht op vrede en verdraagzaamheid.  
Ik geloof dat ik daar elke dag voor kan kiezen  
vanuit verbondenheid met de Krachtige en Tedere,  
met de bron van eindeloze vrede en Liefde.  
Moge het zo zijn.



## Collecte

**Lied: Il est né le devin enfant**

*Traditioneel*

**Lied: Entre le bœuf et l'âne gris**

*Traditioneel*

## VIERING VAN BREKEN EN DELEN

**Tafellied 23th Psalm**

*Bobby McFerrin*

The Lord is my Shepherd, I have all I need,  
She makes me lie down in green meadows,  
Beside the still waters, She will lead.

She restores my soul, She rights my wrongs,  
She leads me in a path of good things,  
And fills my heart with songs.

Even though I walk, through a dark and dreary land,  
There is nothing that can shake me,  
She has said She won't forsake me,  
I'm in her hand.

She sets a table before me, in the presence of my foes,  
She anoints my head with oil,  
And my cup overflows.

Surely, surely goodness and kindness will follow me,  
All the days of my life,  
And I will live in her house,  
Forever, forever and ever.

Glory be to our Mother and Daughter,  
And to the Holy of Holies,  
As it was in the beginning, is now and ever shall be,  
World, without end.  
Amen



## Nodiging

We hebben alles wat we nodig hebben.  
We hebben goedheid en vriendelijkheid,  
we hebben compassie en dankbaarheid.  
We hebben een geloof dat onze ziel heelt, en dat ons hart vult met gezang.  
Weet je daarom genodigd door de Krachtige en Tedere  
om het leven te delen met elkaar,  
om vanuit je hart te geven en het tienvoudige terug te ontvangen.

We hebben brood, we hebben wijn om te delen  
– genoeg leeftocht voor onderweg.  
Komt dan naar voren en deel met ons en deel met elkaar  
de overvloed die het leven ons biedt.  
En hier in De Duif sluiten we niemand uit:  
iedereen is daarom genodigd. Komt, want alles staat gereed.

## Breken en delen van brood en wijn

### Lied: The Kings of the Orient

*J.H. Hopkins*

### Lied: God rest you merry gentlemen

*D. Willcocks*

## Voorbeden

Bron van vrede en gerechtigheid, wij roepen uw naam  
als een teken van hoop over onze wereld,  
Zoekend naar een menswaardige toekomst.  
Wil jij meegaan als een trouw metgezel  
Voor hen die een weg zoeken  
in de duisternis van het geweld,  
in het leven van de mensen  
die wachten op een teken van bevrijding,  
op een plek om te mogen zijn.  
Wil je er zijn in ons mensen,  
als wij soms angstig zijn of het niet meer weten,  
Wees er Eeuwige, als Levenslicht in de duisternis.

*acclamatie:* Kom adem ons open

Bron van liefde en innerlijke kracht, wij geven u een naam,  
opdat wij open staan voor het leven van elke dag,  
om het geheim in ieder mens te herkennen,  
om zelf een teken te worden van bevrijding.  
Laat ons geloven in het hart-groter-dan-ons-hart,  
in wat in stilte onder ons leeft;  
dat ons hart ontvankelijk mag zijn  
voor wat onmogelijk lijkt;  
dat wij contact maken  
met allen die weerloos zijn.

*acclamatie:* Kom adem ons open



Krachtige en Tedere,  
Wees een God voor ons mensen.  
Vervul ons diepste verlangen  
gekend en aanvaard te worden.  
Trek met ons mee op onze levensweg,  
versterk ons geloof in onze eigen kracht.  
Doe ons groeien in dat wat verborgen in ons leeft.  
Laat ons zo voor elkaar worden  
tot een teken van hoop en geloof,  
dat de toekomst in onze handen ligt.

*acclamatie:* Kom adem ons open

### **Gebed van liefdevolle vriendelijkheid**

*Het volgende gebed is afkomstig uit de Boeddhistische traditie.  
Ik nodig jullie graag uit dit gezamenlijk uit te spreken.*

Mogen alle levende wezens gelukkig zijn.  
Mogen ze leven in veiligheid en vreugde.  
Mogen alle levende wezens,  
of ze nu zwak of sterk, man of vrouw,  
dier of mens, homo of hetero, groot of klein zijn,  
of we ze al dan niet kunnen zien,  
of ze veraf of dichtbij zijn,  
of ze geboren zijn of nog geboren moeten worden,  
- mogen ze gelukkig zijn.

Laat niemand een ander bedreigen of enig schepsel  
- tot welke staat het ook behoort - verachten,  
laat niemand door boosheid of haat  
een ander schade willen berokkenen.  
Zoals een moeder waakt over haar kind,  
bereid haar leven te wagen om haar enige kind te beschermen,  
Laten we zo met een onbegrensd hart  
alle levende wezens beschermen en heel de wereld kleuren  
met onbelemmerde liefdevolle vriendelijkheid.

### **Mededelingen**

**Slotlied: Die mij droeg op adelaarsvleugels**

*Oosterhuis / Löwenthal*



## Zegenbede

Dank aan allen die deze bijzondere kerstviering mogelijk hebben gemaakt, de voorbereiding, de versiering, de koffie, de muziek.

Dank voor uw aanwezigheid, het is ieder jaar weer een groot voorrecht om zoveel mensen te ontvangen en te inspireren.

Laat ons dan tot slot de zegen vragen over onze dagen:

Moge het nieuwgeboren Kind van de Vrede, dicht bij ons zijn de komende dagen en alle dagen in ons verdere leven.

Moge dit Kind onze ogen en onze armen openen opdat wij onverschrokken en met ontwaakt hart duisternis en levenslicht tegemoet kunnen treden.

Moge ons diepste wezen, God in ons leven, ons daarbij kracht en tederheid schenken en vrede, Amen.

En een zalig Kerst voor u allemaal.

## Lied: Ding Dong merrily on high

Traditioneel

*U bent allen genodigd om koffie, kerstbrood, wijn en onze kerstwensen met elkaar te delen.*



© Mahmod Kh Photography

De foto is genomen bij noodopvang Nijmegen Heumensoord.

[Mahmod Kharrat](#) komt uit Damascus, waar hij een opleiding voor fotografie heeft afgerond. Zijn wens is om een beroemde fotograaf te worden.

*“As a Syrian refugee, here I can’t have a job in the meantime.*

*I have to wait until I get legal papers to be able to stay/work/study. But of course that doesn’t stop me from doing what I love... photographing.”*