

Bezinning

Overweging 27 december 2015 – Jan Meijer

Medevoorganger: Bert Wagenaar van Krefeld

“... Over Jezus en de apostelen lees ik in de literatuur dat hij nooit wereldverbetering of morele herbewapening predikte. Hij trachtte nooit koningen of keizers te beïnvloeden tot het vormen van een betere regering. Hij streefde nooit politieke doelen na. Hij predikt wel een nieuwe geboorte, een persoonlijke wedergeboorte door bezinning op het leven ...”

Bezinning

Antonin Sertillanges,

Frans filosoof en schrijver 1863-1948

“Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan omdat we het te druk hebben met er te komen”.

Lied: Liefde heeft geen longen

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Welkom en inleiding

Een warme ontvangst in de Duif is voor mij een mooi moment. Elkaar te begroeten en je welkom te voelen in deze mooie en spirituele omgeving is een mooi begin van de zondag. Voel je welkom. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is en wat de reden van je komst ook is. Degenen die hier vaker of altijd komen verheugen zich op dit welkom en van degenen die hier voor het eerst komen hoor ik dat ze dit gevoel ook zo ervaren. Zoals Diana in haar welkom op Kerstavond al zei: Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Welkom. Van harte welkom.

De dagen tussen Kerst en oud en nieuw ervaar ik zelf als de tijd voor bezinning. Meer tijd nemen voor jezelf en het hier en het nu. Bezinnen. Van de wereld krijgen we gevraagd en ongevraagd problemen voorgeschoteld. Het bezinnen op de problemen van de wereld leidt bij mij tot het besef dat ik niet het talent noch de mogelijkheden heb of aangereikt krijg om aan de oplossing er van mee te werken. Ik blijf met schuldgevoel achter. Anderen worden er onverschillig onder.

Wat voor ons overblijft is bezinning over wat we voor ons zelf en elkaar kunnen betekenen met de talenten en de mogelijkheden die we wel hebben. De kracht van het begin van het



kleine en het geloof in de groeikans daarvan. Je bezinnen of je meer voor jezelf en je eigen omgeving wilt betekenen. Maar ook of dat tot je mogelijkheden en talenten behoort. Bezinnen heeft vele betekenissen en synoniemen. Ik vond minstens 40 synoniemen voor bezinnen. Ik noem er een paar.

Beraden, overdenken, beschouwen, filosoferen, wegen, wikken, overpeinzen, considereren, reflecteren. Maar ook mijmeren en mediteren. Bezinnen is een eigen beleving en tijdens deze viering hebben we de tijd met elkaar en de mogelijkheid voor ons zelf in een mooie en rustige omgeving.

Dus letterlijk en figuurlijk de ruimte voor bezinning. Met muziek van Astor Piazzola uit Argentinië en Manuel Gonzales uit Spanje, omdat we vandaag het koor missen. Met teksten uit Israël, Noord- en Zuid Amerika, Japan, Frankrijk en Nederland als inspiratie. We gaan in onze geest de hele wereld over en kunnen dicht bij ons zelf blijven. Momenten van bezinning.

Mijn gast van vandaag is Bert Wagenaar van Krefeld. Liesbeth en ik hebben Bert ontmoet tijdens een creatieve week in Frankrijk en het klikte zo goed dat we elkaar spontaan als familie hebben geadopteerd. Bert is onder andere theatermaker, acteur, regisseur, vertaler, ondernemer en dichter. Hij leest twee van zijn gedichten voor ter inspiratie en bezinning. Gisteravond hoorde ik van hem dat hij de kleinzoon van een dominee is en naar hem vernoemd is. Ik beschouw dat als een aanbeveling. Jos bedient vandaag het geluid en Liesbeth en ik ontmoeten jullie graag bij brood en wijn.

Nogmaals welkom en ik wens ons een mooie viering .

Muziek *Astor Piazzola uit Tanguedia de amor*

Eerste lezing: Gedicht

Lost

I left the flowers in my garden
I left the people at my door
I gave myself a pagans pardon
to destroy what was before.

Now I have to live in after
now I have to let it be,
Do I hear a different laughter
or is there still a cry in me?

Welcome wisdom, welcome grief
goodbye to all the thoughts I lost
I live the life that I believe,
is it worth the cost?

Bert Wagenaar van Krefeld.

Verloren

*Ik liet de bloemen in mijn tuin
ik liet de mensen voor mijn deur
ik gaf mijzelf een heidens pardon
om al het voorgaande te vernietigen.*

*Nu moet ik leven in daarna
nu moet ik het laten voor wat het is,
Hoor ik nu een andere lach
of is er nog gehuil in mij?*

*Welkom wijsheid, welkom verdriet
gegroet aan alle gedachten die ik verloor.
Ik leef het leven dat ik geloof,
Is het waard wat het kost?*

Muziek *Manuel Conzalez uit El Amor Brujo*

Tweede lezing - Marcus 10:42-45

Jezus riep de leerlingen bij elkaar en zei: ' Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. En mensen met macht spelen de baas over anderen. Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen. Als je de



voornaamste wilt zijn, moet je de anderen dienen zoals een ondergeschikte doet. Want ook ik ben niet gekomen om over mensen te heersen.

Derde lezing - Matteüs 18:20

Want overall waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook.

Overweging

In de lezing van Marcus roept Jezus de machthebbers op zich te bezinnen op hoe zij met macht omgaan. Nog steeds een actueel onderwerp gezien de afstand die er is tussen de politici en degenen die op hen gestemd hebben. Ook modern in de zin van een duurzaam onderwerp van gesprek, maar nog niet echt op de agenda. Een dienende macht. Een bezinning waar politici mee aan de slag kunnen.

Zoals ik al in mijn welkom vertelde valt het niet binnen mijn talenten en mogelijkheden. Ik zou er graag meer aan kunnen doen dan alleen stemmen op de partij die daar het meeste aan doet.

In het gedicht van Bert lees ik de persoonlijke bezinning of het waard is wat het kost. De energie van de volharding in een situatie of de energie van een gewenste verandering. Met of zonder het geloof. Bezinning op een gebeurtenis of na een genomen besluit. Het antwoord op die vraag is alleen door jezelf te beantwoorden als je dat tenminste wilt. Zelf heb ik hierover de ervaring dat het begint bij het je daarvoor kunnen openstellen. Voor het gevoel of de wens van verandering.

Na mijn thuiskomst uit het revalidatiecentrum werkte ik met de fysiotherapeuten hard aan mijn fysieke herstel. Dat ging en gaat nog steeds beter. Waar kwam dan die onrust vandaan en het gevoel dat ik wilde veranderen. Ik voelde me bijna schuldig en ondankbaar. Toch ben ik er over gaan praten. Ik kwam er achter dat ik de behoefte voelde om aandacht te besteden aan mijzelf en mijn gezondheid en minder aan de gevolgen van mijn ziekte. Ik was immers meer dan lopen en beter op mijn tenen kunnen staan. Het heeft voor mij meer waarde opgeleverd en een andere manier van behandelen door mij daar op te bezinnen. En een omgeving die mij beter begrijpt.

In Matteüs lees ik zelf de bezinning dat het bundelen van de positieve krachten van het geloof begint bij het bijeenkomen van minstens twee mensen die geloven. Een begin van eeuwige waarde.

In de Duif geloven we in die zoektocht naar de overeenkomsten tussen mensen en geloof. En de zoektocht naar het leven met elkaar zoals Jezus het bedoeld heeft.

Over Jezus en de apostelen lees ik in de literatuur dat hij nooit wereldverbetering of morele herbewapening predikte.

Hij trachtte nooit koningen of keizers te beïnvloeden tot het vormen van een betere regering. Hij streefde nooit politieke doelen na. Hij predikt wel een nieuwe geboorte, een persoonlijke wedergeboorte door bezinning op het leven. Door persoonlijke verlossing het leven te leven zoals hij bedoelde, hem te volgen en vrij te zijn.

En als we met twee of meer bij elkaar zijn kunnen we ons daar op bezinnen in de Duif. Iedere zondagochtend in de kerk en iedere maandagavond bij de voorbereiding van de viering.

Dat besef heeft voor mij waarde en levert elke week waarde op.

Voel je vrij in de Duif.

Moge het zo zijn.

Muziek Manuel Conzalez Estudio uit *El Amor Brujo*



Geloofsbelijdenis uit Latijns Amerika

Wij geloven in de Schepper Geest,
die vorm geeft aan het leven.
Wij geloven in de Geest die stem geeft aan ons allen
Om het kwaad tegen te gaan
En mensen op te roepen tot liefde en gerechtigheid.

Wij geloven in de Geest die versteende gedachten
en absolute waarheden doorbreekt,
en mensen aanzet tot nieuwe wegen,
nieuwe vormen van verbond.

Wij geloven in de Geest
die aan kinderen, aan vrouwen en mannen, aan jongeren en ouderen,
kracht en creativiteit geeft om beeldrager van die Geest te zijn,
ieder op haar of zijn eigen wijze.

Wij geloven in de Geest die ons in de vrijheid stelt
om aan een liefdevolle wereld te blijven bouwen,
niet op onze angsten, maar op het fundament van hoop.

Wij geloven in de Geest die ons het hart en de moed geeft
om het leven van alle dag te leven,
dwars door onze moeite en onze twijfels heen.
die in ons onderdompelt in liefde,
die ons beademt met kracht.
Vandaag en altijd.

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Met breken en delen
vieren we gemeenschap zijn
en belijden we gelijkheid,
solidariteit en mededogen.

Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen voor wie wij kiezen
en de mensen die ons vreemd zijn.

Daarom herhalen wij vanmorgen
dit gebaar van breken en van delen.
Van geloof, hoop en liefde:
Van samen zijn.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn



Gedicht

Winst

Bert Wagenaar van Krefeld

Ik geef me gewonnen
maar de winst blijft van mij.
Het gaat niet om winnen;
verliezen maakt vrij.

Hoe leger, hoe rijker
des te voller, des te vast.
Hoe lossen, hoe leger
van meer winst ontlast.

Laat me gedijen
laat me begaan
laat me verliezen
wat uit winst heeft bestaan.

Muziek *Astor Piazzola uit Tanguedia de amor*

Gebed

Vrij naar Baal Shem Tov.

Baal Shem Tov is oprichter van het Chassidisch Jodendom, de ultra orthodoxe richting binnen het Jodendom, die zwaar te lijden heeft gehad onder de holocaust. De Chassidische Joden uit Oost Europa konden niet vluchten en zijn allen vermoord in de kampen.

Laat elke dag de wereld nieuw voor ons zijn.
Dat schenkt de eeuwige ons.
Laat ieder van ons blijven geloven
Dat hij of zij elke dag opnieuw geboren mag worden.

Onze Vader

Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u.
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
ouder dan alle pijn,
ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
vul ons met licht.
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
geef ons ogen, zodat we zien,
geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
en al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen



Activiteiten en informatie

Lied: Dieper dan de brandhaard in het vuur is *H. Oosterhuis, naar Augustinus / T.Löwenthal*

Zegenbede

Vrij naar M.Doesburg, Een jaar de tijd, Baarn 1997

Droom de hemel open,
zing tegen het beter weten in,
zing en droom van de mens die jij zijn mag.
Gezegend je hand die goed doet.
Gezegend je mond die geluk wenst.
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.
In de wereld en in jezelf.