

## Ons bisdom?

*Gerard Zaal en ik begonnen in 1943 in het Klein Seminarie aan onze priesteropleiding. Hij werd in 1955 door Mgr. Huibers tot priester gewijd. Ik volgde hem 3 jaar later. We werden allebei in Noord-Holland 'geplaatst' en hadden regelmatig contact met elkaar. Ik leerde hem kennen en waarderen als een geweldige collega. Een pastor van de bovenste plank, die ook na zijn pensionering dag en nacht klaar stond. Hij hield zijn theologie goed bij. 'Over God moet je geen onzin vertellen', was zijn motto.*

**G**erard was dus ook kritisch naar de bisschop als dat moest. Hij schreef dan met alle respect scherpe brieven en wachtte op antwoord. Bisschop Punt ging nooit op zijn brieven in en vermeed een dialoog. Totdat in november 2015 – het jaar dat Gerard zijn 60-jarig priesterwijding dankbaar had herdacht – er een brief kwam. Van de bisschop. Tot zijn stomme verbazing bevatte de brief allerlei beschuldigingen: hij geloofde niet in de eucharistie, hij ontkende de leer van de Drie-ene God, hij hield zich niet aan de voorgeschreven gebeden en hij hield zich niet aan de kerkelijke verordeningen. En of hij nu maar wel per omgaande schriftelijk wilde verklaren dat hij wel in de eucharistie, de Drie-ene God en de kerkelijke verordeningen geloofde. Anders zag de bisschop zich genoodzaakt hem van zijn priesterlijke ambtsuitoefeningen te ontheffen.

**Gerard was intens verdrietig** zoiets te moeten lezen. 60 jaar trouwe ambtsuitoefening, en dan zo'n brief met valse beschuldigingen! Toen hij een beetje bekomen was van de schrik, besloot Gerard maar niet direct te antwoorden. Het bleef stil tot januari 2016. Weer een brief van de bisschop. Met dezelfde inhoud en nu veel dreigender. Gerard wilde toen weten van wie de bisschop dit allemaal had gehoord. Maar dat wilde Punt niet zeggen. Gerard moest zich maar een tijdje terugtrekken voor een bezinningsperiode, dan daarna verklaren dat hij alles geloofde wat geloofd moest worden. Anders volgde 'suspensie'! Dat is het verbod om de sacramenten te bedienen. Gelukkig hebben zijn directe collega's hem steun toegezegd en verklaard dat zij het werk neerleggen als Gerard geschorst zou worden.

**Waarom vertel ik** u dit verhaal over een dierbare collega die wordt aangerand door een gemijterde galeislaaf van het Vaticaanse systeem? Allereerst omdat wij als Duif in onze onafhankelijke opstelling als oecumenische gemeenschap verlost zijn van dit soort wereldvreemde bisschoppelijke en schandelijke verdachtmakingen. Tussen haakjes: ik vind nog steeds dat we onze vrije en verantwoorde opstelling te danken hebben aan de stimulans van Ton Wiemers (wanneer wordt 'Het Hemeltje' aan zijn nagedachtenis gewijd?). En vervolgens omdat ik er steeds meer van door-drongen raak hoe belangrijk ons bestaanrecht als Duif is.

Ik zie en hoor in mijn omgeving hoe verschillende parochies door het bisdom-melijke beleid uit elkaar worden gespeeld en kapot worden gemaakt. We kunnen ze misschien vanuit onze ervaring een helpende hand reiken hoe we als ecclesia 'buiten verantwoordelijkheid van het bisdom' blijven proberen de Bijbelse boodschap van het Goddelijk visioen samen gestalte te geven.

• *Harris Brautigam*

**En verder in dit nummer:** 2 Nog niet jarig! | 3 Nieuws van Liefdevolle massage | 3 Mozart in De Duif |

\*\*\* HGL is op de website als PDF beschikbaar. \*\*\*

**Nr 2 - 13 maart 2016**

Het volgende nummer verschijnt op 1 mei  
Inleveren kopij voor 18 april

**Vieringen en voorgangersrooster-**  
Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

**Thema 40 dagentijd: Ruimte voor groei**

- |        |  |
|--------|--|
| 20 mrt | Jonne Meij - Palmpasen<br>viering met kinderen                 |
| 24 mrt | Henk Kemper - Witte Donderdag<br>Seidermaal; aanvang 18:30 uur |
| 25 mrt | Diana Vernooij - Goede Vrijdag<br>Overdenking; aanv. 19:30 uur |
| 27 mrt | Hans Ernens- Pasen   |
| 3 apr  | Gastvoorganger Bert van der Meer                               |
| 10 apr | Gastvoorganger Maruja Bredie                                   |
| 17 apr | Carolien Maris   |
| 24 apr | Jan Meijer   |
| 1 mei  | Marina Slot  |

### Agenda

- |               |   |
|---------------|---|
| 20 mrt        | <b>Palmpasen</b><br>viering samen met de kinderen                         |
| 24 mrt        | <b>Seidermaal</b> (18:30 uur)<br>Graag tevoren aanmelden<br>Deelname: €10 |
| 25 mrt        | <b>Lijdenoverweging</b> (19:30 uur)                                       |
| 26 - 27 maart | - Zomertijd   |
| 3 apr         | Vergadering van Aangeslotenen   |

### Inrichten kerkrumte

- |        |                         |
|--------|-------------------------|
| 13 mrt | Harry, Jos              |
| 20 mrt | Carolien en Thea        |
| 27 mrt | Harry, Diana            |
| 3 apr  | Harry, Hans en Rui      |
| 10 apr | Harry, Thom             |
| 17 apr | Harry, Sabine en Fred   |
| 24 apr | Harry, Jos              |
| 1 mei  | Harry, Gerrard          |
| 8 mei  | Harry, Carolien en Thea |
| 15 mei | Harry, Hans en Rui      |

### Sluistrooster gebouw

- |        |            |
|--------|------------|
| 13 mrt | Holke-Hans |
| 20 mrt | Natalie    |
| 27 mrt | Liesbeth   |
| 3 apr  | Jonne      |
| 10 apr | Henk       |
| 17 apr | Fred       |
| 24 apr | Gerrard    |
| 1 mei  | Bert       |
| 8 mei  | Holke-Hans |
| 15 mei | Natalie    |

**Als je verhinderd bent, ruil dan zelf**

en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Henk Kemper*

# Hartelijk Gefeliciteerd Nog niet jarig!

*Net terug uit Sri Lanka van een heftige en emotionele reis vieren we in de Duif dat de Duif en ik als voorganger 25 jaar met elkaar verbonden zijn. Een mooie viering met prachtige zang van het koor van de Duif dat van harte en uit volle borst zijn bijdrage leverde. En zo mooi, ook vanuit mijn huidige gemeente was er een hele delegatie aanwezig.*

14 mrt	Bea Kuyper
15 mrt	Corrie Keizer
18 mrt	Fjodor Gransjean
21 mrt	Christina Terpstra
3 apr	Yade Jorritsma
15 apr	Ria Estourgie
19 apr	Astrid Brugmans-Evers
20 apr	Diana Vernooij
21 apr	Naomi Vos
28 apr	Maria Antonova Thea van Deijl Tineke de Waard
29 apr	Paul van Ewijk
30 apr	Ineke Pruissen

## Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

## Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7  
1017 WB Amsterdam  
e-mail: deduif@xs4all.nl  
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
Telefoon 06 45949624  
Rabobank NL20 RABO 0173 6297 92

## Verzending HGL

Hortense Ghijs ..... 020 6266155

## Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

## Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

## Jaardoel - maandcollecte

**2016 - Liefdevolle massage bij kanker**, zodat meer mensen met kanker, hun partners, hun ouders en mantelzorgers, de liefdevolle aandacht van een hand- of voetmassage kunnen krijgen.  
**2015 - The Dreamcatcher Foundation.**

Ik ben blij met de Duif die mij al meer dan 26 jaar een spiritueel dak heeft geboden, die mij ruimte heeft gegeven om mijzelf als voorganger te ontwikkelen en waar ik heb kunnen lachen en huilen over wat ik in het leven heb meegemaakt.

Een vrije kerk, met veel openheid en gesprek, een plek om je thuis te voelen in het huis van God en mensen, waar niks moet en veel mag. Waar iedereen welkom is niet alleen voor de koffie maar ook voor de maaltijd van de gemeenschap, voor het breken en delen. Of je nu hooggeleerd en zeer begaafd bent of dat je vooral goed voelt en innerlijk weet wat er gebeurt, of je mooi in de kleren zit met de nagels gelakt, of dat je een beetje ruikt en de zeep niet zo vaak gebruikt. Je bent welkom!

Zo'n welkom voelt als een groot feest en dat mochten we met elkaar vieren.

## Verbondsviering

Ik zal nooit vergeten dat ik binnen kwam in de Duif, in het koor mee ging zingen en bij de verbondsviering van Goos en Wim (die later mijn best vrienden zouden worden) moest zingen. Er kwamen niet zoveel nootjes uit omdat ik de hele viering heb zitten huilen. Ik die de gereformeerde en de hervormde kerk net had verlaten omdat er nog steeds gedoe en discriminatie van homo's in de kerk was, ik mocht zingen bij een viering waar twee mannen in liefde verbonden werden met God en de gemeenschap.

## Verjaardag

En dan na zo'n mooi feest, was ik ook nog jarig, ik heb de leeftijd van 62 jaar bereikt. En ik zei: "Dat vier ik niet, want er is al zoveel te doen en te doen geweest."

Wonderlijk want ik vier mijn verjaardag altijd en overal. Verder riep ik al dagen dat ik met pensioen wil. Nu waren we na onze reis beiden flink ziek geworden, dus ik had helemaal geen energie om iets te doen.

Pas twee dagen van te voren begreep ik door een vraag van iemand in de Duif, dat dit allemaal kwam omdat mijn vader 62 jaar is geworden, maar niet ouder. Hij heeft niet van zijn pensioen kunnen genieten. Hij is er niet eens aan toe gekomen.

En dat allemaal zat al 45 jaar opgeslagen in mijn lichaam en in mijn systeem en kwam er nu totaal onbewust uit.

Vandaar dat niet vieren en met pensioen willen gaan... Opeens snapte ik dat het alles met mijn vaders levensloop te maken had. Ik wilde gewoon intuïtief helemaal niet 62 jaar worden, een gevaarlijke leeftijd. En ik wil vooral wel met pensioen en nog jaren genieten samen met Marleen.

Ik schrijf dit op met een brok in mijn keel en verdriet in mijn lijf. En ik voel me nog steeds niet jarig. Misschien komt het nog vandaag?

• Marina Slot

Meer columns van Marina vind je op [www.deduif.net](http://www.deduif.net)

## Nieuws van Liefdevolle massage bij kanker

Op 4 februari was het wereldkankerdag. Een dag om, wereldwijd, aandacht te vragen voor wat deze ziekte met jou als mens, als naaste of als mantelzorger doet. Die dag heb ik een keer extra op 'mijn' afdeling Dagbehandeling Oncologie van het AMC massages gegeven. En niet alleen aan de patiënten, maar op deze speciale dag ook aan de partners of mantelzorgers. Er was zelfs tijd om ook een aantal verpleegkundigen te laten ervaren wat deze aanraking met aandacht doet.

Mede doordat een collega van mij graag wilde helpen deze dag, konden we met zijn tweeën veel mensen blij maken. Het was een drukke, mooie en ontroerende dag. Wat vooral zichtbaar werd, is dat de partners van degenen die ziek zijn ook zo geraakt werden door de massage. Ontspanning, tranen die langzaam omhoog kwamen, opluchting, een glimlach. Een bijzonder moment was toen ik de voeten van een mevrouw masseerde, terwijl zij en haar zieke man elkaars hand vast hielden. Beiden met tranen in hun ogen.

Dit zouden we vaker moeten doen, zei een van de verpleegkundigen. En daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens!

Hartelijk groeten,

• *Marijke*

## Mozart in De Duif

Zondag 10 april - Begin: 11:45 uur - Einde: 12:45 uur

Toegang: gratis

Waar: De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Kamerkoor SCALA in samenwerking met de oecumenische basisgemeente De Duif

Dirigent: Jetze Dubbelman - Piano: Peter Rynja - Presentatie: Piet Verwijmeren

### Programma

*Haydn* - *Insanae et vanae curae*

*Bach* - Weinen, sorgen, klagen, zagen

*Mozart* - In honorem Sanctissimae Trinitatis

Tweehonderdvijftig jaar geleden trad de toen 10-jarige Mozart op in Amsterdam. Op 10 april 2016 is hij weer in Amsterdam.

Kamerkoor SCALA geeft een concert rond de mis van Mozart 'In honorem Sanctissimae Trinitas', ter ere van de Heilige Drie-eenheid. Een mis die klinkt als een opera en uitnodigt om een dansje maken.

Mozart componeerde de mis in 1773, op zeventienjarige leeftijd. Joseph Haydn (1732 – 1804) en Johan Sebastian Bach (1685 – 1750) hadden met hun werken grote invloed op Mozart. Om u een idee te geven van de muzikale context uit die tijd zingen wij daarom voorafgaand aan de mis het motet 'Insanae et vanae curae' van Haydn en Bach's cantate 'Weinen, sorgen, klagen, zagen'.

Piet Verwijmeren, fluitist en auteur van het boek 'Mozart op reis', verzorgt bij de verschillende stukken presentaties en vertelt hoe Mozart zijn passie voor opera laat doorklinken in een religieus muziekstuk.

• *Meer informatie: [www.scalakamerkoor.nl](http://www.scalakamerkoor.nl)*

## Dozenactie vluchtelingen

Op Valentijnsdag heb ik met Thom Moerkamp de inhoud van de dozen naar de vluchtelingenopvang Groenhof in de Marnixstraat gebracht. Ik had ze in rood papier gepakt met harten erop, deze harten heeft een drukker voor mij in de Utrechtsedwarsstraat, Evert van Ravensberg, op zijn pc gemaakt, uitgeprint en gekopieerd. Hij was trouwens op zondag 21 februari ook bij ons in De Duif.

Ik wil alle goede gevers bedanken, met name Lida Alberse, Gerrard Boot, Liesbeth Broekhoff, Sabine Christiaans, Rolf van Dam, Hans Gildemachter, Miriam van Golen, Hanneke de Groote, Henk Kemper, Corrie Keijzer, Cieleke van der Kroft, Jeffrey Leander, Harry Maalman, Carolien Maris, Yvon van der Meer, Jan Meijer, Ingeborg Schenkels, Yvonne van der Velden, Diana Vernooij en Fred Vos. Jelte Moerkamp, die de eerste keer ook mee was, helpt in de Havenstraat.

Hartelijk dank allemaal,

• *Hortense*

## Bedankmail van Het legers des Heils

Goedendag,

Ik heb jullie donatie gezien. Prachtig verpakt en een supermooie inhoud. Heel erg bedankt namens de vluchtelingen!!!

Met vriendelijke groet,

Koos Koelewijn,

Afd. directie zaken / Vluchtelingenopvang.

Vrijwilligers, MBO en voorlichting

Legers des Heils Good Willcentra

## Ingezonden bericht

Alfons Bartholomé vroeg ons zijn naam van de adressenlijst van De Duif te halen. Alfons: 'De Duif-vieringen die ik een aantal keren heb bezocht, spraken mij aan en waren voor mij inspirerend. Ook bezoek ik al vele jaren de vieringen in de Dominicuskerk. Tegelijkertijd ga ik zelf voor in vieringen van een woonzorgcentrum in Haarlem, waar ik sinds enkele maanden ben aangesteld als geestelijk verzorger. Ik wil niet bij te veel gemeenschappen tegelijk betrokken zijn, vandaar dat ik een keuze heb gemaakt voor de Dominicus. Ik wens jullie een goede toekomst als Duif-gemeenschap. Met hartelijke groet, Alfons.'