

Goed nieuws! Beter weten?

Overweging 24 januari 2016 – Jan Meijer

Lector: Natalie Coenradi

“... Over onze bijdrage aan de nieuwe tijd
en je oog voor de noden van anderen
heeft Paulus het volgende goede bericht in 2 Korintiërs 8:
‘Het is niet de bedoeling dat jullie zelf in moeilijkheden komen
door anderen te helpen.
Het gaat erom dat jullie laten zien dat er eenheid is’ ...”

Opening

Dalai Lama

Vandaag is de juiste dag
om lief te hebben,
te geloven
en in de eerste plaats te leven.

Lied Dit huis vol mensen

H.Oosterhuis/A.Oomen

Welkom en inleiding

Welkom in de Duif. Fijn dat jullie er zijn
voor een moment van rust, bezinning. En
tijd hebben met en voor elkaar in deze
mooie ruimte. Welkom als je daarvoor
iedere week of regelmatig naar de Duif komt
en welkom als je voor de eerste keer bij
onze viering bent. Voel je thuis!

Iedere zondag verheug ik mij er op om naar
de Duif te gaan en elkaar voor het begin van
de viering te begroeten en elkaars
aanwezigheid letterlijk te voelen en elkaar
welkom te heten. Ieder mens wil zich

welkom voelen op de plek waar je naar toe
bent gekomen. We leven in een wereld vol met vraagtekens en uitroeptekens zoals op de
voorkant van het boekje voor vandaag.

Een tijd waarin een goed bericht ondergesneeuwd raakt door alle beangstigende
berichtgeving die ons, of we willen of niet, toch bereikt.

In het evangelie van Lucas lezen we over Jezus die gestuurd is om het goede nieuws bekend
te maken en ik citeer: “Er begint een nieuwe tijd” en “Het is vandaag werkelijkheid
geworden”.

Kunnen we dat nog steeds geloven of weten we wel beter in een tijd vol uitroeptekens en
vraagtekens. Of is het blijven geloven tegen beter weten in?



We lezen de vraag, die Karen Armstrong zichzelf stelde. Zij trad als non uit het klooster en werkte als godsdienstwetenschapper tussen Joden, Christenen en Islamieten.
We lezen ook een citaat van Anne Frank over haar geloof in de goedheid van de mens. Ondanks de negatieve situatie en de tijd waarin zij op dat moment en in dat moment leefde, een goed bericht.

Is dat nu met een vraagteken of een uitroepteken?!

Tijdens de voorbereiding in de liturgiegroep, waar de teksten werden gelezen kwamen bij mij de woorden van Paulus “Geloof, Hoop en Liefde” in mijn gedachten.

Natalie, met wie ik samen deze viering doe, raakte daardoor geïnspireerd en wil haar persoonlijke verhaal over geloof, hoop en liefde met ons delen. Zij koos ook het lied dat we daar voorafgaand zingen. “Wat ik gewild heb, wat ik gedaan heb”.

We hebben mooie teksten om te lezen en te zingen met en door het koor.

Het citaat van de Dalai Lama heeft ons al aangegeven dat dit de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.

Dat wij een mooie viering met elkaar mogen hebben.

Gebed om vergeving

Naar Franciscus van Assisi (1182-1226)

Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden,
als wel om te troosten.
Om begrepen te worden
als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden
als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
Amen.

Lied: Hoor je mij

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen



Eerste lezing: Lucas 4 14-21

Jezus vertelt het goede nieuws in Nazareth.

De kracht van de heilige geest was nu in Jezus, en hij ging terug naar Galilea. Daar gaf hij uitleg over God in de synagogen. Het nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend, en iedereen bewonderde hem. Jezus ging ook naar Nazareth, de stad waar hij opgegroeid was. Op sabbat ging hij zoals gewoonlijk naar de synagoge. Toen hij opstond om te lezen, gaf een dienaar hem het boek van de profeet Jesaja. Jezus opende het boek en zocht naar het stuk dat hij wilde voorlezen. Hij las: "God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik maak bekend: "Er begint een nieuwe tijd" Toen deed Jezus het boek dicht. Hij gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen in de synagoge keek naar hem. En Jezus zei: "Wat ik aan jullie net voorgelezen heb, is vandaag werkelijkheid geworden.

Tweede lezing

Karen Armstrong (auteur en voormalig non)

...Ik geloof dat we religie net zo min zullen ontgroeien. Iets in ons zal altijd blijven hunkeren om het goddelijke te begrijpen en te bereiken, want we zijn spirituele wezens. Religie gaat niet om dingen geloven. Het gaat er om geïnspireerd te worden om te veranderen, om een beter mens te worden.

Lied: Alsof de richting ons werd ingeschapen *H.Oosterhuis / A.Oomen*

Derde lezing

Anne Frank

Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid van de mens geloof.

Overweging

Tijdens de voorbereiding in de liturgiegroep werd ik erop geattendeerd dat evangelie goede of blijde boodschap betekent. Evangelie komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον).

Het evangelie dat Jezus bracht is nog steeds actueel: "Er begint een nieuwe tijd en deze is vandaag werkelijkheid geworden". Zien we dat vandaag de dag nog steeds zo of zijn we blind geslagen voor goed nieuws door al het andere nieuws dat ons bereikt. Zitten we gevangen in ons vaste patroon of kunnen we zo vrij worden dat we ons rijk voelen in plaats van arm. Zelf vindt ik de uitspraak: "Er begint een nieuwe tijd en deze is vandaag werkelijkheid geworden" zeker in deze tijd een tekst om iedere dag voor mijzelf te herhalen. Om met nieuw elan de dag te beginnen. Hoe moeilijk dat soms is. De confrontatie met "ja maar" en het beter weten. Dat wordt door anderen, media maar ook door mijzelf aangereikt. Het ontstaat door mijn eigen handelen en omstandigheden of door de wereldgebeurtenissen. Dan blijft het vaak een kunst. Houvast aan geloof, hoop en liefde. Harris sprak in zijn overweging het volgende uit: "Het besef bemind te worden geeft vleugels. Nieuw elan en nieuwe durf om het leven aan te pakken".

Nieuw elan en durf

Met durf en nieuw elan verliet Karen Armstrong het veilige klooster. Maakte haar studie letteren af en werkte in Jeruzalem tussen Joden, Christenen en Islamieten. Zij schreef daarover als godsdienstwetenschapper het boek *Jeruzalem. Een geschiedenis van een heilige*



stad. Voor haar begon een nieuwe tijd en nieuw elan en durf door het schrijven van goede berichtgeving ook al was en is die nog steeds spraakmakend. Zij schreef ook: De strijd om God, De kwestie God en In naam van God. Voor haar werd het een kwestie van beter willen weten en dat was niet altijd een goed bericht in de zin van een positief bericht.

Van Anne Frank lezen we het goede bericht dat zij ondanks alles bleef geloven in de innerlijke goedheid van de mens. Had zij dan beter moeten weten? Haar geloof in de mens werd dramatisch ingehaald door de gebeurtenissen. Toch kwam er weer een nieuwe tijd. Ondanks alles. Maar helaas niet voor haar.

Zij mocht helaas niet meemaken wat ik in Jeffrey zijn overweging zag als goed bericht in een nieuwe tijd. "Verbinding met andere tochtgenoten, bouwers en bouwstenen, die onderdeel kunnen worden van een groter geheel.

Het is een zich steeds herhalend proces: Een nieuwe tijd die vandaag werkelijkheid is geworden. Naast of ondanks de problemen die te overwinnen zijn. Ons houvast is Geloof, Hoop en Liefde.

Maar ook handelen.

Optimale afstelling

Henk gaf ons over handelen het volgende ter overweging: In het handelen maak je je eigen afweging en keuzes. Je kiest je eigen optimale afstelling hopelijk met oog voor de noden van anderen in de breedste zin van het woord. De buurvrouw waarvoor je even een boodschap doet, het vriendelijk woord; het schouderklopje; oprechte aandacht.

En ja... ook je opvatting over die immens grote problemen.

Over onze bijdrage aan de nieuwe tijd en je oog voor de noden van anderen heeft Paulus het volgende goede bericht in 2 Korintiërs 8: Het is niet de bedoeling dat jullie zelf in moeilijkheden komen door anderen te helpen. Het gaat erom dat jullie laten zien dat er eenheid is. De nieuwe tijd is gekomen.

Een goed bericht!... Beter Weten?

Samen beter weten is: Samen beter kunnen!

Met geloof, hoop en liefde!

Moge het zo zijn!

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in een wereld zonder grenzen.

In mensen die samen op weg gaan.

Wij geloven in de open hand van mensen die elkaar groeten met handen vol vrede en elkaar in goed vertrouwen tot vrede willen zijn.

Wij geloven in de ogen van de mensen die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van de mensen die elkaar de ruimte geven

om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt in het woord dat vrij spreekt.

In de liefde die in mensen is neergelegd



opdat wij elkaars bondgenoten mogen worden.
Wij geloven in de hoop en liefde
Op weg naar morgen.
In een wereld zoals Jezus heeft bedoeld.

Collecte

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed/Lied

H.Oosterhuis / B.Huijbers

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede. (2x)

Voor de honger niet geboren,
voor de bommen en de graven niet getrokken uit mijn moeder,

eenmaal, andermaal,
gewoon maar deze twee gevlekte handen
om te oogsten en te strelen,

loop ik, loop ik over woorden,
onder twijfel, over water,
zoek een ander in zijn verte.

Alle aarde is van aarde,
alle zeeën gaan in lompen,
alle vlees is maar een drupje.

Maar hoe gek onspreekbaar anders
zijn de mensen voor elkander,
dat zal duren, dat zal duren,

met geen kussen is die liefde,
met geen monden te bewijzen,
ach hoe zullen wij omarmen.

Alle vrede van de wereld
als een lichaam te vergaren,
dat doet pijn, vergeten jaren.

Al jouw stilte te bewaren
doet mij sterven, doet mij leven,
door geen god te evenaren.

Molenwieken, wijze wetten,
gouden pausen, gulden woorden gaan voorbij
als wind en regen,

al dat werk van onze handen,
onze kronen onze kerken,
als een strovuur zal het branden.



Dan nog komt een woord mij tegen,
vindt mijn mond geen andere zegen
dan een mens om mee te leven.

Van twee woorden wil ik eten,
krijg van vier maar niet genoeg,
o verre liefde, lieve vrede.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Eerste en laatste

Huub Oosterhuis, Antoine Oomen

Gedachten bij het thema

Een voordracht door Natalie Coenradi waarin zij sprak over haar zeer persoonlijke ervaringen van geloof, hoop en liefde.

Gebed om kracht, moed en onderscheidingsvermogen

Eeuwige, geef ons de kracht om de dingen te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen te veranderen die veranderd moeten worden.
En geef ons boven alles de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.
- Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Gij, Vader-Moeder

Marcel Messing

Gij, Vader-Moeder,
adem, licht van al wat is,
moge uw licht een heiligdom
zijn in ons hart.
Moge uw rijk van eenheid
in ons allen verwerkelijkt worden
zodat uw wil en onze wil één zijn.
Moge uw rijk van eenheid
in alle vormen zijn.

Voed ons dagelijks
met het levend brood van inzicht.
Maak de koorden van dwalingen los
die ons binden aan de wereld
opdat ook wij de strengen
van fouten kunnen losmaken
waarmee wij met anderen verbonden zijn.

Waarlijk, moge de kracht van deze woorden
de voedingsbodem zijn van
al mijn handelen.
Amen

Activiteiten en informatie



Zegenbede

Moge de weg je zeggen:

Volg me maar.

Moge de ster je zeggen:

Richt je vaart op mij.

Moge de grond je zeggen:

Bezaai me.

Moge het water je zeggen:

Drink me.

Moge het vuur je zeggen:

Warme je.

Moge de boom je zeggen:

Schuil in mijn schaduw.

Moge de vrucht je zeggen:

Pluk me, eet me.

En als je de weg kwijtraakt,
geen vaste grond meer vind:
en dreigt te verdrinken,
als het vuur gedoofd is
en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren,
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
dan moge de Stem je zeggen:
'Wees niet bang. Ik zal er zijn.'

