

Overweging 6 maart 2016 – Jan Meijer

Lector: Thea van Deijl

*“... Toch blijf ik ruimte
voor begrip als oplossend vermogen zien,
ondanks het feit dat door alle informatie
waarmee we overspoeld worden
de ruimte voor begrip snel kan kantelen. ...”*

Openingsgebed

Wij komen samen om ons te voeden aan de bron
waaruit het leven ontspruit.

Wij komen samen
om de liefdevolle energie te delen
waaruit het leven wordt gevoed.

Wij delen in de kracht en gloed van al wat leeft.

In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.

Amen.

Lied: Welkom

Tekst Anneke Meiners, muziek Mariëtte Harinck

Welkom en inleiding

Goede morgen en welkom bij deze viering in
de Duif. Hier ben je en blijf je welkom.

Hoe vaak je hier ook komt, wat je
achtergrond ook is en waar je vandaan komt.
Iedere

week komen we hier bij elkaar op zoek naar
onze overeenkomsten in de hoop elkaar te
begrijpen en de verschillen te accepteren.

Welkom in deze ruimte en welkom bij deze viering op de vierde zondag in de aanloop
naar Pasen.

Tijdens de voorbereiding voor de Paasperiode kozen wij voor het thema: “ruimte voor
groei”. Iedere voorganger mocht een thema voor zijn of haar eigen viering kiezen.
Spontaan is mijn keus “Ruimte voor begrip” geworden. Een op het gevoel eenvoudig
uitgangspunt dat toch eenvoudig te bereiken moet zijn. Dat gevoel delen we met elkaar.
Gelovig of ongelovig. In de praktijk blijkt het bereiken van begrip en de ruimte voor begrip
ingewikkelder te liggen. Het zijn situaties die alleen met een goed begrip in evenwicht te
brengen of te houden zijn. Ter illustratie heb ik daarvoor mijn keuze laten vallen op de foto



op het liturgie boekje. Alleen met een goed begrip voor de eigen situatie en die van de ander kan deze wankele situatie in samenwerking tot een goed einde worden gebracht. We lezen vandaag de vergelijking van de vader en de twee zonen. Met zowel onbegrip als begrip. En een vader die met zijn onvoorwaardelijke liefde de situatie van zijn twee zoons begrijpt en daarom ruimte voor begrip kan tonen.

Ook een moeder heeft de onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Vandaag besteed ik aandacht aan het begrip dat moeders van de overheid vragen om alle kinderen te registreren. Ook die kinderen die al voor hun geboorte zijn overleden. Iedereen toont begrip en toch is het doel nog niet bereikt.

Begrip voor zijn eigen situatie ontleende Nelson Mandela aan het gedicht dat ik lees. Onoverwinnelijk van William Earnest Henley. Dit gedicht is voor Nelson Mandela de leidraad in zijn leven geweest. Het heeft hem gesteund door het te lezen en voor te dragen tijdens zijn gevangenschap.

De slotregels in het openingslied kunnen ook op hem betrekking hebben. We zongen: " Waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand, zich inperken laat".

In het leven van Jezus was volop ruimte voor begrip, door zijn onvoorwaardelijke liefde voor mensen. In het Paasverhaal blijkt dat begrip en waardering voor Jezus ook wankel kan zijn en dramatisch kan omslaan. Rond deze dagen is de sfeer nog positief en is er begrip en waardering voor hem.

Vandaag gaat Thea van Deijl met mij voor en daar verheug ik mij op. Dus een speciaal welkom voor haar in deze viering.

Ik wens ons allen een gevoel van ruimte, begrip en een mooie viering.

Gebod om vergeving

"Wie anderen niet kan vergeven,
maakt de brug kapot,
waar je zelf nog overheen moet".
Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.
Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen,
Soms lukt het ons, soms ook niet.
Steeds proberen we eerlijk te leven,
tegenover de Eeuwige, tegenover onszelf, tegenover de ander,
maar niet altijd slagen wij daarin.

Leer ons over de zwakheden van anderen heen te
stappen en altijd opnieuw te blijven geloven
in de goede bedoelingen van de ander.
Leer ons goed te zijn en laat uw vergeving duidelijker
worden in onze vergeving aan elkaar.
En bruggen blijven bouwen naar elkaar. Amen.

Lied: Hore mijn oor

Juut Meijer / Tom Löwenthal



Eerste lezing - Lucas 15: 11-24

Gelijkenis van een vader en twee zonen

Jezus gaf ook dit voorbeeld: 'Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader: 'Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.' De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger! Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: 'Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten.' Toen ging de zoon terug naar zijn vader.

De vader is blij dat de zoon terug is

De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei: 'Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.' Maar de vader zei tegen zijn knechten: 'Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.' Toen gingen ze feestvieren.

Lied: Staan in licht

H.Oosterhuis / A.Oomen

Tweede lezing - Lucas 15: 25-32

De oudste zoon is kwaad

De oudste zoon was nog op het land. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd, en dat er werd gedanst. Hij riep één van de knechten en vroeg waarom er feest was. De knecht zei: 'Je broer leeft nog! Hij is terug, en je vader heeft het vetste kalf laten slachten.' Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei: 'Ga toch mee naar binnen.' Maar de zoon antwoordde: 'Ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt die zoon van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf! Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren.' Toen zei de vader: 'Lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feestvieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden.'"



Derde lezing - Invictus

William Earnest Henley (1849-1903)

Out of the night that covers me,
Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll.
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

Onoverwinnelijk

*De nacht die mij bedekt
Aardedonker van pool tot pool
Dank ik welke god dan ook
Voor mijn onoverwinbare ziel*

*Ondanks de zwaarste omstandigheden
Heb ik nimmer gehuiverd of gehuild
Door de klappen van het lot
Is mijn hoofd bebloed maar niet gebogen*

*Vorbij deze plek van toorn en tranen
Ligt slechts de verschrikking van de schaduw
Ondanks het gevaar dat immer dreigt
Trefft men mij aan, zonder vrees*

*Hoe nauw de poort ook is
Hoe zwaar belast met straf
Ik ben de meester van mijn levenslot
Ik ben de kapitein van mijn ziel*

Overweging

Dit gedicht geeft een gevoel van kracht. Maak ruimte voor het begrip dat je de kapitein bent van je ziel, die onoverwinnelijk is. In de tijd van zijn gevangenschap ontdekte Nelson Mandela dit gedicht en het werd de leidraad in zijn leven. Op Robben eiland droeg hij dit voor aan zijn politieke medegevangenen. President Obama las het als eerbetoon voor tijdens de herdenkingsdienst van Nelson Mandela op 10 december 2013. Onoverwinnelijkheid is ook het thema in de film Invictus. Een film over het Rugby team van Zuid-Afrika en Nelson Mandela speelt daarin zichzelf en draagt dit gedicht over onoverwinnelijkheid in die film voor. Onoverwinnelijkheid als begrip voor jezelf, je eigen situatie en je eigen kracht.

William Earnest Henley die dit gedicht schreef was vanaf zijn twaalfde ernstig ziek en schreef dit op zijn vijftiengste. Jong en al een heel bewogen leven achter de rug. Een onoverwinnelijke ziel als universeel begrip. "I thank whatever gods may be"

Universeel is ook de onvoorwaardelijke liefde van ouders voor kinderen. Begrip op het hoogste niveau. Maar ook universeel zijn de problemen die met kinderen kunnen ontstaan. Tijdens de voorbereiding en voorbespreking van deze viering kon na het lezen van de vergelijking van de vader en de twee zonen begrip worden opgebracht voor de eerste zoon die de wijde wereld in wilde trekken. Ook kon begrip worden opgebracht voor het feit dat hij na een mislukt avontuur en zijn escapades weer naar zijn vader en het ouderlijk huis terug wilde. De onvoorwaardelijke liefde voor zijn kind maakte dat de vader begrip toonde voor zijn zoon. Hij werd vanzelfsprekend weer als zoon welkom werd geheten en er werd natuurlijk feest gevierd.

Onvoorwaardelijke liefde

In de tweede tekstlezing kon bij de voorbereiding ook begrip worden opgebracht voor de tweede zoon die zich niet meer voldoende gewaardeerd voelde voor zijn jarenlange arbeid



en daarom niet begreep dat er feest gevierd werd voor de terugkomst van een broer die al zijn geld verbrast had. De zoon had geen begrip voor zijn broer. De vader had door zijn onvoorwaardelijke liefde voor alle twee zijn kinderen.

Die onvoorwaardelijke liefde voor kinderen is een onderwerp dat door schrijfster en columnist Roos Schlikker in haar columns in het Parool is verschenen. Zij vraagt begrip voor de liefde van de moeders voor hun kind dat voor de geboorte is gestorven en de erkenning door de overheid van het bestaan ervan door hen te registreren. Dat kan nu juridisch niet aangezien de wet zegt dat een kind dat dood ter wereld komt niet heeft bestaan en niet kan worden bijgeschreven in de Basisregistratie Personen. Ik heb inmiddels begrepen dat de Kerk deze kinderen ook niet registreert. Ze bestaan officieel niet. In 2008 werd haar dochter dood geboren. Zij schreef vorig jaar in haar column: "Natuurlijk ga je door. En nu nog, jaren na haar sterfgeboorte, wil je ze soms slaan, de kop-op zeggars en gaat-wel-weer-praters. De bagatellisering van het leed, rijt juist de wond open. En daarom raakt het zo dat de ambtelijke molens het bestaan ontkennen." Zelf kon zij begrip krijgen omdat de gemeente Amsterdam coulant omgaat met de wet en kreeg uiteindelijk een overlijdensakte. Zij schrijft; "Ik weet, het is maar een briefje. Maar als ik het krijg, mogen ander ouders het ook. En dat is wat ik wil.

Zij vraagt begrip voor die ouders en is een petitie gestart die al door meer dan 70.000 mensen is ondertekend.

Nadat ze de overlijdensakte heeft gekregen schrijft ze: "Een uurtje later sta ik buiten. Verlegen lacht de zon mij toe. In mijn zak brandt de overlijdensakte van mijn dochter. Ze mag er zijn.

Oplossend vermogen

Ruimte voor begrip. Het klinkt nog steeds als oplossend vermogen. Toch zien we in de wereld om ons heen veel onbegrip, ruzie en oorlogen. Toch zijn er veel zijn die zich inspinnen bij de zoektocht naar oplossingen en begrip.

Elkaar echt begrijpen en de ruimte maken voor oplossingen op landelijk, Europees en wereldniveau ligt gecompliceerd. Het enige dat ik begrijp is dat de ruimte die ik krijg is eens in de vier jaar stemmen en via de media proberen te begrijpen wat er precies gebeurt. Zelfs over het vluchtelingprobleem kan het begrip kantelen zoals we lezen en merken in de media en in onze omgeving.

Genuanceerdheid leidt tot een ander begrip en minder ruimte voor oplossingen omdat die ons zelf raken. Vluchtelingen die een huis krijgen, een baan. Nederlanders die op een wachtlijst staan voor een huis en werk zoeken. Dan kan ruimte voor begrip een wankel situatie worden in een beperkte ruimte, zoals op de foto.

Omslaan

In de Duif zijn we op zoek naar overeenkomsten in onze zoektocht naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft.

Ruimte voor begrip heeft Jezus tijdens zijn leven gevraagd en gegeven. Door zijn onvoorwaardelijke liefde. Het heeft geleid tot een beweging die ging stromen en die zich nooit meer, door niemand, zich inperken laat". Zoals we zongen in ons openingslied. De ontwikkeling van het Christendom ging en gaat niet zonder slag of stoot. Het Paasverhaal toont ons dat begrip wankel kan zijn en compleet kan omslaan door de omstandigheden. Zo was Jezus koning en zo moest hij aan het kruis. Waar was op dat moment de ruimte voor Begrip?



Toch blijf ik ruimte voor begrip als oplossend vermogen zien, ondanks het feit dat door alle informatie waarmee we overspoeld worden de ruimte voor begrip snel kan kantelen.

Ik blijf geloven in oplossingen en de ruimte die we door begrip voor elkaar, met elkaar kunnen creëren. Als gemeenschap in de Duif en in onze directe omgeving. Ik blijf hopen dat er zo een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand, zich inperken laat". Met de liefde voor en openheid naar elkaar.

Dat is de enige en echte invloed die ik er zelf op kan hebben in mijn directe omgeving. Geloof, hoop en liefde. Maak ruimte voor deze drie begrippen.

Moge het zo zijn.

[Petitie voor registratie doodgeboren baby's](#)

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest
van leven en liefde,
ver aan mij vooraf,
royaal aan mij vooruit,
maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem Eeuwige,
maar het liefste
noem ik Haar Schepper.

Ik geloof in mensen,
gedreven door de Geest,
die mij vóórleven
wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom geloof ik in Jezus
en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:
mensen die samen zich oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede,
dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede
het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord
zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.
Amen.



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed/Lied

H.Oosterhuis / A.Oomen

Gij die de stomgeslagen mond verstaat
van alle stervelingen die wij zijn,
wij roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,
in hem verstonden wij uw bestaan,
de zin van ons bestaan.
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen.
Zie alle stervelingen van de wereld,
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ?

Waarom genadeloos vernietigd worden
de armsten van de wereld, uw geliefden;
waarom wij die met weinigen bezitten
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,

geen wereld maken die in vrede is,
een nieuwe orde van gerechtigheid -
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,
een bron van kracht en moed en zeker weten.
Gij die het licht in ons geschapen hebt:
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,
wij roepen U de naam toe van uw mens,
Israël, deze aarde, uw geliefde.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Wat in stilte bloeit

H.Oosterhuis/A.Oomen



Een gebed voor totale vrijheid

Moge de schepper van het heelal alle mensen in staat stellen om begrip van hun spirituele aard te verkrijgen.

Moge het bewustzijn en begrip van het leven zo toenemen, dat allen de schepper van het universum leren kennen.

En mogen anderen dit begrip verkrijgen dat Totale Vrijheid tot stand brengt.

Op dit moment denken we aan diegenen wier vrijheid wordt bedreigd,
aan degenen die vanwege hun overtuiging in gevangenschap hebben geleden;
aan degenen die geknecht of gemarteld zijn, en aan allen die onmenselijk behandeld,
gevangen of aangevallen worden.

We bidden dat de mensenrechten in stand worden gehouden zodat alle mensen vrij kunnen geloven en vereren, zodat wederom vrijheid in ons land zal worden ervaren.

Vrij van oorlog, van armoede, van gebrek; vrijheid om te zijn;

vrijheid om te doen en de vrijheid om te hebben.

Vrijheid om de oorspronkelijke kracht in de Mens te gebruiken en te begrijpen, een kracht die Godgegeven en goddelijk is.

En vrijheid om dat begrip en bewustzijn te bereiken wat Totale Vrijheid is.

Mogen wij ,met hulp van de Eeuwige, het zo laten worden.

Onze Vader

Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,

U was er altijd en voor u was er niets.

Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.

De sterren aan de hemel, ze behoren u,

Van u zijn de grasvlakten van de aarde.

U bent ouder dan alle gebrek,

ouder dan alle pijn,

ouder dan welk gebed.

Grootvader, Eeuwige,

vul ons met licht.

Geef ons inzicht zodat we begrijpen,

geef ons ogen, zodat we zien,

geef ons oren, zodat we horen.

Leer ons hoe te gaan over de aarde

en al het geschapene als familie te zien.

Help ons, want zonder u zijn we niets.

Amen

Activiteiten en informatie

Slotlied: Wie moet zwijgen

J.van Opbergen / Beethoven

Zegenbede

