

Thema: Om liefde gaan wij een leven

Overweging 26 juni 2016 – Hans Ernens, Rui Suprihadi

“... Het maakt niet uit hoe jij de liefde beleeft of ervaart,
zolang je maar lief kunt hebben.
Naar iemand glimlachen is een begin.
Het maakt niet uit in wie jij gelooft, God, Boedha,
je vrouw, je zus, je kind, de sterren of in alles wat je raakt.
Zolang je gelooft in de liefde is het goed.
Open gewoon je ogen, de liefde is er al ...”

Eerste lezing: Liefde en tijd

Tweede lezing: Korintiërs 1

Derde lezing: Verbinding



Openingsgebed: Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.

Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben.



Lied: Om liefde gaan wij een leven

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Om liefde gaan wij een leven, zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.

Vogeltje van de bergen wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven, graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen, waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene, daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood,
zwerfen de verste wegen om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

■ *Liefde is het versmelten
van vertrouwen en zelfvertrouwen*

Welkom en inleiding

Goedemorgen allemaal!

Lieve mensen van de Duif, lieve familie, vrienden, collega's, wat een geweldig gezicht jullie
zo allemaal bij elkaar!

Mensen uit regio Amsterdam, Duiven als vertrouwt hier op zondag!
Maar nu samen met onze familie uit Utrecht (Boskoop?)
En met vrienden van Assendelft tot Nijmegen, collega, s van ons van Alkmaar tot Goes; ex
collega's van ESA, jullie zijn allemaal gekomen en dat vinden we h e e l e r g leuk!
Welkom, selamat datang di kereja de Duif!

Jullie zijn er allemaal, voor een mooie viering in de Duif en/of speciaal voor ons; dus hebben
Rui en ik ons best gedaan een mooie viering in elkaar te zetten zoals we die iedere week, 52
weken per jaar, in de Duif proberen neer te zetten.
Das best bijzonder; zoveel passie en gedrevenheid iedere zondag weer!
Die passie valt heel mooi te combineren met het 10 jarig trouw jubileum van Rui en mij! Fijn
dat jullie er getuige van willen zijn.

10 jaar!

Velen van jullie waren hier ook 10 jaar geleden, toen op een maandag, 26 juni 2006, de
verjaardag van mijn vader, destijds al 6 jaar overleden.
10 jaar geleden was ik 10 pond lichter (minstens) woonden we nog in ons appartementje aan
de Prinsengracht; en waren Rui en ik nog met zijn tweeën. Rui sprak een heel klein beetje
Nederlands en had net een splinternieuwe fiets gekregen van mijn moeder, waar hij apetrots
op was.
Mensen, je knipt 10 keer met je vingers en het is 2016.

pag. 2



Doris is er en Mia, Daan en Nanou, Floor en Koen, Herwig en zoveel andere lieverds die ons leven verrijkt hebben. Een nieuwe generatie.

Maar ook afscheid van zoveel dierbaren waaronder Hedwig en mijn moeder. 10 jaar lijkt zoveel, zo lang, maar het is niets.

Het leven flitst letterlijk aan ons voorbij, en voordat je het weet word je door het leven 10 keer sneller opgeslokt als dat je zou willen.

Dan is het soms goed weer eens even stil te staan bij wie je bent en wat je hebt.

Nou ja, m'n kop is wat grijzer, ben nog wat eigenwijzer geworden; maar wel nog steeds heel gelukkig.

Gelukkig met Rui mijn man, blij met jullie die hier allemaal zijn en dol op onze hond Lucu, die ons toch een bepaald gemis heeft opgevuld.

Rui en ik hebben nog een soort vader, onze lieve Heer, die we nooit zien maar wel beleven. En daarom zijn we ook hier, beseffende dat sommigen van jullie daar niet zoveel mee hebben of zelfs helemaal niets.

Maar dat is absoluut geen issue voor ons of de Duif en daarom vinden wij het hier fijn. Zijn wie je bent, zeggen wat je denkt, voelen wat je voelt, je twijfels uiten, je verhaal vertellen en deel uitmaken van een kleine warme gemeenschap.

Die warmte hebben wij- anno 2016- zeker nodig in een wereld die, 10 jaar verder, steeds meer is verhard.

Maar vandaag... vieren we de liefde en slepen we jullie mee in warmte, spiritualiteit en muziek en hopen we dat jullie straks allemaal ook weer wat verliefder in het leven staan. Ik wens ons een mooie viering toe...!

Laten we nu even een minuutje stil worden om onze verbondenheid van mens tot mens hier te beleven en tevens even stil te staan bij alle geliefden die niet meer in ons midden zijn...

Lied

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

Veel te laat heb ik jou lief gekregen,
binnen in mij was je, ik was buiten
en ik zocht jou als een ziende blinde
buiten mij, en uitgestort als water
liep ik van jou weg en liep verloren
tussen zoveel schoonheid die niet jij was.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

Toen heb jij geroepen en geschreeuwd,
door mijn doofheid ben jij heen gebroken.
Oogverblindend ben jij opgedaagd
om mijn blindheid op de vlucht te jagen.

Geuren deed jij en ik haalde adem,
nog snak ik naar adem en naar jou.
Proeven deed ik jou en sindsdien dorst ik,
honger ik naar jou.
Mij, lichtgeraakte, heb jij doen ontbranden.



En nu brand ik lichterlaaie naar jou toe, om vrede.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen
schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw (2x)

■ *Open je ogen, de liefde is er al.*

Eerste lezing - Liefde en tijd

Er was eens een eiland waar alle gevoelens leefden zoals geluk en droefheid samen met kennis en andere menselijke eigenschappen waaronder ook de liefde.

Op een dag merkte men dat het eiland langzaam in zee zakte en iedereen maakte een boot en verliet het eiland. De liefde was de enige die bleef tot het einde maar toen het eiland bijna zonk, besloot ze dat het tijd was om hulp te vragen. Rijkdom kwam langs in een grote boot en de liefde vroeg "kun je me meenemen?" "Nee, dat kan niet," zei de rijkdom, "mijn schip ligt vol met goud en zilver er is geen plaats meer over". Toen besloot de liefde de ijdelheid te vragen maar die zei: "Sorry maar je bent helemaal nat, je zou mijn spullen alleen maar beschadigen". Toen vroeg de liefde het verdriet om te helpen maar deze was zo verdrietig dat ze alleen wilde zijn. En geluk was zo met zichzelf bezig dat hij de liefde niet eens opmerkte.

Opeens klonk er een stem die zei: "Kom liefde, ik zal je meenemen".

Het was een geest en de liefde was zo overweldigd door dit aanbod, dat ze zelfs vergat te vragen waar ze naar toe gingen. Toen ze op droog land aankwamen was de geest net zo snel verdwenen als hij gekomen was en toen realiseerde de liefde zich dat ze niet wist wie haar redder was.

Ze vroeg de wijsheid wie haar gered had en wijsheid zei: "Het was de tijd". De liefde vroeg: "Waarom hielp de tijd mij?" en wijsheid antwoordde: "Omdat slechts de tijd kan begrijpen hoe waardevol liefde is."

Tweede lezing: Korintiërs 1

Zonder liefde is alles zinloos

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos, zelfs al spreek je alle talen van de wereld.

Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je niets.

En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen, als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos.

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn.

Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.

Liefde is: blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad.

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen, door de liefde blijf je altijd volhouden.

Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn.



Lied: Hoor je mij

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig (2x)

Godheid had mij in haar macht,
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig (2x)

Enige die ik nog ken,
Alles ben je me, erfdeel en beker,
Lieflijke oorden vielen mij toe,
Mijn hart klimt in mij,
Mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
Voor geen ander.

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig (2x)

■ *Wie een lamp aansteekt voor een ander,
verlicht daarmee zijn eigen pad.*

Derde lezing - Verbinding

Verbinding vraagt aandacht
Aandacht vraagt tijd
Tijd geeft rust
Rust geeft ruimte
Ruimte geeft stilte
Stilte geeft meer verbinding
Verbinding geeft aandacht

Overweging

In de Bijbel staat veel over de liefde, maar niet altijd veel bemoedigends over
homosexualiteit. Toch is het de kunst dit in het perspectief van die tijd te begrijpen en
proberen te vertalen naar onze huidige tijd. Das knap lastig!

Maar iemand uit Amerika kwam met een ludieke interpretatie uit de Bijbel over het boek
Leviticus, waar homosexualiteit nou niet echt wordt toegejuicht. Hij schreef:

*"It all makes sense now. Gay marriage and marijuana are being legalized at the same time.
Because Leviticus 20 chapter 13 says:
if a man makes love with another man, he should be stoned."*

Nou ja, we zijn allemaal "stoned" als we verliefd zijn toch?



Trillende benen, vlinders in je buik... wat is het heerlijk om verliefd te zijn!
Het euforische gevoel lijkt wel wat op dronkenschap. En het is net zo verslavend als drugs.
Afkicken hoeft gelukkig niet, het gaat vanzelf over in houden van als het goed is. Als de adrenaline, dopamine en fenylethylamine- stoffjes die je gek maken van verliefdheid, je hart laat bonzen en je handen doen zweten - na een tijdje zijn verdwenen, blijft er een verlangen over in het hart van ieder mens naar aandacht, genegenheid, geborgenheid, kortom; Aanvaarding!

Sprookje

Maar hoe onderhoud je het “houden van”?

Aannames over trouw zijn en hoe dat in de relatie in te vullen, worden als vanzelfsprekend aangenomen. We blijven massaal geloven in het sprookje: ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ en dan komt alles wel goed.

Maar in onze cultuur is ons verlangen naar een combinatie van individuele vrijheid en romantische liefde niet eenvoudig.

Ook leven we in een perfectionistisch tijdperk en we hebben het allemaal zo ontzettend druk tegenwoordig; dus wie heeft de beste handleiding voor de ideale relatie?

Jezus, geeft geen ingewikkelde voorschriften: Hij heeft een heel eenvoudige boodschap aan ons mee gegeven: “als je in de liefde leeft, is het goed.” En zo is het, net zoals in Korintiërs.

Maar waarom is die liefde dan toch soms zo ingewikkeld en slaat de halve wereldbol het liefst iemand anders zijn hersenpan in?

Omdat hij of zij ANDERS is...?

Een ander geloof, andere cultuur, andere normen en waarden.

Het kan zo boeiend zijn, maar vaak lijkt het te bedreigend en schieten we in de verdediging of gaan we in de aanval.

Of we verwachten direct teveel van een ander.

Het tweede grote gebod luidt: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’.

Dat is wel heel hoog gegrepen, wie lukt dat?

Je ego zit je vaak in de weg of je oordeelt veel te snel. Ego komt vanuit het Latijn en betekent “ik”. Dat zegt genoeg.

Maar jouw visie, waarheid en manier van leven is niet per definitie de juiste.

Ultieme uitdaging

Elkaar liefhebben en je zult gelukkig zijn; het is zo simpel en moeilijk als dat.

Onze naaste liefhebben zoals onszelf lijkt dus de ultieme uitdaging voor een lange liefdevolle relatie.

Maar wie liefde wil ontvangen, moet eerst zichzelf ermee vullen, zodat hij een magneet wordt.

Rui en ik steken veel energie in elkaar, zijn elkaars beste vrienden als basis.

Twee zulke diverse personen, met Oosterse en Westerse roots en toch werkt het, al meer dan 10 jaar. Hoe? Geen idee.

We zingen in bed of dansen spontaan in de keuken of krijgen opeens de slappe lach tijdens het tanden poetsen.

Plezier hebben met elkaar is denk ik een enorm goede basis voor een langdurige relatie.

Veel gaat dan vanzelf.

En blijven geloven in de ander.

Rui wilde graag het liturgieboekje ontwerpen en ik wilde die ruimte hem graag geven.



Hij heeft de cover van het liturgie boekje behoedzaam uitgekozen. Op het plafond van de Sixtijnse kapel schilderde Michelangelo ergens tussen 1508 en 1512 de schepping van Adam. De voorkant illustreert God die - omringd door engelen - zijn hand uitsteekt naar Adam. De achterkant illustreert Adam die zijn hand uitsteekt naar de bron van liefde. Klap je boekje maar open, dan zie je dat zij elkaar bijna aanraken; de levensvonk schiet over van God naar Adam door het luchtledige. Hij blies zijn adem in zijn longen en gaf het leven. Hij schiep de mens om met Hem in eenheid te leven en om te genieten van Zijn goedheid en liefde en gaf ons een boodschap " heb elkaar lief".

Allesomvattende liefde

Lieve mensen, die allesomvattende liefde, gevoelens, emoties, hunkering, passie, vriendschap, broederschap of genegenheid.

Het maakt niet uit hoe jij de liefde beleeft of ervaart, zolang je maar lief kunt hebben. Naar iemand glimlachen is een begin.

Het maakt niet uit in wie jij gelooft, God, Boedha, je vrouw, je zus, je kind, de sterren of in alles wat je raakt.

Zolang je gelooft in de liefde is het goed. Open gewoon je ogen, de liefde is er al.

Aan jou die liefheeft de taak die liefde door te geven, niet alleen aan je dierbaren, maar ook als jouw antwoord op al het onbekende of bedreigende om je heen. Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.

Rui omschreef het als volgt:

Voor mij raakt liefde ieder oppervlak van het leven.

Liefde van mensen voor mensen, man tot vrouw, man tot man of in welke relatie dan ook. Dieren kunnen je liefde zelfs voelen en geven dat onvoorwaardelijk terug. Zij vragen niets.

Als wij met veel liefde planten verzorgen, gaan ze vanzelf bloeien.

Als wij de natuur met respect behandelen, kunnen we daar nog generaties lang altijd van genieten.

Als wij elkaar met respect behandelen, zoals je ook zelf behandeld zou willen worden, creëren we weer dat stukje paradijs op aarde, zoals het ooit begon... en kunnen wij ook een beetje God voor elkaar zijn.

*Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles gaan wij dit leven,
om alles en niets met jou.*

Moge het zo zijn.

Amen.

Muzikaal intermezzo door Rui Suprihadi obv Irina Ursu-Antonova

Geloofsbelijdenis

God, in de leegte zocht ik je
en heb ik je niet gevonden.
In de drukte heb ik je gezocht
en ook daar was je niet.
Toen keek ik in mijzelf,
daar zat je al te wachten
en alles was in jou
dus alles was in mij.
Je bent er!
Dat geloof ik.

Collecte

Rond de tafel verzameld

Intenties uit het 'groene boek'

Lied: Boom, je stam

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Boom, je stam was koud en bloot
in de winter leek je dood
komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam

Mens, wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt
zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur

Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet
mensen leeft toch en god-weet
vind je liefde bij de vleet . (2x)

■ *We mogen er allemaal zijn van God,
precies zoals we zijn, anders waren we er niet.*

Nodiging delen en breken

Lied: Liefde heeft geen longen

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt
en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. (2x)

Korte, lange, vlagen kussen,
zwermen zoenen noem je liefde
dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad,
rooie wangen krijgen
Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen,
stenen kloven tot zij stromen.



Maar ook cederhoven planten,
rozenperken in woestijnen noem je liefde.
Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde,
en de zon, met al zijn felle zachte stralen,
vuursteen tussen diamanten.

Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten,
maar zij treedt je tot je wijn bent,
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag'lijks brood.
Liefde heeft geen hart, geen schoot,
maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x)

■ *Leer dansen,
anders weten de engelen in de hemel
niets met je te beginnen.*

Gedachten bij het thema

mag ik toch
wanneer je afstand
neemt in nacht
en bij donker even
de warmte vergeet
die wij samen delen
de morgen voor je openen

liefst zon maar
hagel sneeuw en regen
het is me zo gelijk
als jij maar straalt
weet dat ik in het
nieuwe licht van iedere
dag nog altijd bij je blijf

Het Rijk der hemelen

Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt,
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven,
waar dan ook.
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis,
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen,
een plek die mij niet in verzoeking leidt,
die mij verlost van angst.

Mededelingen en activiteiten



Slotlied: Van de een en de ander

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep, haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte, riep jij mij.

Ik kocht een fluit, ik floot
een sluier om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.

Als ik ooit komen zou waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit: ben jij daar?

Mijn zusje, mijn geliefde, mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat ik bomen zag, de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.

■ *Met liefde is alles mogelijk*

Afsluiting en zegenbede

