

Zomerserie: Mensen van de weg
Dagthema: Langs 's Heren wegen

Overweging 7 augustus 2016 – Marc van de Giessen

Lector: Nanne Eekhoudt

*“... We hebben geschiedenis geschreven.
Ik ben bespuugd, bedreigd, heb een fatwa over mij heen gekregen.
Tegelijkertijd hebben jonge mensen zich
bevrijd van traditionele waarden.
Is de eigenwaarde opgekrikt ...”*

Eerste lezing: Aan het lijntje houden

Tweede lezing: Matteus 4: 12-24a

Derde lezing: De Torrie van Mattie 4: 12-24a

Openingstekst

Voel je rustig zitten
laat de dagelijkse beslommeringen achter
je.
Leg de dingen die je straks wilt gaan doen
maar naast je neer.

Je hoeft niets te doen.
Je mag gewoon hier zijn.
Een cadeautje voor jezelf.
Cadeautje voor elkaar.
Cadeautje om samen te delen.

We komen samen om ons te voeden
aan de bron waar uit het leven ontspruit.
Wij komen samen om de liefdevolle energie
te delen
waaruit het leven wordt gevoed.
In de naam van de Eeuwige
ontvangen we nieuw licht in onze ogen.
Amen.

Lied: Altijd aanwezige

Simone Huisman / Tom Löwenthal

Altijd Aanwezige,
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan.



Welkom en inleiding

Eerste lezing: Aan het lijntje houden

Er zijn landen waar mensen olifanten trainen om zwaar werk te doen. In hun training wordt van jongsaf aan een methode gebruikt om ze niet weg te laten lopen. De jonge olifant wordt vastgebonden aan een boom met een touw om zijn poot. Hij probeert een aantal keer om te ontsnappen, maar leert al snel dat hij niet weg kan.

Hij gaat geloven dat hij het touw niet los kan maken. Omdat de olifant gewend is aan het touw om zijn poot, probeert hij al lang niet meer te ontsnappen. Want hij gelooft dat hij het touw niet los kan trekken. Een volwassen olifant is sterk genoeg om zich los te trekken. Maar hij doet dit niet, want hij gelooft dat hij dat niet kan.

Tweede lezing uit het evangelie volgens Mattheus

(Statenvertaling, Mattheus 4: 12-24a)

Het begin van Jezus' verkondiging

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende (want zij waren vissers);

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken. Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

En Hij, van daar voortgegaan zijnde, zag twee andere broeders, namelijk Jakobus, den zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader Zebedeüs, hun netten vermakende, en heeft hen geroepen. Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.

En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. En Zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië.

Derde lezing: De Torrie van Mattie

(Mattie 4: 12-24a)

De Jezus-torrie begint nu echt

Toen Jezus in Kafarnaüm ging wonen, begon Hij zijn ding. Hij riep hetzelfde als de Doper; Maak een U-turn! Begin een nieuw leven. Het koninkrijk van God, de revolutie komt eraan!

Toen Hij op een dag langs het meer van Galilea childe, zag Hij twee broers. Ze heetten Simon a.k.a. Petrus a.k.a. The Rock en Andreas a.k.a. Dre-C. Ze waren aan het vissen. Dat was hun beroep, Jezus zei tegen hen; F'akka G's? Volg Mij en Ik zal jullie vissers van mensen maken. The Rock en Dre-C dropten alles wat ze in hun handen hadden en liepen met hem mee.

Een stukkie verder zag Hij twee andere broers. Hun namen waren Jacobus en Johannes Zebedeussen. Ze stonden ook bekend als Jay-Z en Sjonnie. Hun oude man heette Zebedeus. Met zijn drieën waren ze in aan het werk in hun boot. Jezus riep hen en gelijk kwamen ze uit de boot en lieten hun pa achter.

Jezus en z'n nieuwe matties liepen door heel Galilea.

Hij predikte in de synagogen (joodse kerken) en op de straten. En overal vertelde Hij het goede nieuws van het koninkrijk van God dat er aankwam. En Hij genas iedere ziekte en handicap die hij tegenkwam. En iedereen gaf hem creds en de props en respect. Je snapt dat



hij de talk of the town was en de buzz of the day. Helemaal tot in Syrie, een ander land, werd over hem gepraat. Jezus werd een celebrity.

Overweging

Roeping tot Activist

Een aantal Jaren geleden was ik bestuursadviseur van Nederlandse vermogensfondsen in Kenya. Ik bezocht allerlei goede doelen die om financiële steun vroegen. Op een gegeven moment kwam ik langs bij een groep jonge homo's die hun plek in de maatschappij wilde claimen. In Kenya staat er 14 jaar gevangenisstraf op homoseksualiteit en roept het thema tot vandaag hele boze reacties op. Artsen weigerden homo's te behandelen, lesbiennes werden correctief verkracht, van school gestuurd of ontslagen.

En tijdens mijn bezoek werd de vraag gesteld; "Marc, hetero's begrijpen ons niet. Solliciteer als programmadirecteur. Als jij geld regelt, dan steken wij ons nek uit. Echt, Marc, wij willen jou als leider in onze club".

Maar, een emancipatiebeweging moet gedragen worden door de doelgroep zelf. En ik ben een buitenlander. Er bestaat sowieso al een opvatting dat buitenlanders Afrikanen bekeren tot homoseksualiteit. Geen goed plan. Ik kan het niet, te gevaarlijk. Maar de roep om mijn sollicitatie bleef aanhouden. En toen ik uiteindelijk solliciteerde, kreeg ik de baan.

Olifant

Mijn reactie op het verzoek om homoactivist in West Kenya te worden, vergelijk ik met de olifant die een touw om zijn poot kreeg. De tamme olifant die sterk genoeg is om zich los te breken, maar denkt dat die het niet kan.

Ik somde argumenten op waarom ik deze baan niet kon nemen. Het is tegen de wet, ik kan gearresteerd worden, ik breng mijn partner en mezelf in gevaar, Afrikanen zullen mij met de nek aankijken, zij moeten zelf hun emancipatie leiden, er is vast geen geld beschikbaar. Kortom; ik kan het niet.

Geroepen

Toch klonk de roepstem van de jongens diep in mij door. Hun verhalen over zelfmoordgedachten, het onrecht wat hen overkwam door uit hun huis gezet te worden, ontferd te worden, artsen die hun weigerden te behandelen. Marc, kan jij solliciteren?

Jezus roept!

Je zal maar geroepen worden. De broers in de boot, leken weinig problemen te hebben met hun roeping. Jezus kwam langs. Ze lieten hun werk los en gingen het avontuur aan. Heerlijk als je geroepen weet in je leven. Dat de keuzes die je maakt in lijn zijn met je innerlijke waarden en verlangens. Jammer dat dit vooral in films en sprookjes gebeurt.

Oude en nieuwe taal

We hebben net het Mattheus evangelie gelezen. De leerlingen die de weg bewandelen omdat zij zich geroepen weten. De ene is de Statenvertaling uit 1951. De andere uit de Torrie van Mattie, de verteling van Mattheus in straattaal uit 2011. Torrie betekent verhaal of avontuur. Mattie is vriend.

In de liturgievergadering werd er getwijfeld of je wel zo'n populaire versie kan gebruiken in de viering. Heiligschennis, alsof we zo jonge mensen in de kerk zouden krijgen. En; prachtig dat de bijbel uitgelegd wordt in een taal die jonge mensen begrijpen. Oude en nieuwe taal. Beide verhalen over een roepingsverhaal. Alleen het publiek wordt anders aangesproken.



Goede nieuws?

De vraag die we kunnen stellen is; wat is nu dat goede nieuws van het Koninkrijk? Mogen we die naar eigen kleur en smaak invullen? De Bijbelse verhalen roepen op tot een maatschappij die het belang van de gemarginaliseerde ander centraal zet. Een samenleving waar recht wordt gedaan aan allen. Dat koninkrijk waar iedereen tot zijn recht kan komen, die vreemdelingen, drugsgebruikers, psychiatrische mensen, alleenstaanden, hetero's, homo's welkom heet. Voor iedereen een veilige plek. Een opdracht aan ons en een belofte van God. Met recht een revolutionair verhaal wat we in ons hart kunnen verankeren.

Laat jij je aanspreken?

Met deze roeping op zak. In welke taal laat jij je aanspreken? Mijn ervaring met het werken met druggebruikers of vervolgdde homo's, is dat zij zich identificeren met de verhalen. Jezus moet wel een drugsgebruiker zijn. Of Jezus moet wel homo zijn. Ze trekken zich op aan de bijbelse verhalen. Als Jezus leerlingen roept, dan roept die dus ook hen.

Dat is misschien een betere vraag dan oude of nieuwe taal. Laat jij je aanspreken door deze woorden? Durf jij je zekerheden los te laten en onderweg te gaan?

Als olifant aan het lijntje

Wellicht is dat zo mooi van het verhaal van de tamme olifant die zich aan het lijntje laat houden. We houden ons vast aan onze waarheden. We houden ons vast aan ons inkomen, ons huis en onze waarden. We lijken verknocht aan negatieve gedachten en schaamte. De televisie bevestigt het. En ondertussen zijn wij als tamme olifanten. We denken dat wij de wereld niet kunnen veranderen. Dat deze kerkgemeenschap geen toekomst heeft omdat er te weinig geld is. Te weinig vaste betrokkenheid is. En ondertussen laten wij ons als een olifant aan het lijntje houden.

Geroepen!

Wat betreft mijn baan als homoactivist in Kenya. We hebben geschiedenis geschreven. Ik ben bespuugd, bedreigd, heb een fatwa over mij heen gekregen. Tegelijkertijd hebben jonge mensen zich bevrijd van traditionele waarden. Is de eigenwaarde opgekrikt, kwamen er artsen voor deze groep, kwam er kennis over ruilsex en veilig vrijen. Heeft zelfrespect gewonnen van zelfhaat. Eigenlijk een Paasverhaal. Gelukt omdat ik me los durfde te maken van de gedachten dat ik het niet kon of hoorde

Dat is dus de oproep van vandaag. Laat je aanspreken om langs s' Heeren wege te wandelen. Durf je verworven zekerheden los te laten en maak je vrij van negatieve gedachten dat je het niet kan. Ga erop uit. In lijn met 'de mensen van de weg' ben je geroepen om te gaan en staan waar je hart je brengt.

Moge het zo zijn!

Pianomuziek door Marnix van de Poll

Geloofsbelijdenis

(Nieuw remonstrantse broederschap)

We beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden
in de zekerheid wat wij belijden,
maar in de verwondering over wat ons toevalt
en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden
in onverschilligheid en hebzucht,
maar in de wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn



en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.

Door dit besef geleid, geloven we in Gods Geest,
die al wat mensen scheidt te boven gaat
en hen bezielt tot wat heilig is en goed,
opdat zij, zingend en zwijgend,
biddend en handelend,
God eren en dienen.

Wij geloven in God, de Eeuwige,
die ondoorgrondelijke liefde is,
de grond van ons bestaan,
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te leven
en te sterven en om op te staan
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal; alles in allen.

Aan God zij de lof en eer
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Collecte

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Eeuwige, ga met ons mee,
ga met ons mee op weg.
't Kan in de morgen van ons leven zijn,
als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien
waarin wij bouwen aan geluk en willen leven
naar de weg die u getekend hebt.

Het kan ook in de middag zijn,
als alles om ons heen zo woelig is
en wij wel duizend dingen doen.
Voor u, voor heel de mensheid menen wij,
maar ook een klein beetje voor onszelf.

Het kan ook avond zijn,
als heel ons leven in verre vlakke ligt,
heel even nog beschenen door een rijpe zon
met hier en daar een vale vlek.
Een schaduw die men schuchter schuwt.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor:



hoe wij brood te breken hebben van ons hart
en met geschudde korven aan anderen delen.
Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel
en doe het nog eens voor:
hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk
uit eigen broze kruiken vol warme vreugde.

Onnoembare, schuif nu de stoel waarop u zit
nog dichterbij de tafel.
Dan kunnen wij,
als u verdwijnt uit onze verbaasde ogen,
op deze plaats misschien een broer of zuster zien.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Van de een en de ander

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen

Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep,
haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte,
riep jij mij.

Ik kocht een fluit, ik floot
een sluier om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.

Als ik ooit komen zou
waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden dan dit:
ben jij daar?

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje,
zag ik jou.



Slotgedachte

Onze Vader (in spreektaal)

Onze vader in de hemel
laat iedereen U eren.
Laat Uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde Uw wil gedaan worden,
net zoals dat in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten wat we nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons nooit tegen U te kiezen
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent Koning,
U regeert met grote macht,
voor altijd. Amen.

Activiteiten en informatie

Slotlied: Om liefde

Huub Oosterhuis / Herman Rouw

Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerfen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.



Zegenbede

Moge er vrede binnenstromen in ons leven,
als een vonk van liefde die ons hart raakt,

dat vrede voelbaar mag worden
zoals een hand die zacht op een schouder wordt gelegd.

Dat vrede hoorbaar mag zijn
in goede woorden die gesproken worden.

Dat vrede zichtbaar mag zijn
in het gelaat van een medemens.

Dat er vrede ervaren mag worden
in de sfeer tussen mensen.

Moge die vrede die in ons is
een spoor trekken van liefde - door de tijd heen.

Amen

Geef elkaar de box!

De evangelielesing in deze uitgave is ontleend aan 'De torrie van Mattie - Het evangelie van Matteus in straattaal'. Uitg. Ark Media

Straattaal is een mix van woorden van msn en sms, van woorden uit buitenlandse talen en nog veel meer. In dit boek leren jongeren de verhalen over Jezus kennen in hun eigen taal. Deze uitgave van de Straatbijbel bevat de meest relevante verhalen voor jongeren uit het Evangelie van Matteüs. Van Jezus' geboorte tot Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding. Bij alle verhalen is er een aanvullende uitleg, om nog duidelijker te maken wat Jezus bedoelt.

