

Overweging 21 augustus 2016 – Jan Meijer

Lector: Liesbeth Broekhoff

Gitaarspel: Paul Schaaps

*“... Het grote of het kleine.
Het grote, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd
en daarom richt ik mij op de grootsheid van het schijnbaar kleine.
Je eigen directe omgeving.
Wegwijs worden in je directe omgeving ...”*

Eerste lezing: Psalm 119 vers 105-109

Tweede lezing: Tao tekst 2 van 81

Openingsgebed – Omringd door schoonheid

Met jouw voeten wandel ik
Ik loop met jouw ledematen
Ik draag jouw lichaam
Voor mij denkt jouw geest
Jouw stem spreekt tot mij
Schoonheid is voor mij
En schoonheid is achter mij
Boven mij en onder mij zweeft schoonheid
Ik ben erdoor omringd
Ik ben erin ondergedompeld
In mijn jeugd ben ik mij ervan bewust
En op mijn oude dag zal ik rustig gaan
Langs het mooie spoor.

Gebed van een Navajo indiaan

Tekst ontleend aan www.worldprayers.org

Gitaarspel

Welkom en inleiding

Welkom in de Duif. Fijn dat jullie er zijn
voor een moment van rust en bezinning. Tijd hebben met en voor elkaar in deze mooie kerk.
Letterlijk in het hart van Amsterdam. Welkom als je daarvoor iedere week of regelmatig naar
de Duif komt en welkom als je voor de eerste keer bij onze viering bent. Voel je welkom en
thuis! Iedere zondag verheug ik mij er op de begroeting voor het begin van de viering en het
contact na de viering. Een bijzondere viering in de zomerreeks Mensen van de weg.



Samen met Liesbeth als lector voor de teksten en Paul als Gitarist. Teksten en muziek om je voor open te stellen en onbevangen naar te luisteren. Het Koor is op vakantie. Toch zingen we drie bekende liederen van Huub Oosterhuis met opnames van het Koor, zodat we toch naar de zang van het koor kunnen luisteren en met hen kunnen meezingen. Het thema van vandaag is *Wegwijs*.

Psygedelisch

Als we kijken naar de foto op het boekje zijn er genoeg aanwijzingen om ons de weg te wijzen. Allemaal verschillend en aan de borden te zien niet allemaal even duidelijk. Levensovertuigingen en geloven zijn er ook genoeg met duidelijke en misschien voor ons ook niet altijd even duidelijke aanwijzingen. Vandaag lezen we een Psalm van David en teksten en gebeden van de Indianen, Moeder Teresa en Tao. Tao is te vertalen als de weg of het pad. In het Chinese teken voor Tao staat onder andere een voet voor het volgen van het pad. De psychedelische folk band Pearls of Swine probeerde in de psychedelische jaren 60/70 met hun songs en teksten wegwijs te worden.

Wijsheden en berichtgeving

In de bijbel wordt gesproken over het licht (als de weg, de waarheid en het leven) Allemaal met de bedoeling om de lezer, luisteraar en zanger wegwijs te maken. Dat zijn wel heel veel wegwijzers en dan komen daar het internet en de media ook nog bij met alle wijsheden en berichtgeving. Gevraagd en ongevraagd. De foto op het boekje had er ook één kunnen zijn die verwees naar door de bomen het bos niet meer zien. Vandaag wil ik er geen zoekplaatje van maken van foto's met een prijs zoals je die kunt winnen bij 'zoek de verschillen'. Vandaag wil ik kijken naar de overeenkomsten en het zoeken in de grootsheid van het kleine en beïnvloedbare bij het begrip wegwijs. Een welkom is een begin van een ontmoeting en het elkaar wegwijs willen maken. Ik wens ons een mooie viering toe.

Gebed om innerlijke kennis

Je kunt de wereld begrijpen
zonder je huis te verlaten.

Je kunt de weg naar de hemel zien
zonder uit het raam te kijken.

Dat wij het mogen begrijpen zonder te zien.
En het doel mogen bereiken zonder afstanden.

Lied

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

1.Koor 2.Allen
Herschep ons hart, heradem ons verstand,
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente,
wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet, verberg u niet.



Eerste lezing - Psalm 119 vers 105-109

Willibrord bijbel 1995

Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
uw woord is een licht op mijn weg.
Ik zwoer een eed en ik doe hem gestand:
uw rechtsorde zal ik bewaren.
Zoveel kwellingen heb ik doorstaan;
schenk mij leven, HEER, zoals U beloofd hebt.
Aanvaard, HEER, een loflied uit mijn mond,
en leer mij uw voorschriften kennen.
Mijn leven staat elk moment op het spel,
maar uw wet vergeet ik nooit.
Al zetten de bozen een valstrik voor mij op,
ik wijk niet af van uw voorschriften.
Uw geboden zijn voor mij een rijkdom die blijft,
de opperste vreugde van mijn hart.
Ik heb mijn hart aan uw wetten verpand,
ik zal ernaar leven voor altijd en eeuwig

Song: I Saw The World/Another Time

Pearls Before Swine

Tweede lezing - Tao tekst 2 van 81

Zweven tussen uitersten
Bestaat mooi dankzij lelijk?
Is er goed dankzij kwaad?
Iets en niets brengen elkaar voort.
Moeilijk en makkelijk vullen elkaar aan.
Lang en kort nemen elkaar de maat.
Hoog berust op laag.
Toon en volume bepalen de harmonie.
De eersten zullen de laatsten zijn.
Daarom kun je handelen door te wachten.
Je kunt praten door te zwijgen.
Leven zonder te nemen.
Genieten zonder te bezitten.
Werken zonder te heersen.
Handelen zonder te verstoren.
Dan maak je deel uit van de rivier.

Overweging

Een rivier als weg, het mooie spoor als weg, de weg naar de hemel, zweven als weg, het licht als weg. Er zijn nogal wat beeldvormingen van wegen, zoals er vele voorstellingen door de eeuwen en culturen van Goden en Geesten zijn. Allemaal met teksten, regels en wijsheden. Met Wegwijs als thema raakte ik bij het lezen over wegwijs de weg wel eens kwijt. Teveel borden en aanwijzingen en teveel wegen die naar Rome leiden, terwijl ik daar niet naar toe wilde in mijn overweging. Ik wilde naar overeenkomsten en eenvoud.

Bij het woord eenvoud en wegwijs denk ik aan de rouwkaart van mijn overleden moeder die haar begrafenis zelf had voorbereid. Voor haar kaart en rouwdienst had zij het thema van Psalm 119 gekozen: "Dat dit Woord des Heeren steeds zijn, een lamp voor haar voet en een

pag. 3



licht op haar pad”. Die tekst stond exact zo in het zondagschool bijbeltje van haar overleden man, mijn vader. En toen ik de vervolgttekst van dit gedeelte van de psalm las zag ik haar, zoals ik haar heb meegemaakt. Zichzelf wegwijds gemaakt in een eenvoudig leven vol liefde, aandacht en zorgzaamheid voor haar directe omgeving en een standvastig geloof in God. Als een lamp voor haar voet en een licht op haar pad. Ondanks verdriet en tegenslagen. Zo eenvoudig was het voor haar. Nemen zoals het valt en de schouders eronder. Met een loflied op de Heer en haar hart verpand aan zijn wetten. Ook in de twee en veertig jaar dat ze alleen leefde. Daar was en ben ik nog steeds trots op. En in positieve zin jaloers op haar manier van wegwijds zijn in het leven.

Overeenkomsten

Mijn wegwijds wil ik aanvullen met wegwijds worden in andere culturen, geloven en overtuigingen door de eeuwen heen. Met als doel het vinden van de overeenkomsten. Vanzelfsprekend de positieve overeenkomsten.

De negatieve overeenkomsten van het geloof en de verschillende culturen horen en zien we in het nieuws, zoals we dat iedere dag gevraagd en ongevraagd voorgeschiedeld krijgen. Negatief en destructief handelen met de Geest van God als steun en rechtvaardiging om de zo genaamde niet gelovigen uit te schakelen. Moord en doodslag in bloedige oorlogen uit naam van het geloof. Schijnbaar onoplosbaar en ver buiten mijn mogelijkheden om daar een positieve bijdrage te leveren aan de oplossing ervan.

Daarom wil ik mij richten op de positieve overeenkomsten en mijn bijdrage in mijn directe omgeving. Lezend over de verschillende geloven en kijkend naar de teksten we vandaag lezen, zingen en beluisteren dan zijn er veel overeenkomsten met onze tien geboden en het ‘geloof, hoop en liefde’ uit de brief van Paulus.

Zoals ook te lezen is in mijn vrije vertaling van de song van de psychedelische folkband Pearls Before Swine. Waarschijnlijk gemaakt met de geestverruimende middelen van de 70er jaren die het doel heiligden om op die manier wegwijds te worden. Maar het gaat wel over geloof, hoop en liefde.

Tao zoekt de Geest in het juist handelen en het niet doen of loslaten. Niet doen betekent trouwens iets anders dan niets doen. Een aantal van de tien geboden beginnen ook met Gij zult niet... Dat betekent ook: Niet doen en niet niets doen. Handelen begint bij Gij zult...

Zweven tussen uitersten

De indianen zoeken de weg bij de Geest in de natuur en de zorg om moeder natuur, waarin zij de Grote Geest ervaren. De Islam en het Christendom zoeken de weg van de Geest in God, Moeder Teresa zoekt de Geest van God in de weg van de eenvoud. Het zijn boeiende en leerzame teksten. Wegwijds en kiezen hoe dat toe te passen in het handelen in het groot of in het klein. Voor mij voelt die keuze zoals de tekst van Tao luidt: “Het zweven tussen uitersten”. Het grote of het kleine. Het grote, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd en daarom richt ik mij op de grootsheid van het schijnbaar kleine. Je eigen directe omgeving. Wegwijds worden in je directe omgeving, zoals mijn moeder deed, geeft voor mij meer mogelijkheden om naar de teksten te kunnen handelen. Door te laten - volgens Gij zult niet... - en te kunnen handelen naar - Gij zult ...- vol geloof, hoop en liefde. Kijkend naar de teksten van vandaag en die van het boek *De Weg*.

Ik lees en herlees het boek *De Weg*. De Amerikaanse professor in de filosofie Professor Michael Puett maakte dat samen met de journalist en auteur Christine Gross-Loh. Dat lees ik ook samen met anderen (in mijn persoonlijke en zakelijke omgeving). Het boek gaat over wat Chinese filosofen ons over het goede leven leren. Daar in staat onder andere en ik citeer:



“Ware invloed is niet het resultaat van uitgesproken machtsvertoon of wilskracht, maar ontstaat wanneer je een wereld scheidt die zo natuurlijk lijkt dat niemand er twijfels bij heeft. Daarom is een wijs mens zo invloedrijk.” En: “Wanneer je een wijs mens wordt, voel je anderen niet alleen beter aan, maar breng je met zachtheid en buigzaamheid in je omgeving - bij je familie, vrienden of collega's - een wereld voort. Je kunt de manier waarop anderen denken en voelen veranderen dankzij de miniwereld die je hebt geschapen.”

Zoals in de miniwereld van de Duif en heel veel andere miniwerelden die weer met elkaar verbonden kunnen raken en zo weer een maxiwereld kunnen vormen en groots kunnen worden. Een wereld die natuurlijk en overzichtelijk is, waarin je kunt handelen en waarin je wegwijs bent. Geloof, hoop en Liefde.

Moge het zo zijn.

Gitaarspel

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in de Schepper Geest,
die vorm geeft aan het leven.

Wij geloven in de Geest die stem geeft aan ons allen
om het kwaad tegen te gaan
en mensen op te roepen tot liefde en gerechtigheid.

Wij geloven in de Geest die versteende gedachten
en absolute waarheden doorbreekt,
en mensen aanzet tot nieuwe wegen,
nieuwe vormen van verbond.

Wij geloven in de Geest
die aan kinderen, aan vrouwen en mannen, aan jongeren en ouderen,
kracht en creativiteit geeft om beelddrager van die Geest te zijn,
ieder op haar of zijn eigen wijze.

Wij geloven in de Geest die ons in de vrijheid stelt
om aan een liefdevolle wereld te blijven bouwen,
niet op onze angsten, maar op het fundament van hoop.

Wij geloven in de Geest die ons het hart en de moed geeft
om het leven van alle dag te leven,
dwars door onze moeite en onze twijfels heen.

Die in ons onderdompelt in liefde,
die ons beademt met kracht.
Vandaag en altijd.

Collecte

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek



Tafellied

Moge ons voor waar verschijnen,
die genoemd wordt zoon der mensen,
die gezegd wordt dood maar levend,
die gehoopt wordt mens voor allen.

Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water,
maar in mensentaal van liefde.

In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.

Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Gitaarspel

Gebed

Moeder Teresa

De vrucht van stilte is het gebed.
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Onze Vader

Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u,
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
ouder dan alle pijn,
ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
vul ons met licht.



Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
geef ons ogen, zodat we zien,
geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
en al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen

Activiteiten en informatie

Slotlied: Staan in licht

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

I. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

II. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Zegenbede

Dat je deze Zegen en Liefde mag ontvangen en doorgeven naar wie je maar wilt.
Deze Zegenende Liefde is vrij en kent geen voorwaarde,
heeft geen gebod noch verbod, belooft ook geen gewin of succes,
voorspelt geen verlies als je de Zegen niet doorgeeft.
Liefde is Liefde en is vrij, omdat we Liefde zijn.
Liefde geeft eigenschappen als mededogen, begrip, tolerantie, acceptatie.
Liefde is God en God is Liefde.

