

Het vliegend evangelie en een ijsje

In deze zomer zijn er veel mensen ernstig ziek. Niks geen komkommertijd voor de dominee. In mijn eigen gemeentes bij mensen thuis, in ziekenhuizen en verpleegtehuizen is mijn aanwezigheid gewenst. Ook in de naburige gemeente waar de eigen dominee op vakantie is, wordt mijn hulp ingeroepen.

Met veel liefde begeleid ik mensen in hun laatste levensfase of in een crisis-situatie in hun leven. In mijn zwarte Polo rijdt ik heel Westfriesland door. Als ik bij een kerkeraadslid langskom die mij helpt bij het verzorgen van een mooi en goed afscheid, roept ze. 'Daar komt het vliegend evangelie'.

We lachen er allebei om én er zit een diepe kern van waarheid in. Ik kom om te vertellen dat mensen niet alleen zijn, dat God heeft gezegd: mijn naam is 'Ik ben bij jou en ik blijf bij jou' Dat geeft rust en ruimte voor diegene die in de knel zit. En gelukkig hoef ik het ook niet alleen te doen. We bidden samen, en dat geeft ook mij de kracht en de liefde om door te gaan met dit mooie en soms zware werk.

Als ik weer terug kom in het dorp waar nu een lief mens gemist wordt, zwaait men naar mij. Ik wordt herkend als degene die er op tijd was, die kwam als geroepen. Zo voelt het ook dat ik af en toe geroepen wordt om lief te hebben.

Als ik weer in de auto stap, komt er een ijscoke aan, zo'n ouderwetse met van die zilverkleurige deksels in puntvorm. Ik besluit om een ijsje te bestellen maar voordat ik de kans heb gehad om dat te doen, wordt mij een ijsje aangeboden door een andere buurvrouw. Wat een mooi afscheid was het. En dat ijsje is voor u! Zo gaat dat met een vliegend evangelie, dan vang je nog eens wat.

Een mooie nazomerweek toegewenst!

• Ds. Marina

Bron: <http://deduif.net/bet-vliegend-evangelie-en-een-ijsje/>

Nachtmerrie (2)

Ik stel me niet voor dat alle lezers van deze column meteen zich zullen herinneren waarover de eerste aflevering van Nachtmerrie over ging.

Dus in het kort: het begon met een waarschuwing.

Er zou een duidelijke politieke geladenheid in zitten, meldde ik vooraf. En toen barstte ik los: mijn onthutsing over de Brexit, de Britse ondermijning van het vredesideaal dat aan de basis van het ontstaan van de EU lag!

Wat daarna de Britse politiek te zien gaf, was verbijsterend: de grootste schreeuw tegen de EU haakten schaamteloos af. Ze hadden het goedgegelovige kiezersvolk genoeg bespeeld en konden zich in hun hollen terugtrekken. Het politieke spel liet van toen af aan met een pokerface vage toezeggingen en een gemanipuleer met tijdrekken zien. Hoelang nog? In wiens belang? *Lees verder op pagina 3 ►*

En verder in dit nummer: **2** Warmlopen voor Kerst | **2** Nieuws van Liefdevolle Massage | **3** Over/bruggen, theaterproductie | **4** Brief: 'Laat mij maar zingen' |

Nr 5 - 4 september 2016

Het volgende nummer komt uit op 30 november
Inleveren kopij uiterlijk tot 17 oktober

Vieringen en voorgangersrooster- Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

4 sept	Startzondag met koor en pianiste gastvoorganger Gerrard Boot
11 sept	Hans Ernens
18 sept	Jeffrey Leander <i>Vredeszondag & vredesvlucht</i>
25 sept	Henk Kemper <i>Locatie Amstelkerk ivm verhuur De Duif</i>
2 okt	Jonne Meij <i>Locatie Amstelkerk ivm verhuur De Duif</i>
9 okt	Gastvoorganger Bart-Jan van Gaart
16 okt	Nog niet bekend
23 okt	Jan Meijer en Liesbeth Broekhoff <i>15 jarig huwelijksviering</i>
30 okt	Marina Slot <i>Locatie Amstelkerk ivm verhuur De Duif</i>

Agenda

11 sept	VA - Vergadering van Aangeslotenen
16 nov	Kindernevendienst Sint Maarten

Inrichten kerkrumte

4 sept	Harry, Sabine en Fred
11 sept	Harry en Gerrard
18 sept	Harry, Hans en Rui
25 sept	Harry en Gerrard
2 okt	Harry en Jos
9 okt	Harry, Carolien en Thea
16 okt	Harry, Sabine en Fred
23 okt	Harry en Diana
30 okt	Harry en Thom
6 nov	Harry, Hans en Rui
13 nov	Harry en Jos

Sluiten gebouw

4 sept	Fred
11 sept	Gerrard
18 sept	Bert
25 sept	Henk
2 okt	Jonne en Henk
9 okt	Holke-Hans
16 okt	Natalie
23 okt	Liesbeth
30 okt	Jonne
6 nov	Henk
13 nov	Fred

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf

en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• Henk Kemper

Hartelijk Gefeliciteerd Warmlopen voor kerst

12 sept	Gloria Bergendahl
28 sept	Regien Boysen
29 sept	Sabine Christiaans
2 okt	Cees Blaauw
4 okt	Freek van der Marck
7 okt	Hans Ernens
8 okt	Feline Meeuwissen
9 okt	Ciske Wink
13 okt	Alet Aalders
15 okt	Valentine Boersma
17 okt	Brechtje Moerkamp
20 okt	Carolien Maris
23 okt	Dorien Gransjean-Eldering
24 okt	Marian van der Meer

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2016 - Liefdevolle massage bij kanker zodat meer mensen met kanker, hun partners, hun ouders en mantelzorgers, de liefdevolle aandacht van een hand- of voetmassage kunnen krijgen.

2015 - The Dreamcatcher Foundation. Kleinschalige organisatie in Zuid-Afrika. Ondersteunt arme gemeenschappen om bedrijven op te zetten die hen helpen geld te verdienen voor hun levensonderhoud.

Wij Nederlanders hebben een reputatie van een volkje dat nogal graag klaagt en vooral natuurlijk over het weer. We hadden geen winter. Het voorjaar was te koud, de zomer te nat en nu de tweede dag met 30+ graden) klagen de meesten van ons al steen en been. Vooral als je wandelt met je hondje en de mensen begroet, is het een standaard riedel... 'Warm hè, nou... van mij hoeft het niet hoor.'

Afgelopen dinsdag werden de hittenoodscenario's al uit de la getrokken, want de hoge temperaturen zouden maar liefst 5 dagen kunnen aanhouden! Het KNMI komt ook direct met een statement dat (na de eerdere bekenenis dat 2016 een teleurstellende zomer was) na deze minihittegolf de zomer van 2016 misschien toch in de top-10 als warmste kan eindigen! Wonderlijk niet? Ook kan ik me al een geijkte Telegraaf kop inbeelden: Nederland wordt ziek van de hitte. Ja, ja, Hollands klaagzang op zijn best zullen we maar zeggen.

Ik denk dan maar: over een maand doen we misschien de kachel al weer aan en een paar weken daarna misschien al weer de eerste nachtvorst en je autoruiten krabben. Mensen, geniet van de warmte, een koel drankje, lopen op je blote voeten in huis en liggen onder of op je lakentje. Ga naar buiten, ga onder een grote boom liggen in het park of spring in het water. Klets met de mensen om je heen, eet lekker in je tuin of op je balkonnetje! Het is zomer!

Gisteravond lekker een koude douche voor het slapen gaan, ventilator zachtjes aan, nog even mijn e-mail checken. Een mail van Diana, de agendapunten voor de komende voorgangersvergadering op 3 september. Hoofdthema: advent en kerst. Huh... kerst? Ik moet er nu niet aan denken! Kerst = winter = koud, mistig, donker, binnen zitten... Allerlei associaties schieten door mijn hoofd.

Warmlopen voor kerst? Ik ga eerst nog flink even genieten van de zomer en wie weet met kerst er vandoor naar de zon!

• *Hans Ernens*

Nieuws van Liefdevolle Massage bij kanker

De zomervakantieperiode is weer voorbij en hopelijk hebben jullie net als ik genoten!

Net vóór de zomer heb ik aan een aantal mantelzorgers een workshop hand-massage gegeven. In het AMC had ik dat al een paar keer voor gastvrouwen en verpleegkundigen gedaan, en nu dus nu in de praktijk bij mij thuis. Onder de deelnemers was onder andere iemand die dit wilde doen voor haar schoonmoeder die leeft met de ziekte Alzheimer en een geestelijk verzorger die een andere manier van contact leggen zocht.

Mantelzorgers Ik heb gemerkt dat er grote behoefte onder mantelzorgers bestaat om anders te kunnen omgaan met de pijn, verdriet en onmacht die een belangrijke rol spelen in het bestaan van mensen die leven met kanker of een andere ziekte. Door aanraking met aandacht in een handmassage leg je op een liefdevolle manier contact en dat werkt ondersteunend en helend. Het geeft je als zorgverlener de mogelijkheid en de rust om op een ontspannen manier er voor die (dierbare) ander te zijn. Het was erg mooi om mijn kennis over te dragen en ervaringen en inzichten met elkaar te delen.

Workshop Omdat de Duiven mij steunen wil ik hen tegen een kleine vergoeding de mogelijkheid bieden kennis te maken met zo'n workshop. Bij genoeg belangstelling organiseer ik dan een avond of middag in 't Hemeltje waarin we aan de slag gaan met massagegrepen, aandacht en plezier. Opgeven kan via: marijke@kairosmassage.nl

• *Marijke Kolkman*

Theaterproject in Amsterdam Noord: 'Over/bruggen' Bedankje

Het is bijna zo ver voor onze Natalie Coenradi en Mirjam van Golen! Na maandenlange voorbereidingen en keihard repeteren, gaat het bijzondere community theater project in Amsterdam Noord dan eindelijk in première. Kom je kijken?

Over/bruggen is een interpretatie van *West Side Story*. De zangpartijen zijn vervangen door een karaokemachine en de stiekeme romances op de brandtrap verlopen nu via Whatsapp. De voorstelling speelt tijdens het Amsterdam Fringe Festival bij de Tanker en de Gele Pomp in het Noorderpark in Amsterdam Noord. Deze oud-benzinepompen liggen aan weerszijde van de autoweg en worden met elkaar verbonden door twee fietsbruggetjes. Op deze bijzondere locatie vertellen acteurs en buurtbewoners het verhaal van twee groepen uit Amsterdam Noord, die elkaar liever kwijt dan rijk zijn.

Speeldata

- Vrijdag 2 september 19.15 uur (PREMIÈRE)
- Zaterdag 3 september 19.15 uur
- Zondag 4 september 16.00 & 19.15 uur
- Vrijdag 9 september 19.15 uur
- Zaterdag 10 september 19.15 uur
- Zondag 11 september 16.00 & 19.15 uur

Kaarten à €11,00 zijn te koop via <http://amsterdamfringefestival.nl/programma/overbruggen/>

We zouden het super de puper leuk vinden als je komt.

- *Natalie Coenradi-Hakhoff*

Nachtmerrie *Vervolg van pag.1* ►

Hoop op duurzame vrede

Zo gingen we de vakantie in. Die viel ook al tegen: niet alleen slecht weer, maar ook allerlei berichten over oorlog, aanslagen en ander onheil. De sport wilde ook niet vlotten. Er viel mij één positief puntje op. Hier en daar kom ik steeds meer berichten tegen die terugrijpen naar het ideaal van de Europese Gemeenschap. Het is voor mij een verheugend signaal dat langzaamaan weer begint door te dringen, dat in de oprichting van de EU vlak na die verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog de hoop gestalte kreeg op een duurzame vrede in Europa.

Nieuw leven inblazen

Dat dat de oergedachte was van de inzet van Adenauer, Robert Schuman en Alcide de Gaspari en de Benelux-ministers, dát moet weer leven ingeblazen worden. En misschien gebeurt dat nu hier en daar weer een beetje voorzichtig. Dat stemt tot vreugde. Maar nog niet zoveel. Niet te vroeg juichen, houd ik me zelf voor! De zogenaamde 'anti's' liggen op de loer. Let maar op onze komende verkiezingen. Ook ons land heeft politieke partijen in de Tweede Kamer die er alles aan zullen doen om de EU verdacht te maken. Ze doen dit met argumenten dat wij ons eigen beleid moeten maken, dat de EU geld kost, dat we onze eigen grenzen moeten bewaken, dat we onze gulden weer terug willen, enzovoort.

Egoïsme en nationalisme

Kortom, er wordt ons een samenspel van egoïsme en nationalisme voorgelaten. Om daarop te kiezen. En ik waarschuw maar: er zijn in ons land politieke partijen die zich er niet voor schamen om via allerlei *andere* argumenten (hoofddoekjes, vreemdelingen, weg met de euro en dergelijke) hun anti-EU-gezindheid te camoufleren, maar wel in het vaandel hebben staan.

Ik eindigde mijn vorige column met een citaat van 'Loesje': 'zet de zwaartekracht eens op zijn kop'. Ik zeg: geef de zwaartekracht van de anti-EU mentaliteit geen kans!

- *Harris Brautigam*

Van wat overgebleven is van de actie voor de vluchtelingen, heb ik € 50,- overgemaakt voor de Witte Bedjes. De reactie hierop van hun kant was:

Geachte mevrouw Ghijs, Stichting Witte Bedjes heeft de genereuze gift van Stichting De Duif ontvangen. Wij stellen het bijzonder op prijs en danken u hartelijk.

Met vriendelijke groet
Marit Boomsma

Stichting Witte Bedjes/Het Parool
Jacob Brontiusplaats
1018 LL Amsterdam



Kaarten maken

In het nieuwe seizoen zijn we van plan met liefhebbers allerlei kaarten te fabriceren op 't Hemeltje.

Wij willen starten op een donderdag in september, bijvoorbeeld van 10.30 tot 12.30 uur. Verkoop hiervan in De Duif. Je kunt je opgeven bij Hortense Ghijs: 020 – 626 61 55 of per mail naar hortenseghijs@gmail.com

Als er genoeg belangstelling is, kunnen we een definitieve datum afspreken.

- *Het kaartenteam*

EEN BIJZONDERE THEATERBELEVENIS OP EEN BIJZONDERE LOCIE IN AMSTERDAM NOORD



Over/bruggen is een Amsterdam Noordse interpretatie van West Side Story. De zangpartijen zijn vervangen door een karaokemachine en de stiekeme romances op de brandtrap verlopen nu via Whatsapp.

Speeldata zie pagina 3.

Kaarten à €11,00 bestellen via: <http://amsterdamfringefestival.nl/programma/overbruggen/>

Spel Anne, Elke, Jeroen, Natalie, Vivian, Freek, Heleen, Mirjam, Luc, Maartje, Hans, Maaïke, Patrick, Liza, Paul en Chris
Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het AFK, VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds, ilovenoord, voordekunst, Systema Amsterdam, Hot Item en vele andere crowdfunding donateurs.

Deze voorstelling is een productie van broedplaats De Modestraat op het Buikslotermeerplein, in samenwerking met de locaties de Tanker en de Gele Pomp.

Al deze plekken functioneren als ontmoetingsplek voor creatieven en buurtbewoners.

Laat mij maar zingen...

Tijdens het voorgangersoverleg op 25 juni liet ik weten mij niet langer op mijn gemak te voelen met het voorgangerschap. Ik sprak er met diverse mensen over. Conclusie blijft dat een deugdelijke en inspirerende overweging maken mij erg veel tijd kost, dat ik vaak in de stof verdwaal en dat de inspiratie langzaam is overschaduwed door ingewikkeld geploeter.

Mijn zoektocht om een mooi beoogt te schrijven met een (bijbel)tekst als uitgangspunt vond ik een tijdje heel enerverend en zeker bijzonder.

Het bracht mij naast innerlijke groei ook goede gesprekken en mooie vondsten! En natuurlijk: het 'doen' van een viering is en blijft een eer.

Dat dit kan is vrij uniek: in De Duif kun je als aspirant een overweging houden en ervaren of het wat voor je is. Ook het samenstellen van een viering, kiezen van de liederen en de liturgie voorbereiden hoort bij de ingrediënten. Bevalt deze weg dan kan je nog een stap verder gaan en je verkiesbaar stellen als voorganger.

Voor mij komt er dus een einde aan deze rol: vooral het afgelopen

jaar bezorgde het maken van de overweging mij teveel druk. Daarom heb ik besloten de rol van gekozen-voorganger-in-de-Duif neer te leggen: en dat betekende opluchting! Ik geniet van de ruimte die dat voor mij oplevert en heb mede daarom een leuke zomer gehad! ;)

PS: ik zing door in het koor van De Duif en eindig deze brief dan ook graag met een mij zeer favoriete zin "Laat mij maar zingen".

Warme groet en tot ziens in de Duif!

• *Carolien Maris*