

Vakantienotities en De Duif

Tijdens onze vakantie in die heerlijke zomer waren Loes en ik met een van onze tochtjes aan de Spaanse kust.

Het was een beetje moerassig gebied. Als vingers van een grote mensenhand slingerden de beddingen van riviertjes en kleine stroompjes zich landinwaarts. Kleine golfjes sprongen met de vloed mee over takjes en kleine planten. En over de glimmende bodem krinkelden speels krabbetjes en garnaaltjes en alles wat van de zee leven krijgt. Het was een hemels tafereel. We genoten. En in het stille spel van die mooie natuur deinden mijn gedachten mee, zwevend tussen onbelast genieten en parallellen zoekend met het leven van alledag.

Dat deden we ook toen we een paar dagen later op bijna precies dezelfde plaats stonden. Het enige verschil: het was nu helemaal eb. De grote-mensenhand-vingers lagen er helemaal droog en verdroogd bij. Takjes en kleine plantjes hingen erbij als uitgedroogde knopjes. De glans was weg. Hier en daar zag ik zelfs een uitgedroogd garnaaltje dof bruin te zijn. Ik werd me het feit scherp bewust van de onverbiddelijke wet van de natuur die eb en vloed zijn spel laat spelen. Een spel dat vruchtbaarheid, maar ook dorheid brengt.

Rijkswaterstaat

Bij een ander uitje in die vakantie, veel dichterbij (Marknesse in de Noord-Oostpolder), zagen we hoe in de jaren zestig en zeventig ingenieurs van Rijkswaterstaat op schaal sluizen, havens, delta- en andere waterwerken hadden gebouwd om te kijken hoe het krachtenspel van het water beheerst kon worden. Er werd daar gefrummeld aan die onverbiddelijke wet om leegloop en uitdroging zoveel mogelijk te voorkomen.

Eb en vloed

Lieve lezer en lieve lezeres, kortom, lieve Duif, je kunt me geloven of niet, maar die beelden laten me niet met rust. Ik was twee keer in diezelfde vakantie bij een zondagse dienst waar Marc in vooringing. En ik schrok. Nee, aan Marc lag het niet, die had een zeer goed verzorgde dienst en overweging in de aanbieding. Maar het aantal bezoekers met de beelden van eb en vloed vergelijkend, moest ik constateren dat de eb op zijn hoogtepunt was! Toch was alles helemaal voorbereid, niet dor maar in orde gerangschikt. Dankzij vrijwilligers. En ik dacht: hoe lang kan dit nog. Wanneer komt de vloed? Is daar nog kans op? En waar moet die vloed dan vandaan komen?

Geloof in de Geest

Ik besef best dat ik een thema aanroer, dat niet alleen voor De Duif geldt. Het probleem is algemeen. Tel maar eens hoeveel kerken en kapellen gesloten zijn en nog worden. De Duif is daar, hoop ik, nog lang niet aan toe. We hebben per slot van rekening niet voor niets een pr-commissie. En bovendien: ik geloof nog steeds in de Geest. Die kan er vast voor zorgen dat na de eb ook de vloed komt! Maar Hij doet het niet zonder ons!

• *Harris Brautigam*

En verder in dit nummer: 2 Vredesvlucht, Vredeszondag | 2 Nieuws van Liefdevolle massage | 3 Voorgangersvergadering & Advent 2016 | 3 Els van Ewijk overleden | 4 Notities uit het bestuur |

*** HGL en alle overwegingen zijn op de website als PDF beschikbaar ***

Nr 6 - 30 oktober 2016

Het volgende nummer komt uit op 18 december
Inleveren kopij uiterlijk tot 4 december

Vieringen en voorgangersrooster- Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

30 okt	Marina Slot <i>Locatie Amstelkerk ivm verhuur De Duif</i>
6 nov	Diana Vernooijen Jorgen Gario (gastvoorganger)
13 nov	Henk Kemper
20 nov	Bert van der Meer (gastvoorg.)
27 nov	Diana Vernooij
4 dec	Jan Meijer (Vredesvlucht)
11 dec	Hans Ernens
18 dec	Jonne Meij
24 dec	Kinderkerstviering 17:30 uur
24 dec	Kerstdaagviering 24:00 uur Marc van de Giessen en Diana Vernooij

Agenda

11 dec	VA - Vergadering van Aangeslotenen na de viering om 12:00 uur : Financiën : Voorbereiden kerst :
18 dec	12:00 uur Concert door Koor van De Duif, olv Henk Kemper & obv Irina Ursu-Antonova, vleugel
Zondag 25 december en 1 januari	GEEN vieringen om 10:30 uur
Zondag 8 januari	Nieuwjaarsreceptie

Inrichten kerkruinte

30 okt	Harry en Thom
6 nov	Harry, Hans en Rui
13 nov	Harry en Jos
20 nov	Harry, Carolien en Thea
27 nov	Harry, Sabine en Fred
4 dec	Harry, Gerrard
11 dec	Harry en Diana
18 dec	Harry en Thom
25 dec en 1 jan	Geen viering

Sluiten gebouw

30 okt	Jonne
6 nov	Henk
13 nov	Fred
20 nov	Gerrard
27 nov	Fred
4 dec	Gerrard
11 dec	Bert
18 dec	Holke-Hans
25 dec en 1 jan	Geen viering

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Henk Kemper*

Hartelijk Gefeliciteerd

Vredesvlucht, Vredeszondag

Vier keer per jaar zetten we tijdens de zondagse viering een keramische duif uit Narino, een streek in Colombia, op de tafel. Tijdens de viering wijden we in ieder geval de voorbeden aan de vrede en laat de voorganger weten waar de duif deze keer heen vliegt. De vlucht van de duif is niet alleen een metafoor voor de Geest maar ook voor de duif van Noab die vruchtbaar land vond.

- 1 nov Alec Omlou
- 9 nov Hanneke de Groot
Vincent Kemper
- 10 nov Joyce Woudenberg
- 14 nov Niek Post
- 19 nov Ans Visser
- 23 nov Ton Visser
- 26 nov Irina Ursu-Antonova
- 1 nov Mirjam van Golen
- 8 nov Sophie van Els
- 11 nov Anneke Labots
- 12 nov Marc van de Giessen
- 13 nov Hans Gildemacher
- 14 nov Seger Boersma
Jelte Moerkamp
Yvonne van der Velden

Herman Huijmans, 18 september, De Duif, Amsterdam

Toen ik Ghana bezocht, bijna 6 jaar geleden, had ik niet kunnen vermoeden wat daar op dit moment al bereikt zou zijn. Ik ben daar ook wel trots op. In 2010 bezocht ik mijn zoon die daar woonde en nam een kijkje in een aantal scholen. Ik begreep niet dat goed onderwijs mogelijk was onder de omstandigheden die ik daar aantrof. Ik voelde dat ik iets moest doen. We begonnen met de bouw van een Junior Highschool in een klein dorp in het district Sumbrungu. Na een jaar stond die school er, voorzien van meubilair, boeken en computers.

Effectieve onderwijstechnieken

De wens van de bevolking was: betere leraren die getraind waren en de kinderen goed konden onderwijzen. Er was behoefte aan een trainingscentrum waar leraren bijeen komen en getraind in effectieve onderwijstechnieken. En ook dat centrum kwam er.

Er werden 20 computers geïnstalleerd waar leraren, maar ook studenten op kunnen werken. Wekelijks bezoeken honderden leerlingen het centrum. Ook werden er boeken aangeschaft voor alle scholen.

Na 5 jaar zien we gemotiveerde leraren die beter onderwijs geven en ook meer gemotiveerde leerlingen. De prestaties gaan omhoog: meer leerlingen slagen voor het eindexamen na de Junior Highschool en stromen door naar hoger onderwijs. Ook ouders worden getraind om hun taak in de school management committees uit te voeren.

180 Leraren, meer dan 5000 leerlingen

In het district Sumbrungu gaat het om ruim 180 leraren en meer dan 5000 leerlingen. Door het verbeterde onderwijs profiteren zij van betere kansen om zich te ontplooiën aan de armoede. Bovendien is het fijn om te horen dat leraren van de omliggende districten zeer geïnteresseerd zijn en de leraren van Sumbrungu vragen de nieuw verworven kennis en vaardigheden met hen te delen. Ik voel mij zeer vereerd en erkend, vandaag, bij het ontvangen van de vredesduif in deze gemeenschap.

- *Herman Huijmans*

Je vindt meer informatie op: www.impulsis.nl en www.edukans.nl
<http://amsterdam-bolgatanga.weebly.com/het-district-sumbrungu.html>
<http://deduif.net/vredesvlucht-vredeszondag-2016/>
<http://deduif.net/inspireren/vredesvluchten/>

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangesloten?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2016 - Liefdevolle massage bij kanker zodat meer mensen met kanker, hun partners, hun ouders en mantelzorgers, de liefdevolle aandacht van een hand- of voetmassage kunnen krijgen.
2015 - The Dreamcatcher Foundation. Kleinschalige organisatie in Zuid-Afrika.

Nieuws van Liefdevolle massage bij kanker

Marijke Kolkman doet verslag over ontwikkelingen rond het door De Duif gemeenschap gekozen jaardoel 2016.

Op 8 oktober was ik, samen met mijn collega's van het netwerk massage bij kanker, aanwezig op de landelijke dag voor hematon-patiënten en hun naasten. Hematon is de patiëntenorganisatie voor mensen met een aandoening zoals leukemie, lymfekanker, ziekte van Waldenström en mensen die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Deze drukbezochte dag (ruim 600 mensen) stond in het teken van lotgenoten ontmoeten, informatie opdoen en ook... ontspanning!

Voorgangersvergadering & Advent 2016

Afgestemd op de 3 vaste series in het jaar: Advent, Pasen, Zomer komen de voorgangers van De Duif drie keer per jaar bijeen om te overleggen, te vergaderen en workshops.

Op een zaterdag bijeenkomen, bevalt de voorgangers het beste – dan is het meer ontmoeting dan vergadering. Deze keer waren ze bij Marina in Hoorn uitgenodigd. Haar gastvrijheid maakte het tot een fijne bijeenkomst, die werd afgesloten met een verrukkelijke lunch op haar terras.

Afscheid en welkom

Carolien heeft ons voorgangersteam verlaten - in het vorige HGL heeft zij zelf uiteengezet hoe dat zo zit - en Marc heeft zich, na terugkomst van zijn voortijdig afgebroken Soedanese avontuur, opnieuw aangesloten. Alle voorgangers waren aanwezig, evenals Natalie als het bestuurslid dat liturgie in haar portefeuille heeft en Gerrard die als voorzitter van het bestuur ook graag aansluit.

Pièce de resistance

Na ons gebruikelijke rondje – hoe gaat het met je en wat is je inspiratie tegenwoordig – vergaderden we over de verschillende zaken die het voorgangerschap betreffen. Lida stuurde vanuit de maandagavondgroep een bericht dat Diana voorlas. De Adventsserie was het ‘pièce de resistance’ van de vergadering. Een brainstorm waarin verschillende thema’s werden besproken, leidde tot het thema ‘Mens worden’. Met Kerst vieren we dat God mens is geworden. Wat betekent dat voor ons? Hoop, geloof en liefde maken ons tot het soort mens dat het Goddelijke in zich draagt en uitstraalt op aarde. Met deze serie willen we ons allemaal oproepen om ons te verwonderen: God is mens geworden – ook in joul!

Kerstnacht

Marc gaat in de Kerstnachtviering voor, Diana ondersteunt hem daarbij. Het koor zal weer een prachtig repertoire instuderen - en houdt trouwens op 18 december haar kerstconcert. De rest van het programma vinden jullie elders in dit HGL.

- *Jullie immer enthousiaste voorgangers Henk, Marina, Jeffrey, Marc, Jonne, Hans, Jan en Diana*

Liefdevolle massage *Vervolg van pag.2 ►*

Het netwerk was met 6 enthousiaste leden present om de hele dag voet-, hand-, rug- of hoofdmassages te geven. En dat hebben we geweten. Ongehoofdelijk veel animo was er om op de massagestoelen of tafels plaats te nemen. Voor de meeste mensen was het een aangename verrassing dat het mogelijk is om je te laten masseren ook als je deze ziekte hebt. En dat er gespecialiseerde en toegewijde masseurs zijn die met hun aandachtige en liefdevolle aanraking, die deze vorm van massage kenmerkt, je kunnen ondersteunen in je proces. Ervaren hoe het is om even je stress en zorgen los te mogen laten, is soms meer waard dan een goed gesprek was de conclusie van velen.

Enorm geïnspireerd raak ik door zo’n dag om massage bij kanker nog toegankelijker en bekender te maken. En de ondersteuning van de Duiven maakt dat mede mogelijk!

- *Marijke Kolkman*

Els van Ewijk overleden

Op donderdag 15 september is Els van Ewijk vredig ingeslapen in de aanwezigheid van en omringd door haar drie zonen. Els was 83 jaar oud.



Op de rouwcirculaire staat een tekst die Els ‘meegeeft’ aan haar jongens (en misschien ook een beetje aan ons Duiven). Het is een tekst die getuigt van diep geloof, maar ook van dankbaarheid: *“Houdt Gij mijn kinderen vast Als ik ze los moet laten En laat altijd Uw kracht Boven hun zwakheid staan.”*

De uitvaart vond plaats op dinsdag 20 september.

Mededeling voor de kinderen

Dit jaar 2016 en waarschijnlijk ook volgend jaar 2017 richt de Duif zich wat betreft kindernevendiensten alleen op de Palmvieren en Kinderkerstvieringen. De vieringen Sint Maarten en Sinterklaas komen vanaf dit jaar vervallen.

Dorpsfeest met sopas in Moulinho

Op zondagochtend rond half een gaan we naar het dorpsfeest waarvoor onze gastvrouw Myriam al enkele uren bezig is. Op het plein achter de kerk staan allemaal tentjes en elk dorp presenteert zich met een sopa (soep) en een heerlijk zoet toetje. Voor de grotere eters zijn er broodjes met vlees en bakkeljauw en voor de grote dorst is er bier en wijn en frisdranken. Het dorp Pereira, waar wij logeren, heeft pompoensoep gemaakt. Maar die vindt minder aftrek dan de soepen met veel vis en vlees van de buurdorpen. Mensen houden hier van stevige kost. Ze werken veelal op het *Lees verder op pagina 4 ►*

Notities uit het bestuur

Sinds mijn vorige verslag in HGL zijn er twee vergaderingen van aangeslotenen (VA) geweest: op 3 juli en op 11 september. Eén belangrijk onderwerp op de agenda was de financiële positie van De Duif. Op 3 juli hadden we het daarnaast over een ander belangrijk onderwerp: wat betekent De Duif voor jou? En in het verlengde daarvan: hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen de weg naar De Duif weten te vinden?

De financiën

Het aantal bezoekers neemt de laatste jaren ietsje af. Niet dramatisch, en er komen ook nieuwe mensen bij, maar door verhuizen, overlijden of andere redenen is het gemiddeld aantal bezoekers iets lager dan tot een aantal jaar geleden. Dat merken we aan de inkomsten. Die inkomsten bestaan uit vaste overboekingen, en uit de collectes op zondag. Onze uitgaven bestaan voor het grootste gedeelte uit de huur voor het gebouw. Omdat die huur elke maand betaald moet, is het belangrijk dat we ook zo veel mogelijk vaste (maandelijkse) inkomsten hebben. Om die reden is het fijn als zoveel mogelijk Duiven per maand (of jaar) hun bijdrage aan De Duif betalen. Als je dan een keertje (of geregeld) niet kunt komen, heb je toch je financiële bijdrage geleverd. Dit was in het kort de oproep van de penningmeester tijdens de eerste VA en in een aparte brief aan iedereen die op onze adressenlijst staat. Die oproep had effect: er zijn 2 nieuwe maandelijkse overmakingen van €25 en een éénmalige toezegging van €900. Dat is heel fijn, maar voor een gezonde exploitatie is nog meer nodig. We realiseren ons ook dat er grenzen zijn aan wat ieder kan missen. We hebben, vanuit het verleden, wel een spaarpot, maar die kan je maar eenmaal aanspreken. Dus: wie meldt zich nog meer voor een maandelijkse donatie, al dan niet via een onderhandse akte?

De inhoud

Nadat enkele studenten van de VU vorig najaar bij ons waren komen kijken en hun bevindingen hadden opgeschreven, hebben we een paar keer met elkaar gesproken over de inhoud van ons Duif-zijn: wat geloven wij, als gemeente, en ieder voor zich? Wat betekent De Duif voor jou? Vertel je daarover aan anderen, hoe reageren die daarop? Door daar met elkaar over te praten leer je van elkaar, en misschien levert het ook ideeën op om anderen

te interesseren voor onze gemeenschap.

De pr-groep is met dat laatste ook druk bezig geweest. Er is gebrainstormd over de concrete vraag hoe we meer mensen naar De Duif kunnen krijgen. Die brainstorm leverde mooie gedachten op, zoals het gericht vragen van interessante gastvoorgangers. De pr-groep zal daar nog op terugkomen. Uiteindelijk is dat nodig: meer mensen in De Duif. Toen ik nog maar net geregeld in De Duif kwam, dacht ik: maar dat moet toch makkelijk kunnen. Zulke mooie vieringen, zo interessant, zo warm, zo goed, daar moeten toch héél veel meer mensen voor te interesseren zijn? Toch blijkt dat niet zo eenvoudig. Het is daarom belangrijk dat wij hierover in gesprek blijven met elkaar, en alle ideeën naast elkaar leggen en kijken wat er voor ons mogelijk is.

Nood-onderkomen

Tot de taak van bestuur hoort ook het meedenken in plotselinge situaties. Stadsherstel belde ons dinsdag 11 oktober 's ochtends vroeg met de mededeling dat vlak daarvoor gebleken was dat een spoedreparatie in het gebouw nodig was. De Duif zou daarom, tot die reparatie (aan een balk) was afgerond, niet gebruikt mogen worden. Dat kon wel twee of drie weken duren... Wat of wij wilden: de viering verplaatsen naar Vondel- of Posthoornkerk, of een paar keer overslaan? Ik zei direct dat dat laatste mij geen goed idee leek. En op mijn vraag of de Amstelkerk dan niet beschikbaar was, klonk direct dat die al verhuurd was, dus geen uitwijkmogelijkheid bood.

Na zo'n telefoontje vindt dan heel snel heel veel mailverkeer plaats. Ik kon Stadsherstel dan ook binnen een paar uur bellen dat we van de Vondelkerk gebruik wilden maken - de Posthoornkerk ligt veel verder weg - en graag steeds op de hoogte wilden blijven van de voortgang van de reparatie. En wat dat dan voor het feest van Liesbeth en Jan zou betekenen, zou pas de dagen daarna duidelijk worden...

Op het moment van schrijven, maandag 17 oktober, hebben we inmiddels gehoord dat onze vertrouwde Duif voor 95% zeker op zondag 23 oktober weer gebruikt kan worden. Het feestje van Jan en Liesbeth lijkt daarmee zeker gesteld en ze hebben daarmee de primeur van 'heropening'.

● *Gerrard Boot, voorzitter*

Sopas *Vervolg van pag.3* ►

land of in de bouw en dan heb je niks aan liflafjes.

Kirschtorte. Henk, onze gastheer, viert vandaag zijn verjaardag en krijgt als verrassing een eigengebakken Schwartwalder Kirschtorte van zijn vrienden uit het dorp. Dat valt nog niet mee om die te maken, want met deze warmte krijg je de slagroom niet eens stijf. Maar het is toch gelukt en de smaak is voortreffelijk. De muzikant komt langzaam op gang,

er zal nog veel gezongen, gespeeld en gedanst worden, maar dan zijn wij al vertrokken over de weg naar huis waar we later in de week nog een prachtig plaatje voorbij zien trekken. Een oude man en vrouw met grote hoeden op de trekker en daarachter een bakkie met een enorme hoge bak vol met druiven. Waarschijnlijk op weg naar de markt om te verkopen.

Soepfeest op pleinen. Maar dat dorpsfeest bracht me wel op een idee...

Kunnen we in de gemeente Drechterland en haar satellieten niet zo'n soepfeest organiseren rond de kerst op het mooie plein van Hoogkarspel. Wie weet...

? En op het Amstelveld tegenover de Duif kan je natuurlijk ook heel goed een soepfeest houden. Voor daklozen en de grachtengordel allemaal tegelijk!

● *Ds. Marina*

Deze column verscheen eerder op:

<http://deduif.net/blog/column-van-marina/>