

Een kerk die er mag zijn

Onlangs waren Rui en ik even in Nederhorst den Berg. Een lief dorp, vlak onder Weesp, waar het lijkt of de tijd heeft stil gestaan. Er stond een enig huis te koop uit 1732 en er was open huis. Onze nieuwsgierigheid konden we niet bedwingen. Dus wij klopten keurig aan en de eigenaresse ontving ons met open armen.

Jullie moeten wel snel beslissen hoor', gaf ze direct al aan, 'want er zijn veel kopers op de kust.' Ach ja, het huis staat al 2 jaar te koop, maar we knikten instemmend. Het huis was ooit een bakkerij geweest, waar zij en haar man bijna 50 jaar hadden gestaan. De eigenaresse had beter makelaar kunnen worden, want ze prijsde het huis de hemel in en alles had een voordeel! Dat alles wat verouderd was, de badkamer een echte bruin/oranje zeventiger jaren – en de oude piano op de slaapkamer kon ook gewoon overgenomen worden! En het dak? Tja, daar moest natuurlijk wel even naar gekeken worden. Futiliteitje. Ze woonden hun hele leven al in Nederhorst den Berg en hadden inmiddels al een ander huis gekocht. Het pand van 3 verdiepingen en zolder met trappen zo stijl dat je achteruit naar beneden moet lopen, werd hen een beetje te omslachtig.

Prachtig uitzicht

Terug in de woonkamer, moesten we vooral toch nog even blijven zitten om de sfeer van het huis nog even goed in ons op te nemen. En ja, dat deden we ook. Mijn hemel, wat zou hier een hoop aan moeten gebeuren! Het uitzicht vanuit de woonkamer was echter prachtig, zó op het dorpsplein van Nederhorst en schuin op een prachtige statige kerk, de protestantse gemeente aan de – hoe toepasselijk – Kerkstraat. Wat een imposante kerk! Ik vroeg de eigenaresse of de kerk nog wel in gebruik was. Dat was een beetje tegen het zere been. 'Ja, natuurlijk is de kerk nog in gebruik! We hebben een zeer hechte gemeenschap en we komen ook allemaal zoveel mogelijk in de kerk.'

Koffie in buurthuis

Het raakte me best, zo'n klein dorp met zo'n machtig grote kerk die dus nog steeds een belangrijke rol vervult in de gemeenschap. Hoe leuk zou het niet zijn – als je hier zou wonen – om iedere zondag vanaf huis daar heen te lopen... en daarna koffie met elkaar drinken in het buurthuis. Maar Rui ontzuurde me weer even: 'Misschien hebben ze wel helemaal geen koor.' Goed punt Rui, enne, er is maar Eén Duif!

Kaarsje

Maar, het was een leuk uitstapje en ik bedankte de eigenaresse hartelijk, die uiteindelijk nogmaals aangaf dat we deze kans toch echt niet moesten gaan missen! De schat... ik zal zo een kaarsje voor haar aansteken en hoop dat ze hun prachtige pand snel zullen verkopen.

• Hans Ernens

En verder in dit nummer: **2** 16:34 uur - column Harris Brautigam | **2** Nieuws van liefdevolle massage | **3** Uitreiking Vredesduif | **3** Over de liefde - Column Marina Slot | **4** Notities uit het bestuur | **4** Goed nieuws van Amnesty |

*** HGL en alle overwegingen zijn op de website als PDF beschikbaar ***

Nr 7 - 18 december 2016

Het volgende nummer komt uit op 29 januari
Inleveren kopij uiterlijk tot 16 januari 2017

Vieringen en voorgangersrooster- Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

8 jan	Henk Kemper Driekoningen, Nieuwjaarsreceptie
15 jan	Marina Slot Dooptviesing Seger Boersma
22 jan	Jeffrey Leander
29 jan	Diana Vernooij
5 feb	Bert van der Meer, gastvoorganger Verkiezingszondag

Agenda

18 dec	12:00 uur	Concert door Koor van De Duif, olv Henk Kemper & obv Irina Ursu-Antonova, vleugel
--------	-----------	---

Zondag 25 december en 1 januari GEEN vieringen om 10:30 uur

8 jan	Driekoningen 12:00 uur - Nieuwjaarswensen Voordracht nieuwe kandidaten bestuur, voorgangers, jaardoel
15 jan	Dooptviesing Seger Boersma zoon van Holke-Hans en Baudyn; broertje van Valentine
5 feb	Verkiezingen in De Duif Uitslagen rond 12:00 uur

Inrichten kerkruinte

Voor Kerstavond/Kerstnacht hebben we nog helpende handen nodig bij het inrichten en opruimen.

18 dec	Harry en Thom
8 jan	Harry, Carolien en Thea
15 jan	Harry, Sabine en Fred
22 jan	Harry, Gerrard
29 jan	Harry, Diana
5 feb	Harry, Thom
12 feb	Harry, Hans en Rui

Sluiten gebouw

18 dec	Holke-Hans
8 jan	Henk en Jonne
15 jan	Henk
22 jan	Fred
29 jan	Gerrard
5 feb	Thom
12 feb	Bert

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• Henk Kemper

Hartelijk Gefeliciteerd **16:34 uur**

23 dec	Bas Berger
24 dec	Ramses Man
29 dec	Hannah van der Meer
2 jan	Jos Pruisen
9 jan	Lida Alberse
10 jan	Helma Schenkeveld
27 jan	Liesbeth Broekhoff
28 jan	Yael van der Marck

Een dagelijks vast punt in mijn krant blijft het getal van de zonsondergang. Vandaag, nu ik begin aan mijn column voor ons lijfblad HGL, is het 16.34 uur! Vier over half vijf! Het is vandaag zonnig, maar gisteren was het vanwege het slechte weer veel eerder donker. Het dieptepunt is 14 december. Dan vertrekt de zon om 16.28 uur. Maar de stijgende lijn die dan begint, is niet om te juichen, want op kerstmis is het 16.33 uur aftocht!

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Vormgeving: Freek van der Marck en Fred Vos. HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2016 - Liefdevolle massage bij kanker zodat meer mensen met kanker, hun partners, hun ouders en mantelzorgers, de liefdevolle aandacht van een hand- of voetmassage kunnen krijgen.

2015 - The Dreamcatcher Foundation. Kleinschalige organisatie in Zuid-Afrika. Ondersteunt arme gemeenschappen om bedrijven op te zetten die hen helpen geld te verdienen voor hun levensonderhoud.

2014 - Hospice Kuria Stichting Kuria probeert van haar hospice 'thuis' te maken voor iedereen.

2013 - De Regenboog Groep

Die donkere avonden, ik haat ze. Vroeger konden ze zo omfloerst over 'de donkere dagen voor Kerstmis' spreken. Dat had natuurlijk alles te maken met die onbezorgde decembermaand van Sinterklaas en een echte onschuldige, normale zwarte piet, van zachte en warme kerstliedjes en volle kerken en kerstbomen. Maar dat is voorbij! De rekening van het verleden wordt met onbenulligheden afgerekend.

Ik kan me heel goed voorstellen dat lang geleden het feest van de 'zonnewende' een heuse happening was. Het moest toen gevierd worden dat de vogeltjes langer gingen zingen en de zon meer stralen tot laat in de avond ter beschikking stelde. Ik tel de dagen af dat ze langer gaan worden en al helemaal kijk ik reikhalzend uit naar de zomertijd. Ik heb er een uur korter slapen voor over! Ik snap niet dat er mensen zijn die dat willen afschaffen. Er is ooit eens iemand geweest die daarvoor een politieke partij wilde oprichten. Verbijsterend dat zulke mensen konden bestaan. Toen al!

Maar ja, vandaag de dag zou het zomaar ook kunnen gebeuren. De nieuwe politieke partijtjes vallen als rotte peren van de boom! Voor het pensioen, voor lekker eten voor de oudjes, voor vreemdelingen buiten de deur houden, voor de anarchie en tegen de monarchie, voor afschaffen van Zwarte Piet en de namen van Hollandse helden (die eerlijk gezegd ook niet altijd moeders braafsten waren) Dus waarom niet voor het afschaffen van de zomertijd. Je gooit er een persconferentie tegen aan, zorgt dat je in de publiciteit komt en een stelletje werkwokers vindt, geeft de opiniepeilers een goeie fooi en verkondigt dan dat je op een respectabel aantal zetels rekent.

Ik besef dat mijn geklaag over de vroege zonsondergang maar tijdelijk hoeft te zijn. De dagen gaan onweerstaanbaar langer worden! En daar kan ik me intens over verheugen. Ik vrees wel voor de politiek gesproken donkere tijden. Wat staat ons allemaal te wachten. Het lijkt wel of de politieke arena steeds meer bevolkt gaat worden door figuren van ongein allooi, die met toeters, bellen en kreten in het primitieve en opportunistische instinct zitten te roeren om mensen in hun zog mee te trekken. Ik besef dat ik meer en meer steun zoek in die intens donkere dagen van Kerstmis om moed en inspiratie te putten uit het voorbeeld van die Ene. Die de kou van de kribbe en de bescheidenheid van een ezeltje voor zijn intocht later genoeg achtte om ons te leren hoe we naar mensen moeten leren omzien!

• *Harris Brautigam*

Nieuws van Liefdevolle massage bij kanker

Zo vlak voor kerst wil ik graag wat 'lichtjes' met u delen in de vorm van reacties op de massages die ik gaf.

Ik maakte kennis met Marijke tijdens haar massages in het ziekenhuis. Het valt meteen op dat zij zich openstelt voor jou en met veel aandacht op zoek gaat naar wat je op dat moment kan helpen. Zo moest ik een vervelend onderzoek ondergaan maar ik werd van tevoren door haar gemasseerd en ik heb de ingreep als een stuk minder pijnlijk en vervelend ervaren. Ik merkte dat ik me veel beter kon ontspannen. (Anne-Marieke)

Mw. K. heeft genoten van de massage en zei daarover: 'De eeuwigheid is in elk

Uitreiking Vredesduif op 4 december

In mijn overwegingen noem ik regelmatig de problemen waarmee de media ons confronteren, zonder dat wij ook maar iets aan de oplossing ervan kunnen bijdragen en aan de andere kant met problemen in onze directe omgeving die maar blijven bestaan zonder dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Doen in plaats van praten en gewoon beginnen in je directe omgeving. Eenzaamheid is zo'n probleem. Met de kerst hebben we het er vaker over dan in andere tijden. Contact met je familie, en als dat niet kan, contact met je buren. Al zoekend kwam ik zo terecht bij de Stichting Blijve Buren en de initiatiefnemers Peter Gualterus en Francesca Emma. Zij zijn, samen met de andere vrijwilligers de drijvende motor achter deze organisatie.

Zij begonnen 'gewoon' met het idee om eenzaamheid op te heffen met brood, soep en het gratis verstrekken van voedsel. Dat wordt gratis afgestaan door winkeliers die dat niet meer willen of kunnen verkopen uit commercieel oogpunt. Het is nog prima in de keuken te gebruiken.

Gratis maaltijden om mensen naar hun plek in de keuken te laten komen. Aan de Cruquiusweg 76, 1019 AH in Amsterdam. In mijn overweging van 4 december dit jaar kun je op www.deduif.net meer lezen. Over de 'blijve buren' en wat zij allemaal doen en gedaan hebben kun je lezen op www.blijveburen.nl.

Net als bij ons in De Duif staat de deur daar open voor iedereen. Wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je achtergrond ook is. Arm en Rijk. Ook de Blijve Buren willen de overeenkomsten tussen mensen versterken en de verschillen begrijpen. En als je eten mee wilt nemen denk dan ook aan de buren!

Praktisch handelen in je directe omgeving en streven naar uitbreiding. Daarom verdienen zij onze waardering, steun en aandacht.

Bij het eerste contact dacht ik al aan deze stichting als nieuw jaardoel voor 2017 en ik heb al gehoord dat ik niet de enige ben! Peter, Emma en ik hebben de afspraak gemaakt om opnieuw aandacht te besteden aan alle Blijve Buren in de viering van 19 februari 2017. Dan is het koor op vakantie en dan komen er zeker mooie bijdragen van de Blijve Buren zelf en heb ik Peter als lector gevraagd. We houden wekelijks contact!

Het was verheugend om te zien wat een gemêleerd gezelschap de Blijve Buren zijn. En hoeveel er nog bleven bij het concert van de Irina's muzikleerlingen die speelden. Al met al een mooie uitreiking van de Vredesduif.

• Jan Meijer

Liefdevolle massage *Vervolg van pag. 2* ►

intens beleefd moment.' (citaat van Marquerite Yourcenar)

De zoon van meneer vertelde inderdaad dat hij zijn vader gewoon echt zag ontspannen: '... Mooi om te zien wat jullie voor de patiënten betekenen!...'

'De massages zijn heerlijk hier in het ziekenhuis. Vooral omdat je chemo krijgt, is zo'n massage een lichtpunt. Je begint er dan echt naar uit te zien, ondanks dat het een moeilijke en onzekere tijd is. Daardoor voel je je heerlijk ontspannen zodat je er weer tegen aan kan.' Karin (34 jaar)

Met dankbaarheid, zachtheid en verwondering over wat ik op mijn beurt weer ontvang. Van 'mijn' patiënten, maar ook van de Duiven wiens steun en warme welkom mij inspireren. Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen met veel 'lichtjes'.

• Marijke Kolkman

Mededeling voor de kinderen

Dit jaar 2016 en waarschijnlijk ook volgend jaar 2017 richt de Duif zich wat betreft kindernevendiensten alleen op de Palmvieren en Kinderkerstvieringen. De vieringen Sint Maarten en Sinterklaas komen te vervallen.

Over de liefde

Laatst vroeg iemand aan mij waarom ik het in de viering en ook in mijn column altijd over de liefde heb. Ik moest daar even over nadenken.

Het meest voor de hand liggende antwoord is dat er in de wereld zoveel onvrede, haat en oorlog is en dat we daarom wel een beetje tegengif kunnen gebruiken.

Onherbergzame wereld

Nu het Advent is en we de komst van een kind verwachten, een kind dat de wereld iets heel anders heeft gegeven dan waar men op hoopte, kan ik het beter uitleggen. Nee, Jezus van Nazareth werd geen leider met spierballentaal en manipulaties, geen koning die elke dag moest laten zien wat hij waard was.

Jezus van Nazareth werd mens onder de mensen, met geboortepijn en ter wereld gekomen in een onherbergzame wereld. Hij leefde onder ons en was een mens van vlees en bloed. En toch was hij ook anders.

Zoeker naar liefde en recht

Hij had aandacht voor de mens die hij ontmoette, hij was bezig om mensen bewust te maken van wat ze met zichzelf en met elkaar doen. Dat je de kant op kan gaan van elkaar dwarsliggen, elkaar pijn doen of dat je elkaar kunt helpen, liefhebben.

Dat je kan kiezen voor een leven van liefde, vrede en gerechtigheid of dat je je kan laten leiden door het kwaad, het boze, de schaduw in je zelf.

Ik ben een volgeling van die zoeker naar liefde en recht. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat die weg ook te volgen.

Dus gaat het er elke dag bij mij over, over de liefde... Mij verveelt het nooit.

En u?

• Ds. Marina

Deze column verscheen eerder op:

<http://deduif.net/blog/column-van-marina/>

Notities uit het bestuur

In het vorige Groene Licht is uitgebreid verslag gedaan van de financiën. Er kon toen worden gemeld dat de oproep om een vast bedrag maandelijks te doneren effect had gehad: er waren twee nieuwe maandelijksse betalingen bij gekomen.

Sinds dat HGL uit oktober zijn we doorgestaan: penningmeester Bert kan nu melden dat de actie dit jaar 8 nieuwe donateurs heeft opgeleverd en 5 verhogingen van donaties, bij elkaar goed voor € 3.245 extra aan giften op jaarbasis. Weliswaar is daarmee het te verwachten tekort nog niet gedekt, maar het gaat wel de goede kant op. Dank daarvoor dus!

Harris schreef in het vorige HGL over de algemene tendens dat kerken en kappellen sluiten, vanwege afnemende bezoekersaantallen. Zelf schreef ik dat ook in de Duif het aantal bezoekers de laatste jaren ietsje afneemt. Omdat het bestuur hoorde dat voor De Ecclesia het opbrengen van de huur voor hun kerkruimte (in de Rode Hoed) ook een forse belasting vormt, en zij daar een oplossing voor zoeken, hebben in oktober en november twee gesprekken

plaatsgevonden tussen kleine delegaties van beide gemeenschappen, om eens uit te wisselen hoe het met ieder gaat en of dat een basis zou kunnen vormen voor enigerlei vorm van samenwerking. Die twee gesprekken, die in goede sfeer verliepen, leverden op dat de Duif en de Ecclesia grote overeenkomsten laten zien waar het gaat om de inhoud van de vieringen: de liederen, de overwegingen, de inspiratie die uit de bijbel wordt opgedaan. Daarnaast zijn er ook flinke organisatorische verschillen: de Duif werkt vrijwel helemaal op basis van vrijwilligers, terwijl de Ecclesia betaalde voorgangers kent.

Er is afgesproken om de komende tijd verder van gedachten te wisselen en te kijken of en zo ja wat er mogelijk samen gedaan zou kunnen worden. Dat ligt dus nog helemaal open, maar wij (het bestuur van de Duif) vinden het zinvol rond te kijken wat voor andere mogelijkheden er zijn om de vieringen zoals wij ze nu houden in de toekomst te kunnen continueren. In de VA van 11 december is verslag gedaan van deze gesprekken. Dat wordt dus zeker vervolgd!

• *Gerrard Boot, voorzitter*

Goed nieuws van Amnesty

SUCCES: TIBETAANSE DOLMA TSO NA DRIE JAAR EINDELIJK VRIJGELATEN

Op 4 december kwam de Tibetaanse Dolma Tso vrij. Ze heeft drie jaar in de gevangenis gezeten. Dolma Tso was opgepakt nadat ze het lichaam van haar buurman, die zichzelf in brand had gestoken, in een auto tilde. Daarop werd ze van moord beschuldigd.

De Chinese autoriteiten voeren een beleid waarbij mensen die zichzelf iets aandoen onmiddellijk worden weggevoerd. Ze dragen het lichaam niet over aan de nabestaanden.

Tijdens haar gevangenschap wilden de autoriteiten Dolma een maagoperatie laten ondergaan. In een brief aan haar familie liet ze echter weten geen gezondheidsproblemen te hebben en vreesde ze voor haar veiligheid.

De broer van Dolma Tso, die in Australië woont, liet weten: 'Dank jullie voor de acties voor mijn zuster. Familie en vrienden uit haar woonplaats gaven haar een heldenontvangst toen ze vorige week terugkwam. We zijn erg gelukkig met haar vrijlating, maar we maken ons nog wel zorgen om haar gezondheid. Ze is zwaar gemarteld tijdens de drie jaar gevangenschap. Ze is haar vrolijkheid kwijt en voelt zich depressief.'

Amnesty voerde actie voor Dolma Tso's vrijlating.

Bron: <https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/tibetaanse-dolma-tso-na-drie-jaar-eindelijk-vrijgelaten>

SUCCES: INDIA: MENSENRECHTEN-ACTIVIST VRIJGELATEN

Mensenrechtenverdediger Khurram Parvez uit India is op 30 november 2016 vrijgelaten. Hij was in september opgepakt, vlak voordat hij wilde afreizen naar Genève voor een bijeenkomst van de VN-Mensenrechtenraad. Hij had daarvoor een visum en andere documenten.

Parvez is de coördinator van de Jammu Kashmir Coalition of Civil Society Organisation (JKCCS). Deze organisatie zet zich in om opheldering te krijgen over verschillende mensenrechtenkwesties, waaronder marteling en buitengerechtigde executies.

De dag voor zijn arrestatie vertelde Khurram Parvez medewerkers van Amnesty India: 'Ze weten dat ik informatie verzamel over de huidige situatie in Kashmir.' De afgelopen maanden werden meer dan tachtig mensen gedood en raakten duizenden gewond in Jammu & Kashmir. De geweldsuitbarsting hangt samen met

protesten die uitbraken na de dood van een van de leiders van een gewapende groepering.

Amnesty voerde actie voor de vrijlating van Khurram Parvez.

Bron: <https://www.amnesty.nl/over-amnesty/resultaten/india-mensenrechtenactivist-vrijgelaten>

EerlijkeGeldwijzer

ACTIE ONDERNEMEN?

Je kunt Amnesty op verschillende manieren steunen.

Bijvoorbeeld: investeren jouw bank en verzekeraar in foute wapenbedrijven, kinderarbeid of vervuulende energie? Of nemen jouw bank en verzekeraar mensenrechten en dierenwelzijn wel serieus? Op de site van de Eerlijke Geldwijzer kun je het beleid en de investerings- en financieringspraktijk van banken en verzekeraars vergelijken voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen als klimaat, mensenrechten, wapens, corruptie en transparantie.

Doe de check op eerlijkegeldwijzer.nl!