

Wereldburger

Ik herinner me nog goed hoe ik in die novembernacht de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op het tv-scherm verbijsterd en onthutst zat aan te staren. Donald Trump stond dik op winst! Dit was de beschaafde wereld op zijn kop!

De verbijstering heeft me niet losgelaten. Wordt zelfs een pijnlijke ervaring nu de dag van Trumps inhuldiging nadert (ik schrijf dit op 14 januari). Dit politieke fiasco raakt me persoonlijk voel ik. Vreemd eigenlijk. Het is toch ver weg. Die gekke Amerikanen moeten maar doen wat ze niet kunnen laten. Dat zou je kunnen denken. Maar het voelt toch heel anders! Héél anders! Deze rampslag raakt de hele wereld!

Ik ging bij mezelf te rade waarom het mij zo trof. En al spittend naar het 'waarom' moest ik opeens denken aan de nu 91-jarige Amerikaan Gary Davis: de eerste man die zich nadrukkelijk na de Tweede Wereldoorlog als 'wereldburger' afficheerde. Hij verscheurde zijn paspoort, maakte voor zichzelf een document als wereldburger, reisde de hele wereld over, organiseerde demonstraties en zocht de publiciteit voor zijn idee! Hij had te goed van nabij als soldaat in de oorlog ondervonden dat nationalisme en het zich binnen de eigen grenzen terugtrekken de diepste oorzaken waren van verwoestende oorlogen!

Die Gary Davis was met zijn idee zo gek nog niet. Bekrompen groepsdenken zag hij terecht als het dreigende risico op kortsluiting tussen naties en volkeren. Hij vond dat mensen opgevoed moesten worden tot een 'wereldburgerschap'! Het lijkt me dat we meer en meer met eigen ogen hebben kunnen zien, dat het kijken met de ogen van een wereldburger ruimte biedt en een tegenwicht verschaft tegen de bekrompenheid van 'grenzen dicht en eigen volk eerst'! Als voorbeeld: de naoorlogse Kolen en Staal-Gemeenschap en de EU hebben Europa al 70 jaar tegen oorlogen beschermd.

Ik heb van onze redacteur Angela te horen gekregen dat ik de kopij voor het volgende HGL 3 dagen voor onze eigen verkiezingen van 15 maart moet inleveren. Ik houd mijn hart vast: leveren we Nederland dan uit aan een politieke stroming van 'grenzen dicht en eigen volk eerst'? Of houden we de ruime blik vast van over onze eigen grenzen kijken? Ik vind dat wij een Bijbelse verantwoordelijkheid hebben om goed en ruim over de grenzen van ons eigen belang te gaan stemmen! Misschien helpt het idee om die man Jezus van Nazareth als de eerste wereldburger zo in ere te houden!

Overigens, over wereldburgers gesproken: 11 februari vieren we het gouden kloosterfeest van Corrie Keijzer! Zij hoort ook in dat rijtje van wereldburgers thuis! Meid, jij bent ook een wereldburger naar mijn hart! Wat ben ik blij dat ik je ken! Dank je wel.

• *Harris Bruintigam*

En verder in dit nummer: **2** Verkiezing voorgangers | **4** Voordrachten jaardoel | **4** Motivaties van bestuurskandidaten |

*** HGL en alle overwegingen zijn op de website als PDF beschikbaar ***

Nr 1 - 29 januari 2017

Het volgende nummer verschijnt op 26 maart
Inleveren kopij uiterlijk tot 13 maart

Vieringen en voorgangersrooster- Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

29 jan	Diana Vernooij
5 feb	Bert van der Meer, gastvoorganger Verkiezingszondag
12 feb	Marc van de Giessen
19 feb	Jan Meijer
26 feb	Jonne Meij
5 mrt	Nog onbekend / Start 40-dagentijd
12 mrt	Nog onbekend / Vredesvlucht
19 mrt	Nog onbekend
26 mrt	Nog onbekend

Agenda

5 feb	Verkiezingen in De Duif van Voorgangers, Jaardoel en Bestuur Uitslagen rond 12:00 uur
11 feb	50-jarig kloosterjubiläum van Corrie Keijzer
21 feb	Jan Andreae en Mathilde Santing: 'Ik droomde van een vriendelijk land'. Meditatieve bijeenkomst. Aanvang 19:30 uur - kaarten € 20,-
9 apr	Kindernevendienst Palmpasen

Inrichten kerkruimte

29 jan	Harry, Diana
5 feb	Harry, Gerrard
12 feb	Harry, Hans en Rui
19 feb	Harry, Jos
26 feb	Harry, Thea
5 mrt	Harry, Sabine, Fred
12 mrt	Harry, Gerrard
19 mrt	Harry, Diana
26 mrt	Harry & Nog onbekend

Sluiten gebouw

29 jan	Gerrard
5 feb	Gerrard
12 feb	Bert
19 feb	Holke-Hans
26 feb	Natalie, Fred
5 mrt	Liesbeth
12 mrt	Jonne, Henk, Gerrard
19 mrt	Henk
26 mrt	Nog onbekend

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Henk Kemper*

3 feb	Maxime Vos
10 feb	Marja Bommerson
12 feb	Arjan Vader
16 feb	Marina Slot
21 feb	Frans Gerritsma
23 feb	Yvon van der Meer
25 feb	Christel Meeuwissen
7 mrt	Rob Gijbels
12 mrt	Tobias van der Marck
14 mrt	Bea Kuyper
15 mrt	Corrie Keijzer
18 mrt	Fjodor Gransjean
21 mrt	Christina Terpstra

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2016 - Liefdevolle massage bij kanker zodat meer mensen met kanker, hun partners, hun ouders en mantelzorgers, de liefdevolle aandacht van een hand- of voetmassage kunnen krijgen.

2015 - The Dreamcatcher Foundation. Kleinschalige organisatie in Zuid-Afrika. Ondersteunt arme gemeenschappen om bedrijven op te zetten die hen helpen geld te verdienen voor hun levensonderhoud.

Verkiezing voorgangers 2017

Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze voorgangers. Uit noodzaak maar vooral ook geïnspireerd door de gebruiken in de eerste christengemeenschappen is daartoe ooit na veel discussie besloten.

De kandidaat voorgangers van 2017 vertellen welke invulling zij het komend jaar willen geven aan het ambt.

Ik ben een beetje de tel kwijt bij het aantal keren dat ik een stukje als dit schrijf. In elk geval: het komend jaar stel ik mij weer beschikbaar als voorganger van de gemeenschap. In deze gekke tijden van hoop tegen de wanhoop en vertrouwen tegenover de angst, ga ik het komende jaar weer graag de uitdaging aan om woorden te zoeken, te vinden en te geven aan de zoektocht die ons leven is. Het leven van alledag en het leven dat we leven vanuit de Bijbelse traditie, waarden en zekerheden.

In onze gemeenschap draait het om bemoediging en inspiratie. We komen bij elkaar om gesterkt te worden in vertrouwen in onszelf en in elkaar. De wereld zit soms rottig in elkaar en we maken elke dag keuzes die hopelijk de intentie hebben de wereld mooier en leefbaarder te maken. We hebben het allemaal in ons om daar een bijdrage aan te leveren.

Het komende jaar hebben we elkaar vast nodig om overeind te blijven, want, zoals gezegd op dit moment (het is, terwijl ik dit schrijf, de dag van de inauguratie van Donald Trump) zijn er misschien meer onzekerheden dan zekerheden.

Hoe werkt de Brexit uit en wat zal de NAVO nog betekenen. En de Eurozone dan. Is dit politiek? Het is niet alleen maar politiek als je er tegenaan wil kijken vanuit Bijbels perspectief. Dan gaat het om eenheid, eerlijkheid, integriteit en normen. Die begrippen hebben alles met Bijbelse richtlijnen en waarheden te maken.

Laat in onze gemeenschap de zekerheid bestaan dat we elkaar bijstaan in troost, liefde en geborgenheid. Zoals ik in mijn nieuwjaarstoespraak schreef: Ik wens ons als gemeenschap toe dat we elkaar blijven bemoedigen, dat we de spirit er in weten te houden om kerk, groep en gemeenschap te zijn. Dat we met en voor elkaar dingen doen die ons begeisteren. Dat we geen mensen hebben die er bij bungelen. Het lijkt me een mooie belofte waar we de handen aan vol zullen hebben. De wereld is ons te groot, maar in onze kring kunnen we voorbeeldig zijn. Misschien heeft dat een olievlekwerking tot gevolg. Moeilijk, maar wel mooi en waardevol om te doen. Tegen die achtergrond wil ik mij graag voor weer een jaar verkiesbaar stellen. Met jullie hulp en inzet maken we er dan weer mooie en zinvolle bijeenkomsten van.

• *Henk Kemper*

En toch... maar verkiesbaar gesteld. Het afgelopen jaar heb ik mogen proeven aan het voorgangerschap in De Duif. Een bijzondere ervaring waarbij ik met kwaliteiten waarvan ik het flauwste vermoeden niet had dat die in mij zaten, ben geconfronteerd. Maar ook ontdekte ik dat er nog veel kwaliteiten aan toegevoegd kunnen worden om de taak als voorganger te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd merkte ik dat ik ontzettend aan het worstelen sloeg met de idee dat voorgaan in een kerk voorbehouden is aan een theologisch geschoolde en gewijde dominee of priester.

En nu, een jaar later besef ik, dankzij gesprekken die ik gevoerd heb met mensen over het voorgaan in een kerkviering, dat mijn behoudende idee niet hetgeen is waar het om zou moeten gaan als mensen een geloofsgemeenschap met elkaar willen zijn. Met name hier in De Duif.

De apostel Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korintiërs hoe de gelovigen allemaal bij elkaar horen en samen het lichaam van Jezus zijn. Elke gelovige is een lid van het lichaam. Daarmee geeft Paulus aan dat wij elkaar nodig hebben. Simpelweg betekent dit dat als je een kerkgemeenschap wilt zijn, je ook letterlijk een bijdrage zult moeten leveren in de tot stand bringing van die gemeenschap. Iedereen heeft zo zijn eigen specifieke kwaliteiten en deze kunnen complementair ingezet worden. Als dit gebeurt, dan wordt kerk een groep van mensen

die samen hun geloof in Jezus vieren en beleven. Met dit besef durf ik het aan om mij verkiesbaar te stellen voor nog een jaar voorgangerschap.

● *Jeffrey Leander*

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier een van de gekozen voorgangers van De Duif geweest. De Duif is voor mij een plek waar ik, geholpen door de muziek, de zang en het gesprokenen in contact kan komen met gevoelens die onder het dagelijkse verborgen liggen. Diepe gevoelens die weergeven hoe ik in het leven sta; soms kwetsbaar of verdrietig om eenzaamheid, soms rijk, dankbaar en vol vertrouwen.

In het voorgaan probeer ik deze gevoelens te benoemen en te verbinden aan de christelijke en andere levenswijsheden, wetende dat mijn belevenissen zowel persoonlijk als universeel menselijk zijn. Het komende jaar zet ik mij graag opnieuw in voor dit huis van bezinning en gemeenschap.

● *Jonne Meij*

Geloof, hoop en liefde als basis voor de overeenkomsten die we met iedereen willen delen en die als basis dienen om elkaars verschillen te accepteren. Op onze website staat onder andere het volgende over De Duif: 'De Duif is een gemeenschap voor en door bevlogen mensen. Op de allereerste plaats geloven wij er in een open en gastvrije geloofsgemeenschap in Amsterdam-centrum te zijn, een plek waar mensen van velerlei achtergrond elkaar vinden in een gezamenlijke zoektocht naar zingeving en inspiratie.'

'Wij zijn in De Duif in onze wekelijkse vieringen steeds op zoek naar vernieuwing van liturgie: in prachtig gezongen en gesproken geloofstaal, in de symboliek van het samen breken en delen van brood en wijn, in de uitgestoken hand naar ons dagelijks leven. Onze inspiratie is geworteld in de Bijbel en de christelijke traditie. Vaak laten we ons ook raken en verrassen door andere tradities en wijsheidsliteratuur. Wij blijven nieuwsgierig naar elkaar. Door een geest van verbondenheid en oprechte betrokkenheid ademt de viering diepgang in je gewone leven. Iedereen is welkom, jong en oud, ongeacht je achtergrond en wie of wat je ook bent.'

De Duif staat hiervoor en ik help daar graag aan mee om dat uit te dragen en te versterken. Als ik gekozen word, zal ik daar met plezier en liefde voor gaan staan.

● *Jan Meijer*

Precies 25 jaar geleden kwam ik als jong enthousiast broekie me melden voor het voorgaan. 12 kandidaten, 10 gekozen – en ik zat erbij. En opnieuw dit jaar ben ik met plezier weer kandidaat. Het voorgaan in De Duif maakt dat ik telkens opnieuw weer een stukje van het leven uitpluis en met jullie allemaal delen kan. Het onderwerp en verhaal moet praktisch zijn, betrokken, herkenbaar zijn in je dagelijks leven. De viering moet ons hart openen en ons uitdagen onszelf te geven aan elkaar. Ik wil jullie graag meenemen in mijn enthousiasme voor een spiritualiteit van verwondering, vertrouwen en liefde.

● *Diana Vernooij*

Ik geniet er van om bezig te zijn met de bijzondere boodschap van de Bijbel, de wijsheid van andere religies en alles wat er vandaag in de wereld om ons heen gebeurt. Dat doe ik in mijn voorgaan, in mijn columns en vooral met elkaar in voorbereiding, liturgievergadering en napraten bij de koffie.

Het is voor mij én dagelijks werk én elke keer weer anders omdat de teksten en gedachten van onszelf steeds weer anders binnenkomen. Als parttime voorganger in de Duif wil ik mij ook in 2017 inzetten voor mooie inspirerende vieringen en het versterken van onze gemeenschap.

● *Marina Slot*

Mediteren in De Duif met Jan Andreae en Mathilde Santing

Met medewerking van: Jotika Hermsen *meditatie* - Maarten van der Grinten *gitaar* - Marcus Olgers *piano* - Reyer Zwart *contrabas* - Peter Rombouts - *regie*. Dinsdag 21 februari 19.30 uur De Duif, Amsterdam kaarten € 20,- via <https://shop.ticketflow.nl/vriendelijkland>
Voor meer info: www.deduif.net - Dit evenement wordt gesponsord door: ACS Audiovisuals

Afscheid

Dag lieve Duiven. In augustus liet ik het koor weten dat ik tot en met de kerst een time out wilde nemen van het zingen. En ik wil jullie nu vertellen dat ik besloten heb om niet terug te keren. Ik heb het goed gehad in de Duif, vond het echt fijn om met jullie te zijn, te zingen in het koor. Maar het voelt nodig voor me om verder te gaan. De afgelopen maanden was ik regelmatig in de Dominicus en dat is voor nu een plek die beter bij me past.

Het gaat goed met me, ik verheug me in de lente op de komst van mijn eerste kleinkind. En met mijn werk gaat het goed. Als je zin hebt neem dan eens kijkje op mijn website: www.tinekedewaard.nl.

Ik wens jullie en de Duif alle goeds, en wie weet: tot ziens.

Hartelijke groet van Tineke de Waard.

Af-en-toe-Duif

Hoewel ik het aan enkele mensen al vertelde, vind ik het toch prettig om ook via HGL te melden dat ik vanaf zondag 15 januari niet meer in het koor van De Duif zal zingen (na vijf jaar). Ik heb behoefte aan ruimte om op de zondag andere dingen te kunnen doen. Een jaar geleden begon ik met 'Biodanza' en neem regelmatig deel aan een zondagse groep voor familieopstellingen. Je zou zeggen: dat hoeft je geloofsbeleving in de Duif toch niet in de weg te staan, maar toch voelt het zo niet.

Een nieuwe periode is kennelijk voor mij aangebroken en rond de jaarwisseling werd mij dat duidelijk. Dat betekent een afscheid van de Duif (en het Duifkoor en al haar bijzondere duiven!). Afscheid van lieve en toegewijde mensen, voor en achter de schermen, zonder wie de vieringen niet zouden bestaan! Afscheid van die vertrouwde eigenwijze vieringen met zorgvuldig gekozen geloofsteksten, persoonlijke overwegingen van bevlogen voorgangers ieder met een eigen stem, variaties in de geloofsbelijdenis en in het Onze Vader en niet te vergeten: het mooie ritueel van brood en wijn. Ik heb daar met hart en ziel aan deelgenomen en zal daar nu dus niet meer iedere zondag bij zijn. Ik word een Duif van "af en toe". En hoe dat er precies uit gaat zien zal de tijd leren.

Ik wil jullie enorm bedanken voor de mooie gesprekken, het zingen, de samenwerking, de soms korte maar altijd waardevolle uitwisselingen en het eensgezind samen zijn in de vieringen van de Duif. Ik wens iedereen van de Duif natuurlijk het allermooiste toe en ik zal zeker nog eens binnenvliegen.

En zingen? laat daar geen misverstand over bestaan: *Lees verder op pagina 4* ►

Liefdevolle massage

Lieve Duiven, dit is (voorlopig) het laatste bericht van Liefdevolle Massage bij kanker. Het was een mooi jaar, waarin ik veel massages mocht geven en veel dankbaarheid en waardering mocht ontvangen. Binnen het AMC groeide de bekendheid met deze vorm van massage en steeds vaker word ik vanuit diverse afdelingen gevraagd wat ik voor hen kan betekenen.

Zo was ik de afgelopen tijd bij een meneer die daar al tweënhalve maand verbleef en alleen nog functioneel verzorgend werd aangeraakt. Hij ervoer de voetmassage als weldadig. Een woord met veel betekenis. Op een andere afdeling maakte een mevrouw zich veel zorgen over een operatie. Na een koesterende aanraking massage over de dekens heen verzuchtte ze: alsof ik in bad lig, zo ontspannend.

De afdeling Intensive Care vroeg mij om daar structureel één keer per week te komen masseren. Ook bij deze zeer zieke mensen, die vaak de schrik van hun leven kregen en daar langere tijd zijn, blijkt dat zachte aanraking verlichting brengt; angst en stressgevoelens verminderen. Indrukwekkend en mooi om te ervaren dat ik langs alle toeters en bellen van de aangesloten apparatuur toch een klein stukje van hun lichaam kan vinden wat aangeraakt kan worden. En hen zo contact kan laten maken met iets wat goed voelt.

Op deze manier en op deze plek bij te kunnen dragen aan welbevinden en veerkracht maakt me blij en geeft me voldoening.

Van harte bedank ik jullie voor de ondersteuning van mijn missie het afgelopen jaar! Hartelijke groet en tot ziens. ● *Marijke Kolkman*

Pie & Pastry-club - oproep

Aangezien ik al bijna 40 jaar op zondagmorgen koffie zet, zou ik het fijn vinden als iemand mij bij toerbeurt wil gaan helpen. Het is de bedoeling dat men dan om ongeveer 9.00 uur kan komen. Je krijgt dan ook een sleutel. Ik dacht aan om de week, dat ik dan afge-lost kan worden. Het is echt noodzakelijk. Ik wacht met spanning iemands reactie af. ● *Hortense Ghijss*

● *Dank aan Sabine Christiaans en Ton Visser voor de traditionele traktatie (wieltes) bij de nieuwjaarsreceptie. ●*

Af-en-toe-Duif *Vervolg van pagina 3* ►

het zingen in de Duif als onderdeel van de viering heeft mijn ziel goed gedaan! Veel van de liederen neem ik voor altijd in mijn hart mee. En uiteraard ga ik jullie allemaal missen (en Irina en haar prachtige pianospel). Alle Duiven en ook de Duif als gemeenschap wens ik het allerbeste voor het nieuwe jaar! Dank voor alles en... tot ziens!

● *Carolien Maris*

Voordrachten jaardoel 2017

Kinderen van de Voedselbank Deze stichting zet zich in tegen de gemeenschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. Zo krijgen de kinderen van wie de ouders tijdelijk genoodzaakt zijn gebruik te maken van een regionale voedselbank, op discrete wijze een duwtje in de rug. Een leuke verjaardag vieren zit er simpelweg financieel niet in voor de Kinderen van de Voedselbank. Een dagje uit naar een pretpark of dierentuin is vrijwel onbereikbaar geworden. Nieuwe kleding en speelgoed is ook onmogelijk. Donaties worden niet gebruikt voor betalingen aan vrijwilligers of bestuursleden. ● *Aangebracht door Hortense Ghijss*

Stichting de Blij Buren Het doel van Stichting de Blij Buren doel is om eenzaamheid terug te dringen en de saamhorigheid te bevorderen, de verschillen te doen begrijpen en de overeenkomsten te versterken. Eenzame mensen worden uitgenodigd voor een gezamenlijke maaltijd, een soepje, drankje of hapje. Het eten en drinken krijgt de stichting gratis, maar de kosten van de huisvesting is niet gratis. Ook zij stellen zich open voor iedereen, onafhankelijk van wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je achtergrond ook is, arm of rijk en wat de reden voor je komst ook is. Voor mij als voorganger reden om verbinding met hen te zoeken en het contact voor vieringen te onderhouden. Er zijn veel overeenkomsten tussen hen en De Duif. Reden om hen financieel een jaar te ondersteunen door onze maandelijkse extra collecte. ● *Aangebracht door Jan Meijer*

Kandidaten voor het bestuur

Elke jaar kiest De Duif zijn bestuur. Enkele motiveringen.

Gerrard Boot: "Ik stel mij graag beschikbaar voor nog een jaar bestuur. Afgelopen jaren deed ik dat met veel plezier en ik ga daar graag mee door. Niet alleen was dat afgelopen jaren gezellig om te doen, er is ook veel werk aan de winkel. Zoals ik eerder in het HGL schreef: het aantal bezoekers van De Duif loopt langzamerhand een beetje terug. Niet heel sterk, en er komen ook nieuwe Duiven bij, maar toch. We moeten er over nadenken hoe daar mee om te gaan. De PR-groep ontwikkelde al ideeën om gastvoorgangers te vragen die voor extra bezoekers zorgen. Afgelopen jaar wisselden een paar bestuursleden van gedachten met twee voorgangers van de Ecclesia, om te kijken of we niet dingen samen kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een Leerhuis (zeg maar een soort van cursus) om het samen te hebben over wat wij geloven, over wat de gezongen liederen voor ons betekenen of andere dingen die onze Duif/Ecclesia-interesse hebben. Dat zijn nog ideeën en op een gegeven moment moeten we die ook gaan realiseren. Dat kost tijd en daarom ga ik daar - met het nadenken hoe nu verder met De Duif - graag mee verder.

Tot mijn taak behoorde afgelopen jaar ook het contact met Stadsherstel. Wij huren het gebouw van hen, en dat kost veel geld, maar het gebouw is ook erg belangrijk voor ons. Een goede relatie met Stadsherstel is daarom belangrijk.

Liesbeth Broekhoff: "Nog steeds kom ik met veel plezier in De Duif en draag graag mijn steentje bij om het levendig te houden. In het koor zingen en medebestuurder zijn, is daar voor mij ook een belangrijk onderdeel van. Het bestuur is het afgelopen jaar regelmatig bij elkaar geweest, ik vind dat altijd constructieve avonden. Er worden contacten onderhouden, zowel in- als extern, bijvoorbeeld met Stadsherstel en andere geloofsgemeenschappen.

Mijn doel voor het komende jaar is onder andere om de Vergadering van Aangeslotenen levend te houden en er naar te streven dat er per vergadering een groot aantal mensen aan deel zal nemen, zodat we beslissingen die er genomen moeten worden ook door veel aangeslotenen zal worden gesteund. Graag stel ik mij beschikbaar voor het bestuur voor het komend jaar.

Natalie Coenradi-Hakhoff: "Iedere week heb ik weer het gevoel van thuiskomen bij een gemeenschap die ik heb omgedoopt tot mijn gekozen familie en aan wie ik ook komend jaar weer mijn steentje bij wil dragen. Afgelopen jaar mocht ik voor een vierde keer de mooie taak van coördinator Koor en Liturgie vervullen. Omdat er komende jaar een verschuiving komt in het voorgangerscollectief, wil ik een mooie match tussen voorgangers, koor en PR -groep vormen. Daarom plak ik er nog heel graag een jaar in het bestuur aan vast en stel mij herkiesbaar om mijn eerste lustrum in het bestuur van Stichting de Duif vol te maken.