

## Dagthema: Uitdagingen

### Overweging 19 februari 2017 – Jan Meijer

Lector: Peter Gualterus

Muziek: Blijde Buren

*“... Wetgeving die heden ten dage zo technisch, bureaucratisch en juridisch is geworden, dat we in een maatschappij leven waar veel klopt volgens de regels van de wet en steeds minder deugt volgens de leefregels in de bijbel en zoals Jezus die bedoeld heeft.*

*Goed omgaan met elkaar, zorgzaamheid, barmhartigheid is veel meer een kwestie van gemeenschapszin, als kerkgenootschap, als politieke partij, als regering ...”*

**Eerste lezing – Exodus 22:20-26**

**Tweede lezing – 1 Korintiërs 3:16-23**

**Derde lezing – Wijsheidstekst**

### Openingsgebed

#### Lied

Simone Huisman / Tom Löwenthal

Altijd Aanwezige,  
cirkel en kern van mijn leven,  
jij trekt aan en omhult.  
Ruimte van liefde,  
nodig mij uit  
om binnen te gaan.

#### Welkom en inleiding

Van harte welkom bij deze viering. Fijn dat jullie er zijn in onze mooi Duif.  
Bij ons is iedereen welkom. Wie of wat je ook bent. Wat de reden van je komst ook is en of je hier vaak bent of voor de eerste keer. Wij in de Duif proberen het leven te leven zoals Jezus bedoeld heeft en bij hem was iedereen ook welkom.

Een speciaal welkom voor de Blijde Buren van Peter Gualterus en Francesca Emma. Bij de Blijde Buren ben je op dezelfde wijze welkom als bij de Duif.



We bidden een gebed dat bewerkt is door Ans Visser en spreken de geloofsbelijdenis uit die bewerkt is door Harris Brautigam en Ans Visser.

Het thema voor vandaag is uitdagingen. Over de uitdagingen in ons leven en de uitdagingen in de maatschappij. De uitdagingen die we aangaan. Soms ongewild. Tegen beter weten in of soms zelfs tegen de regels in. Zoals de Blijde Buren de uitdaging aangegaan zijn om ondanks de regels het vol te houden om eenzaamheid op te heffen.

Ook voor deze viering van vandaag zijn er uitdagingen. Een viering zonder koor. Het invullen van de muzikale overdenkingen waarvan ik sinds een uur weet hoe die ingevuld gaan worden. Voor mij dus ook een verrassing en een uitdaging. De uitdaging van Marc die ik ben aangegaan om de teksten uit het leesrooster uit Exodus en Korintiërs te verbinden met het gekozen thema en dit keer niet zelf gekozen teksten te nemen. Hiervoor werd ik geïnspireerd tijdens mijn deelname aan het voorgangersatelier waar de uitdaging de volgende uitspraak was.

Als je teksten uit de Bijbel niet naar deze tijd kunt vertalen dan lees je de Bijbel niet op de juiste wijze.

Kortom vandaag is de dag van de uitdagingen en de dag van de viering waarbij iedereen in de Duif van harte verwelkomd wordt.

Wij in de Duif proberen het leven te leven zoals Jezus bedoeld heeft en dat is op zich al een uitdaging in het leven.

### **Gebed om vergeving**

*Bewerking: Ans Visser*

Eeuwige, U verwacht van ons  
dat wij elke dag onze taak volbrengen  
tot welzijn van onze medemensen.

U vraagt ons  
om met overgave en vertrouwen te werken  
voor uw werk van liefde, vrede en gerechtigheid.

U nodigt ons uit ondanks alles te geloven  
in uw belofte dat het leven goed kan zijn.

Moge God zich over ons ontfermen,  
ons vergeven  
en ons leiden tot gelukkig, eeuwig leven.  
Amen.

### **Muzikale overdenking**

#### **Eerste lezing - Exodus 22:20-26**

U mag een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want u hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen moet u geen onrecht doen. Als u hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal ik gehoor geven aan hun klagen.

Mijn toorn zal losbarsten en met het zwaard zal ik u doden: uw vrouwen worden weduwen, uw kinderen wezen. Als u aan iemand van mijn volk geld leent, aan een noodlijdende in uw omgeving, gedraag u dan niet als een geldschieter. U mag geen rente van hem eisen. Als u iemands mantel in onderpand neemt, dan moet u die voor zonsopgang aan hem



teruggeven. Hij heeft niets anders om zich mee toe te dekken, het is de beschutting van zijn blote lichaam, hij moet er in slapen. Roep Mij om hulp, dan zal ik hem verhoren, want Ik ben vol medelijden.

### **Tweede lezing: 1 Korintiërs 3:16-23**

Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in uw woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en die tempel bent u. Laat niemand zichzelf iets wijsmaken. Als iemand onder u wijs meent te zijn-wijs volgens de opvattingen van deze wereld- dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven:” Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid”, en elders:” De Heer kent de gedachten van de wijzen, Hij weet hoe vergeefs ze zijn”. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u, maar u bent van Christus en Christus is van God.

### **Muzikale overdenking**

#### **Derde lezing: Wijsheidstekst**

*Barack Obama*

Een verandering gebeurt  
omdat gewone mensen  
buitengewone dingen doen.

#### **Overweging**

We leven in een tijd van meer uitdagingen dan ooit omdat we ook steeds meer overdonderd worden door allerlei informatie. Van ons wordt steeds meer gevraagd om te kunnen onderscheiden wat waar of niet waar is. Eerst moeten we al die informatie verwerken en ook nog bepalen of we er iets mee willen en vooral of we er iets mee kunnen of iets aan kunnen doen.

#### *Fake news*

Aangezien de berichtgeving meestal gericht is op slecht nieuws worden we onrustig van de media die tegenwoordig mainstream genoemd worden. En via de social media wordt niet alleen nieuws verspreid maar ook allerlei meningen, verwensingen en dreigementen. Reputaties worden vernietigd en beschuldigingen worden geuit. De waarheid wordt fake nieuws genoemd, de leugen heet een alternatief feit. Van ons wordt verlangd dat we het onderscheid kunnen maken. Als we dat al willen of kunnen. Als het gaat om wat zich in DE wereld afspeelt. Wat een uitdaging.

#### *Waar sta je voor?*

Meer dan een mening kun je er niet over hebben. Het kan leiden tot een pittige discussie. Maar al te vaak wordt het een discussie waarin het meestal tot herhaling van zetten leidt als het gaat om al ingenomen standpunten. En het aanvallen van degene die het niet eens is met het ingenomen standpunt. Zoals bij verkiezingsdebatten. Zelfs daarbij ligt de uitdaging al klaar. Is het verkiezingsretoriek, menen ze wat ze zeggen of gaan ze na de verkiezing toch met elkaar regeren. Welke overeenkomsten hebben zij met elkaar als het gaat om onze samenleving en waar zij echt in geloven. Een uitdaging die je persoonlijk alleen kunt aangaan door te stemmen en duidelijk te maken waar je voor staat. Zoals we hier wekelijks



uitspreken met onze geloofsbelijdenis waar we voor staan. Daarin staat vandaag ook de uitdaging om te blijven geloven dat het goede het kwade zal overwinnen.

Dat staat ook in de Bijbel. Gaat het er dan om of het altijd waar is of gaat het er om dat je er in blijft geloven? Het geloof is van vandaag. Het goede in onze eigen omgeving kunnen wij met elkaar een zet de goede richting geven.

De tekst in Exodus begint met de opdracht om een vreemdeling niet slecht te behandelen. Ik lees die tekst als: Ga goed om met elkaar, ook als je iemand niet kent. Mark Rutte noemt dat 'normaal doen'. Zoals je dat ook met de kwetsbaren doet.

Mensen die niet goed om met elkaar omgaan moet je daar op kunnen aanspreken. Als zij dat niet doen zou je nu zeggen dat je dat te vuur en te zwaard moet bestrijden. Dat zal ik ook doen, maar het betekent niet dat ik met een vlammenwerper en een zwaard achter die mensen aanga. Zoals ik die tekst lees in Exodus gaat dat níet over het zwaard, maar over goed omgaan met elkaar, zorgzaamheid en barmhartigheid.

Dat zijn al aardig wat uitdagingen. Voor de wereld, voor de politieke partijen en voor ons zelf in onze directe omgeving.

### **Uitdaging**

In de brief van Paulus aan de Korintiërs lees ik de uitkomst van de uitdaging die Paulus is aangegaan. Na eerst de Christenen vervolgd en gedood te hebben, komt hij tot het inzicht wat het ware christen zijn betekent. Paulus slaagt er in om het christendom rond de Middellandse Zee tot bloei te laten komen. De tekst uit die brief kan aan ons gericht zijn. Wij zijn de tempel Gods. Of hoe je hem of haar ook noemt. De Eeuwige, de onnoembare, Eloah, Elohim, Jaweh.

Paulus schrijft dat wij de kerk vormen. Dat lezen we in de Bijbel. Die tekst kunnen we zó vertalen naar het heden en is de waarheid. Niet *fake* en niet alternatief. Dat nieuws is niet vluchtig. Het enige dat we hoeven te doen is de tijd nemen om die zodanig te vertalen naar het heden zonder dat we een discussie hoeven te voeren over fake nieuws of alternatieve feiten, maar spreken over eenvoudige leefregels waar in feite onze westerse wetgeving op is gebaseerd. Een wetgeving die heden ten dage zo technisch, bureaucratisch en juridisch is geworden, dat we in een maatschappij leven waar veel klopt volgens de regels van de wet en steeds minder deugt volgens de leefregels in de bijbel en zoals Jezus die bedoeld heeft. Goed omgaan met elkaar, zorgzaamheid, barmhartigheid is veel meer een kwestie van gemeenschapszin, als kerkgenootschap, als politieke partij, als regering.

### **Buitengewoon doen**

Met gemeenschapszin verander je een maatschappij. Ieder individu kan daar een bijdrage aan leveren. Zoals Barack Obama al zei tijdens zijn afscheidsrede: "Een verandering gebeurt omdat gewone mensen buitengewone dingen doen."

Ik zou er aan toe willen voegen: dat veranderingen ook gebeuren omdat buitengewone mensen ook de gewone dingen tot stand brengen.

Moge dat zo zijn.

## **Muzikale overdenking**



## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in de Geest  
van leven en liefde,  
ver aan mij vooraf,  
royaal aan mij vooruit,  
maar ook in mij aanwezig.  
Soms noem ik Hem Eeuwige,  
maar het liefste  
noem ik Haar Schepper.

Ik geloof in mensen,  
gedreven door de Geest,  
die mij vóórleven  
wat leven betekent  
en wat liefde vermag.  
Daarom geloof ik in Jezus  
en in zoveel anderen  
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in de Gemeenschap van de Geest:  
mensen die samen zich oefenen  
in recht doen en vrede stichten,  
in breken en delen.

Ik geloof in het goede,  
dat wij nu eens verbergen  
dan weer openbaren.  
En ik geloof dat het goede  
het kwade zal overleven;  
dat niet het laatste woord  
zal zijn aan de dood,  
maar aan het leven en de liefde.  
Amen.

## **Tafelgebed**

Rond deze tafel zijn wij verzameld  
om te gedenken wat Jezus ons leerde:  
Brood en wijn te zijn voor elkaar.

Hij gaf het voorbeeld  
toen hij voor het laatst samen met vrienden  
brood brak en deelde,  
wijn schonk en rondgaf,  
zeggend dat hij het was  
die werd gegeten en gedronken.

Zijn voorbeeld willen wij volgen  
met het brood als teken van leven,  
met de wijn als teken van zijn.  
Nu, hier, samen.



## Nodiging

De focus in De Duif ligt op de onderlinge verbinding tussen mensen en het 'omzien naar elkaar'.

Trefwoorden bij het Avondmaal zijn de saamhorigheid, het samen dragen van lijden, verdriet, maar ook de vreugde. Het gevoel van gemeenschap, bij elkaar horen en samen vieren.

Het gaat om een levend lichaam van Christus, wat wij vormen. En we gaan samen door het stof, door het donker naar het licht.

Die beweging, daar is behoefte aan. Het accent ligt vooral bij het idee dat iedereen welkom is in de kring.

Niemand staat buiten de kring van het leven. Dus ook niet buiten de kring van de Duif. Iedereen is welkom, niemand uitgezonderd.

Kom, want alles staat gereed.

## Breken en delen van brood en wijn

## Muzikale ondersteuning

## Gebed

### Onze Vader

*Sioux Indianen, Verenigde Staten*

Grootvader, Grote Geest,

U was er altijd en voor u was er niets.

Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.

De sterren aan de hemel, ze behoren u,

Van u zijn de grasvlakten van de aarde.

U bent ouder dan alle gebrek,

ouder dan alle pijn,

ouder dan welk gebed.

Grootvader, Eeuwige,

vul ons met licht.

Geef ons inzicht zodat we begrijpen,

geef ons ogen, zodat we zien,

geef ons oren, zodat we horen.

Leer ons hoe te gaan over de aarde

en al het geschapene als familie te zien.

Help ons, want zonder u zijn we niets.

Amen

## Activiteiten en informatie

### Slotlied

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

I. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,

uit hoe diep luchtledig werden wij

zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-

kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.



Dag van vandaag: vervreemd, hereigend  
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?  
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.  
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,  
uit hoe diep versteende moederschoot,  
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot  
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,  
zo licht als Hij.

II. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,  
uit hoe diep luchtledig werden wij  
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,  
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend  
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?  
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.  
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,  
uit hoe diep versteende moederschoot,  
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot  
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij  
zo nieuw als Gij.

### **Zegenbede**

*Vrij naar M. Doesburg*

Droom de hemel open,  
zing tegen het beter weten in,  
zing en droom van de mens die jij zijn mag.  
Gezegend je hand die goed doet.  
Gezegend je mond die geluk wenst.  
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.  
In de wereld en in jezelf.

