

Druk, druk, druk

Al jaren ontvang ik iedere ochtend een stukje inspiratie, waar ik de dag mee begin, de 'dagelijkse gedachte'. Iedere morgen een verse nieuwe spreuk of gedachte in je mailbox.

Naast alle reclame, waar je tegenwoordig genadeloos aan bent overgeleverd bij het bestellen van een product, is de dagelijkse gedachte een fijn begin van de dag. Ik bewaar ze, sommige zijn het overlezen waard, want soms ben je gewoon te druk om even op je gemak te gaan zitten en de inhoud op je in te laten werken. Ik bewaar ze. Sommige zijn het overlezen waard. Want zo nu en dan ben je gewoon te druk om even op je gemak te gaan zitten en de inhoud op je in te laten werken.

De afgelopen weken zijn ook weer van die weken' waarbij je jezelf het liefst in 3 stukjes zou opdelen, zodat je alles kan doen wat je moet doen. Beoordelingen van 12 medewerkers, de ondernemingsraad, notulen van de VVE van onze flat, je viering van 19 maart voorbereiden, huis verder afschilderen enz. enz. enz. Dat is de mens anno 2017: druk, druk, druk. Bel eens een willekeurige vriend of familielid van wie je een tijdje al niets hebt gehoord: 'Hee, hoe is het met jou?' 'Goed hoor! ... Druk!'

Waar is al die drukte goed voor? En moet je altijd en overal op alles jouw stempeel drukken? Kan het een tandje minder? Tja, dat's moeilijk, je zit nu eenmaal in de flow van allerlei activiteiten en verplichtingen. Je bent onmisbaar, toch? Nu ik vanmiddag thuis twee beoordelingen heb voorbereid, daarna mijn liturgieboekje heb afgemaakt, inclusief een bijpassende foto voor de cover, en nu het beloofde artikelje schrijf voor HGL, kijk ik nog even en passant naar de dagelijkse gedachte voor wat inspiratie. Ik lees: '...wie geen tijd steekt in zijn dierbaren, zal nooit gelukkig zijn...'

En nu is het mooi geweest! Ik brei een eind aan dit stukje en schenk een lekker glas wijn in! Ik ga eens gezellig mijn lieve zus bellen!

Ik wens jullie vrede. Gegroet!

• Hans Ernens

Sterk en dapper...

Sterk en dapper, dat is thema van de 40-dagentijd voor Pasen in de protestantse kerk. En ook ons thema hier in Hoogkarspel en Westwoud. Beelden genoeg bij deze twee woorden: sterk en dapper, niet alleen bijbelse beelden van Jezus die getergd wordt in de woestijn door de duivel, maar ook blijft bij waar hij voor staat.

Verweer - Maar ook hedendaagse plaatjes, teksten, filmpjes uit het dagelijks leven trekken aan mij voorbij. Want wat zijn er veel mensen die sterk en dapper de slechte boodschap over hun gezondheid aannemen! Wat zijn er dappere mensen die zich te weer stellen tegen politici die oproepen tot discriminatie en racisme, tot haat en antisemitisme, tot uitsluiting van elke gelovige moslim. Wat zijn mensen sterk en dapper in hun verweer tegen onderdrukkende regimes en wat gaan vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden sterk en dapper voor onderwijs en ontwikkeling.

Wat een sterke en dappere kinderen zijn er op deze wereld *Lees verder op pagina 2* ►

En verder in dit nummer: **2** Harris' column: Zweven | **3** Vanuit het bestuur | **4** Veertigdagentijd in De Duif |

*** HGL en alle overwegingen zijn op de website als PDF beschikbaar ***

Nr 2 - 26 maart 2017

Het volgende nummer verschijnt op 28 mei. Inleveren kopij uiterlijk tot 15 mei.

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

26 mrt	Bart-Jan van Gaart, gastvoorganger
2 apr	Gerrard Boot, gastvoorganger
9 apr	Palmpasen Jonne Meij, Natalie Coenradi en Carla Koot Viering met kinderen
13 apr	Seidermaal, Henk Kemper en Jan Meijer
14 apr	Goede Vrijdag, Marc van de Giessen
16 apr	Pasen, Marc van de Giessen
23 apr	Jonne Meij
30 apr	Jan Meijer
7 mei	Bart-Jan van Gaart, gastvoorganger
14 mei	Marc van de Giessen
21 mei	Henk Kemper
28 mei	Marina Slot Dooptocht van Seger Boersma
4 juni	Pinksteren, Diana Vernooij Vredesvlucht

Agenda

9 april	Vergadering van Aangeslotenen Begin: 12:00 uur
---------	---

Inrichten kerkruimte

26 mrt	Harry, Hans en Rui
2 apr	Harry, Jos
9 apr	Harry, Thea en Liesbeth
16 apr	Harry, Sabine en Fred
23 apr	Harry, Gerrard
30 apr	Harry, Hans en Rui
7 mei	Harry, Gerrard
14 mei	Harry, Jos
21 mei	Harry, Thea en Liesbeth
28 mei	Harry, Sabine en Fred
4 juni	Harry, Diana

Sluiten gebouw

26 mrt	Henk
2 apr	Natalie
9 apr	Liesbeth
16 apr	Fred
23 apr	Gerrard
30 apr	Natalie
7 mei	Gerrard
14 mei	Jonne en Henk
21 mei	Natalie
28 mei	Fred
4 juni	Liesbeth

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• Henk Kemper

Hartelijk Gefeliciteerd **Zweven**

13 apr	Nanne Eekhoudt
16 apr	Eric Coenradi
19 apr	Astrid Brugmans-Evers
20 apr	Diana Vernooij
21 apr	Naomi Vos
28 apr	Maria Antonova Thea van Deijl
29 apr	Paul van Ewijk
30 apr	Ineke Pruisen
4 mei	Fieke Kuyper
7 mei	Ron Meeuwissen
11 mei	Ancel Tholen
15 mei	Angela van der Marck
16 mei	Timo van Els
19 mei	Rada Masic
20 mei	Lilliane Priester
27 mei	Eline van Els
28 mei	Harry Maalman

Ik heb wat gezwefd de laatste tijd. Gek werkwoord eigenlijk: 'zweven'. Wat is de verleden tijd daar nu van: zweven, zwoof, gezweven, óf zweven, zweefde, gezwefd. Die Nederlandse taal van ons blijft je zelfs tot op hoge leeftijd af en toe spontaan voor raadsels stellen. Neem nou het werkwoord 'geven': geven, gaf, gegeven. Dus je zou ook denken: zweven, zwaf, gezweven.

Zo kan je dus aardig in onze eigen taal rondzweven: je twijfelt, weegt en wikt, je wacht af en gokt en kiest. Je kiest op je gevoel en achteraf merk je dat het fout is. Dat is nou het kenmerk van het 'onregelmatige' werkwoord!

Zoiets had ik nou de laatste tijd precies hetzelfde met de verkiezingen. Ik heb me wat afgetwijfeld: zou ik naar de stembus gaan of niet gaan? Hoewel: daar hoefde ik toch niet zo lang over na te denken. Vanaf het eerste moment dat ik mocht stemmen, ging ik ook. Ik herinner me nog goed de naoorlogse uitslagavonden op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Dat was feest. Voor de drukkerijen van De Volkskrant, Het Algemeen Handelsblad en (later) De Telegraaf (die mocht niet eerder meedoen, omdat die fout was geweest in de oorlog), dromden de mensen samen. Er werden tekenfilmpjes gedraaid en ondertussen stonden commentatoren voor microfoons door elkaar heen uitslagen en meningen te blèren, die dan weer werden ondergesneeuwd door luid gejuich en gejoel over een of andere uitslag.

Zweven was er toen niet bij. Nu wel. Voor het eerst in ernstige mate. Tot op het laatste moment. Ik wist wel zeker op wie ik niet zou stemmen: geen schreeuwers die hele moslimbevolkingsgroepen voor tuig uitmaken, geen partijen die alleen maar oog hebben voor de bezitters en van zorg voor het milieu niet willen horen, ook niet op partijen die de EU wilden verlaten. Die keuze was snel en definitief gemaakt. Maar wie dan wel. Ik zweefde uiteindelijk tussen twee kandidaten. Dat zijn dan van die momenten dat je ze allebei wilt stemmen. Maar dat kan niet. Je moet kiezen! Dat snap ik ook wel. Je legt je er bij neer, omdat het leven nooit volmaakt gemaakt kan worden!

Fietsend, nee, zwevend zwalkte ik richting stemlokaal. Wie, o wie gaf me de juiste keuze in? Ik zette mijn fiets neer. Legitimeerde me bij de balie met mijn ziekenfondskaartje dat ik na een waarschuwing met veel excuses verruilde voor mijn rijbewijs. Pakte het stemdocument onverschillig aan. Begaf mij naar het hokje. Had veel tijd nodig om het tienvoudig voorgevouwen papier zorgvuldig te onthullen. Spreidde het uit. En als een drone vlogen mijn ogen over al die namen. Ik zweefde van links naar rechts. Van onder naar boven. Wie, O wie? Toen, plotseling, ontviel mij de twijfel. Ik was verbeterd. En koos. Het tijdelijk ter beschikking gestelde rode potlood zoefde naar een open plekje. Met vaste hand kleurde ik het rood. Met welwillende blik keek ik mijn prestatie na. Het heeft niet geholpen. Zijn partij verloor 29 zetels!

• *Harris Brautigam*

Sterk en dapper *Vervolg van pagina 1* ► en in ons dorp, na tegenslagen en soms met angst in hun lijf, maar ook weer vrolijk stappen zij de wereld in. Wat vechten Indianen voor hun heilige grond waar nu een pijpleiding over gaat lopen. Ze vechten in het grootste democratische land van de wereld tegen een president die op een vreselijke manier over vrouwen spreekt en ze ook zo bejegend.

Onder druk - Daar in het land waar voor velen in de jaren 50 en later de vrijheid begon, staan vrijheid van pers en het vrije woord onder druk en toch blijven overall journalisten opstaan om de waarheid boven tafel te krijgen.

Schrijvers, dichters, kunstenaars krijgen weer een rol in het ontmaskeren van het kwaad in de wereld. Het is een tijd om sterk en dapper te zijn en niet te duiken en angstig te worden.

Want er zijn heel veel mensen van goede wil in deze wereld. Goddank!

• *Ds. Marina (marinaslot@kpnmail.nl)*

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.nl
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen.

Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming.

Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2017 - Kinderen van de voedselbank

Deze stichting zet zich in tegen de gevolgen van kinderarmoede in NL.

2016 - Liefdevolle massage bij kanker

2015 - The Dreamcatcher Foundation.

Vanuit het bestuur

Wat een prachtige vieringen hebben we gehad, in dit nieuwe jaar. Iedere viering werd ik geraakt en geïnspireerd. Kreeg ideeën over het omzetten van de boodschap van liefde en gerechtigheid in die van het dagelijkse leven.

Nu lukt het wel om die staat van ‘verhevenheid’ nog eventjes op zondag vast te houden, maar kort daarna dienen weer allerlei beslommeringen zich aan. Maar toch: de mooie boekjes nodigen uit ze nog eens na te slaan, en in gedachten de liederen weer te horen. Van de website haalde ik een prachtig stukje uit Diana’s overweging op 29 januari:

‘Ootmoed is een fiere zachtmoedigheid die ons ondersteunt als we willen bijdragen aan het welzijn van alle mensen. Ootmoed maakt je samen met respect open om te luisteren naar een ander, zonder oordeel. Zelfs als je angstig bent en pijn hebt. Jouw pijn en angst zijn zo menselijk, jouw lot treft duizenden anderen – vanuit ootmoed heb je daar oog voor. Ootmoed is het begrip dat de omkeer teweeg brengt. Zonder ootmoed geen waarachtig dorsten naar gerechtigheid, geen waarachtige ontferming. Iedere volgende stap in de rij die Jezus opnoemt, kan pas zuiver zijn als de ootmoed aanwezig is. Met recht: de ootmoedigen beërven het aardland.’

Twee weken later moesten wij elkaar, en Bert in het bijzonder, steunen, vanwege het plotselinge overlijden van zijn broer. Bert zou die 12e februari voorgaan, maar werd vanwege het vreselijke nieuws vlak daarvoor weggeroepen. Zaterdag was toevalligerwijs voorgangersvergadering en die werd daarom eerst gebruikt om met zijn allen Berts viering over te nemen en voor te bereiden: iedereen deed wat, van welkom, tot de overweging, het delen van brood en wijn en het geven van de zegen. Voor Bert en zijn familie.

Die dag vond ook de verkiezing plaats van voorgangers en bestuur. De voorgangers die zich kandidaat hadden gesteld werden gekozen, en dat gold ook voor de vijf bestuursleden. Met een knipoog constateerden we dat op 31 aanwezigen, iedereen (bijna) 31 stemmen kreeg, maar Bert 32... Ergens vandaan was een extra stem gekomen... Bert blijft penningmeester, Liesbeth wordt secretaris, Natalie is er voor liturgie en overleg met de voorgangers, Henk is ‘gewoon’ bestuurslid (geheugen van het bestuur) en ik zit het voor. Dat betekent dat we afscheid hebben genomen van Fred en Holke-Hans, die gelukkig actief blijven in de gemeente, en die we voor hun inzet in het bestuur enorm bedanken. Op de VA van 9 april zullen we daar nog bij stil staan. Kom alleen al om die reden zondag de 9e!

Vanuit het bestuur had ik afgelopen twee maanden intensief contact met Stads-herstel. De bijeenkomst van Jan Andreae (en Mathilde Santing: Het land waarin ik wil wonen) kende nogal wat ‘technicalities’ en daarvoor was veel overleg met Stadsherstel nodig. Er kwamen meer dan 200 mensen, en het was een prachtige en inspirerende avond, waarbij Jan de gemeente De Duif in zijn openingswoord al bedankte voor de spontane gastvrijheid (die dinsdagavond was er geen koor-repetitie, dus we konden het gebouw op ‘onze’ avond daarom – maar met instemming van Stadsherstel - ter beschikking stellen).

Als bestuur doen we er veel aan om onze gemeente onder een bredere belangstelling te brengen. Een avond als die van Jan helpt daarbij. Wij denken nu na over het organiseren van een Leerhuis. Hopelijk kunnen we je daarover op de VA van 9 april meer vertellen.

Hartelijke groet,

● Gerrard Boot

Bedankt...

Lieve Duiven,

Wat heb ik op 11 februari een prachtig feest gehad, mede dankzij jullie. Ik kan mezelf haast niet voorstellen dat het 50 jaar geleden is, dat ik de stap waagde naar Amsterdam, naar het klooster van de zusters van de voorzienigheid op Lauriergracht. Ik had er toen nog geen flauw idee van dat alles in zo’n enorm tempo zou gaan veranderen. Door alle veranderingen heen ben ik toch trouw gebleven aan waar ik aan begon.

Als ik al die 50 jaar eens de revue laat passeren, dan is het best wel een feestje waard. De viering in de kapel van Bosbeek was heel mooi en van al mijn gasten hoor ik alleen maar dat ze er zo enorm van genoten hebben. Veel dank aan het koor, Henk en Irina en natuurlijk, Tom, de Pastor. Even was er de schrik, omdat een paar uur ervoor een van mijn medezusters een hersenbloeding kreeg, inmiddels hebben we haar begraven. Ik heb het voor de viering begon van mij afgezet en gedacht, het moet een mooi feest worden en alles is er klaar voor.

Daarna, in ons gastenhuis was het heel gezellig en werd ik ontzettend verwend. Wat veel, lieve kaarten, lieve woorden, bloemen en cadeautjes. Bovendien was het buiten een mooie witte wereld geworden, wat zag de tuin er schitterend uit. Om half vier ben ik nog, alleen met mijn familie, naar restaurant De Molenplas geweest in Schalkwijk voor een buffet, en ook dat was alweer een feest. Om zeven uur ging iedereen weer huiswaarts. Voor sommigen nog een hele reis met de sneeuw erbij. Gelukkig is iedereen weer heelhuids thuisgekomen.

De andere dag (zondagmiddag) heb ik alle kaartjes gelezen, wat veel allemaal, ik krijg er nog een warm gevoel van. Het enorme boeket bloemen van De Duif heeft mij bijna drie weken herinnerd aan die dag. Na nog een paar dagen in de tuin te hebben gestaan, waren ze echt op. En nu... gewoon doorgaan met wat elke dag komt, ik kan er weer heel lang tegen.

● Corrie Keyzer

Vredesvlucht

Op Zondag 12 maart reikte

Marc van de Giessen de Vredesduif uit aan Co van Melle, straatdokter van Amsterdam.

“**Co van Melle** (1936) is daklozenarts en vredesactivist in hart en nieren. Co raapt kapotgevallen mensen weer bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Op dit moment zijn dat vooral statusloze vluchtelingen. Hij helpt ze aan praktische zaken als onderdak, eten of een fiets, en als de vluchtelingen iets aan hun lijf en leden mankeren, kunnen ze gratis bij Co terecht. ‘Co is te koppig om een braaf leven te leiden.’

“**Ik heb nog nooit** met zoveel plezier mijn vak uitgeoefend,” vertelde hij me toen ik hem interviewde voor mijn interviewserie met ‘oude, wijze gelovigen’ in opiniemagazine De Nieuwe Koers. Wijs en gelovig is Co zeker, maar oud? Enkel qua leeftijd. Zijn leven is boeiender en uitdagender dan dat van vele jonge honden.

“**Blijf in je** onbekende of onvriendelijke omgeving en vlucht niet naar een knusse bedoening,” zei hij ook. Hij is er het levende voorbeeld van. Met zijn opleiding had ‘ie een glansrijke carrière kunnen hebben, met een vet pensioen. Hij zou zijn dagen nu kunnen slijten met het lezen van drie kranten en talloze museumbezoekjes. Maar hij is te koppig – te veel Co – om een braaf leven te leiden.

“**Zo regelde hij** als arts eens een vakantie naar Italië voor een demente man die eigenlijk zijn dementenafdeling niet af mocht, maar dolgraag nog één keer naar Italië wilde. Zo is Co. Bij wijze van protest met bijlen inhakken op straaljagers die Koerden zouden gaan bombarderen. Zo is Co. Te koppig om zich neer te leggen bij onrecht dat op zijn pad komt. Nu woont hij in een eenvoudig flatje en regelt een fietsslot als een vluchteling hem daar om vraagt.

Zo is Co.

Bron: *De Nieuwe Koers* door Wilfred Hermans

Begrijp jij het Midden-Oosten nog?

Lezing door Hans Luiten

Dominicus, Spuistraat 12, Amsterdam

Dinsdag 4 april / 19:30 - 21:30 uur.

Na de lezing is er gelegenheid tot vragen stellen en gesprek.

Hans Luiten schreef met Sven de Graaf het gelijknamige boek: *Begrijp jij het Midden-Oosten nog?*

Bijdrage € 3,- Opgeven bij Marijke

Wieringa-Sikkel via mawieringa@gmail.com

Veertigdagentijd in De Duif – thema: Vallen & Opstaan

TIP: Zondags kun je tot 12:00 uur vrij parkeren in het centrum.

Wij geloven tegen de feiten in. We struikelen, we vallen, we staan op. Het lukt bijvoorbeeld iemand om de haat af te schudden, een ander laat verslaving achter zich, of: we vinden elkaar na misverstanden opnieuw. Dit zijn opstandingsverhalen. Opstanding is waar onrecht en cynisme en pijn overwonnen worden. We zeggen ‘nee’ tegen onrecht, maken ruimte om ‘ja’ te zeggen. We staan op vóór het onmogelijke: de vrede, de liefde – en de dood heeft niet het laatste woord.

Inmiddels zijn we al vier zondagen op weg in de veertigdagentijd. Desondanks hieronder het volledige programma. De overwegingen van 5, 12, 19 en 26 maart zijn terug te lezen op de website.

5 maart | dagthema: ‘Vallen voor de verleiding’ – voorganger: Diana Vernooij
Het goede kan haat oproepen. Het volk kiest niet Jezus maar Barrabas. Wat is dat voor verleiding, waar het volk voor valt? <http://tinyurl.com/overweging-5mrt>

12 maart | dagthema: ‘Sta op en wees niet bang’ - voorganger: Marc van de Giessen
Ervaringen in ons leven kunnen zo overweldigend zijn, dat je niet meer verder kan. De Schrift herinnert ons: Sta op en wees niet bang. Je mag leven in vertrouwen. <http://tinyurl.com/overweging-12mrt>

19 maart | dagthema: ‘Opstaan voor iemand, misstaat niemand’ - voorganger: Hans Ernens | De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt zelf ook gelaafd (Spreuken 11:25). Wie goed doet, goed ontmoet. Sta jij op voor iemand? <http://tinyurl.com/overweging-19mrt>

26 maart | dagthema: ‘Wonder boven wonder’ - voorganger: Bart-Jan van Gaart
We lopen steeds tegen hetzelfde aan in ons leven waardoor we de ‘grote’ stap van groei en verandering niet kunnen maken. Wat houdt ons nou werkelijk tegen om te doen wat niet kan? <http://tinyurl.com/overweging-26mrt>

2 april | dagthema: ‘Op weg naar Jerusalem’ – voorganger: Gerrard Boot
Jezus waarschuwt: de volken worden onderdrukt door hun heersers. Maar Jezus is gekomen om te dienen: brood en genezing.

9 april | Palmzondag | dagthema: ‘Brenger van nieuw leven’ – **viering met kinderen** – voorganger: Jonne Meij | De winter was koud en donker. We houden het vol en blijven optimistisch. We weten dat de lente komt. Die brengt ons licht en leven! Hoera voor alle tekenen van de lente. Hoera voor Jezus, bringer van nieuw leven.

Wil je jouw kind besef meegeven over dat andere belangrijke verhaal, het verhaal van Pasen? Op Palmzondag staan wij met de kinderen op een speelse manier stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en wat hem daarna overkwam.

Doelgroep: kinderen in de basisschool leeftijd.

Ivm. inkoop materiaal graag vooraf aanmelden via info@deduif.net of via www.deduif.net

13 april | Witte Donderdag | dagthema: ‘Gedeeld’ – voorgangers: Henk Kemper & Jan Meijer | Seider vieren is: samenkomen en elkaars gezelschap, ervaring en wijsheid delen. Maar valt nog iets te delen of bekommer je je alleen om jezelf in deze gekke tijden? We zoeken wat waardevol is om samen te delen. Een mens leeft niet van brood alleen.

Seideravond: *gezamenlijke maaltijd, aanvang 18.30 uur. Kosten: € 12,-.* Ingang: Utrechtse Dwarsstraat 7. **Er zijn 36 plaatsen beschikbaar.** Aanmelden op de zondagen van 5 maart t/m 9 april, na de viering, of via contact@deduif.net

14 april | Goede Vrijdag | dagthema: ‘Gevallen’ – voorganger: Marc van de Giessen
Verraden, gemarteld, uitgelachen, vermoord. Hoeveel ellende kan een mens hebben? Op Goede Vrijdag staan we stil bij de lichamelijke en de overdrachtelijke dood van de mens. *Verstilde viering, aanvang 19.30 uur*

16 april | Pasen | dagthema: Opstanding – voorganger: Marc van de Giessen
We zijn door diepe dalen gegaan, als zalmen tegen de stroom in. De natuur was doods maar ademt weer nieuw leven. Knoppen staan op springen en nieuwe dieren worden geboren. Wat een inspiratie voor wie wil opstaan tegen wat doodmaakt, tegen verdriet, tegen armoede, tegen naargeestigheid! Het leven wordt met open armen ontvangen.