

Dagthema: Vinden

Overweging 30 april 2017 – Jan Meijer

Medevoorganger: Thea van Deijl

*“... Te veraf bij gebeurtenissen geeft een gevoel van onmacht,
maar met te dichtbij loop je dat risico op een gevoel van onmacht ook.
Dan lijkt de gulden middenweg de beste oplossing.
Niet te ver weg en niet te dichtbij.
Anders is het risico er van een gevoel van onmacht.
Toch kunnen we elkaar alleen vinden als je dichterbij durf te komen ...”*

Eerste lezing - Matteüs 7: 7-12

Tweede lezing - Spreuken 8: 17-20

Derde lezing – Uit: “Een lang verhaal kort”

Openingsgebed Gebed om kracht

Upanishads

Er is een kracht die geest is en leven,
licht en waarheid en grenzeloze ruimte.
Zij omvat alle activiteit en verlangen,
alle geuren en smaken.
Deze kracht is het die het hele universum
ontvouwt
en in stilte alles lief heeft.
Laat die kracht die in ons hart wonen.

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Scheur de wolken uiteen en kom.
Hier, nu, wees onze God, wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht,
niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.
Waar ben je nu?
Waar bleef je hartstocht?
Ben je niet meer die ene van toen? (2x)



Welkom en inleiding

Een goedemorgen lieve duiven en welkom in de Duif om een uur van bezinning en ontmoeting mee te maken.

We kunnen het niet vaak genoeg uitspreken.

Iedereen is welkom, wie of wat je ook bent, wat je achtergrond ook is en wat de reden van je komst is. Voel je oprecht welkom bij De Duif, onze vrije geloofsgemeenschap, geworteld in de Bijbelse traditie.

Wij kiezen jaarlijks onze eigen voorgangers en we vieren zoals de eerste christengemeenschappen dat deden: we komen samen in één of ander huis, breken het brood, zijn één van hart en delen ons visioen. En dat één of ander huis is al ruim 40 jaar deze mooie kerk De Duif in het warm kloppende hart van Amsterdam. Vandaag is een speciale zondag. Het koor zingt vandaag niet. Thea wil met mij voorgaan en Lieven Mulders wil na de overweging een mooi pianostuk spelen. We zingen drie liederen met elkaar en hebben drie momenten van meditatie. Of zoals ik het noem een muzikale overdenking.

Zoeken, vinden en kwijtgeraakt zijn

We lezen drie teksten over zoeken, vinden en kwijtgeraakt zijn.

De positieve betekenis van vinden is het thema van deze bijeenkomst. Zoals alle gebeden en liederen zijn gevonden in onze eigen liturgieboeken. De lezingen komen uit de bijbel in gewone taal. Behalve de tekst die ik straks zelf zal lezen. Dat is een tekst uit het boek van 120 pagina's dat "een lang verhaal kort" en geschreven door Remco Veldhuis. In die tekst worden drie geloven genoemd. Op de voorkant van het boekje staan de symbolen van 9 geloven en volgens de beste schattingen zijn er vandaag de dag ongeveer 4200 religies en spirituele stromingen. Daar iets van vinden is letterlijk te veel van het goede.

Elkaar vinden

Binnen één gemeenschap elkaar vinden, daar gaat het vandaag over. Het gaat ook over oordelen dat bij "er iets van vinden hoort", het zoeken dat bij vinden hoort en het ontmoeten dat bij elkaar vinden hoort. De andere begrippen van vinden laten we vandaag maar met rust. De overweging is een zoektocht om te ontdekken wanneer je wel en niet in actie komt als je iets vindt. In de dubbele betekenis van het woord. En ook om te ontdekken wanneer iets te ver weg is om er iets aan te kunnen doen. Of wanneer iets te dichtbij komt om er iets mee te kunnen of te durven doen. Ik hoop dat jullie in dit uur vinden waarvoor jullie gekomen zijn. Ik wens ons een fijne viering.

Gebod om vergeving

- V. Omdat het zo moeilijk is naar een ander te luisteren,
omdat wij zo graag vasthouden aan onze eigenzinnigheid,
omdat wij ons hoofd niet willen buigen voor een ander,
terwijl wij onszelf vaak zo goed vinden,
is veel bij het oude gebleven.
- A. Heb geduld met ons, Barmhartige.
- V. Omdat wij dikwijls de moed niet hebben
tegen de klippen op te roeien
en als profeten voor de waarheid te vechten,
omdat wij vaak verzanden in eindeloze discussies



zonder tot daden over te gaan,
is veel bij het oude gebleven.

- A. Heb geduld met ons, Liefdevolle.
- V. Omdat we onze zekerheden liever niet kwijt willen,
omdat we maar heel even de honger en ellende
van zovele medemensen onder ogen kunnen zien,
is veel bij het oude gebleven.
- A. Heb geduld met ons,
Want wij beseffen, dat we het alleen niet redden.
Richt ons op, herschep ons.
Maak onze bedoelingen zuiver
om te ontdekken, wat gedaan moet worden.
Amen.

Muzikale meditatie

Eerste lezing uit Matteüs 7: 7-12

Als je iets vraagt, zal je het krijgen. Als je iets zoekt zal je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je open gedaan. Want iedereen die iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, wordt de deur open gedaan. Niemand geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt. Of een slang als het om een vis vraagt. Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse Vader goed voor jullie zorgen. Hij geeft de goede dingen aan goede mensen die dat aan hem vragen. Behandel andere mensen net zoals jezelf behandeld wilt worden. Daar gaat het om in de wet en andere heilige boeken.

Tweede lezing - Spreuken 8: 17-20

Ik ben Wijsheid. Ik heb iedereen lief die mij liefheeft. Iedereen die mij zoekt zal mij vinden. Ik kan mensen rijk en machtig maken. Ik kan hun een goed en eerlijk leven geven. Wat ik geef, is meer waard dan het mooiste zilver. Het is kostbaarder dan het zuiverste goud. Ik ben overal waar mensen eerlijk en goed met elkaar leven. Mensen die mij liefhebben, maak ik rijk. Ik geef ze kostbare schatten.

Muzikale meditatie

Derde lezing – Uit: “Een lang verhaal kort”

Remco Veldhuis

Over Genesis: Ik kan er ontzettend veel over vertellen, maar helaas heb ik in 120 pagina's geen ruimte voor nuances. Ik beperk me tot de samenvatting. En in die samenvatting hoort Abraham thuis. Dat was een achter-achter-achterkleinkind van Noach. En die Abraham was op zijn beurt weer de stamvader van de drie grootste religies ter wereld: het Christendom, het Jodendom en de Islam! Ja ja, je zou het vandaag de dag niet zeggen maar het is “familie”.



Overweging

De verteller bij The Passion, Remco Veldhuis, heeft zich volgens eigen zeggen opgeofferd voor zijn eigen generatie en heeft de bijbel volledig gelezen. Alle 66 boeken verdeeld in 1189 hoofdstukken en 31000 verzen.

Van de 3 miljoen letters op een kleine 2000 pagina's heeft hij als leek een voorstelling gemaakt en een boekje van 120 pagina's. Zijn drie spelregels in het boekje zijn:

1. "Alles is waar" en
2. "God bestaat"
3. Als je je beledigd voelt door iets wat hij beweert, RELAX!

In 120 pagina's de bijbel samenvatten en op een komische manier doortrekken naar gebeurtenissen en personen in het heden, dat heeft hij knap gedaan. Aan het slot komt hij met de samenvatting van de samenvatting "Oordeel niet". Dat is het.

Wat je ook doet, wie je ook tegenkomt. Ook al is het... jezelf!

Oordeel niet

Eigenlijk is hiermee de overweging afgerond. Het thema 'Vinden' is Gevonden.

Kort maar krachtig. Oordeel niet! In de zin van veroordeel niet!

En dat in een tijdperk waarin we dagelijks een enorme dagelijkse hoeveelheid informatie beoordelen. Die hoeveelheid kunnen we volgens de wetenschappers eigenlijk niet echt goed verwerken. Ook al proberen we dat op te lossen door het nieuws te ontwijken of door alleen de Hoofdpijnen bij te houden, of automatisch direct in 140 tekens al twitterend te zeggen wat we ervan vinden. Inmiddels wordt er al twitterend, geoordeeld, bestuurd en geregeerd, zoals door mijnheer Trump. Die door wat hij ervan vindt zichzelf op deze wijze tot dankbaar slachtoffer van twitteraars promoveert. Iedereen mag er wat van vinden. Hij vindt er immers ook van alles van.

Gezamenlijke stamvader

Maar meer dan het nieuws consumeren kunnen we eigenlijk niet. We kunnen er immers niets aan doen. Te ver weg en wie zijn wij om daar verandering in te kunnen brengen? Een conclusie die ook werd getrokken bij de tekstlezing uit een lang verhaal kort. Een mooie gedachte om de Joden, Christenen en Islamieten te herinneren aan het feit dat Abraham de gezamenlijke stamvader is. Maar voor ons te ver weg en wie zijn wij om daar iets aan te kunnen doen? Het zou wel mooi zijn als ze daar iets mee deden om weer tot elkaar te komen als één familie. Zodat ze elkaar beter kunnen vinden. Of zoals in Matheus staat: "zoekt en gij zult vinden, klopt en u zult worden opengedaan". Niet bepaald datgene dat Jezus ondervond in het evangelie van Johannes toen hij de Joden over hun stamvader Abraham sprak. Zij vonden er van alles van en Jezus maakte dat hij wegkwam voordat de eerste stenen werden gegooid. De Joden geloofden hem niet. Ze vonden het onzin wat Jezus beweerde. Ze wilden hem niet begrijpen. Ze vonden er van alles van. Het kwam te dichtbij. Te veraf bij gebeurtenissen geeft een gevoel van onmacht, maar met te dichtbij loop je dat risico op een gevoel van onmacht ook. Dan lijkt de gulden middenweg de beste oplossing. Niet te ver weg en niet te dichtbij. Anders is het risico er van een gevoel van onmacht. Toch kunnen we elkaar alleen vinden als je dichterbij durf te komen. Zoals hier in de Duif, waar wij elkaar willen ontmoeten en willen vinden. Bij positieve gebeurtenissen in je leven vind je elkaar eenvoudig. Je laten vinden is dan overzichtelijk. Je staat er open voor. Je wilt er met elkaar tijd aan besteden en je weet zeker dat de ander dat waardeert. Over het algemeen weet je wat je moet doen. Je verrast iemand met een cadeautje, je trekt je mooiste kleren aan,



feliciteert het feestvarken en viert het feest mee. Positief, overzichtelijk en prettig ook na afloop. Je kunt er later met elkaar ook niet vaak genoeg over praten.

Persoonlijke verwerking centraal

Bij negatieve of verdrietige gebeurtenissen in het leven wordt het meer aftasten met een risico op een gevoel van wederzijdse onmacht. Zoals bij ziekte, overlijden van familie of partner, echtscheiding, brand, depressie, eenzaamheid en het gevoel van verlaten zijn. Allemaal dramatische gebeurtenissen waarbij persoonlijke verwerking centraal staat. Dan zijn zoeken en vinden begrippen die in eens heel dichtbij en tegelijkertijd ook veraf kunnen zijn. Je laten vinden kan dan ook ingewikkelder zijn. Je weet niet altijd zeker of de ander er op dat moment voor open staat. Of de ander er altijd over wil praten. Een gulden middenweg is dan te veraf. En dichtbij kan ook als te dichtbij worden ervaren. Onzekerheid over wat aan te bieden en over hoe daar mee om te gaan. Verbondenheid en oprechte betrokkenheid is dan wat we kunnen aanbieden als cadeau. En praktische hulp als daarom gevraagd wordt. Of hulp die geaccepteerd wordt als we die aanbieden. Dat past in onze zoektocht naar het leven zoals Jezus het bedoeld heeft en is zeker van toepassing bij het vinden van elkaar in moeilijke tijden als daar behoefte aan is. Willen vinden en gevonden willen worden, dat is de zoektocht met elkaar. Niet veraf maar dichtbij. Niet passief maar actief.

Niet van één kant maar altijd wederzijds. Samen verbonden in geloof, hoop en liefde.

Dat zijn de kostbare schatten uit Spreuken.

Moge het zo zijn.

Muzikale Meditatie

Geloofsbelijdenis

Ans Visser

Ik geloof in de Eeuwige, die mij hoort,
niet alleen in goede maar ook in slechte tijden.

Ik geloof in de Eeuwige, die mij ziet met al mijn tekortkomingen,
maar ook met mijn goede kanten.

Eeuwige, die mij toch iedere keer weer de juiste weg wijst,
door middel van de mens, vrouw en man.

Ik geloof in de Heilige Geest, die, als het wazig wordt
om mij heen, mij inzicht geeft, zodat ik optimistisch verder kan.

Ik geloof in de Eeuwige, die de mens geschapen heeft.

Vrouw en man, evenbeeld van God.

Die zijn zoon gestuurd heeft, om mijn welzijn,
om mijn geloof in de ander te vinden en te behouden.

Amen.

Intenties die werden opgeschreven



Tafelgebed - Lied Tot Zegen

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.
Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezielde om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
al doende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.
Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Muzikale Meditatie



Gebed om openheid

Goos Verboom

Wij zien,
toch zijn we vaak blind voor U
en onze naaste.

Wij horen,
toch zijn we vaak niet in staat naar U
en onze naaste te luisteren.

Wij hebben kennis,
toch zijn we vaak niet wijs.
We weten te vinden, toch zoeken wij.

Open onze harten,
zodat wij onze ogen, oren, handen en
verstand aanwenden om er te zijn,
niet alleen voor elkaar,
maar voor heel Uw mensheid.

Amen.

Onze Vader

uit het Nieuw Zeelands Liedboek

Eeuwige Geest, Schepper van de aarde,
drager van pijn, gever van leven,
bron van alles wat is en zal zijn,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel is,
laat de heiliging van uw naam weerklinken door het heelal.

Laat de weg van uw gerechtigheid worden begaan
door de volkeren van deze wereld,
laat uw hemelse wil worden gedaan door al wat geschapen is,
laat uw rijk van vrede en vrijheid onze hoop ondersteunen
en moge het komen, uw rijk, hier en nu op aarde.

Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben,
vergeef ons als we elkaar verwonden,
sterk ons in de tijd van verleiding en verzoeking,
bewaars ons voor beproevingen die niet te verdragen zijn.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is,

Want U regeert in de glorie van uw kracht die liefde is,
nu en altijd.

Amen.



Slotlied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

I. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

II. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Zegenbede

Moge al wat leeft overal bewustwording, genezing
vrede en vrijheid vinden.

Moge er vrede zijn in deze wereld en
moge er een einde komen aan oorlog, armoede,
geweld en onderdrukking.

Achtervolg het verleden niet,
verlies jezelf niet in de toekomst.

Het verleden is niet meer,
de toekomst is nog niet gekomen.

Door goed te kijken naar het leven, zoals het is,
helemaal in het hier en nu,
is het nooit te laat om te worden
wat je had kunnen zijn.

Moge de Eeuwige ons begeleiden op onze reis.
Amen.

pag. 8

