

Dagthema: Waarheid!

Overweging 14 mei 2017 – Marc van de Giessen

Lector: Liesbeth Broekhoff

*“... Zoals Jezus ons leerde om zijn Weg, Waarheid en Leven te volgen.
Zoals onze moeders ons leerden onze weg in het leven te vinden,
de waarheid leerden ontdekken en het volle leven te omarmen,
zo zijn wij geroepen elkaar bij te staan:
vind je eigen weg, maar neem ons een beetje mee.
Blijf in de buurt van elkaar ...”*

Eerste lezing - De Waarheid

Tweede lezing - Johannes 14:1-14

Openingsgebed

Roepende, wenkende God,
Jij bent het die ons hier verzameld hebt.
Jij bent het
die in ons midden aan het woord wil komen.
Stem ons dan af op jou,
hier, in dit uur. Amen.

Lied

Bas v.d. Bent / Traditioneel / Basisgroep Alkmaar

Ik wens jou vrede, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,
ik wens jou vrede gegroet ben jij.
Gegroet ben jij, gegroet ben jij
en wie je ook bent wees welkom hier!

Welkom en inleiding

Van harte welkom in de Duif. Goedemorgen.
Welkom als je hier voor het eerst bent,
welkom als je zo nu en dan bent, en welkom
als je hier niet weg te denken bent.

Vandaag is het moederdag. Bijzonder welkom aan alle moeders. Liesbeth en ik zullen vandaag de viering leiden. Fijn dat u er bent.

De weg, waarheid en het leven. Tsja, we durven in de Duif niet zoveel waarheid te claimen. Op de cover van het boekje staat dan ook een plaatje van water op handen. Ik had er het beeld bij dat waarheid is als water. Je kunt het ervaren maar niet echt vasthouden.



We komen in verlegenheid als Jezus zegt; Maar ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Alleen via mij is er een weg naar de Hemelse Vader. Vandaag wil ik kijken hoe we ons naar deze waarheid kunnen verhouden.

Moge de Eeuwige wegnemen- alles dat ons weerhoudt om ons open te stellen voor Zijn woord of elkaar.

Ik wens ons een mooie en inspirerend uur toe.

Lied

Huub Oosterhuis

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig.

Godheid had mij in haar macht,
Offers eiste zij, bloed. Ik heb ze gebracht.
Haar grote namen waaiden voorbij,
De jouwe niet, die is hier, op mijn lippen.

Hoor je mij, Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig.

Enige die ik nog ken,
Alles ben je me, erfdeel en beker,
Lieflijke oorden vielen mij toe,
Mijn hart klimt in mij,
Mijn geest wordt wijd:
Jij verkoopt me niet, voor geen prijs,
Voor geen ander.

Hoor je mij,
Voor mij geen ander dan jij,
Bij jou alleen ben ik veilig.

Eerste lezing: De Waarheid

Een man komt bij de hemelpoort met een mooie grote zwarte edelsteen in zijn hand. Petrus vraagt hem wat dat voor een steen is. 'Dat is de waarheid', antwoordt de man. En op dat ogenblik laat hij hem per ongeluk uit zijn hand vallen. Hij ziet hem tot zijn ontzetting steeds sneller naar de aarde vallen, totdat hij in miljoenen stukjes op de aarde uiteenspat. De man is vreselijk ontdaan. Petrus merkt dat en zegt: 'Kalm maar, wees niet zo bedroefd, het is zo erg niet, nu kan iedereen op aarde een klein stukje van de waarheid hebben.' 'Dat weet ik wel', zegt de man, 'daar ben ik ook niet zo ontzet over. Het erge is dat nu iedereen zal gaan denken dat zijn kleine stukje de hele waarheid omvat.'

Tweede lezing volgens Johannes 14:1-14

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?



Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.'

Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?'

Jesus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'

Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.'

Jesus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?'

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet.

Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.

En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt.

Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Lied Dit ene weten wij

Henriëtte Roland Holst / Tom Löwenthal

Dit ene weten wij

en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.

Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren

en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.

Overweging

Moeder leert je je weg zoeken

Het is Moederdag en we lezen over de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit wordt mij zo in de schoot geworpen. Want als er nu iemand is die mij de weg in het leven wijsmaakte, de waarheid leerde onderzoeken en het leven zoals het is-te leren omarmen, dan is het mijn moeder wel.

Zelf je weg zoeken

Natuurlijk, als je op eigen benen leert te staan, komen sommige wegen, waarheden, levenshouding niet uit. De wereld verandert. Je context verandert en dan passen sociale en religieuze levenslessen niet altijd. Ik ben wel eens bestolen door iemand in nood die ik onderdak gaf, of de televisie die ik laatst aan een arme asielzoeker gaf, werd afgewenteld omdat het geen nieuwste flat screen was, ik ben vaak bedrogen met geld lenen aan mensen in nood. Daar sta je dan. Verontwaardigd en boos.

Omwille van de toekomst, moet je dan je eigen waarheid los durven laten. Anders word je zuur en cynisch. We kennen het allemaal wel eens in ons leven. Je weet zeker dat je de waarheid aan je zijde hebt. En je geliefde, je vriend, je kind niet. En om toekomst te hebben- moet je je waarheid los durven laten.



De steen der waarheid

De man die de steen der waarheid had gevonden, stond bij Petrus aan de hemel deur. Toch viel zijn waarheid in duizend stukken. Om in de hemel te komen, moest schijnbaar zijn steen der waarheid kapot vallen. En hoewel het verhaaltje hier stopt, vermoed ik dat hij de hemel mocht betreden; Met lege handen.

Het verhaal laat natuurlijk ook weten dat we op aarde nooit de waarheid volledig hebben. Dat we met alle waarheid opgeteld misschien een glans van de volledige waarheid in pacht hebben. We moeten bescheiden zijn als het over waarheid hebben. En we hebben elkaar nodig om iets van de waarheid te leren kennen. Je moet soms je eigen waarheid loslaten- om de waarheid van de ander te zien.

Jezus oproep tot leven in Waarheid.

Jezus leerde zijn leerlingen over zijn grote Masterplan. De blauwdruk van de ideale samenleving; Heb je naaste lief als jezelf. Heb de God van leven lief. Heb jezelf lief zoals de ander. Iets is goed als het belang van de kwetsbare ander respecteert. Bezoek de zieken, de gevangenen, de weduwen, wees barmhartig. Vergeef. Veroordeel niet. Allemaal levenslessen die Jezus meegaf; Zijn weg, Zijn waarheid, Zijn leven. Waard om te volgen, dunkt mij.

Om die sociaal rechtvaardige wereld te verwezenlijken, zal je je persoonlijke belang soms los moeten laten, omwille van de ander. Dat is denk ik de weg, waarheid en leven van Jezus.

Onze religieuze zoektocht

Als gelovigen moeten wij op eigen benen leren staan. De wereld verandert. De context verandert. En opnieuw geven we betekenis aan ons leven. We nemen de waarden van onze ouders, onze kerkelijke traditie en samenleving mee, en zo zoeken wij onze eigen weg. Ik had het voorrecht dat mijn vader en moeder mij hun geloof meegaven. In dat religieuze kader, en daarbuiten, kon ik mijn geloof vinden; Veroordeel niet, geef ruimte, heb lief, doe wat goed is en bedenk welke consequenties jouw keuzes hebben voor de ander. Bid. Zie de nood van de ander. Help waar je kan.

Met deze waarden trok ik de wereld in. De Rooms Katholieke kerk was mijn leerschool; Ik leerde de erediensten van binnenuit kennen, werd gevormd door spiritualiteit en armenzorg. Ik leerde in de context van machtsdenken waar het belang van het instituut boven het menselijke belang stond. Hierdoor werd ik ontslagen in de Rooms Katholieke kerk. Samenwonen met een man maakte mij intrinsiek ongeschikt. Er was geen plek voor mij. Hoe anders dan het Bijbelverhaal van vandaag. Jezus is naar de hemel gegaan om een plek voor ons te bereiden. Er is plek voor ons allemaal.

De Duif

In de Duif zoeken we ook naar de Weg, de Waarheid en het Leven. We proberen telkens plek te bieden aan alle mensen van goede wil. Geleidt door de levenslessen van Jezus en het doorleefde geloof van onze gemeenschap. Wij zijn als gemeenschap ook op eigen benen gaan staan. De wereld verandert, de context verandert.

We hebben traditie, verhalen, liederen en elkaar. Daar binnen en buiten zoeken wij waarheid. Bij elkaar kunnen we een glinstering van de waarheid ontdekken. Die willen we koesteren. Wij weten heus wel dat in andere kerken, in andere religies, ja in elk mens een glinstering van de Waarheid is te vinden. Dat ontslaat ons niet om elkaar bij te staan in onze weg, waarheid en leven.



Weg, Waarheid en Leven

Zoals Jezus ons leerde om zijn Weg, Waarheid en Leven te volgen. Zoals onze moeders ons leerden onze weg in het leven te vinden, de waarheid leerden ontdekken en het volle leven te omarmen. Zo zijn wij geroepen elkaar bij te staan: vind je eigen weg, maar neem ons een beetje mee. Blijf in de buurt van elkaar. We zijn lotgenoten, Godgenoten en samen Duif. Spreek elkaar aan als je vindt dat iemand van de weg, waarheid en leven afwijkt. Wees bereid om je eigen waarheid af en toe los te laten.

Bevestig, bekrachtig en zegen degene die op de weg, de waarheid en leven probeert te leven. Verwelkom een ieder. En zeg eens 'dankjewel' tegen elkaar. Dus dank jullie wel. Mam, bedankt! Dat ik leerde mijn weg te volgen, mijn waarheid te zoeken en het leven te omarmen. Alle moeders bedankt, heb een fijne Moederdag! Moge het zo zijn.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jou, God,
bron van mijn bestaan.
Jij bent het
tot wie ik steeds weer spreek vanuit mijn binnenste,
die mij steeds nieuw maakt,
zacht om te stromen en krachtig om te staan
in het leven.

Ik geloof in Jezus Christus
die mensen groot maakt, nodig heeft,
die ja zegt tegen mensen in vertwijfeling en angst,
die laat zien dat genezing en bevrijding mogelijk zijn,
die uitnodigt om ons hart te openen en ons leven te delen.

Ik geloof in de Geest van God
die mijn diepste zelf levend houdt,
het verlangen al het levende te ontmoeten,
die me kracht geeft te inspireren
en gevoel voor wat stroomt en licht geeft.

Ik geloof in een gemeenschap
waarin mensen het leven toevertrouwen
aan zichzelf, aan elkaar en aan Jou, Onnoembare.

Wat geschreven staat in het groene boek

Tafelgebed

Huib Oosterhuis / Antoine Oomen

Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt:
Jezus, kind uit Nazareth.



Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons dat wij U doen.
Licht ons op dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder menskind,

brood voor ieder kind van mensen,
vrede en een nieuwe wereld -
en de dood zal niet meer zijn.

Nodiging

Het ritueel van Breken en Delen drukt verlangen uit.

In deze gemeenschap drukken we dat uit in een afspraak door één gebaar: je houdt je hand op, je krijgt een stukje van dat ene brood dat zo groot is als het leven op aarde, en zo breekbaar.

En je besluit: ik ben van dat gebaar, liefdesgebaar, tegen de honger, tegen noodlot en willekeur – ik hoor bij dat verhaal over liefde als laatste waarheid.

En je zegt terwijl je je hand ophoudt en het brood ontvangt – met of zonder stemgeluid zeg je: Afsproken, Amen. Wat betekent: hier ben ik, kome wat komt. Iedereen hier aanwezig is uitgenodigd om deel te nemen.

Komt dan, want alles staat gereed.

Breken en delen van brood en wijn

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Scheur de wolken uiteen en kom.
Hier, nu, wees onze God, wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht,
niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.

Waar ben je nu?

Waar bleef je hartstocht?

Ben je niet meer die ene van toen?

(2x)

Gebed

Zijzelf was als de zee, maar zonder stormen.

Even blootshoofds en met een brede voet.

Rijzend en dalend op haar vloed,

als kleine vogels op haar schoot gezeten,

konden wij lange tijd haarzelf vergeten,

rustend en rondzien en behoed.



Haar stem was donker en wat hees
als schoven schelpjes langs elkander,
haar hand was warm en stroef als zand.
En altijd droeg zij om haar bruine hals
dezelfde ketting met een ronde maansteen,
waar in een neevlig blauw een kleine gele maan scheen.
Voorgoed doordrongen door haar kalm geruis
waren wij steeds op reis en altijd thuis.

Wees gegroet

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Slotlied

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde,
Uw wil geschiede.
Een wereld, met bomen tot in de hemel,
waar water, schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade.

waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd,
leg uw woord op ons hart,
breek het ijzer met handen,
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst kome wat komt.

Activiteiten en informatie



Zegenbede

De Levende zegene en behoede u.

De Levende doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en wees ons genadig.

Zegen ons en behoedt ons,
doe lichten over ons Uw aangezicht
en geef ons vrede.

