

## Dagthema: Droom Kind

### Overweging 28 mei 2017 – Marina Slot

Lector: Harry Maalman

*“... We kunnen heel veel zelf, maar toch niet alles,  
het is goed om je bewust te zijn van het feit  
dat je als mens niet alleen kan leven,  
dat je hulp nodig hebt.  
Dat is de intentie van Psalm 23 ...”*

#### Eerste lezing - Psalm 23

#### Tweede lezing - Droom Kind

#### Openingslied

*Coot van Doesburgh / Mel. Nu sijt wellecome*

Wees van harte welkom  
pasgeboren kind,  
zo kwetsbaar, klein en weerloos,  
zo teerbemind.  
Wees van harte welkom in een wereld diep  
verward,  
welkom in ons huis, ons leven, in ons hart.  
Kom in ons hart.

Wees van harte welkom  
kleine zonnestraal,  
zo'n levensgroot geschenk  
voor ons allemaal.  
Wees van harte welkom als een vaste  
zekerheid,  
blijk van pure liefde en vrede in de strijd.  
Kom in ons hart.

#### Opening

Wij zijn hier bij elkaar in liefde en  
verbondenheid met elkaar  
en met de Eeuwige die Liefde heet.  
We gaan in de voetsporen van Jezus van Nazareth  
die woorden van Liefde en genade spreekt en die vrede en recht doet aan mensen,  
Wij leven in de aanwezigheid van de Geest die ons troost en inspireert  
alle dagen van ons leven.  
Amen



## Lied:

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Boom, je stam was koud en bloot  
in de winter leek je dood  
komt de zomer vuur en vlam  
bloeien rozen aan je stam  
Mens, wat ben je dood en koud  
als je niet van mensen houdt  
zonder liefde vlam en vuur  
is je leven kort van duur  
Zonder lachen licht en lied  
zonder liefde gaat het niet  
mensen leeft toch en god-weet vind je liefde bij de vleet

## Welkom en inleiding

Lieve mensen,

Er is vreugde en verdriet vandaag, we hebben iemand van onze gemeenschap verloren, onze Ans Visser en er komt iemand bij in onze gemeenschap.

Segeer Minne Jan Boersma.

Straks zullen wij in deze viering tijd nemen om Ans gedenken en zal ik jullie ook meer vertellen over hoe deze week verder verloopt met haar afscheid en uitvaart.

We zijn bij elkaar om het doopfeest van Segeer Boersma te vieren. Die kleine man die jullie gezin compleet heeft gemaakt na de geboorte en het eerste opgroeien van Valentine. Welkom aan jullie als gezin, Baudyn, Holke en Valentine, aan familie en vrienden, aan de leden van de Duifgemeenschap of aan jij die zomaar eens langs komt hier. Je bent welkom om mee te zingen, te bidden, te overwegen en te vieren, en ook om te delen in ons mensenleven, het leven van alledag met haar mooie en minder mooie kanten.

We lezen Psalm 23 in de vrije vertaling van Huub Oosterhuis en we lezen het gedicht Droom kind van Paul van Vliet, omdat we Segeer toewensen dat hij mag dromen in en over zijn leven.

De tekst van Toon Hermans staat niet voor niks voor op het boekje.

En laat dat nu voor ons allemaal niet verkeerd zijn, beetje dromen, beetje zweven....

Ik wens ons een mooi uur toe.

## Kindertijd

Verhaal voor de jongsten.

## Doop van Segeer

### Inleiding

Het is zover, we gaan jullie tweede kindje dopen, Segeer. We gaan hem dopen met water, zout, olie en het licht. Oude tekenen die al eeuwenlang bij dit ritueel horen.

De doop in de Duif heeft als betekenis dat je naam genoemd wordt in onze kring, dat je bij naam en toenaam wordt gekend door de Eeuwige en haar mensen.

Het betekent dat je bij ons mag horen, bij de mensen in de Duif en bij die hele grote wereldgemeenschap van mensen van goede wil die geloven in een God die Liefde heet.

Segeer, Valentine, Baudyn en Holke, opa's en oma's, peetouders, tantes en ooms en alle kinderen mogen straks naar voren komen, neem je boekje mee en ga in een grote cirkel



achter en om Seger en Valentine, Baudyn en Holke heen staan zodat de mensen in de kerk ook wat kunnen zien.

En die kring om jullie heen, heeft jullie lief en is jullie tot steun bij jullie ouderschap. Want we weten allemaal dat het niet zomaar iets is, een kind te krijgen en verantwoordelijk te zijn voor zijn geestelijk en lichamelijk welzijn.

### **Peetouder Yvon vd Berg leest een gedicht voor Seger**

#### **Vragen aan de ouders**

Holke en Baudyn, willen jullie Seger die aan jullie goede zorgen is toevertrouwd in liefde begeleiden naar zijn volwassen leven?

Willen jullie hem de vrijheid en de ruimte geven om te dromen ?

Willen jullie hem laten kennismaken met de Ene God met de vele namen en met de weg die Jezus van Nazareth ons is voorgedaan?

Wat is daarop jullie antwoord?

Doop met water, zout, olie en licht/vuur

Seger Minne Jan, ik doop je

hier temidden van de gemeenschap

van mensen van goede wil die geloven

in de Liefde hier en overal ter wereld,

ik doop je in Naam van de Eeuwige

Vader en Moeder,

de Zoon en de Heilige Geest

Ik doop je met water, water is voor

ons mensen van levensbelang.

We kunnen niet zonder,

het reinigt en verkwikt ons.

We bestaan als mensen voor

een groot deel uit water.

Maar met dit water stroomt ook

de Liefde bij je binnen.

Ik doop je met een beetje zout op je tong,

Zout, ooit kostbaar goed,

een proefje van hoe je het zout der aarde mag zijn,

hoe je de wereld mag opschudden met je aanwezigheid.

Je komt in een gemeenschap van mensen

die geloven dat het anders kan in de wereld.

Doe je mee met hart en ziel?

Ik zalf je met mirre, omdat we de koning

te rijk zijn dat je er bent.

Ik zalf je voorhoofd om je denken te heiligen,

ik zalf je handen opdat ze liefde brengen en zegenrijk werk mogen doen in jouw omgeving.

Ik zalf je voeten opdat je wegen zult gaan die geluk en vrede brengen.



Ik geef je licht mee, opdat je weet hoe belangrijk het is om je levensweg letterlijk en figuurlijk te verlichten. Neem het mee en laat samen met je ouders anderen zien wat het verschil is tussen licht en duister. Laat je lach het leven verlichten. Holke-Hans, je vader zal het licht voor je aansteken aan de paaskaars. Opdat jullie weten dat je met elkaar elke keer weer licht kunt maken.

### Lied

*Huub Oosterhuis / Herman Rouw*

Om liefde gaan wij een leven,  
zeilen wij over de zee,  
vliegen wij langs de hemel,  
om liefde gaan wij een leven  
met licht en met donker mee.  
Vogeltje van de bergen  
wat zwoeg je dapper voort?  
Om wat ik uit de verte  
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,  
graven diep in de nacht,  
kruipen wij onder de hemel  
om liefde gaan wij een leven  
om weten en stille kracht.  
Mensje, één van de velen  
waar snelt je voetstap heen?  
Waar is te vinden dat ene,  
daar snellen mijn voeten heen.

Om iemand gaan wij een leven,  
wagen wij dood na dood,  
zwerfen de verste wegen  
om jou, op hoop van zegen,  
mijn liefde, mijn reisgenoot.  
Dalen van zwarte aarde,  
bergen van hemelsblauw,  
om alles ga ik dit leven  
om alles of niets met jou.

### 1e Lezing: Psalm 23

*Uit: '150 psalmen vrij' van Huub Oosterhuis*

*Een psalm van David*

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,  
hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.

Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.  
Breng mij naar bloeiende weiden  
doe mij liggen aan vlietend water  
dat mijn ziel op adem komt  
dat ik de rechte sporen weer kan gaan, achter jou aan.



## Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Liefde heeft geen longen maar zij ademhaalt en zingt  
en wat zij heeft gezongen klimt over steile hoogten. (2x)

Korte, lange, vlagen kussen,  
zwermen zoenen noem je liefde  
dat betonnen knoesten, twijgen, groen blad,  
rooie wangen krijgen.  
Maar ook harde noten kraken, stenen slijpen tot zij zingen,  
stenen kloven tot zij stromen.  
Maar ook cederhoven planten,  
rozenperken in woestijnen noem je liefde.  
Maar ook blinde ogen wenken, doden drenken noem ik liefde,  
en de zon, met al zijn felle zachte stralen,  
vuursteen tussen diamanten.

Liefde heeft niet één paar handen, geen paar voeten,  
maar zij treedt je tot je wijn bent,  
maar zij kneedt je voor elkaar tot daag'lijks brood.  
Liefde heeft geen hart, geen schoot,  
maar je wordt uit haar geboren tot je dood. (2x)

## 2e Lezing: Droom Kind

Paul van Vliet

Droom kind  
Droom maar weg op de wind  
Want jou wacht nog een leven vol zorgen  
Droom kind  
Droom maar weg op de wind  
Maar geloof in het wonder van morgen

Als het najaar is gekomen  
En het groen heeft meegenomen  
Is dat niet voor lang  
Als de natte kale takken  
In de winterstormen knakken  
Wees dan niet bang  
Onontkoombaar zijn de grote dingen  
De seizoenen laten zich niet dwingen  
En het jaar dat gaat  
In vaste regelmaat  
Zijn eigen gang

Niemand is ooit in zijn leven  
Zonder tegenslag gebleven  
Of tegenwind  
Niet je dromen die bedriegen  
Maar de grote mensen liegen  
Uit angst, mijn kind



Ook de dappersten zijn weggedoken  
Ook het sterkste hart is soms gebroken  
Want ons levenslied  
Is vol verdriet m'n kind  
Maar de liefde wint

Droom kind  
Droom, kind, maar weg op de wind  
Ook al wacht jou een leven vol zorgen  
Droom kind en bij al wat je vindt  
Geloof in het wonder van morgen  
Want jij bent een wonderkind

### **Overweging**

Droom, kind, droom maar, kind...

Wat heb jij gedroomd als kind? Dat is voor de meesten van ons lang geleden, maar toch weet je nog wel wat op te diepen.

Misschien wel dat je een broertje of zusje zou krijgen. Of dat je samen met je vader of je moeder iets heel leuks zou gaan doen, zonder al die anderen.

Iets speciaal voor jou, met jou....

Of misschien heb je wel gedroomd dat jullie juist samen iets zouden gaan doen, een reis maken, op vakantie met elkaar. Of je droomde dat je nu eindelijk eens naar school mocht, dat je er bij zou gaan horen, bij die grote mensenwereld.

Of je droomde dat dat leuke meisje je vriendin wilde zijn.

En later droomde je van een bijzondere baan, reisleidster of dokter, of stewardess, of zuster in het ziekenhuis, of toneelspeler...

### **Gevoed door het leven**

En als je er even bij stil staat, dan weet je het.

Al die mooie dromen van ons, zijn gevoed door het leven, door onze ontmoetingen met mensen, door de verhalen die we thuis of op school horen.

Daarom vind ik het zo mooi dat jullie, Baudyn en Holke je kinderen - zo klein als ze zijn - bewust meenemen op vakantie niet alleen naar Vlieland en Sicilië maar ook naar Senegal.

Om te laten zien dat er in de wereld ook donkere mensen zijn die op blote voeten over de markt lopen. Dat zij andere dingen doen en op een andere manier leven dan de mensen in Europa. Dat er kinderen zijn die minder bedeeld zijn als onze kinderen, dat je ziet dat er kinderen zonder wisselgeld zijn, dat speelgoed ook een paar stukje hout, een leeg colablikje of een paar touwtjes kunnen zijn en dat je overal wat van kunt maken.

Want dat kan hen andere dromen geven dan daarvoor... Misschien worden Seger en Valentine wel wereldreiziger, bioloog of cultureel antropoloog...

Want natuurlijk hebben jullie óók je dromen over je kinderen. Je hoopt dat ze hun dromen naleven, dat ze zijn, wie ze willen zijn, vrij en onbevreesd.

'Wees niet bang' zegt het gedicht, en dat is zo heerlijk van deze leeftijd, ze kijken zo prachtig blij en onverschrokken de wereld in.

En gelukkig als er iets is waar je echt van schrikt, zijn er altijd die liefdevolle armen van je vader en je moeder of andere lieve mensen om je heen die je opnemen en je koesteren en troosten.



### *Behoed en beschermd*

En natuurlijk wil je eigenlijk alleen maar het beste en het mooiste voor jouw kind. Dat het die kleintjes aan niets ontbreekt, dat zij behoed en beschermd worden voor het geweld van de wereld dat nu deze week óók al kinderen heeft getroffen.

Je wilt heel graag, dat er naast gezonde uitdaging, veiligheid is en geborgenheid in het leven van jou en je kinderen.

Je wilt wel een herder die hen en jou zelf laat rusten, die hen leidt langs veilige paden.

Ook al twijfel je daar ook wel aan: Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken?

Want dat hoort bij ons levensgevoel, dat we niet meer alles geloven, dat we niet naïef zijn.

Maar we hebben net zoals de psalmdichter onze verlangens en dromen en het is goed om die uit te spreken. Want soms snak je er naar dat je ziel op adem komt, dat je rust vind in de hectiek van het moderne leven.

Dat je tijd vind om te dromen, om te dansen, om te zingen, om muziek te luisteren, om stil te zijn en bij jezelf te komen.

Om weer te weten wie je eigenlijk bent en wilt zijn.

### *Leren omgaan met kwetsbaarheid*

We kunnen heel veel zelf, maar toch niet alles, het is goed om je bewust te zijn van het feit dat je als mens niet alleen kan leven, dat je hulp nodig hebt.

Dat is de intentie van Psalm 23 en als je dat ook aan jezelf en aan je kinderen mee durft te geven, weten ze wat kwetsbaarheid is en leren ermee om te gaan.

Ik wens ons toe dat onze ziel tot rust mag komen en dat we mogen blijven geloven in die herder die ons nieuwe kracht geeft en begeleidt op wegen naar het goede en het mooie!

Moge het zo zijn.

## **Pianospel**

### **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in een wereld vol liefde,

een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is.

Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens -  
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.

Ik geloof in zijn opdracht:

heb je naaste lief en probeer dat waar te maken.

Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.

En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht

en zijn licht over ieder van ons laat schijnen.

Amen.



## **Intenties en wensen voor Seger die o.a. werden opgeschreven tijdens de liturgievergadering en in het groene boek**

Lieve Seger,  
Geef de wereld een beetje kleur,  
Want dat heeft ze nodig.  
Ik wens je geloof, hoop en liefde.

Seger, het ontbreekt jou aan niets. Later krijg je misschien tegenwind, maar geloof me:  
iedere dag, ook morgen, kan het wonder gebeuren. Je droom kan uitkomen, vroeg of laat.  
Liefde overwint.

Steeds weer nieuw leven  
Komt op dees'aard!  
Heerlijk de kansen en mogelijkheden,  
Ook voor jou Seger!

Lieve Seger,  
Ik wens je de allermooiste dromen in je leven en ik hoop dat ze allemaal mogen uitkomen.

Lieve Seger,  
Een wondermooie dag vandaag voor je doopfeest.  
Ik hoop van harte dat je deze dag later zal herinneren en dat je daar dan ook aan terugdenkt  
als een wonderdag voor een wonderkind.  
Het ga je goed in het leven met muziek, dans en zang.

Ik wens dat je gezond mag zijn.  
Veel vrienden en mooie reizen maken.  
En dat je zelfstandig mag zijn.

Seger, Ik wens voor jou een leven.  
Vol dromen, waar je vol overgave  
Achteraan jaagt.  
Dat je ze soms waar zal maken en soms misschien ook niet.  
Zolang je droomt, leef je volop en zolang je leeft mag je dromen.  
Van alles wat je maar wilt.

Koester je dromen  
Voel je geborgen  
Laat je stem horen  
Hou vast aan je idealen  
Leef je leven

Lief kind,  
Ik wens je veel liefde en genegenheid toe in jezelf en in je omgeving.  
En vertrouwen in de toekomst.





## Afkondiging overlijden Ans Visser

In de nacht van dinsdag 23 mei op woensdag 24 mei overleed onze Ans Visser. Geboren op 19 november 1939, vrouw van Ton Visser, moeder van Sylvia en Ingeborg, schoonmoeder, oma, vriendin.

Als één van de eerste lekenvoorgangers was Ans van grote betekenis voor het tot stand komen en de ontwikkeling van onze oecumenische basisgemeente.

Ans leidde jarenlang de wekelijkse liturgievergadering waarin de voorganger en overige deelnemers de lezingen uit Oude & Nieuwe Testament, maar ook hedendaagse literatuur, bespreken, van commentaar voorzien en de vieringen op zondag samenstellen. Ans hield dit vol totdat zij wegens haar verslechterende gezondheid deze taak moest neerleggen. Dit zeer tot haar verdriet.

Op woensdagavond 31 mei van 19.00 u-20.00 u is er n uitvaartcentrum Bouwens in Amstelveen gelegenheid om afscheid te nemen. Volgende week op 3 juni om 11.00 u is er in haar geliefde 'De Duif' de uitvaartplechtigheid geleid door Harris Brautigam en daarna is er om de familie te condoleren. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de Rk begraafplaats Buitenveldert.

We hebben Ans leren kennen als een vrolijke, actieve, inspirerende vrouw, vriendin en voorganger met en bijzondere droge humor. Wat hebben we gelachen met elkaar. We hebben genoten van haar aanwezigheid in de Duif en ook al gingen laatste jaren het leven niet gemakkelijk meer en heb jij Ton haar jaren begeleid omdat ze zelf niet meer kon. Toch herinneren wij haar vandaag in haar gezonde jaren, een bijzondere vrouw is van ons heengegaan staat boven de rouwkaart, en dat was ze.

## Tafellied

*Huib Oosterhuis / Antoine Oomen*

Scheur de wolken uiteen en kom.  
Hier, nu, wees onze God, wie anders?  
Niemand anders heeft ons gezocht,  
niemand anders heeft zo geroepen  
als een verliefde: dit is mijn lichaam,  
open mij, eet mij, hier is mijn hart,  
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen  
en ons hart draaide om, en hoorde.  
Waar ben je nu?  
Waar bleef je hartstocht?  
Ben je niet meer die ene van toen? (2x)

## Uitnodiging

Om ons te herinneren aan het feit dat we samen op weg en onderweg zijn  
en dat we elkaar willen helpen en steunen, waar dat kan,  
hebben we hier in de Duif een maaltijd, het breken en delen.  
Ieder van ons krijgt straks een stukje matze en dat mag je in de wijn dopen.  
Jezus van Nazareth, de goddelijke mens die zich ook heeft laten dopen,  
die mens geworden is onder de mensen,  
de mens die ons een voorbeeld is,  
heeft ons laten zien dat het mogelijk is om steeds te kiezen voor leven in liefde en licht.  
Hij ging ook dikwijls eten met zijn vrienden



en met ieder mens die op zijn pad kwam.  
Hij gaf ons het teken, het ritueel van brood en wijn, tekenen van leven en van samen.  
Want samen eten verbindt, je deelt eten en drinken  
en je weet dat er hier voor ieder genoeg is.  
Iedereen is van gelijke waarde, iedereen wie je ook bent, hoe je je ook voelt soms,  
voor God is iedereen gelijk.  
Alles staat klaar voor jou en voor jou, en voor jou en voor jou...

## **Breken en delen van brood en wijn**

### **Lied**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Voordat ik bomen zag,  
de hazelaar in bloei, in kou,  
de steeneik, de kastanje,  
zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep,  
haar spiegel, tij en tegentij,  
de poolster, de windstilte,  
riep jij mij.

Ik kocht een fluit, ik floot  
een sluier om je heen van vuur,  
een lichaam meer,  
tegen de lange duur.

Als ik ooit komen zou  
waar bronnen zijn, bauxiet,  
een paar gewiekster woorden dan dit:  
ben jij daar?

Mijn zusje, mijn geliefde,  
mijn verre vriend mijn hart is aan.  
Mijn naastetje, wat heb ik jou,  
wat heb jij mij gedaan?

Voordat ik bomen zag,  
de hazelaar in bloei, in kou,  
de steeneik, de kastanje,  
zag ik jou.

### **Slotgedachte**

*Oorspr. 'Allow Yourself' by Catherine Pulsifer, ©2009*

Sta jezelf toe te dromen,  
En als je dat doet, droom groots  
Sta jezelf toe om te leren  
En als je leert, leer dan zoveel mogelijk

pag. 10



Sta jezelf toe om te lachen  
En als je dat doet, deel dan jouw lach  
Sta jezelf toe om doelen te stellen  
En als je dat doet, beloon jezelf dan gaandeweg

Sta jezelf toe vasthoudend te zijn  
En als je dat doet, dan merk je dat je zal slagen  
Sta jezelf toe om in jezelf te geloven  
En als je dat doet, dan vind je zelfvertrouwen

Sta jezelf toe om een helpende hand te bieden  
En wanneer je dat doet, dan zal ook jou een hand worden toegereikt  
Sta jezelf toe te ontspannen  
En als je dat doet, dan zal je nieuwe ideeën vinden.

Sta jezelf liefde toe  
En als je dat doet, vind je daar liefde voor terug  
Sta jezelf toe gelukkig zijn  
En wanneer je dat doet, dan beïnvloed je anderen om je heen.

Sta jezelf toe om positief te zijn  
En wanneer je het doet, dan zal het leven makkelijker worden

### **Gebed: Het Rijk der Hemelen**

*Liselore Gerritsen*

Onze Vader die in de hemel zijt  
geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,  
een koninkrijk dat mijn huis is,  
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook.  
Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,  
waar de wind in de bomen  
en het vuur in huis  
vergeving van alle schuld is,  
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde  
dat zonder mij braak zou liggen;  
een plek die mij niet in verzoeking leidt;  
die mij verlost van angst.

### **Activiteiten en informatie voor de komende periode**

#### **Slotlied**

*Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal*

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte.  
En als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht.



## **Zegen voor jou**

Droom de wereld open.  
Zing tegen beter weten in.  
Zing en droom van de mens  
die je mag zijn in Zijn Naam.

Gezegend is je hand  
die uitreikt naar de ander.

Gezegend je woorden  
die de ander gelukwensen.

Gezegend je voeten  
op weg naar de ander  
op weg naar liefde en licht  
en naar recht en vrede.

Amen

