

Dagthema: Boodschappers online

Overweging 18 juni 2017 – Jan Meijer

Lector: Thea van Deijl

“... Mooi om te constateren dat de huidige kerkelijke wereldleiders gezamenlijk hun boodschap willen uitbrengen om daarmee de politiek en de publieke opinie te beïnvloeden. Jesaja en Zacharia probeerden dat destijds ook met hun berichtgeving en acties ...”

Eerste lezing - Jesaja 29:17-21

Tweede lezing - Zacharia 11

Derde lezing - Prediker 8:7-9

Vierde lezing - Tessalonicenzen 5:19-22

Opening

Aan het begin van deze viering mogen wij ons herinneren de belofte die Jezus deed:

Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.

Wij zijn hier met bijeengekomen om de nabijheid te zoeken van de Eeuwige en van elkaar.

Mogen wij deze ochtend de Onnoembare ervaren.

Lied *Jan van Opbergen / J.W.v.d.Velde*

Vervul dit huis met hart en geest, met aandacht voor de kleinen.

Dat al wie hier naar binnen gaat hem noemen zal de Zijnen.

Wees kracht en troost voor jong en oud, dat niemand hoeft te vrezen als hij zich inzet voor jouw rijk, want dood heet daar 'verrezen'.



Ontwaak, ontspring, zoek kans in ons
tot in de diepst ontriefde.
Vervul je grootste wens aan ons,
wordt onverdeelde liefde.

Wees hier opnieuw verbeeldingskracht,
geef taal en toon aan dromen.
Geef stem aan wat verborgen bleef,
laat hier jouw rijk maar komen

Welkom en inleiding

Een hele goede morgen en welkom bij deze viering in de Duif. Hier ben je en blijf je altijd welkom. Hoe vaak je hier ook komt, wat je achtergrond ook is en waar je vandaan komt. Iedere week komen we hier bij elkaar in onze zoektocht naar elkaar en de overeenkomsten in ons geloof. In de hoop elkaar te begrijpen en onze verschillen die er zijn te accepteren. Welkom in deze mooie ruimte en welkom bij deze viering.

In het leesrooster stond een tekst van Jesaja de profeet. Dat zette mij op het spoor van profeten. In de Bijbelse betekenis boodschappers van God. In algemene zin is iedere profeet een boodschapper, maar niet iedere boodschapper is een profeet. Voor deze viering lezen we van vier boodschappers uit de Bijbel. Twee profetieën (uit Jesaja en Zacharias) en twee boodschappen (Van Prediker en Paulus).

Bij de voorbereiding voor deze viering werd opgemerkt dat er niets nieuws onder de zon is. Berichten die elkaar tegenspreken en aanmoedigingen op dat te onderzoeken. Dat sluit aan bij een opmerking die ik een las dat je de bijbel niet goed leest als je die niet naar het heden kunt vertalen.

En zo kwam ik bij de boodschappers van deze tijd bij de boodschappers online. In een soms virtuele realiteit zoals op de foto wordt weergegeven. Ook hedendaagse profeten en boodschappers spreken elkaar net zo makkelijk tegen. Wetenschappelijk of niet. Spiritueel of religieus. Onmenselijk of humanitair. Wel of niet aangevuld met fake nieuws. Zoek het maar uit met die BOODSCHAPPERS ONLINE. Maar... er gebeuren ook mooie dingen. Daags na de samenstelling van mijn boekje kwamen er op U tube elf boodschappers van grote en wereldse spirituele en religieuze stromingen online in één filmpje van het Elijah Interfaith Institute van drie minuten en twee seconden met als centraal thema: "[Make friends across religions](#)". "Maak vrienden dwars door geloven heen". Bij deze viering kan ik niet zeggen; het was alsof de duivel er mee speelde" en dat doe ik dus maar niet. En noem ik het een wonder. Dit gaf me een blij gevoel en in mijn overweging ga ik verder in op het feit dat er wereldwijd een poging wordt gedaan om hetzelfde te doen wat ook bij ons in de Duif wordt nagestreefd. Welkom als vriend. Een boodschap online. Een citaat van AMMA van de Grote Ziel van de Omhelzing geef ik vast mee:" Dat de universele vriendschap werkelijkheid mag worden". Een mooi boodschapper online.

Thea die met mij mee voorgaat en ik wensen ons een liefdevolle viering.



Gebed om openheid

Eeuwige en Barmhartige,
voor uw aangezicht ontmoeten wij elkaar
in de gesprekken over het Boek.
De woorden die ons nagelaten zijn om mee te stoeien,
mee te leven, mee te worstelen.
Geef ons een open hart en open ogen
voor de werkelijkheid van onze naaste.

Neem de angst voor de vreemde,
het onbekende van ons weg.
Laat uw licht schijnen over goede en heilige woorden
die al eeuwenlang mensen de weg hebben gewezen op hun levenspad.

Wees bij ons in woord en geest.
Amen.

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

1.koor 2.allen

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Eerste lezing: Jesaja 29:17-21

Nog even, en dan wordt alles anders. Dan zullen er weer bomen groeien op de Libanon-bergen. En ook de berg Carmel zal weer prachtige bossen hebben. Op die dag kunnen dove mensen horen. Ze zullen horen hoe iemand voorleest uit een boek. En voor blinde mensen is het dan niet meer donker. Zij zullen dan kunnen zien. Mensen die het moeilijk hebben, zullen weer blij zijn met de Heer. Zij zullen juichen voor de heilige God van Israël. Op die dag hebben onderdrukkers geen macht meer. Dan is het afgelopen met brutale heersers, en met alle mensen die kwaad willen doen. Dan is het afgelopen met iedereen die eerlijke mensen beschuldigt. Dan is het afgelopen met iedereen die goede rechters wegstuurt!

Tweede lezing: Zacharia 11

Een lied over verwoesting

Libanon-bergen, het vuur komt er aan! Houd de vlammen niet tegen, laat je cederbomen verbranden. Huil maar, hoge cipressen want de ceders zijn gevallen, die geweldige bomen zijn verwoest. Huil maar, eiken in Basan, want de bossen op de Libanon-bergen zijn verdwenen. De herders huilen en klagen, want er is geen gras meer voor hun schapen. De sterke leeuwen brullen, want ze kunnen nergens meer schuilen, de bomen en struiken bij de Jordaan zijn verwoest.



Derde lezing: Prediker 8:7-9

Niemand kan in de toekomst kijken.

De mensen hebben veel zorgen. Niemand weet wat er in de toekomst zal gebeuren. Niemand kan vertellen hoe het dan zal zijn. Geen mens kan bepalen hoe lang hij zal leven. Of wanneer hij zal sterven. Niemand kan vluchten voor de dood. En als je in de macht bent van het kwaad, zal je zeker sterven. Ik heb dat allemaal gezien, en ik heb nagedacht over alles wat er op aarde gebeurt. Ik heb gezien hoe mensen soms hun macht gebruiken om andere mensen kwaad te doen

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been,
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren.
O toekomst, laat niet af.

Vierde lezing: Tessalonicenzen 5:19-22

Houdt het werk van Gods geest niet tegen. Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt luister dan goed. Onderzoek alle dingen, en kijk of iets goed of slecht is. Ga dan verder met het goede en houdt je niet bezig met het slechte.

Overweging

“Ga dan verder met het goede en houdt je niet bezig met het slechte” Dat schrijft Paulus. Een boodschap aan de gemeente in Thessaloniki. Nog ouderwets met een brief die ongetwijfeld een tijd onderweg was. Er was goed over nagedacht, met de hand geschreven en meegegeven aan een koerier. En bijna twee duizend jaar later nog te lezen en nog actueel. Wat gaat er dan mis met het onderzoeken en de drang van de huidige boodschappers (de media) om veel bezig te zijn met het slechte. In woord en beeld. Direct en online. Minder tijd om na te denken, want stel je voor je bent later online dan de concurrent. En vooral als er wat gebeurt en je mist ook nog dat er sprake is van terrorisme. De angst wordt gevoed en het terugdraaien van verkeerde boodschappen verkozen boven het echt uitzoeken van de feitelijke aard van de gebeurtenissen. Het vertellen van het ergste wordt sneller geloofd en

een negatieve profetie komt sneller binnen dan een positieve en getuigend van optimistische.

Aanslagen, ongelukken en rampen

Wij kunnen daar, in wat er op ons afkomt niet veel aan veranderen. Maar het voordeel van boodschappers online is dat jezelf kunt kiezen naar wie je wilt zoeken. Ongevraagd krijg je al genoeg op je bord. We zullen dus zelf meer ons best moeten doen om op zoek te gaan naar boodschappers online die het goede bewaken en bewaren. Dat wil niet zeggen dat je je ogen sluit voor de ellende in de wereld maar vooral bij tegenstrijdige berichtgeving meer tijd moet besteden om het echt te onderzoeken. Alles wat nu aan aanslagen, ongelukken en rampen gebeurt wordt getoetst aan terrorisme, etnische achtergrond en religie. Indrukken zijn snel gemaakt en voorzien van een eenvoudig etiket. Op naar het volgende En natuurlijk weten we allemaal dat er ook mooie boodschappen online te melden zijn. Maar op de één of andere manier is dat toch moeizamer en langzamer qua verspreiding van berichtgeving en misschien ook minder concurrerend voor de snelle media. Het kost mij ook moeite, terwijl ik toch steeds probeer het positieve te ontdekken.

Make Friends Across religions

Deze week hoorde ik op radio 1 een interview met het Nederlandse reclamebureau LEMZ dat samen met het *Elijah Interfaith Institute* een wereldwijde campagne op *YouTube* waren gestart. *Make Friends Across religions*. Met het motto: "Sluit vriendschap over religies heen". In het bestuur van het instituut zitten 70 religieuze leiders en 14 daarvan wilden hun medewerking verlenen. Patriarch, Paus, Ayatollah, Rabbi, Sikh, Tamil, Aartsbischop, Lama, Mahatma van over de hele wereld spreken hun boodschap over vriendschap uit. Terwijl ik deze overweging voorbereid, lees ik nog eens alle teksten in dit boekje door en lees: "Open je, zachtheid, inzicht, toekomst, geloof, hoop, delen, een zee van dromen, liefde, samen, steun de vrede en vriendschap."

Gezamenlijke boodschap

Mooi om bij mezelf te constateren dat ik door zo'n boodschap zelf ook gericht op zoek ga. Mooi om te constateren dat de huidige kerkelijke wereldleiders gezamenlijk hun boodschap willen uitbrengen om daarmee de politiek en de publieke opinie te beïnvloeden. Jesaja en Zacharia probeerden dat destijds ook met hun berichtgeving en acties. Prediker deed dat met zijn bespiegelingen en Paulus in navolging van Jezus. Op zoek naar het goede. Zoals Geloof, hoop, Liefde en vriendschap.

De uitleg voor vriendschap in de woordenboeken is: "Een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen, waarbij het geslacht geen rol speelt. Ik wil dat graag uitbreiden op zijn Duifs: "Vriendschap is een nauwe relatie tussen mensen ongeacht het geslacht, wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je achtergrond ook is en wat je geloof of overtuiging ook is".

En het voelt goed om aan iedereen te vragen om naar *YouTube* te gaan en te kijken naar *Make Friends across religion*. Onderzoek het en behoud het goede. Of zoals de Ayatollah uitsprak: "Maak vrienden met volgelingen van alle religies"

Boodschappers online, hang niet op maar blijf aan de lijn.

Moge het zo zijn.

Pianomuziek



Geloofsbelijdenis

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,
in de taal van wapens, in de macht van de machtigen.
Maar ik wil geloven in het recht van de mens,
in de open hand, in de macht der geweldloosheid.

Ik zal niet geloven in ras of rijkdom,
in voorrechten, in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,
dat de orde van het onrecht wanorde is.

Ik zal niet geloven dat ik verdrukking daar kan
bestrijden als ik onrecht hier laat bestaan.
Maar ik wil geloven dat recht één is, hier én daar,
dat ik niet vrij ben zolang er nog één mens slaaf is.

Ik zal niet geloven dat de liefde een begoocheling is,
vriendschap onbetrouwbaar en alle woorden leugens.
Maar ik wil geloven in de liefde die alles verdraagt,
in de weg van mens tot mens,
in een woord dat zegt wat het zegt.

Ik zal niet geloven dat honger en oorlog onvermijdelijk
zijn en de vrede onbereikbaar.
Maar ik wil geloven in de kleine daad,
in de schijnbaar machteloze liefde in de vrede op aarde.

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is,
dat de dood het einde zal zijn,
maar ik durf te geloven altijd en ondanks alles,
in de nieuwe mens, in Gods eigen droom:
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid
zal wonen.
Amen.

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafellied

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen
van hier en overal, aarde en hemel,
deze seconde der uren, der eeuwen,
zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden,
deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken,
dat onze boeien geslaakt,
onze honger gestild,
dat niet de dood op ons valt.



Moge het licht van de morgen
over ons opgaan, nieuw alle dagen.

Moge de kracht in ons varen
van Jezus uw dienstknecht uw kind.
Dat ons voor ogen staat hij door u geroepen,
bestemd en bezielde om in ons midden,
eens en voorgoed,
te zijn uw woord uw voorbeeldmens,
aldoende liefde, recht –
brood uit de hemel, water uit de rots,
wijnstok wereldwijd vertakt –

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduwt,
liefde sterker dan de dood.

Die mens gedenken wij
als een van ons, als een met u.
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat hij leven zal in ons
uit kracht van u.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood en liefde is genoeg voor allen.
Kom bevrijden wees genadig,
ere zij u in den hoge,
diep in ons midden,
vrede op aarde,
kome wat komt.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
een vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen harts slag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer,
tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe -
een zee van dromen gaat in mij tekeer.



Gebed om de sjaloom

Wij zien uit naar een wereld
waarin samen geleefd en geleden wordt,
waarin mensen mensen tot steun zijn
en elkaar niet naar het leven staan.

Wij zien uit naar een tijd
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,
overal waar nu nog haat en ideologieën heersen.

Wij zien ernaar uit omdat het ons beloofd is,
de sjaloom, het goede leven op aarde
en wij gaan gelovend op deze belofte in.

Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn
en mag ons verlangen en onze inzet
ten goede komen aan allen die in nood zijn.

Onze Vader

Onze Vader,
al zolang onderweg
van de hemel naar de aarde,
Uw Naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man;
Uw Naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw rijk
door allen die veranderd zijn
in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden zoveel inzicht
dat wij weten wat ons werkelijk
tot vrede en toekomst brengt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden
in zoveel mensen,
zoveel eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding



tot macht en geweld,
maar verlos ons vandaag nog
van één wereld voor enkelen
en open die wereld
van God en mens met allen. Amen.
Activiteiten en informatie

Slotlied

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Op mijn levenslange reizen
twijfel, donker achtervolgt mij.
Liefde, blind, holt voor mij uit,
zing ik steeds op and're wijzen
over wie ik niet kan spreken,
zing ik: "ooit, mijn hart te breken,
ooit mijn hart voor jou te breken".

Opgereisd, pas halverwege,
met een keel kapot gezongen,
met een hart voor wie gebroken,
kruip ik onder doornenstruiken,
druk mijn ogen in de aarde,
smee dat nu het eind zal komen,
smee de dood, dat hij zal komen.

mmm... spoorloos trok voorbij de twijfel,
waar ik lag. De liefde keerde,
zag mij, bracht mij drank en spijs,
deed mij opstaan uit de dood.
Nog een leven zal ik reizen.
Nooit meer zonder reisgenoot.

Zegenbede

Droom de hemel open,
zing tegen het beter weten in,
zing en droom van de mens die jij zijn mag.
Gezegend je hand die goed doet.
Gezegend je mond die geluk wenst.
Gezegend je voet op de weg naar recht en vrede.
In de wereld en in jezelf.



Grieks Orthodoxe kerk - Oecumenisch Patriarch Bartolomeus

Wij zijn geroepen om elkaar diep in de ogen te kijken om de schoonheid van god te ontdekken in ieder mens.

Arabisch Islamiten - Ayatolla Sayyid Fadhel Al Milani

Wordt vrienden met volgelingen van alle geloven.

Rooms katholieken - Paus Franciscus

Vriendschap is belangrijk omdat mijn religieuze leven rijker werd met zijn verklaringen. Zoveel rijker. En ik veronderstel dat hetzelfde gebeurde met hem.

Argentijnse Joden - Rabbi Abraham Skorka

Door onze religieuze roeping vonden wij elkaar.

Sikhs - Bai Sahib Mohinder Singh

Het maakt niet uit aan welke kant je de berg beklimt. We zouden elkaar moeten helpen. Zodat we allemaal op dezelfde plek komen. Er is behoefte bij mensen om vrienden te worden.

Islam Egypte - Grand Muffi Shawki Allam

En richt je niet op- of zoek niet naar- verschillen tussen religieuze groepen.

Boedhisme Tibet - Dalai Lama

Persoonlijk contact. Persoonlijke vriendschap. Zodat we op een intenser niveau ervaringen kunnen uitwisselen.

Art of living. Human Values - Sri Sri Ravi Shankar

Eer andere religies zoals je jouw eigen religie eerbiedigt.

Islam Amerika - Ayatollah Sayyid Hassan Al-Kwazini

We hebben als mens de behoefte een ander te leren kennen. Alleen al om de overeenkomsten te ontdekken.

Lutherse kerk Zweden - Arch Bishop Antje Jackelen

Vriendschap start en proces waarbij vooroordelen verdwijnen, nieuwe inzichten ontstaan en waar in de basis hoop wordt geboren.

Anglicaanse kerk - Archbishop Justin Wellby

Het is niet ingewikkeld. Ik wil tegen iedereen zeggen: "Begin met delen wat we allemaal kunnen delen en dat is genieten van het contact met elkaar". **Britse Joden**

Chief Rabbi Jonathan Sachs

Een van de wonderlijke dingen, om met hele andere mensen dan jij, tijd door te brengen, is om te ontdekken hoeveel je overeenkomt met de andere mens. Dezelfde angsten, dezelfde hoop, dezelfde zorgen.

Boeddhisme Tibet - Ven Kandro Rinpoche

Ik hou het eenvoudig. Het is waarschijnlijk de tijd om minder te praten en om meer te luisteren.

Mahatma. Grote ziel van de omhelzing - Mata Amritanadamayi (Amma)

Mag de Universele vriendschap werkelijkheid worden. Embrace the world.

