

Dagthema: De Bron

Overweging 6 augustus 2017 – Marina Slot, uitgesproken door **Marc v.d. Giessen**

Marina moest afzeggen wegens ziekte. Marc naam deze viering van haar over.
Lector: Natalie Coenradi

*“... Bepaalde plekken op deze wereld kunnen je zo gelukkig maken,
zijn een bron van energie en vreugde.
Voor mij is het fietsen op de grachten,
voor een ander het Thijssenpark in Amstelveen
of de binnenplaats van het huis waar de bramen nu al rijp zijn
omdat ze op zo’n beschutte plaats zijn gegroeid,
of zingen in het koor ‘The Voice Company’ bij die bevlogen Robert en je maten,
of hier in de Duif, waar je je weer kunt opladen en gevoed wordt ...”*

Eerste lezing: Genesis 29: 9-14a

Tweede lezing: Gedicht ‘Bron van leven’

Opening

Open je hart voor de klanken van liefde en licht,
voor de woorden van genade en vergeving.
Kom hier binnen bij jezelf en bij je Bron,
die altijd in je is.
En houd hoop en vertrouwen in je hart,
want je loopt nooit alleen door het leven.

**The Voice Company zingt:
‘You never walk alone’**

Welkom en inleiding

Welkom in de Duif, welkom als je hier vaker komt, welkom als je hier voor het eerst bent, want dit is een huis van God en mensen, waar iedereen thuis mag komen. Vandaag vervang ik Marina Slot. Zij is door griep geveld, en daarom ben ik ingesprongen.

Welkom aan Robert Bakker en de leden van het koor The Voice Company. Fijn dat jullie in deze mooie zomerserie vandaag ons muzikaal vergasten op jullie heerlijke zang.



We zijn begonnen met het prachtige clublied van Feyenoord, 'You never walk alone' en dat in een week dat we met grote trots onze voetbalvrouwen hebben zien stralen in het EK.

Wat een blijdschap en plezier roept dat bij mensen op en wat een verbinding, we kunnen weer trots zijn op onze sporters, ze doen gewoon, verdienen niet exorbitant veel en zijn ook echt enthousiast over hun spel en het winnen.

Wonderlijk dat het volgende lied van de Voice Company "We are the World, we are the champion" is... Ook al moeten ze vanavond nog op, toch ligt een kampioenschap binnen voetbereik.

We kennen nog meer trots, gisteren The Pride in Amsterdam, mensen van allerlei geaardheid die uitkomen voor hun trots om te zijn wie je bent. En ondanks het feit dat het soms meer een gezellig dagje uit lijkt voor mensen uit het gehele land, toch weet ik uit eigen ervaring dat als je zó bent, dit soort dagen, een bron zijn van moed en kracht en zelfacceptatie.

We lezen vandaag het liefdesverhaal van Jacob en Rachel, hun eerste ontmoeting en een wat krom gedichtje. Geniet van dit uur, laad je op en voel je straks ook trots en de kampioen als het volgende lied voor je wordt gezongen.

The Voice Company zingt: 'We are the world'

1e lezing: Genesis 29: 9-14a

Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader; zij was herderin. Zodra Jakob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Daarna kuste hij Rachel, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Zodra hij Rachel had verteld dat hij familie van haar vader was, een zoon van Rebekka, rende ze naar haar vader en vertelde het hem.

Nauwelijks had Laban het nieuws over Jakob, de zoon van zijn zuster, gehoord of hij snelde hem tegemoet, omhelsde hem, kuste hem hartelijk en nam hem mee naar zijn huis. Daar vertelde Jakob zijn hele geschiedenis aan Laban. 'Het is duidelijk,' zei Laban, 'dat je familie van me bent!'

The Voice Company zingt: You raise me up



2e Lezing: Gedicht Bron van Leven

Ik ken een plekje in het bos
waar de hemel tot de aarde reikt.
Je kan er dansen in de zon,
het is mijn kleine koninkrijk

Waar dag en dauw elkaar beminnen,
waar vogels met hun eerste lied
in vreugde samen zingen,
de horizon hen warmte biedt

Waar zwanen roerloos glijden
op het meer met enkel stilte
Het lijkt een rimpelloze zee
wat je soms zo heel graag wilde

Hier geniet je van het leven
sluit je ogen en luistert stil
Of de rust die je doet zweven
weerspiegelt wat je wilt

Kom geef me je hand en wandel met me mee
nog even... nog tot aan de bron...
de bron van elke levenszee
waar alles mee begon



Overweging

Verliefd

Wellicht ken je het gevoel van verliefd zijn. Alles lijkt te kloppen. Alle zwaarte van het leven, al het verdriet dat je kent, verbleekt. Gek toch. Elk vogeltje schijnt voor je te fluiten. Elk stoplicht gaat speciaal voor jou op groen. Het eten smaakt zelfs beter. Elke tegenslag is te dragen. Verliefdheid staat in direct verbinding met je levensbron.

Ik zag allerlei stelletjes lopen, gisteren, op de Amsterdam Pride. Fier, trots en knetterverliefd.

Jacob begint opnieuw

In de Bijbel is de bron, het natuurlijke water uit de aarde, vaak een ontmoetingspunt.

Vandaag lezen we dat Jacob er zijn toekomstige vrouw ontmoet. Alleen hij moet nog even wachten, zijn schoonvader heeft andere plannen. De bedrieger Jacob die het eerstgeboorterecht aan zijn vader Isaak heeft ontfutseld ten koste van broer Ezau, hij wordt zelf bedrogen.

Karma, zouden sommige mensen zeggen. Jacob wordt opgezadeld met 7 jaren arbeid aan de veestapel van schoonvader Laban en een huwelijk met Lea, Rachels zuster, die niet de vrouw van zijn keuze is.

Iemand zei: “Het is alsof hij daar nederigheid heeft moeten leren.”

Maar dat verhaal komt later pas in de geschiedenis, hier bij de bron ontmoet Jacob zijn grote liefde Rachel, sommigen noemen dit het eerste liefdesverhaal in de bijbel. Liefde op het eerste gezicht, de tranen rollen over zijn wangen, hij kust haar, zij de herderin van de schapen van vader Laban.

Hij was een vluchteling, een verschoppeling thuis nadat hij zijn broer die streek had geleverd. Hij moest wel ervandoor. Uitgekotst en afgedankt komt hij aan bij zijn verre familie. En hij wordt welkom geheten.

Geen wrok of rancune terwijl Jacob zijn hele verhaal vertelt aan de familie. Bij de bron gebeurt het, daar bloeit liefde op en een nieuw leven voor Jacob. De bron staat voor een nieuw begin, iets wat nooit meer ophoudt. Je bent er blij mee als je er dichtbij komt of als je er één op je land hebt.

Op zoek naar je bron

Als je je land kan bevloeien met het water uit de bron. Dan is er een bron van vruchtbaarheid van leven. En je moet er naar op zoek, want een bron is dikwijls verborgen, in een donkere hoekje, want daar waar de bron is, groeit ontzettend veel groen. De Bron wordt omgeven door bomen en planten.

Dat gaat bij mensen anders, soms ben je je bron kwijt.

Soms moet je ver weg op zoek naar jouw bron van liefde en leven, soms moet je vluchten uit je leven om je geluk en liefde te vinden. Want lang niet iedereen krijgt die eeuwige bron van liefde en leven mee in zijn jeugd of in haar gezin.

Helaas is het warme nest met de dampende ovenshotel uit de reclamewereld, niet altijd zo warm en veilig als je wel zou willen. Waar heb jij jouw bron van liefde en leven vandaan, wie was en is jouw steun en toeverlaat, op wie kon je altijd bouwen.



Liefde van mensen als bron

Hoe belangrijk is het om te kunnen putten uit de liefde van goede mensen om je heen, van schoonheid die zoveel kan troosten. Een bron komt druppel voor druppel en blijft komen, eeuwig, dat zie je ook op de voorzijde van het boekje.

Een bron met al haar druppels gaat zijn eigen weg, ze slingert door het land en komt op waar je het niet hebt verwacht. Verborgen soms, diep weg in een donker bosje, vanuit een rotsachtige bodem.

Bronnen die je doen leven

Bepaalde plekken op deze wereld kunnen je zo gelukkig maken, zijn een bron van energie en vreugde. Voor mij is het fietsen op de grachten, voor een ander het Thijssenpark in Amstelveen of de binnenplaats van het huis waar de bramen nu al rijp zijn omdat ze op zo'n beschutte plaats zijn gegroeid, of zingen in het koor 'The Voice Company' bij die bevlogen Robert en je maten, of hier in de Duif, waar je je weer kunt opladen en gevoed wordt. Door muziek, gedichten, samen te praten en je zorgen te delen. Of het intense bewustzijn dat God je lief heeft, met huid en haar.

Plekken waar je in gedachten of gewoon echt naar toe kunt gaan om dat geluk weer te proeven, dat verlangen weer te voelen. Dat zijn bronnen.

En voor sommigen is de aanwezigheid van de mens die naast je is of eens was en de God die in je en met je is- een bron van liefde en leven.

Want ook in herinneringen zit een bron van kracht en moed om het leven te leven, om het geluk van dat ene moment weer te kunnen voelen.

Zoals ik gisteren op de Amsterdam Pride trotse en verliefde stellen hand in hand zag lopen; Stralende mensen die in contact staan met hun levensbron. Dat wens ik ons allemaal toe. Ik wens ons allen een lichte zomer toe met altijd in de buurt een bron voor jou en mij. En als het even kan zelfs verliefd te worden.

Moge het zo zijn.

Pianospel

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in een wereld vol liefde,
een wereld van God, een God die altijd dicht bij je is.
Ik geloof dat Jezus is gekomen uit liefde voor de mens -
zonder onderscheid naar kleur, geaardheid, rang of stand.

Ik geloof in zijn opdracht:
heb je naaste lief en probeer dat waar te maken.

Ik geloof in een gemeenschap die mensen verder helpt.
En ik weet zeker, dat God naar ons glimlacht
en zijn licht over ieder van ons laat schijnen.
Amen.

The Voice Company zingt: 'Nada te Turbe'

Nada te turbe, nada te espante,
quien a dios tiene nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
solo Dios basta

*Niets zal je verontrusten, niets zal je bang maken,
Wie God heeft ontbreekt niets,
God alleen is genoeg.*

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Wij breken en wij delen,
wij breken samen brood
en reiken aan elkaar de beker.
Dit eeuwenoud gebaar
herhalen wij vandaag.

Met breken en delen
vieren we gemeenschap
en belijden we gelijkheid,
solidariteit en mededogen.

Uit de boodschap van Jezus
kennen wij de bron
die ons bekrachtigt en bevrijdt.
en ons in staat stelt
een bron van vriendelijkheid en liefde te zijn voor anderen

Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen die wij kennen
en de mensen die ons nog vreemd zijn.

Daarom herhalen wij vanmorgen
dit oud gebaar
van breken en van delen.

Uitnodiging

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Een bezegeling van hun vriendschap,
een vieren van zijn bevrijdende boodschap op het moment dat groot gevaar dreigt.
Dat doen wij ook elke week hier vieren dat we bij elkaar zijn en dat we gemeenschap zijn en het leven willen delen met elkaar. In zijn gedachtenis.

We delen brood en we delen wijn, tekenen van leven en van samen.
En je bent welkom als je je verbonden weet met degene die tegenover je staat en naast je is.
Kom maar want alles staat klaar!



Breken en delen van brood en wijn

Tijdens breken en delen pianospel

Gedachte, uitgesproken door Natalie

The Voice Company zingt: ‘Conquest of Paradise’

Activiteiten en informatie voor de komende periode

Slotlied - The Voice Company zingt: ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen

Zegen voor jou

Met de woorden van trots en liefde van God naar ons mensen die in de profetie van Jesaja staan begin ik de zegen vandaag:

“Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zo veel van je”(Jesaja 43: 4)

Moge de Eeuwige en Barmhartige je zegenen
vandaag, morgen en alle dagen van je leven,

Moge deze zegen door je heen stromen zodat jij anderen die je ontmoet op je levensweg tot zegen kan zijn.

Amen

The Voice Company zingt: ‘Zing, vecht, huil, bid, lach werk en bewonder’

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling © Het Boek

Na de viering ben je van harte welkom voor een kopje koffie of thee en een goed gesprek!

Zomervieringen 2017

23 juli – Jonne Meij

- Leven scheppend water

Onze ziel stroomt als leven scheppend water, krachtig en onvoorspelbaar. Wee een schip dat geen stuurman kent, het gaat in de golven van de zee ten onder.

30 juli – Marc van de Giessen

- Als een vis in het water

Wie heeft geen vakantieherinneringen van waterpret? In het water spelen maakt je aan het lachen en laat je ziel dansen.

6 augustus – Marina Slot

mmv The Voice Company olv Robert Bakker

- De Bron

Wij, mensen, kennen kracht, wijsheid, liefde, onrust, beweging, interesse. We leven in een woelige stroom van vreugde en verdriet – tot vervelens toe. Dat we beschikken over een bron, waaruit we kunnen putten, voelt zo rijk.

13 augustus – Hans Ernens

- Boven water komen

Hee jij! Onzichtbare, je mag gezien worden!

Kom eens boven water en dans mee op het ritme van een zwele zomer! Jouw lach is de zwemgordel op de rivier van het leven!

20 augustus – Diana Vernooij

- Zwart water

Als het leven zwart is, het licht er niet in kan doordringen, als je met alles wat jij doet je het niet helder kunt krijgen – wat doe je dan?

27 augustus – Jan Meijer mmv de Blije Buren

- Het water gaat waar het niet gaan kan

Wij bestrijden vaak andere stromingen dan de onze. Maar andere stromingen zijn een bron van nieuwe ideeën.

3 september – Marc van de Giessen

- Levend water

Water is leven, het reinigt en masseert de ziel. In landen waar geen schoon drinkwater is, begrijpen de mensen de Bijbelse uitdrukking “levend water”. Stroom mee en laaf je aan levend water.

10 september – Bart-Jan van Gaart – **Startzondag** ● Dagthema: Augustinus

Woensdag 13 september – Leerhuis Augustinus

Eerste van vier woensdagavonden over een van de oudste en belangrijkste kerkvaders in de tijd van de vroegste christengemeenten door Bart-Jan van Gaart.

Voor meer informatie over deze boeiende avonden en inschrijven op de serie: kijk elders op onze website: www.deduif.net

