

In de zomerserie: 'Stroomopwaarts'

Dagthema: 'Het water gaat waar het niet gaan kan'

Overweging 27 augustus 2017 – Jan Meijer

*"... De vraag is niet zozeer van wie die roeping komt
maar of je die roeping voelt en hoort.
In plaats van Jerusalem kun je het ook over een persoon,
een gebeurtenis of een gevoel hebben.
De roeping om weer op te bouwen hebben we, denk ik,
allemaal in ons leven meegemaakt.
Dan pas wordt de weg vrijgemaakt om er aan te werken ..."*

Eerste lezing: Jesaja 51: 1-6

Tweede lezing: Psalm 138

Derde lezing: Tekst van Nelson Mandela

Openingsgebed

Onnoembare,
Wij bidden om de kracht van uw Geest in ons hart.
Wij keren terug bij onszelf
en alles wat ons ter harte gaat in deze wereld.
Wij worden stil om ons hart te openen
voor schepping en creativiteit.
Voor de stralen van licht en de klank van liefde.
Schud ons los uit de verkramping van strijd
en onrust.
Maak onze adem weer tot levensadem
en tot bron van moed en zeker weten.
Geef ons de levende woorden van uw schrift.
Ter herkenning en om opnieuw ontmoeting
aan te gaan.
Amen.



Lied

Simone Huisman / Tom Löwenthal

Altijd Aanwezige,
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan.

Welkom en inleiding

Goede morgen, fijn dat jullie er zijn in onze mooie Duif en fijn dat we ook in de zomer de hulp van iedereen krijgen. Hierdoor is het mogelijk om de hele zomer door bij elkaar te komen. Van harte welkom bij deze viering. Bij ons is iedereen welkom. Wie of wat je ook bent. Wat de reden van je komst ook is en of je hier vaak bent of voor de eerste keer. Wij in de Duif proberen het leven te leven zoals Jezus bedoeld heeft en ook bij hem was iedereen welkom. Een bijzonder welkom voor de Blij Buren met Peter Gualterus en Francesca Emma. Bij de Blij Buren is iedereen op dezelfde wijze als bij de Duif welkom om bij elkaar te kunnen zijn.

Het thema voor vandaag is: "Water gaat waar het niet gaan kan".

Het leest als een schijnbare onmogelijkheid. Hierover schreef Erich Fried, een Oostenrijks schrijver het volgende. Ik citeer: "Het is onzin zegt het verstand, het is belachelijk zegt de trots, het is onmogelijk zegt de ervaring, het is wat het is zegt de liefde. En die liefde is verbonden met de vriendschap, ontferming en trouw, waarover we straks zullen lezen in psalm 138. En dat is ook de vriendschap, ontferming en trouw die nodig zijn zoals in geloof, hoop en liefde om het schijnbaar onmogelijke te verwezenlijken. Soms tegen beter weten in. Maar met steun van het geloof en het delen met elkaar van liefde en hoop.

Hoop die ook kan worden gelezen in de lezing uit Jesaja. Nadat Jerusalem verwoest is komt de profetie Jesaja dat de stad weer in alle glorie opnieuw opgebouwd zou worden en ook wie daarvoor geroepen zou worden.

Het schijnbaar onmogelijke en ongelofelijke zoals water dat gaat waar het niet gaan kan.

Blij Buren

Dat brengt mij bij de Blij Buren. Hun Jerusalem was het onderkomen aan de Cruquiusweg dat volledig verwoest is. Ze staan nu voor de schijnbaar onmogelijke taak om weer een nieuw onderkomen te vinden. Zodat zij weer in volle glorie kunnen herrijzen en de eenzamen in Amsterdam weer kunnen ontvangen. Peter zal straks zelf vertellen over de geschiedenis en zijn visie op de toekomst van het Jerusalem van de Blij Buren. Ook dat is het verhaal van: "Water dat gaat waar het niet gaan kan".

Dankzij mijn komst naar de liturgieavonden ben ik de bijbel steeds beter gaan lezen. En steeds meer gaan ontdekken dat het verbinden van de teksten uit het leesrooster met actuele gebeurtenissen snel gemaakt is.

Of het nu de gebeurtenissen in de rest van de wereld (Barcelona), of in Nederland (Syrië) zijn. Maar ook de gebeurtenissen in onze directe omgeving (negatief of positief). Ook daar gaat water waar het niet gaan kan. En het verwezenlijken van het schijnbaar onmogelijke is niet alleen een zaak van vriendschap, ontferming en trouw zoals we lezen in psalm 138, maar vooral een zaak van doen in het hier en het nu. Met jezelf, met elkaar en in je directe omgeving.



Kortom vandaag is de dag van het geloof in de mogelijkheden, die schijnbaar onmogelijk zijn. Maar ook een dag van vriendschap, ontferming en trouw aan elkaar en aan onze idealen.

De Blijde Buren, Liesbeth en ik wensen ons een fijne viering

Gebed om vergeving

Mijn God,
op verschillende manieren is hier tot U gebeden.
Ieder deed dat naar inzicht van de tijd waarin hij leefde.

Veel is er veranderd;
waar wij aan gehecht waren is ons ontvallen,
vertrouwde dingen zijn ons vreemd geworden.
Maar Uw woord blijft door de eeuwen heen.

Eeuwige, er is gezegd:
"Heb je naaste lief als was hij God".
Dat willen wij verstaan,
hoewel het ons vaak moeite kost
daar naar te handelen.

Geef dat wij ons openstellen voor alle medemensen
en niet slechts voor een beperkte groep.
Vergeef ons, dat wij alléén die stap niet kunnen zetten:
Uw hulp en elkaar hebben wij daarbij nodig.

Muzikale overdenking

Eerste lezing: Jesaja 51 1-6

De Heer zegt: "Inwoners van Jerusalem, luister naar mij. Jullie zijn het volk dat goed en eerlijk wil leven, het volk dat op mij vertrouwt. Denk aan de geschiedenis van jullie volk. Kijk naar jullie voorouders Abraham en Sara. Toen ik Abraham riep was hij nog alleen. Maar ik heb hem gezegend en ik heb hem veel nakomelingen gegeven. Inwoners van Jeruzalem, ik zal jullie troosten. Ik zal jullie troosten omdat jullie stad verwoest is. Ik zal die verwoeste stad weer mooi maken. Ik maak van Jeruzalem een stad zo mooi als de tuin van Eden. Een stad waar overal muziek klinkt, een stad waar de mensen zingen en vrolijk zijn. Luister naar mij, mijn volk. Luister goed! Ik heb jullie mijn wetten gegeven. De regels die ik gegeven heb, zijn een voorbeeld voor alle volken. Nog even, dan kom ik om jullie te helpen. Overal in de wereld wachten de mensen op mij. Ze wachten totdat ik kom en mijn kracht laat zien. Ik zal jullie heel snel bevrijden. En de andere volken zal ik straffen. Kijk eens omhoog naar de hemel. En kijk naar de aarde hier beneden. Misschien zal de hemel verdwijnen, zoals rook verdwijnt. Misschien zal de aarde vergaan, zoals een oude, versleten jas vergaat. En misschien zullen de mensen allemaal sterven. Maar de bevrijding die ik breng, zal altijd blijven. De overwinning die ik geef, zal nooit verdwijnen.

Tweede lezing Psalm 138

uit: '150 Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis

Mijn hart een harp een viool
Ik zing en speel voor U, gezegende
Hoog op hun tronen, ik hoor ze
de opperste wezens ter wereld.
Ik tart ze, ik zing ze de naam toe:
"Vriendschap ontferming en trouw"

Naam die klonk in mijn oren'
die nog klinkt in mijn ziel:
"Ik zal zijn die ik ben, voor jou,
vriendschap ontferming en trouw."

Ik vertrouwde mijn oren niet,
riep omhoog: Wat bedoelt U? Versta ik het goed? – ja goed
klonk een stem in mijn ziel.
Gij hebt mij gesterkt diep vanbinnen.
Ik moet door het oog van de naald,
Gij haalt mij erdoor, Gij voor Eeuwig
vriendschap ontferming en trouw

Gij laat nooit varen uw werk
het broze werk van uw handen.

Muzikale overdenking

Derde lezing

Nelson Mandela

Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.



Overweging

Als er iemand is die recht van spreken heeft over het schijnbaar onmogelijke dan is het Nelson Mandela. Na 27 jaar gevangenschap werd hij vrijgelaten en 4 jaar later werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Ik vraag mij af wat de reactie van de mensen zou zijn geweest op iemand als Jesaja die aan het begin van de gevangenschap van Nelson Mandela voorspeld zou hebben dat hij zou herrijzen en ook nog in vollere glorie. Jesaja profeteert over water waar het niet gaan kan. De wederopbouw van Jerusalem. Zoals het gezegde luidt: “Geen profeet is in eigen land geëerd”. Hoe krachtig de profetie ook is.

Inclusief de belofte dat andere groepen of volken gestraft zullen worden. Waarbij de vraag is of straffen helpt bij de wederopbouw van Jerusalem als stad of als begrip in het algemeen. Het gaat er immers om wie geroepen wordt of zich geroepen voelt om in actie te komen voor die wederopbouw. En de bevrijding die dat brengt geeft geen zekerheden voor de toekomst.

In het verleden behaalde resultaten...

Daar zullen we zelf aan moeten blijven werken. Zoals bij beleggingen geldt dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst. Gelukkig geldt dat ook voor negatieve resultaten uit het verleden of in de toekomst die een reden kunnen zijn om er maar niet aan te beginnen. Want er staat: “Kijk eens omhoog naar de hemel. En kijk naar de aarde hier beneden. Misschien zal de hemel verdwijnen, zoals rook verdwijnt. Misschien zal de aarde vergaan, zoals een oude, versleten jas vergaat”.

Dat betekent voor mij niet dat we dan maar niets zullen doen en dat we niet kunnen afwachten zonder zelf in actie te komen. De bevrijding die gebracht wordt kan alleen maar komen door in het heden in actie te komen ook al is de toekomst onzeker. Dat kunnen we met elkaar, met een open hart en met open armen. De afgelopen week werd mij dat onverwacht nog eens duidelijk gemaakt in Frankrijk in de kerk van het plaatsje waar Liesbeth en ik logeerden. In die kerk hing een schilderij waarop Jezus staat. Met open armen en daaronder de tekst “venez a moi” – “kom tot mij”. Het beeld dat mij daarvan is bijgebleven is dat wij door naar elkaar met open armen te staan zoals bij “kom tot mij” we heel veel mogelijk kunnen maken. Een manier om elkaar te bevrijden en te leven zoals Jezus het bedoeld heeft.

Kom tot mij

Datzelfde “kom tot mij” straalt de Blijde Buren uit. Ook nu zij geen onderkomen meer hebben gaan zij met eten langs degenen die hen met open armen staan op te wachten. Water gaat waar het niet gaan kan. Water dat liefde kan heten maar ook vriendschap, ontferming en trouw. Ook Idealen, religie, positivisme, optimisme kunnen zoals water gaan waar het niet gaan kan. Daar kunnen wij elkaar oprecht ontmoeten met als basis de overeenkomsten tussen elkaar en met open armen. Wanneer voel of voelde jij je daartoe geroepen? In Jesaja 45 (vers 13 -14) staat onder andere: “De Heer zegt: “Ik laat koning Cyrus komen. Ik zal de weg voor hem vrijmaken. Cyrus moet mijn plannen uitvoeren, hij zal mijn stad weer opbouwen. En hij vraagt daarvoor geen geld of geschenken.

Het onmogelijke mogelijk

De vrijwilliger in optima forma en met een roeping die zo sterk is dat er weer opnieuw gebouwd gaat worden na de verwoesting.

Het onmogelijke mogelijk maken en niet zoals de Vlaamse satiricus Johan Althierens zei: “Alles is onmogelijk als je het maar wil”

De roeping om alles onmogelijk te verklaren is eenvoudig en passief. De roeping om het onmogelijke mogelijk te maken is minder eenvoudig en vereist actie.



De vraag is niet zozeer van wie die roeping komt maar of je die roeping voelt en hoort. In plaats van Jerusalem kun je het ook over een persoon, een gebeurtenis of een gevoel hebben. De roeping om weer op te bouwen hebben we, denk ik, allemaal in ons leven meegemaakt. Dan pas wordt de weg vrijgemaakt om er aan te werken en te worden als water dat gaat waar het niet gaan kan.

Daarvoor hoeven we geen koning te zijn en ook geen stad te bouwen, maar gewoon ons zelf zijn, weten dat we geroepen worden en elkaar met open armen (met de mouwen vast opgestroopt) tegemoet treden.

Wat onmogelijk lijkt toch met elkaar mogelijk maken. Moge dat zo zijn.

Muzikale meditatie

Geloofsbelijdenis

Ik besef, dat ik niet alleen sta,
waar ik ook leef.

Ik erken, dat er schuld en onschuld is,
bij mij en bij jou,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.

Ik weet dat er moed voor nodig is
dit te aanvaarden.

Ik geloof in de vrijheid,
in de vrede voor de mens,
ook al kost het heel veel pijn.

Ik geloof dat er één is,
die groter is dan ons hart,
en ons het eerst heeft liefgehad.

Ik geloof, dat hij uit liefde
voor ons mens geworden is
en ons heeft voorgeleefd
hoe te leven.

Ik geloof in de Eeuwige die liefde is
Voor jou en voor mij.

Amen

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Met breken en delen
vieren we gemeenschap zijn
en belijden we gelijkheid,
solidariteit en mededogen.

Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen voor wie wij kiezen
en de mensen die ons vreemd zijn.



Daarom herhalen wij vanmorgen
dit gebaar van breken en van delen.
Van geloof, hoop en liefde:
Van samen zijn.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Muzikale overdenking

Gebed

Ibn 'Arabi (1165-1240). Soefi

Mijn hart staat open voor elk vorm.
Het is een weide voor gazellen,
een klooster voor christelijke monniken,
een tempel voor afgodsbeelden,
de Ka'aba van de pelgrim,
de kleitabletten van de Tora
en het boek van de Koran.
Ik beoefen de religie van de Liefde.

Onze Vader

Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u,
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
ouder dan alle pijn,
ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
vul ons met licht.
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
geef ons ogen, zodat we zien,
geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
en al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen

Activiteiten en informatie



Slotlied: Staan in licht

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

I. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en jij-
kant en overkant, woord, weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Liefde ternauwernood te leven, ik en jij.
Liefde is geen woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, God weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zal Hij ons roepen en wij zullen nieuw en bloot
staan in morgenlicht, onstuitbaar vrij,
zo licht als Hij.

II. Waarom wanneer uit welke luchtlaag,
uit hoe diep luchtledig werden wij
zo onbestaanbaar onontkoombaar ik en Gij,
kant en overkant, woord weerwoord, tij en tegentij.

Dag van vandaag: vervreemd, hereigend
zoekgeraakt, hervonden, wie zijn wij?
Leven ternauwernood te harden ik en Gij.
Leven is uw woord voor dit nu hier verterend vuur.

Maar ooit, Gij weet uit welke aardlaag,
uit hoe diep versteende moederschoot,
zult Gij mij roepen, ik zal blakend nieuw en bloot
naast u staan in licht, onstuitbaar vrij
zo nieuw als Gij.

Zegenbede

Moge al wat leeft overal bewustwording, genezing
vrede en vrijheid vinden.

Moge er vrede zijn in deze wereld en
moge er een einde komen aan oorlog, armoede,
geweld en onderdrukking.

Achtervolg het verleden niet,
verlies jezelf niet in de toekomst.

Het verleden is niet meer,
de toekomst is nog niet gekomen.

Door goed te kijken naar het leven, zoals het is,
helemaal in het hier en nu,
is het nooit te laat om te worden
wat je had kunnen zijn.

Moge de Eeuwige ons begeleiden op onze reis.
Amen.

pag. 8



Zomervieringen 2017

23 juli – Jonne Meij

- Leven scheppend water

Onze ziel stroomt als leven scheppend water, krachtig en onvoorspelbaar. Wee een schip dat geen stuurman kent, het gaat in de golven van de zee ten onder.

30 juli – Marc van de Giessen

- Als een vis in het water

Wie heeft geen vakantieherinneringen van waterpret? In het water spelen maakt je aan het lachen en laat je ziel dansen.

6 augustus – Marina Slot

mmv The Voice Company olv Robert Bakker

- De Bron

Wij, mensen, kennen kracht, wijsheid, liefde, onrust, beweging, interesse. We leven in een woelige stroom van vreugde en verdriet – tot vervelens toe. Dat we beschikken over een bron, waaruit we kunnen putten, voelt zo rijk.

13 augustus – Hans Ernens

- Boven water komen

Hee jij! Onzichtbare, je mag gezien worden!

Kom eens boven water en dans mee op het ritme van een zwoele zomer! Jouw lach is de zwemgordel op de rivier van het leven!

20 augustus – Diana Vernooij

- Zwart water

Als het leven zwart is, het licht er niet in kan doordringen, als je met alles wat jij doet je het niet helder kunt krijgen – wat doe je dan?

27 augustus – Jan Meijer mmv de Blijde Buren

- Het water gaat waar het niet gaan kan

Wij bestrijden vaak andere stromingen dan de onze. Maar andere stromingen zijn een bron van nieuwe ideeën.

3 september – Marc van de Giessen

- Levend water

Water is leven, het reinigt en masseert de ziel. In landen waar geen schoon drinkwater is, begrijpen de mensen de Bijbelse uitdrukking “levend water”. Stroom mee en laaf je aan levend water.

10 september – Bart-Jan van Gaart – **Startzondag**

- Dagthema: Augustinus

Woensdag 13 september – Leerhuis Augustinus

Eerste van vier woensdagavonden over een van de oudste en belangrijkste kerkvaders in de tijd van de vroegste christengemeenten door Bart-Jan van Gaart.

Voor meer informatie over deze boeiende avonden en inschrijven op de serie: kijk op onze website: www.deduif.net

