

Herinnering

Soms, als ik in onze oude vertrouwde Duif ben, vliegen mijn herinneringen uit mijn eigen kapelaanspraktijk alle kanten op.

Het zijn soms echt kleine lichtpuntjes in een bijna 58-jarige priesterpraktijk. Je hebt ze nodig die puntjes. Want wat heb je allemaal uitgespookt tijdens die lange zwerftocht door 'De Wijngaard des Heren', zoals de hele oude priesters ons dat toefluisterden bij het begin van onze pastorale loopbaan.

Samen optrekken

Daar is een heleboel kaf bij: stommiten, onhandigheden, starre opvattingen en doordraverijen. Maar ook vele mooie kostbare en indringende momenten als je intens samen met parochianen mocht optrekken bij hun zoektocht door het leven van alle dag. Bij geboorte, groei naar volwassenheid en uitgroei van het liefdesleven. Bij ziekte en voorzichtige en bedroefde acceptatie van de eindigheid van het bestaan. Dat waren situaties van samen optrekken, steunen, helpen, toegang krijgen tot de diepe bronnen van het menselijk bestaan.

Warmte en Humor

Dit klinkt allemaal ernstig, maar wat is de warmte en humor weldadig aanwezig geweest. Geintjes doorkruisten soms pastorale gesprekken en situaties. Zoals die jongen van 13 jaar, die naar de matrozenschool Pollux in Amsterdam moest en wiens ouders van mij verwachtten dat ik hem voorlichting gaf. Veel later, toen hijzelf al 4 kinderen had, sprak hij er mij nog op aan: 'Man, je had een rooie kop toen je mij over de seks vertelde, en ik wist alles al. Ik had de condooms in mijn portemonnee, want de Pollux lag vlakbij de hoerenbuurt!'

Leuk grietje

Ik herinner me die acoliet die in een zondagse hoogmis op het altaar pas kwam opdagen toen ik nadrukkelijk gekucht had en zich stil, want het was toen nog een volle kerk, verontschuldigde: 'Ik zag zo'n leuk grietje, kapelaan.' Ikzelf was ook niet helemaal vrij, of beter, helemaal niet vrij van fouten en versprekingen. Zo wenste ik op een zeer zonnige zondag in een Amsterdamse kerk aan het einde van de zondagsmis na het uitspreken van de zegen, de zomers en luchtig geklede menigte een 'zondige zondag' toe. Ik herstelde schielijk toen het gelach me bewust maakte van die verspreking. In de sacristie vroeg de acoliet of ik erg onder de indruk was geweest van de luchtige kleding van de kerkgangers. Nou, eerlijk gezegd, ik sluit niets uit!

Wim Sonneveld

'Waar is de humor op heden', riep Wim Sonneveld – oud-Duif-parochiaan – eens uit. Nou, als antwoord op die sterke vraag zou ik in ieder geval wensen dat bij alles wat we in De Duif in het nieuwe seizoen gaan doen de humor ook voluit aanwezig blijft. Een kerkgemeenschap kan geen chagrijnen hebben!

• *Harris Brautigam*

Nr 5 - 10 september 2017

Het volgende nummer verschijnt op 29 oktober. Inleveren kopij uiterlijk tot 16 oktober.

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

- 10 sept **Startzondag - 'Augustinus'**
Gastvoorganger Bart-jan van Gaart en Jan Meijer
- 17 sept Hans Ernens (*vredesvlucht*)
- 24 sept Henk Kemper
*** viering in de Amstelkerk**
- 1 okt Jeffrey Leander
- 8 okt Diana Vernooij
*** viering in de Amstelkerk**
Doopviering Yannic Omloo
- 15 okt Jonne Meij
- 22 okt Jan Meijer
- 29 okt Marc van de Giessen
*** viering in de Amstelkerk**

Agenda

Woensdagen **13, 20, 27 sept.** en **4 okt.** 20:00 u.

Leerhuis Augustinus

Locatie: 't Hemeltje

Deelname: € 30

Opgeven: via de website of in de koffiehoek

Inrichten kerkruimte

- 10 sept Harry, Hans en Rui
- 17 sept Harry, Jos
- 24 sept Harry, Thea en Liesbeth
- 1 okt Harry, Sabine en Fred
- 8 okt Harry, Gerrard
- 15 okt Harry, Diana
- 22 okt Harry, Thom
- 29 okt Harry, Hans en Rui

Sluiten gebouw

- 10 sept Bert
- 17 sept Henk
- 24 sept Liesbeth
- 1 okt Jonne
- 8 okt Henk
- 15 okt Fred
- 22 okt Gerrard
- 29 okt Bert

Als je verhinderd bent, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Henk Kemper*

En verder in dit nummer: 2 Augustinus | 2 Marina in 2018 met emeritaat |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Hartelijk Gefeliciteerd Augustinus

12 sept	Gloria Bergendahl
28 sept	Regien Boysen
29 sept	Sabine Christiaans
2 okt	Cees Blaauw
4 okt	Freek van der Marck
7 okt	Hans Ernens
8 okt	Feline Meeuwissen
15 okt	Valentine Boersma
17 okt	Brechtje Moerkamp
20 okt	Carolien Maris
23 okt	Dorien Gransjean-Eldering
24 okt	Marian van der Meer

Net als Augustinus leven wij in een verwarrende tijd waarin wat jaren, soms eeuwen, lang als vanzelfsprekend werd aangenomen, plotseling een vraagstuk wordt. Een tijd waarin volkeren op drift zijn, op zoek naar een plek waar zij veiligheid en bestaanszekerheid zullen vinden. Een tijd ook waarin individualisme en hedonisme in botsing komen met de behoefte van mensen aan saamhorigheid, verdieping en bovenal zingeving.

Een maatschappij in verwarring heeft denkers nodig die boven de massa uitsteken, zicht hebben op de werkelijkheid, uitzicht hebben op de richting die gegaan moet worden en die de massa in beweging kunnen brengen. Augustinus was zo'n denker en is dat kennelijk nog. Hij zocht zijn weg in vele vraagstukken. Vaak tastend en zoekend, soms stellig in zijn oplossingen. Zijn antwoorden hebben relevantie voor onze tijd en komen veelal eerder voort uit gevoel dan uit verstand. Dit overigens zonder wollig te worden. Misschien zit hij daarmee op precies de juiste golflengte voor mensen van deze tijd die enerzijds willen ontsnappen aan alleen maar rationalisme maar zich anderzijds ook niet willen overgeven aan een sompig moeras van zweverigheid.

Op afbeeldingen zien we Augustinus altijd als bisschop met mijter en staf. Dat is een anachronisme. Deze attributen werden pas honderden jaren na Augustinus' dood geïntroduceerd. Maar ook op iedere afbeelding draagt Augustinus een hart. Soms een brandend hart. Dit attribuut wil uitdrukken dat het vertrekpunt van het hele denken van Augustinus 'liefde' is. Liefde in alle mogelijke verschijningsvormen.

Waar dit vandaan komt en waar dit toe leidt, zullen we in een viertal avonden verkennen. We zullen meer te weten komen over de biografische gegevens van deze kerkvader, de tijd waarin hij leefde, en uiteraard zijn werk. Aan de hand van een representatieve selectie zullen we samen op zoek gaan naar de diepere lagen van zijn Filosofie en Theologie. Daarbij zal er alle ruimte zijn om ons eigen denken en voelen naast dat van Augustinus te zetten. Al met al moet dit leerhuis een basis leggen die verder lezen in de werken van Augustinus, en daarmee in het fundament van het denken in heel het Christelijk Avondland, vergemakkelijkt.

• *Bart-Jan van Gaart*

Deelname is nog mogelijk. Kosten: € 30 euro voor 4 avonden. Zie de Agenda op pag.1

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2017 - Kinderen van de voedselbank
Deze stichting zet zich in tegen de gevolgen van kinderarmoede in Nederland.
2016 - Liefdevolle massage bij kanker
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Marina Slot in 2018 met emeritaat

25 juli - Gisteren heb ik in de liturgievergadering aangekondigd dat ik mij volgend jaar niet meer verkiesbaar stel als voorganger in 'De Duif'.

Ik stop eind juni 2018 met mijn betaalde werk in de kerk en wil daarna echt helemaal stoppen met alles wat ik tot dusver doe en deed. Zie ook mijn column 'Op adem komen' (deduif.net/op-adem-komen/).

Ik ben er aan toe om rust te nemen, te kijken wat ik verder wil met mijn leven en ook samen met Marleen te genieten van vrij zijn. Het werk dat ik in de Duif eerst als hobby deed, is echt werk geworden en ik merk dat ik ook daarmee wil stoppen. Nog twee keer ga ik dit jaar voor: op 6 augustus a.s. en op 3 december en dan is het ff klaar. Het is een groot besluit na 27 jaar volop (de laatste jaren wat minder) betrokken te zijn geweest.

Liefs, Marina

De tweewekelijkse columns van Marina zijn terug te lezen op de website: deduif.net/blog/column-van-marina/

Handgemaakte kaarten

Al heel lang verkopen wij voor De Duif handgemaakte wenskaarten. Ze zijn verkrijgbaar aan de koffiebar voor het luttele bedrag van één euro. Misschien een idee om deze te gebruiken als je een kaartje wilt versturen?