

Een gelukkig moment

Ik wil jullie - zover dat kan op papier - deelgenoot maken van een gelukkig moment. Zo'n moment in je leven waarop de wereld even perfect lijkt en alles zo voelt zoals het leven voor ieder mens zou mogen zijn. Zo'n moment dat je zo weer oproept en je weer even intens herbeleeft.

Rui en ik waren met onze hond Lucu in Oostenrijk afgelopen oktober en hebben de nodige mooie wandelingen gemaakt in de omgeving. Zon, zuivere berglucht en avontuurlijke wandelingen doen een mens goed. Lucu loopt vaak voorop, zij is onze gids. Na een lange periode zomers mooi weer sloeg het om de laatste dagen. De Alpen veranderen dan van gouden pieken in grauwe grijze monsters.

De laatste dag van onze vakantie was ik jarig en ik wilde een speciale wandeling maken naar de Hirtenkapelle op de Mitterstein valk bij Goldegg. Bij het zien van de plaatjes kreeg ik zo'n onbedwingbaar gevoel: hier moet ik naar toe. We raakten behoorlijk verdwaald en uiteindelijk na tig keer vragen kwamen we bij een hotel ergens in de middle of no where, startpunt van de wandeling. Het weer was grijs en Rui en ik keken allebei bedenkelijk. Is dit dan die mooie wandeling zoals de VVV die had aangegeven?

Na twee uur klimmen was het nog steeds grijs en op een bankje tijdens een rustpauze riep ik spontaan: 'Zeg God, een paar zonnestralen op m'n verjaardag zou ik best kunnen waarderen hoor!' Niets van dat. Terwijl we doorliepen, kwam een kudde koeien ons tegemoet en die waren niet zo gecharmeerd van een jolige Lucu. We lopen zigzaggend verder op weg naar (volgens de kaart) een klein restaurantje. Die was gesloten. Tja, dit gaat me een verjaardagswandeling worden!

En toen opeens, buiten adem van de laatste steile bochten, dook het kerkje op. Zomaar, op de top van een berg. Het stond daar, en zo schattig, zo prachtig. Nog mooier dan op de plaatjes. Zo'n kerkje waar je zou willen trouwen, een kaarsje wil opsteken, even wilt zitten, zou kunnen overnachten tijdens een sneeuwstorm... Achter het kerkje de majestueuze bergen als decor. Twee mannen en een hond, gegrepen door zo iets moois en vredigs, gaan helemaal op in het decor.

Toen we uiteindelijk doorliepen naar het kerkje, kwam een groepje paarden ons tegemoet. Lucu bleef rustig en de paarden vonden ons klaarblijkelijk interessant. We zaten op een klein bankje voor de kerk; die was dicht, maar dat hinderde ons niet. De zon kwam ook door, en niet eventjes, maar de lucht trok helemaal open. Ik denk spontaan aan ons lied 'Scheur de wolken uiteen en kom'. Ik zit op het bankje in de zon met Lucu, Rui aait de paarden. Behalve het ruisen van de wind hoor je verder niets en zie je niemand. Een paard komt naar mij toe, ik aai hem en leg mijn hoofd voorzichtig tegen het zijne aan. Ik raak ontroert en fluister: 'Dank je wel God, wat een mooi verjaardagscadeau.'

Na een intens mooi en ontroerend uur lopen we weer bergafwaarts. De paarden lopen met ons mee tot aan hun drinktroeg. Je zou bijna zweren dat ze ons uit-zwaaien en fluisteren: 'Komen jullie nog eens terug?'

• Hans Ernens

<https://www.goldeggamsee.at/familie-erlebnis/wandern/>

En verder in dit nummer: 2 Nieuwjaar met De Blijde Buren | 3 Marina en 'De Duif' | 3 Voorstel 1 jaardoel | 4 Harris' Column: Restanten | 4 Voorstel 2 jaardoel |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Nr 7 - 17 december 2017

Het volgende nummer verschijnt op 28 januari
Inleveren kopij uiterlijk tot 18 januari 2018

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

24 dec	Geen viering om 10:30 uur
24 dec	Kinderkerstviering 17:30 uur Jonne, Carla en Natalie
24 dec	Kerstnachtviering 24:00 uur Marc van de Giessen en Jan Meijer
31 dec	Jan Meijer (zie artikel op pag.2)
7 jan	Diana Vernooij Driekoningen
14 jan	Marc van de Giessen
21 jan	Jonne Meijer
28 jan	Henk Kemper
4 feb	Gastvoorganger Harris Breutigam Verkiezingszondag
11 feb	Jeffrey Leander
18 feb	Hans Ernens

Agenda

Zondag 17 december 12.00 uur

Kerstconcert - Het koor van De Duif+

olv. Henk Kemper; piano: Irina Antonova

Zondag 7 januari 12.00 uur

Nieuwjaarswensen & Voordracht

Nieuwe kandidaten

bestuur/voorgangers/jaardoel

Zondag 4 februari - Verkiezingen

Inrichten kerkruinte

24 dec	Kinderkerst- en nachtviering Alle beschikbare helpende handen
31 dec	Harry, Liesbeth
7 jan	Harry, Diana
14 jan	Harry, Ad
21 jan	Harry, Gerrard
28 jan	Harry, Thom
4 feb	Harry, Jos
11 feb	Harry, Liesbeth
18 feb	Harry, Sabine en Fred

Sluiten gebouw

17 dec	Gerrard
24 dec	Kinderkerst- en nachtviering: Alle beschikbare helpende handen
31 dec	Natalie
7 jan	Fred
14 jan	Liesbeth
21 jan	Jonne, Henk
28 jan	Bert
4 feb	Gerrard
11 feb	Henk
18 feb	Fred

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • Henk Kemper

Hartelijk Gefeliciteerd

23 dec	Bas Berger
24 dec	Ramses Man
29 dec	Hannah van der Meer
2 jan	Jos Pruissen
9 jan	Lida Alberse
10 jan	Helma Schenkeveld
19 jan	Jan Meijer
27 jan	Liesbeth Broekhoff
28 jan	Yael van der Marck

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv.
Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2017 - Kinderen van de voedselbank
Deze stichting zet zich in tegen de gevolgen van kinderarmoede in Nederland.
2016 - Liefdevolle massage bij kanker
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Nieuwjaarsviering, tegelijk met inwoners van Kiritimati Blij Buren

In december 2016 mocht ik voor het eerst de vredesduif van PAX uitreiken.

PAX organiseert deze vredesvluchten en zegt daar het volgende over: 'Vrede lijkt zo groot en ongrijpbaar. Maar er zijn heel wat gewone mensen die zich op een bescheiden manier inzetten voor vrede en gerechtigheid. Dat varieert van een bekende die zich inzet voor een fijne buurt, tot mensen die zich staande houden in conflictgebieden.'

Het woord 'buurt' bracht mij ertoe te zoeken naar burenen en zo kwam ik bij de Blij Buren. Op hun website www.blijeburen.nl vond ik de informatie hoe zij hun doelstelling realiseren door gratis maaltijden te presenteren en aan te bieden om eten mee te nemen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je burenen. Zij schrijven: 'Ons doel is om eenzaamheid terug te dringen en de saamhorigheid te bevorderen, de verschillen te doen begrijpen en de overeenkomsten te versterken. Wij nodigen u graag uit voor een gezamenlijke maaltijd, een soepje, drankje of hapje.' En een goed gesprek. Het maakt niet uit wie of wat je ook bent. Arm of rijk. Waar je ook vandaan komt, wat de reden van je komst ook is. Iedereen is welkom. De overeenkomsten met onze gemeenschap zijn treffend.

De viering en de uitreiking van de vredesduif werden het begin van een mooi contact en wederzijdse bezoeken aan zowel De Duif als hun gebouwtje aan de Cruquiusweg in Oost. Helaas voor de Blij Buren kreeg het terrein van de gemeente een andere bestemming en nu zijn ze zonder ruimte waar gegeten kan worden. Dat die er weer gaat komen, is een kwestie van geloof en actie. Peter Qualterus en Francesca Emma Gebhardt zijn nu op zoek naar andere huisvesting, maar delen wel nog steeds dagelijks gratis voedsel uit onder het mooie motto Blij Buren. Ze blijven trouw aan hun doelstellingen!

Toen ik Peter belde om weer een gezamenlijke viering te doen op een koorloze zondag, was de keus tussen 25 oktober en 31 december. Spontaan ontstond de gedachte om gezamenlijk oud en nieuw te vieren op oudjaarsdag. De normale tijd van twaalf uur middernacht was niet haalbaar. De viering is in de ochtend. Mijn gedachte was om het oud en nieuw op hetzelfde moment te vieren als onze verste burenen aan de andere kant van de wereld. De 5000 inwoners van het eiland Kiritimati vieren als eerste om 11.00 uur onze tijd (in de ochtend) de komst van het nieuwe jaar. Die Verre Buren zijn op dat moment ook Blij Buren. De link met de tijd en plaats was daarmee gelegd.

En zo zijn we al een tijd bezig met de voorbereiding. Er meldden zich al een paar Duiven spontaan aan om te helpen bij brood en soep van de Blij Buren naast brood en wijn van De Duif. Ook vragen we nog vrijwilligers om mee te helpen inrichten en uitruimen of om eten klaar te maken om bij de brunch op tafel te zetten. De soep, het brood en het drinken zijn al verzorgd.

Een gezamenlijke viering met muziek, zang, overweging, avondmaal, brunch, toasten en nieuwjaarswensen. Het thema is 'OP NIEUW'. Verbindingen met elkaar en hopelijk ook voor later. Het gezamenlijk vieren van geloof, hoop en liefde. Steeds weer en opnieuw elkaar ontmoeten.

Warme groet,

• Jan Meijer

Actueel nieuws uit De Duif

Al het laatste nieuws, aankondigingen en columns van, uit en voor De Duif geloofsgemeenschap vind je op www.deduif.net

Marina en 'De Duif'

Marina ging op 3 december voor het laatst voor als gekozen voorganger. Het was een prachtige viering. Marina reikte een vredesduif uit aan Jeannette Deenik-Moolhuizen, zeer lange tijd verbonden aan de VPSG, kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. Jeannette vertelde hoe moeilijk het is, wanneer je als kind misbruikt bent – meestal gebeurt dat door naasten – en om dan het vertrouwen in het leven weer te hervinden. Dat kost heel veel liefde en tijd.

Wat Marina niet wist, is dat zij óók een vredesduif opgespeld kreeg, voor al haar werk voor De Duif. Gerrard sprak haar kort toe:

“Marina, je gaat al zó lang voor in De Duif, dat ik je eerste dienst niet meer via de website heb kunnen terugvinden. Maar op de website staan wel alle vieringen vanaf 1997 afgedrukt. Dus als je nog eens tot stilstand komt in een trein, en je niet meer weet wat je moet doen, valt op die website heel veel interessants te lezen.

In oktober 1997 ging je voor, samen met Yvonne van der Velden. Het thema was ‘gemeenschapsgevoel’. Een jaar later had je een prachtig welkom: “Wees welkom als het goed met je gaat, wees welkom als het minder goed gaat, want er zijn tijden van vloek en van zegen, tijden van lachen en van huilen en dat breng je allemaal mee als je hier komt.” Ik hoor het je zeggen!

In de zomer van 2007, vlak voor het overlijden van Jos Brink, was jouw thema ‘een eindeloos verlangen naar geborgenheid’. Die geborgenheid heb je weten te creëren. Toen Irina me uitgenodigd had voor een leerlinguitvoering om 12 uur en ik dacht “dan kan ik ook wel naar de voorafgaande viering komen”, toen ging jij voor. Je creëerde zo’n warmte en deed me welkom voelen, dat ik gelijk dacht: hier kom ik terug. En dat is ook gebeurd.

Ik wil jou daarom persoonlijk, maar vooral ook namens de hele Duif bedanken voor alles wat je hier gedaan hebt. Je neemt afscheid als gekozen voorganger. Maar misschien, misschien mogen we toch nog wel ‘s een beroep op je doen, als gastvoorganger.’

• *Gerrard Boot*

➔ *Marina blijft tot haar pensioen in 2018 haar columns schrijven. Ze zijn te lezen op de website: www.deduij.net/blog/column-van-marina/*

De Duif in en uit kerstfeer

De VA van 26 november ging vooral over de voorbereiding voor de kerstvieringen. Vorig jaar was het opruimen op slechts twee schouders neergekomen, die van Fred en Liesbeth, en herhaling willen we voorkomen. Omdat Stadsherstel De Duif weer snel na kerst verhuurd heeft, spraken we het volgende af:

■ De inrichting voor de kerstviering vindt plaats op zondag vanaf 10.30 uur. Er is dan geen viering, maar we gaan wel de kerk versieren. Komt allen, want dan zijn we snel klaar.

■ Het uitruimen van de kerk doen we na afloop van de kerstnachtviering. De kerstattributen brengen we dan voor zo veel mogelijk naar het Hemeltje, zodat we – vele handen ... – dat snel voor elkaar hebben.

De voorbereidingen voor de kinderviering en de avondviering zijn in volle gang: het belooft een heel mooie kerst te worden!

Namens het bestuur,

• *Gerrard Boot*

Lopend jaardoel (2017)

Stichting Kinderen v.d. Voedselbank

Deze stichting geeft als enige in Nederland kledingpakketten uit, voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en leuke nieuwe cadeautjes. Het is een jonge en ambitieuze stichting, ontstaan vanuit compassie met kinderen in armoede.

De stichting zorgt ervoor dat alle kinderen die in armoede opgroeien, op zijn tijd nieuwe kleding krijgen of speelgoed.

Ook biedt de stichting de mogelijkheid een verjaardagsfeestje te organiseren. Voor deze kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Verdere informatie kun je lezen op www.kinderenvandevoedselbank.nl

• *Hortense Gbajs*

Voorstel 1 jaardoel 2018

Stichting Paballong HIV/AIDS

Deze stichting ondersteunt de Paballong trust in Lesotho. Dit is een HIV/AIDS care center dat in 2001 is opgericht door de Nederlander Gerard Mathot. Gerard Mathot woont al meer dan 40 jaar in Lesotho en heeft daar altijd ontwikkelingswerk gedaan. Hij is goed ingebed in de lokale community en samen met hen heeft hij een verzorgingscentrum opgericht op het Berea Plateau ten noorden van Maseru, de hoofdstad van Lesotho. Dit is een klein onafhankelijk koninkrijk omringd door Zuid-Afrika.

Paballong biedt een holistische benadering voor HIV/AIDS-patiënten door een breed pakket aan diensten aan te bieden, zoals gratis testen en antiretrovirale behandeling. Maar ook HIV/AIDS-bewustwordingsprogramma's in de omgeving, een day care centre en training in tuinbouw en diervoorzorg, zodat de patiënten en hun families voor zichzelf kunnen zorgen.

Komend jaar wordt de stichting door de Wilde Ganzen ondersteund voor een extra project binnen Paballong. Men zamelt geld in voor de bouw van 4 huizen met toilet voor 4 gezinnen. Deze gezinnen zijn geselecteerd vanwege de aanwezigheid van kwetsbare weeskinderen die gebruik maken van de faciliteiten van Paballong Centre. Bij elke euro die ze ophalen legt de Wilde Ganzen 50 cent erbij.

De stichting hoopt in aanmerking te komen voor de maandelijks extra collecte in 2018. Mede door de steun van de Wilde Ganzen wordt jouw donatie extra goed besteed. Voor meer informatie: www.paballong.nl Of 06-50622752, Mijke van Rijn, voorzitter van de stichting.

Voorstel 2 jaardoel 2018

Fishmate

Op zondag 17 mei 2015 sprak Jan Andreae in zijn overweging lovend over de fundraising campagne van zijn dochter Roos.

Via de 1%club, een organisatie die mensen motiveert om één procent van hun tijd, geld en kennis in te zetten voor ontwikkelingswerk, wist Roos samen met drie andere studenten in enkele weken tijd een startkapitaal bij elkaar te krijgen. Dit geld dient om de Keniaanse Mukeli Matei te helpen met haar initiatief 'Fishmate'. Fishmate is een project om vraag en aanbod in de Keniaanse visserijsector op elkaar af te stemmen. De overheid begon allerlei projecten met kweekvijvers van vis. Daardoor is er veel aanbod. Maar de fishfarmers weten vaak niet aan wie ze hun product kunnen verkopen.

In Kenia wordt de mobiel veel gebruikt. Bijna iedereen heeft een smartphone. Kenia heeft een hoog aantal mobiele transacties: dataverkeer via Facebook is gratis! Mukeli kwam op het idee om met een app vraag en aanbod in kaart te brengen. De fishfarmers hebben echter nog geen vertrouwen in de handel via een online platform. Samen met Mukeli bedachten de studenten het plan om een educatief centrum op te zetten. Daar krijgen mensen informatie over bedrijfsvoering van een viskwekerij. Het centrum brengt kopers en verkopers met elkaar in contact over wat ze nodig hebben en aanbieden. Het totaalbedrag dat Roos en haar medestudenten bijeen brachten kwam uit op € 8.790,-.

Op de Facebookpagina 'Fish&Chicks for Fishmate' staat op 28 juni 2016 het bericht: "... Mukeli heeft het afgelopen jaar een beurs gekregen voor de Meltwater Entrepreneurial School of Technology in Ghana.

Ze is nu net terug in Kenia om haar master technological innovation af te ronden aan de University of Strathmore. Vanaf september zal zij zich weer volledig op Fishmate gaan richten."

Mukeli bezocht tot juli 2016 al meer dan 40 fishfarmers. Slechts 10% bleek echter winstgevend. Mukeli's drive en passie leken er niet minder om geworden. In haar woorden: "I could not be anything but an entrepreneur".

Omdat de overheidssubsidies voor fishfarming in 2016 eindigden is de urgentie

Restanten

Toen ik half november het blaadje van mijn dagkalender omsloeg, drong het opeens tot mij door dat het de komende maand alweer de laatste van dit jaar zou zijn. December 2017! De vorige december hadden we er toch net op zitten!

Echt, niet te geloven, niet te meten die mate van snelheid waarmee een jaar door zijn dagen, maanden en weken snelt. Er bestaat zo'n oud gezegde dat luidt: uren, dagen, maanden vliegen als een schaduw heen. Je kan er maar mee zitten. En terugkijken is dan een riskante sport. Tenminste dit jaar. Ik kan er niet erg blij mee zijn.

Als ik zo in de vergaarbak van de restanten grabbel, kom ik niet zoveel soeps tegen. Zelf ontsnapte ik aan de uiterst negatieve bijwerkingen van een medicijn. De bijsluiter meldde dat 1 op de miljoen patiënten kans hadden er aan te kunnen overlijden. Nou, die kans liep ik dus dik! Zoiets overkomt me niet bij de staatsloterij. Maar met 7 zakken bloed kwam ik weer op peil goddank!

Toen de verkiezingen. Ik kreeg zo'n beetje het gevoel dat elke narcist zich rijp achtte voor het parlement! En dan zo'n kabinetsformatie, waarbij de menselijke touch toch steeds verder aan de wetten van de mammon wordt opgeofferd. Het ergste vind ik wel de grote bek van de hordenleiders die kostbare verworvenheden in de maalmachinerie van het populisme willen pureren. En het lijkt ze te lukken ook! En je mag van hen niet zeggen dat het op het gebral van de nazi's lijkt waarmee mensenmassa's misleid werden. Maar dat is het wél!

'Nou, zo kan 'ie wel weer Brautigam', hoor ik me tegen mezelf zeggen. 'Er bestaat toch nog zoiets als hoop! Wat doe je daar mee? Nooit gehoord van dat bijbels visioen?'

Maar hoop is iets anders dan je ogen sluiten en in alles somber berusten. Hoop is een activiteit: Doen. Rondkijken, rondspieden, noemen ze het ook wel eens. En dat betekent: spieden waar de uitwegen zijn, waar de medestanders te vinden zijn, de informatie, het doorkijkje dat bevrijdend werkt! Beseffen dat je niet alleen bent. Dat er medestanders zijn. Hoop is geen massa-artikel dat als een bonusartikel bij de supermarkt op te halen is tegen 10 % korting. Het moet zelf aangemaakt worden door na te denken, te lezen en te luisteren naar elkaar en dan afwegen tegen het licht van het eigen geweten.

Elke geloofsgemeenschap, daar hoort De Duif dus ook bij, kan zo een plaats worden van hoop voor de toekomst. Nou ja, om het overzichtelijk te houden: voor 2018! Daarvoor vierten we het feest van het Nieuwe Leven. Kerstmis. Het godswonder van hoop waar we mee op de loop mogen. Zalig Kerstmis. En zet 'm op in 2018! Doen dus. We hebben weer de kans. Geniet ervan.

• *Harris Brautigam*

van 'Fishmate' hoger dan ooit. Na de afronding van haar master wil Mukeli van Fishmate een groot succes maken.

Het opgehaalde geld heeft Mukeli veilig weggezet. Dit wil zij pas uitgeven wanneer zij haar businessplan compleet heeft. Het oorspronkelijke business case van Fish&Chicks vormt daarvoor de basis.

Meer over het project van Fish&Chicks en Mukeli's onderneming in een volgend Groene Licht en op www.fishmate.strikingly.com

Gezocht: helpende handen

Heel graag willen we dat zich meer mensen melden om taken zoals het inruimen op zondagochtend vóór de viering uit te voeren. Het is ongeveer een half uurtje werk. Streven is om 10.15 uur de kerk ingericht te hebben. Ondertussen kun je genieten van het inzingen van het koor!

Als dit 'Duif zijn' je aanspreekt, laat het dan weten aan Henk Kemper of Liesbeth Broekhoff. Of stuur een mailtje naar deduif@xs4all.nl

• *Liesbeth Broekhoff (secretaris)*