

## Dagthema: 'Liefde ons gegeven'

### Overweging 17 december 2017 – Hans Ernens

Lector: Jos Pruissen

“... Jezus zegt nergens: ‘Doe je best en dan verdien je mijn liefde.’  
Jezus zegt: ‘Je krijgt mijn liefde omdat ik van je houd zoals je bent.  
Jij mag, bij wijze van spreken, worden als een stromende rivier.  
Je mag liefde ontvangen en die mag je door laten stromen  
naar mensen die het net als jij soms helemaal niet verdienen’ ...”

**Eerste lezing: Korintiërs 1-13**

**Tweede lezing: Geluk, wijsheid en liefde - Anthony de Mello**

#### **Openingsgebed** *Lao-Tse*

Vriendelijkheid in woorden  
schept vertrouwen,  
vriendelijkheid in denken  
schept diepzinnigheid,  
vriendelijkheid in geven schept liefde

#### **Lied** *Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal*

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg u niet, verberg u niet.

#### **Welkom en inleiding**

Goedemorgen lieve mensen, wat fijn dat  
jullie vandaag weer naar de Duif zijn  
gekomen.  
Bij ons staat de deur altijd voor je open, wie  
je ook bent en wat je ook gelooft.  
Jij mag er zijn! Ook namens Jos Pruissen, die  
met mij voorgaat, welkom!

Het is de derde adventszondag en letterlijk de donkere dagen voor Kerst, maar hier in de Duif kun je je warmen aan mooie verhalen, muziek en sfeer.



En als klap op de vuurpijl natuurlijk ons Kerstconcert door het Duifkoor, straks tegen 1200 uur na de viering.

Dit alles word je met liefde gegeven.

### Liefde

Liefde is de diepste behoefte van elk mens. Dat komt omdat we door de Liefde geschapen zijn, als liefdeswezens. Liefde is onze brandstof; zonder liefde sterven we vanbinnen. Liefde maakt ons mooi, warm, zacht en genezend. Liefdeloosheid maakt ons lelijk, onverschillig, hard en vernietigend.

Een mens is een sociaal dier, hij/zij is niet gemaakt om alleen te zijn. Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de mens liefde nodig om mens te worden. Ieder mens hunkert naar aandacht, genegenheid, liefde.

Het is een onzichtbare energie die ervoor zorgt dat er goede dingen gebeuren in de wereld. Liefde zorgt voor gezonde gezinnen, hechte families, loyale vriendschappen en uiteraard liefdesrelaties.

Je vindt liefde overal; liefde voor de natuur, liefde voor het leven en voor de mensen in je omgeving. Maar ook de liefde voor jezelf, ook al is dat een lastige soms.

Die onzichtbare energie is ook God, of gebruik je liever een synoniem voor zijn naam, die is... Liefde.

Niemand heeft U ooit gezien, liefde is uw naam.

Het feit dat God liefde is, drukt op de diepste manier iets uit over hoe en wie Hij is.

Zonder liefde zijn we niet zoals we bedoeld zijn, want God is liefde en Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld: als mensen die horen te leven vanuit liefde.

De Bijbel is doorspekt van Liefde en dito mooie teksten. Wij zullen jullie er een aantal voorschotelen vanochtend. Jos zijn favoriete Bijbeltekst uit Johannes siert vandaag de cover van ons liturgieboekje, met passie gemaakt door onze Fred.

Wij wensen ons een mooie, liefdevolle viering toe.

Jos wil jij de advent kaarsen aansteken?

Zullen we nu even een moment stil worden, sluit je ogen en laten we die onzichtbare energie met elkaar verbinden.



## Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Nooit hoorden wij  
andere stemmen dan de onze.  
Nooit waren er handen die doen  
wat handen niet kunnen.  
Nooit andere  
goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,  
alle dagen, wat ook gebeurde,  
alsof wij liepen  
over een onzichtbaar weefsel,  
boven de afgrond gespannen,  
dat niet scheurde.

Nooit werd iemand  
weggetild uit de tijd.  
Maar soms even  
wordt lijden opgeschort  
of dragen mensen het samen.  
Zo zouden wij moeten leven.

### Eerste lezing: Korintiërs 1-13

*Zonder liefde is alles zinloos.*

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je niets.

Zelfs al laat God je zijn boodschap bekend maken en krijg je van hem al zijn geheime kennis, en zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.

Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos.

Zelfs al verkoop je al je bezit en geef je alles aan de armen.

Zonder liefde betekenen je niets.

Liefde is geduldig en vriendelijk zijn.

Liefde is niet afgunstig zijn, niet vertellen hoe goed je bent en jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.

Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak nemen.

Liefde is blij worden van het goede.

Door liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen en altijd volhouden.



## Lied

Gij die een en eeuwig zijt,  
ver weg, onbeeldbaar God.

Maar in Uw woord dichtbij, doe ons verstaan.

Keer ons om naar U toe,  
keer ons om naar elkaar (3x)

## Tweede lezing

*Anthony de Mello*

*Geluk, wijheid en liefde*

In haar droom liep een vrouw een gloednieuwe winkel op het marktplein binnen.

Tot haar verbazing zag ze God achter de toonbank staan.

‘Mijn Heer, wat verkoopt u hier?’ vroeg ze.

‘Al wat u verlangt,’ zei God.

De vrouw had de grootste moeite om haar oren en ogen te geloven, maar ze besloot het beste te vragen wat een mens zich kan wensen. ‘Ik wil graag gemoedsrust,’ zei de vrouw, ‘en geluk, wijsheid en veel liefde.’ En ze voegde er nog gauw aan toe, ‘niet alleen voor mij hoor, maar voor iedereen graag, zodat we daar allemaal de vruchten van kunnen plukken.

God glimlachte: ‘Ik denk dat u het niet helemaal begrijpt, lieve mevrouw.

We verkopen geen fruit hier, alleen zaadjes.’

## Lied

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Scheur de wolken uiteen en kom.

Hier, nu, wees onze God, wie anders?

Niemand anders heeft ons gezocht,  
niemand anders heeft zo geroepen  
als een verliefde: dit is mijn lichaam,  
open mij, eet mij, hier is mijn hart,  
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.

Als een verlorene heb je geroepen  
en ons hart draaide om, en hoorde.

Waar ben je nu?

Waar bleef je hartstocht?

Ben je niet meer die ene van toen?

(2x)



## Overweging

Afgelopen zondag maakte ik met mijn hond Lucu een wandeling in het weidse Diemerpark vlak bij ons huis.

Ik kwam terecht in een witte wereld van pracht en praal met een enthousiaste en speelse hond die lekker ging rollebollen door de sneeuw, vrolijk spelende kinderen die met hun slee de heuvels afgleden, mensen die sneeuwpoppen maakten en verliefde jonge stelletjes die elkaar inzepten en stoeiden in de sneeuw.

Het bruiste van plezier, genegenheid en liefde om me heen ondanks de sneeuwstorm. Zo'n dag dat even alles klopt en je een momentje van gelukzaligheid ervaart.

### Wishful thinking

Door al die sneeuwpracht en die mooie witte wereld lijken deze liefdevolle momenten om mij heen eventjes als vanzelfsprekend; ieder mens zou dit moeten beleven. Maar dat is natuurlijk wishful thinking.

Want ook al is liefde de diepste behoefte van de mens; vanzelfsprekend is de liefde nooit. Je moet liefde geven. Je moet liefde durven ontvangen en er vervolgens steeds aan werken, sleutelen, het onderhouden en liefde doorgeven!

In een relatie bijvoorbeeld moet je je liefdesnestje af en toe eens flink durven opschudden; zoals een dekbed. Lekker flink schudden en alles ligt weer goed op z'n plek en ziet er ook weer een stuk frisser en aantrekkelijker uit.

### Bijzonder

Als je de liefde wat wilt oppoetsen, hoeft je leven mogelijk niet zoveel anders te worden dan het nu is. Alleen je houding zou je kunnen veranderen.

'Vanzelfsprekend' inruilen voor 'bijzonder', dat maakt je per definitie gelukkiger. Als je zorgvuldig en met respect met je relatie, met elkaar wilt omgaan, is het wijs om samen de vanzelfsprekendheden de deur uit te bonjournen. Weg ermee! Niets in ons leven is vanzelfsprekend, het leven zelf is dat niet eens, het is wel bijzonder!

Het is ook bijzonder dat je van elkaar houdt, dat je met elkaar wilt leven en delen.

Openstaan voor veranderingen, dingen eens anders doen, samen de bezem door de routine halen en elkaar blijven verrassen, zodat sleur- een grote valkuil- geen kans krijgt de liefde uit te doven.

De zegeningen tellen en niet de blauwe plekken.

Waardering voor en dankbaarheid naar elkaar voelen en uiten, want dat hebben we zo nodig, zo blijft de liefde bijzonder en niet vanzelfsprekend.

Er wordt ons zoveel gegeven, het leven, de liefde, je talenten, de natuur.

### Planeet Aarde

Als we naar de schepping kijken, dan ontdekken we een verbazingwekkende schoonheid tot in het kleinste detail. Alles is gerangschikt en doordacht. In de hele kosmos is alles op een perfecte manier op elkaar afgestemd. Boven alles staat de natuur van de mens – zijn vrije wil, zijn geweten, zijn capaciteit om lief te hebben, te denken en creatief te zijn – al die dingen weerspiegelen de natuur van God.

Denk bijvoorbeeld eens aan onze planeet. Die voorziet niet alleen in wat strikt noodzakelijk is voor leven, maar is zo ontworpen dat we van het leven kunnen genieten. Het maakt ons blij als we een zacht briesje voelen, van de warmte van de zon genieten, een sappig stuk fruit eten of het rustgevende gezang van vogels horen. Laten zulke dingen niet zien dat onze Schepper zorgzaam, teder en vrijgevig is?



Maar de liefde van God is voor velen van ons wat ingewikkeld, ook voor mij zo nu en dan. Hij is niet tastbaar, niet voelbaar, dus hoe zou je Zijn liefde dan moeten ontvangen? Hoewel u God niet met uw letterlijke ogen kunt zien, kunt u de „ogen van uw hart” gebruiken om hem te zien, zegt (Efeziërs 1:18).

Dat probeer ik dan ook vaak en heb hele gesprekken met Jezus, mijn onzichtbare held, en vertel Hem hoe ik steeds weer een zo goed mogelijk mens probeer te zijn en waarom ik ook net zo goed weleens faal. Maar, Ik kom trouw naar de kerk, zing en ga zo nu en dan eens voor. Dat zal Hij zeker ook kunnen waarderen denk je dan weleens.

### **Rol in heldenverhaal**

Maar zo denken is eigenlijk onzin. Jezus zegt nergens: “Doe je best en dan verdien je mijn liefde.” Jezus zegt: “Je krijgt mijn liefde omdat ik van je houd zoals je bent. Jij mag, bij wijze van spreken, worden als een stromende rivier. Je mag liefde ontvangen en die mag je door laten stromen naar mensen die het net als jij soms helemaal niet verdienen.” Het is helemaal prima om regelmatig naar de kerk te gaan, dat kan goede dingen voortbrengen. Maar dit maakt niet dat Jezus meer van me houdt, zo ben ik overtuigd. Mijn rol in het heldenverhaal is niet alleen de liefde van Jezus verdienen, dat is te vanzelfsprekend, maar ook de liefde.

Daar ligt de grote uitdaging; de ander lief te hebben zoals jezelf. Want als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen en altijd volhouden.

### **Zegeningentellen**

En toen was ik eigenlijk wel tevreden met wat ik wilde zeggen tegen jullie, maar zag dat mijn verhaal iets aan de korte kant was.

En dat is mooi, want je moet eigenlijk niet te veel praten over de liefde.

Dus ik ben er nu een beetje klaar mee, ga het maar gewoon doen.

Het geven en doorgeven van liefde, je zegeningen tellen en dankbaar zijn voor alles wat je wel hebt.

Tel je zegeningen één voor één,  
tel ze allen en vergeet er geen.  
Tel ze allen, noem ze één voor één  
en wie weet zie je dan opeens Gods liefde, door alles heen.

Moge het zo zijn.

**pianomuziek door Irina Ursu-Antonova**



## **Geloofsbelijdenis**

God, in diepst van de nacht riep ik je,  
Maar ik heb je nooit gehoord.  
In mijn vertwijfeling fluisterde ik je naam,  
Maar ik hoorde niets.  
In mijn wanhoop schreeuwde ik naar je,  
Maar je gaf nooit antwoord.

Toen luisterde ik naar de stilte in mijzelf,  
En toen hoorde ik ook jou.  
En alles was in jou,  
En alles was in mij.  
Je bent er,  
Dat geloof ik.

## **Rond de tafel verzameld**

### **Intenties uit het groene boek**

#### **Lied**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Het zal in alle vroegte zijn, als toen.  
De steen is weggerold.  
Ik ben uit de grond opgestaan.  
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.  
Ik loop en struikel niet.  
Ik spreek en versta mijzelf.  
Mensen komen mij tegemoet -  
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn als toen.  
De ochtendmist trekt op.  
Ik dacht een dorre vlakte te zien.  
Volle schoven zie ik, lange halmen,  
aren waarin de korrel zwelt.  
Bomen omranden het bouwland.  
Heuvels golven de verte in,  
Bergopwaarts en worden wolken.

Daarachter, kristal geworden, verblindend,  
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.  
Wij worden wakker van het eerste licht.  
Alsof iemand ons bij naam en toenaam  
heeft geroepen. (2x)

Dan zal ik leven. (3x)



## Nodiging

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden,  
een maaltijd waarin ze brood en wijn deelden en de dingen van het leven.  
Dat doen wij hier ook; elke zondag we delen brood en wijn,  
als tekenen van leven en van samen zijn  
omdat we het leven willen delen met alles wat er is,  
vreugde en verdriet, lachen en huilen, ruimte en vrijheid, angst en pijn.

Alles en iedereen mag er zijn en heeft aandacht nodig.  
Dat brengen we mee als we aan tafel gaan, en  
wij weten dat wij welkom zijn, dat we geliefd zijn.  
Als je je vandaag geraakt weet door wat hier gebeurd,  
Als je het verhaal van mensen herkent zoals wij hier vertellen,  
Als je je herkent in die zangers en zeggers die wij hier in de Duif zijn, kom dan en deel met  
ons, want alles staat klaar.

## Delen van brood en wijn

### Gedicht: Wat het is

*Erich Fried*

Het is onzin  
    zegt het verstand  
Het is wat het is  
    zegt de liefde  
Het is ongeluk  
    zegt de berekening  
Het is alleen maar verdriet  
    zegt de angst  
Het is uitzichtloos  
    zegt het inzicht  
Het is wat het is  
    zegt de liefde  
Het is belachelijk  
    zegt de trots  
Het is lichtzinnigheid  
    zegt de voorzichtigheid  
Het is onmogelijk  
    zegt de ervaring  
Het is wat het is  
Het is liefde  
    zegt de liefde





## **Onze Vader**

Geef ons een nieuw hart,  
Open en vriendelijk voor alle mensen,  
Geef ons nieuwe ogen,  
Om U te ontdekken in mensen in al wat ons overkomt.

Geef ons een nieuw geloof,  
Dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen,  
Geef ons nieuwe hoop,  
Die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.

Geef ons nieuwe liefde,  
Diep als de zee, warm als het vuur,  
Sterker dan de dood.

Amen.

## **Mededelingen**

### **Lied**

Huib Oosterhuis / Tom Löwenthal

Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte.  
En als ik krijsend viel  
mij ondervangen met uw wieken  
en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon  
op eigen kracht.

### **Afsluiting en zegenbede**

Ga in de kracht die je gegeven is  
in eenvoud  
in vrolijkheid  
in vriendelijkheid  
op zoek naar liefde  
en de Geest zal met je gaan

