

Spiritualiteit

Enige tijd geleden raakte ik met iemand aan de praat over allerlei geloofs-zaken. Ik vind dat altijd niet zo eenvoudig. Standpunten staan dikwijls al bij voorbaat vast. Helemaal moeilijk wordt het als je gesprekspartner stevast een beroep doet op wetenschappelijke gegevens. 'Kan ik het niet meten, dan bestaat het niet!' is een veelgehoorde opvatting. Daar komt nog bij dat sinds de mensheid gebukt gaat onder de mensonterende gruwel van de Duitse vernietigingskampen, het bij velen vaststaat dat God niet bestaat. Niet bestaan kán!

Zo overkwam het me laatst dat ik met een goede relatie over de tien geboden aan de praat kwam. Mijn gesprekspartner beschouwde dit als een hoogtepunt uit de Joodse Bijbel. Dit was een stuk humanistische tekst die voor de hele mensheid van alle eeuwen belangrijk en waardevol was. De tien geboden bevatten in de kern de volledige samenvatting van de intermenselijke verhoudingen: respect, zorg, trouw, eerlijkheid, betrouwbaarheid, en aandacht. Voor hem was dit een kernboodschap uit de bijbel. Die drie eerste geboden echter mochten wat hem betreft helemaal geschrappt worden!

Ik moest even terugschakelen voordat zijn boodschap helemaal tot me doordrong. Langzaam werd het me duidelijk. Mijn gesprekspartner had zijn grens getrokken. Dat de tien geboden begonnen met drie artikelen waarin de plaats van God in het geheel geplaatst werd, dat was voor hem onacceptabel en overbodig, want er bestaat geen God! Dus: schrappen die hap volgens hem!

Onlangs las ik in een artikel van Rik Torfs, een bekende kerkjurist en docent in Leuven, de uitspraak dat waar de wetenschapper grenzen stelt de gelovige meer oog voor de ruimte heeft. Hij stelde dat religie doorgaat waar wetenschap ophoudt. Letterlijk zei hij: 'Religie respecteert de rede, maar ziet tegelijk haar grenzen.' Dat is een heel boude bewering. Het zou me niets verbazen als de wetenschapper licht geprikkeld zou volhouden dat hij zelf in staat is om de grenzen te bepalen. Ja en nee! De wetenschapper loopt altijd tegen de grenzen van zijn vernuft aan. En dat is tegelijk zijn uitdaging. De religieuze mens herkent dit proces, volgt en respecteert die uitdaging op de voet, maar aanvaardt tegelijk het bestaan van het (Gods)terrein als te ontdekken en ontginnen mysterie van het menselijke bestaan. Dit proces van aanvaarden is een vorm van spiritualiteit. Een houding van openheid voor de mogelijkheid van het menselijke bestaan over de grenzen van het waarneembare en begrensde heen.

Ik vind het opvallend dat waar de kerk – en schijnbaar het geloof – lijkt te verdwijnen, de aandacht voor spiritualiteit groeiende is. Ook nu weer beleefden we de maand van de spiritualiteit (van 12 januari t/m 11 februari). Het motto was dit keer: 'Steeds opnieuw beginnen!' En met dit motto beëindig ik mijn eerste bijdrage van dit jaar aan Het Groene Licht. Dat het voor De Duif een zegenrijk jaar mag worden voor allemaal!

• *Harris Brautigam*

Nr 1 - 28 Januari 2018

Het volgende nummer verschijnt op 25 maart
Inleveren kopij uiterlijk tot 14 maart

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

4 feb	Gastvoorganger Harris Brautigam Verkiezingenzondag
11 feb	Jeffrey Leander
18 feb	Hans Ernens - Start 40dagentijd
25 feb	Jan Meijer Uitreiking Vredesvlucht
4 mrt	Marc van de Giessen
11 mrt	Helma Schenkeveld
18 mrt	Henk Kemper
25 mrt	Palmpasen - Bert van der Meer Kinderviering mmv. Carla Koot en Natalie Coenradi
29 mrt*	Seidermaal
30 mrt*	Goede Vrijdag
1 apr	Pasen - Diana Vernooij

*) Bij het ter perse gaan van dit HGL waren de voorgangers nog niet bekend ivm. de verkiezingen op 4 februari. Raadpleeg onze website.

Agenda

Zondag 4 februari - Verkiezingen

Inrichten kerkruinte

28 jan	Harry, Thom
4 feb	Harry, Jos
11 feb	Harry, Liesbeth
18 feb	Harry, Sabine en Fred
25 feb	Harry, Gerrard
4 mrt	Harry, Natalie
11 mrt	Harry, Liesbeth
18 mrt	Harry, Ad
25 mrt	Harry, Sabine en Fred
1 apr	Harry, Liesbeth

Sluiten gebouw

28 jan	Bert
4 feb	Gerrard
11 feb	Henk
18 feb	Fred
25 feb	Liesbeth
4 mrt	Natalie
11 mrt	Liesbeth
18 mrt	Henk
25 mrt	Fred
1 apr	Gerrard en Diana

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer: 2 Een prachtige periode | 3 Bestuursverkiezingen |
3 Voorstel jaardoel | 4 Verkiezing voorgangers | 6 Veertigdagentijd en Pasen 2018 |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Hartelijk Gefeliciteerd

28 jan	Yael van der Marck
3 feb	Maxime Vos
10 feb	Marja Bommerson
12 feb	Arjan Vader
16 feb	Marina Slot
21 feb	Frans Gerritsma
23 feb	Yvon van der Meer
25 feb	Christel Meeuwissen
7 mrt	Rob Gijbels
12 mrt	Tobias van der Marck
14 mrt	Bea Kuyper
15 mrt	Corrie Keyzer
18 mrt	Fjodor Gransjean
21 mrt	Christina Terpstra

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2017 - Kinderen van de voedselbank
Deze stichting zet zich in tegen de gevolgen van kinderarmoede in Nederland.
2016 - Liefdevolle massage bij kanker
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam

Kerst en Oud & Nieuw

Een prachtige, schitterende periode

Wanneer ik dit schrijf, gaat de overweging van Diana op 7 januari nog plaatsvinden. Zij heeft als thema: Sta op en schitter! Nou, wat mij betreft, hebben we dat al gedaan in de kerstperiode en met de viering van oud en nieuw. De inhoud is natuurlijk heel belangrijk, toch wil ik het nu hebben over hoe de vieringen tot stand komen.

Op 26 november vond er een VA plaats waar wij het hadden over de invulling van de kerstnachtviering. Het ging voornamelijk over de praktische zaken die daar bij komen kijken. Wat kwam ik daar blij vandaan! Iedereen die aanwezig was, bood enthousiast aan mee te zullen helpen met de kerk versieren. Stadsherstel had ons nogal voor het blok gezet, 24 december opbouwen en 25 december na de viering meteen weer afbreken. Ja, wat doe je dan? In ieder geval geen grote kerstboom met honderd glimmende ballen. Wel jammer!

Dan gaan de raderen draaien van de creatievelingen onder ons. Met 40 conifeertjes waarin de lichtslingertjes hangen, kan natuurlijk ook. Een schitterende 'hemel' van duizenden lasersterretjes maakte het helemaal af. De oude vertrouwde stal tevoorschijn gehaald, veel kaarsen aan, het zag er prachtig en feestelijk uit. De opbouw van de kerk was een hele gezellige ochtend met elkaar. Dank aan allen die erbij waren!

's Middags was de voorbereiding voor de kinderkerstviering. Ook daar waren weer vrijwilligers om de kinderen te voorzien van kerstbrood, snoep, warme chocolademelk enz. Met mooie lichtbeelden werd het kerstverhaal aan de kinderen verteld.

Voor de kerstnacht kwamen de koorleden allemaal mooi uitgedost rond tien uur om de kerstliederen die we al een paar maanden aan het studeren zijn in te zingen. Ja, straks komen er ongeveer 250 mensen naar ons luisteren. Dan moet het wel goed klinken natuurlijk. In die tussentijd zijn er alweer Duiven in de keuken bezig met kerstbrood smeren en glazen klaar te zetten voor de 'nazit'. Om 23:15 uur gingen de deuren van De Duif weer open. Ik zing zelf in het koor, dus wil ik niet te veel opscheppen over hetgeen wij ten gehore hebben gebracht, maar de toeschouwers waren wel heel enthousiast. Gelukkig! Dat wij mogen zingen voor zoveel mensen is voor mij het fijnste onderdeel van de kerst! Na de viering, vroeg in de ochtend, bleven er weer Duiven om de boel weer netjes aan kant te maken, net of er niets was gebeurd. Wij weten wel beter!

Voor de viering van oud en nieuw, op zondagochtend 31 december, waren Jan en ik in de tussentijd bezig om dat te organiseren. Het plan was dat samen te doen met de Blijde Buren. De opzet was om een ontbijt/brunchbuffet neer te zetten. Ook dan heb je weer mensen nodig die bereid zijn om eten mee te nemen, het buffet te vullen en mee te helpen eitjes bakken, koffie en thee te zetten, het buffet aanvullen en daarna opruimen. Het is allemaal gelukt! Wat waren er heerlijke gerechten gemaakt en zoveel, geweldig! De Blijde Buren kwamen ook nog met een enorme pan soep en stokbrood aanzetten. Jan heeft nog kans gezien om tussen het eten, praten en zingen door, teksten te lezen en een overweging te houden en zelfs in de gezellige chaos breken en delen te doen. Kortom, een volledige viering te doen, inclusief overweging!

Om precies 11 uur onze tijd gaat aan de andere kant van de wereld het nieuwe jaar in, op het eiland Kiritimati (zoek maar Lees verder op pagina 6 ►

Bestuursverkiezingen

Elke jaar kiest De Duif zijn bestuur. Enkele motiveringen.

Natalie Coenradi-Hakhoff Iedere week heb ik weer het gevoel van thuiskomen bij een gemeenschap die ik heb omgedoopt tot mijn gekozen familie en voor wie ik in het komende jaar ook weer mijn steentje bij wil dragen. Het afgelopen jaar heb ik voor een lustrum mij mogen ontwikkelen tot coördinator Koor en Liturgie en deze mooie taak mogen vervullen. Omdat er het komende jaar een verschuiving komt bij het voorgangerscollectief, wil ik een mooie match tussen voorgangers, koor en de pr-groep vormen. Daarom plak ik hier nog heel graag een jaar in bestuur aan vast en stel ik mij ook dit jaar graag herkiesbaar voor het bestuur van Stichting De Duif.

Liesbeth Broekhoff Het is mij nog steeds niet te veel! Nee, ik geniet van het werk wat ik mag doen voor De Duif. Het is mij duidelijk geworden hoe belangrijk het is om door de Vergadering van Aangeslotenen besluiten te nemen. Een transparant bestuur zijn, is noodzakelijk om de gelederen bij elkaar te houden en dat wil ik graag zo houden. Als er vragen opkomen, besluiten moeten worden genomen, bijvoorbeeld onze financiën, dan is het de gemeenschap om besluiten daarover te nemen. Ik vind dat heel bijzonder.

Ik heb de betekenis van het woord 'bestuur' eens opgezocht: het is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheid van een bepaalde organisatie leidt en regelt. Nou, ik ben blij dat we met z'n allen voor De Duif staan! Graag zou ik nog een jaar in het bestuur blijven.

Gerrard Boot Ik stel me graag weer beschikbaar voor het bestuur komend jaar. De Duif is belangrijk voor mij: als ik in het weekend in Amsterdam ben, kom ik met plezier. De vieringen zijn voor mij altijd een bron van inspiratie: dat kan zijn door de overweging, door het intro, door een zin uit een lied, door de sfeer, door een gesprek met iemand vooraf of na afloop, door de stilte of door de muziek. Om het mogelijk te maken dat dit dóór kan gaan, moet er veel gebeuren, want gemeenschap zijn gaat niet vanzelf.

Als bestuur hebben we afgelopen jaar heel vaak nagedacht over de mogelijkheden van De Duif in de nabije toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg mensen blijven komen (en: wat is genoeg?), hoe betalen we dat allemaal, hoe kunnen we elkaar blijven inspireren, wat is onze plaats in de stad en daarbuiten? Zoals ik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst zei: er ontstaan nieuwe initiatieven, en die stemmen hoopvol. Het contact met de Blijve Buren zorgt voor betrokkenheid met een groep stadsgenoten die we anders misschien niet zouden kennen. Het Leerhuis geeft verdieping in levensvragen. Maar soms lukken dingen ook niet: we probeerden contact te krijgen met de Ecclesia, omdat enigerlei vorm van samenwerking beide gemeenschappen misschien zou kunnen helpen, maar dat lukte niet goed. We zijn ook vanuit het bestuur zoekers en zieners.

Ik denk dat we komend jaar het met elkaar kunnen hebben over de vieringen: sluiten die nog helemaal aan op onze behoeften, of is er ruimte voor vernieuwing? We moeten het hebben over onze omgeving: wat is onze plaats in de stad, hoe geven we bekendheid aan wat we doen, hoe maken we verbinding? En we moeten aandacht blijven houden voor elkaar. De een loopt meer voorop, de ander zoekt soms liever de beschutting van de gemeenschap, zoals Jonne het vanmorgen (21 januari) op indrukwekkende wijze verwoordde. Ik ben heel graag onderdeel van die gemeenschap, en draag graag mijn steentje bij in de vorm van bestuurslidmaatschap.

Henk Kemper Voor een bestuursopdracht stel ik mij verkiesbaar. Een organisatie heeft nu eenmaal een of andere bestuursvorm nodig. In ons geval is dat de Stichtingsvorm. Het bijzondere is dat ons bestuur de wens van de vergadering van aangeslotenen boven alles stelt. Democratie in optima forma. Een model dat mij aanspreekt en waarvoor ik mij al jaren sterk maak. Tezamen met de andere bestuurders werkt dit goed uit voor het welzijn van de gemeenschap die we samen vormen. ■

Voorstel jaardoel 2018 Stichting Paballong HIV/AIDS

Deze stichting ondersteunt de Paballong trust in Lesotho. Dit is een HIV/AIDS care center dat in 2001 is opgericht door de Nederlander Gerard Mathot.

Gerard Mathot woont al meer dan 40-jaar in Lesotho en heeft daar altijd ontwikkelingswerk gedaan. Hij is goed ingebed in de lokale community en samen met hen heeft hij een verzorgingscentrum opgericht op het Berea Plateau ten noorden van Maseru, de hoofdstad van Lesotho, een klein onafhankelijk koninkrijk omringd door Zuid-Afrika.

Paballong biedt een holistische benadering voor HIV/AIDS-patiënten door een breed pakket aan diensten aan te bieden, denk aan gratis testen en antiretrovirale behandeling. Maar ook HIV/AIDS-bewustwordingsprogramma's in de omgeving, een day care centre en training in tuinbouw en diervoorzorg, zodat de patiënten en hun families voor zichzelf kunnen zorgen.

Komend jaar wordt de stichting door de Wilde Ganzen ondersteund voor een extra project binnen Paballong. Men zamelt geld in voor de bouw van 4 huizen met toilet voor 4 gezinnen. Deze gezinnen zijn geselecteerd vanwege de aanwezigheid van kwetsbare weeskinderen die gebruik maken van de faciliteiten van Paballong Centre. Bij elke euro die ze ophalen legt de Wilde Ganzen 50 cent erbij.

De stichting hoopt in aanmerking te komen voor de maandelijkse extra collecte in 2018. Mede door de steun van de Wilde Ganzen wordt jouw donatie extra goed besteed. Voor meer informatie: www.paballong.nl Of 06-50622752, Mijke van Rijn, voorzitter van de stichting.

● *Jaardoel voorgedragen door Thom Moerkamp*

Jaardoel FISHMATE ingetrokken

In het decembernummer van HGL droeg Fred Vos een tweede jaardoel aan. Deze maand had hij contact met de Ghanese oprichtster van dit initiatief, de studente Mukeli Matei. Zij schreef: "... We ran a pilot with the money raised and discovered that FISHMATE was a high risk business. Unfortunately, we were unable to sustain the business further because of financial constraints. From our research, we needed at-least 200.000 usd to establish a sustainable business which we were unable to raise ..." Mukeli heeft het project stopgezet om nu eerst haar studie te voltooien.

- Dit voorgestelde jaardoel vervalt daarom.

● *'FISHMATE' - voorgedragen door Fred Vós*

Stichting Kinderen van de Voedselbank

In 2017 hebben we met de collectes voor ons jaardoel de Stichting Kinderen van de Voedselbank kunnen verblijden met 1174 euro. Zij verzorgt hiermee in Nederland kledingpakketten voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen en een aantal leuke nieuwe cadeautjes.

Ruim 400.000 kinderen leven in armoede. De stichting richt zich op de 34.000 kinderen die via hun ouders afhankelijk zijn van de Voedselbank. In 2017 heeft de stichting met beperkte middelen en mankracht veel bereikt, dankzij de inzet van vele vrijwilligers, donateurs, sponsors en bedrijven.

Ik bedank alle Duiven die iets hebben bijgedragen aan Stichting Kinderen van de Voedselbank.

● *Hortense Gbijs*

Marc v.d. Giessen:

“... De RK Kerk mag mij dan ongeschikt vinden, ik leerde in De Duif dat ik me niet moet laten tegenhouden om dromen na te streven ...”

Jan Meijer:

“... Laten zien dat onze inspiratie is geworteld in de Bijbel en de christelijke traditie en het leven zoals Jezus dat voor ons heeft bedoeld. Dat motiveert mij ...”

Verkiezing voorgangers 2018

Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze voorgangers. Uit noodzaak maar vooral ook geïnspireerd door de gebruiken in de eerste christengemeenschappen is daartoe ooit na veel discussie besloten.

De kandidaat voorgangers van 2018 vertellen welke invulling zij het komend jaar willen geven aan het ambt.

Waarom stel ik me beschikbaar als voorganger? - Ik vind voorgaan heerlijk omdat we het gezamenlijk doen. Je bereidt het samen voor, het koor ondersteunt je, boekje wordt gedrukt, de cake is gebakken, de koffie wordt gezet. De kerk wordt in- en opgeruimd. Een voorganger is eigenlijk de grootste bokkont omdat hij of zij in samenwerking met het beste van iedereen kan laten zien. En het beste van onze gemeenschap kan laten schijnen.

Geleefde of doorleefde spiritualiteit, daar houd ik van. Dat is kenmerkend voor De Duif. De Bijbel lezen met je levensvreugde en -pijn. Worstelen met oude teksten en nieuw leven inblazen. God samen betekenis geven. Allemaal kreten die bij mij opkomen. Ik heb hier wat te bieden, maar nog meer in te leren. En dat doe ik graag met onze geloofsgemeenschap. Dus... stem je op mij?

Stage. In augustus kwam een Hoogleraar Nieuwe testament in De Duif tijdens een viering. Het was de viering over duiveluitdrijvingen. Hij was erg enthousiast over de wijze waarop ik voorging en hoe ik met de Schriften om was gegaan. Mijn oude docent vond het uitgesproken jammer dat ik formeel nooit ben afgestudeerd in Godegeleerdheid. Hij spoorde mij aan om dit wel te doen. En zo gebeurde het dat ik mij inschreef. De Masters Theologie & Levensbeschouwing in Utrecht stelde een individueel programma samen, zodat ik versneld kan afstuderen. En opnieuw moet ik stage lopen.

De opleiding ging akkoord dat ik stage loop in De Duif. Het bestuur ging hiermee ook akkoord. Diana Vernooij is mijn stagebegeleider. En in 6 maanden tijd wordt er intensief meegekeken met mij: hoe voer ik mijn geloofsgesprekken, hoe wil ik me verhouden naar God en kerk, hoe ga ik voor in een viering etc. etc.

Nog even terug naar die betreffende viering. Het Bijbelse verhaal over de duiveluitdrijving had ik vertaald met ongenode gasten in ons hoofd. Die vervelende stemmetjes in ons die ons klein houden. Dat ik niet afgestudeerd ben was zo'n stemmetje in mij. Ik ben niet goed genoeg. En precies bij die viering kwam mijn oude professor in De Duif. Hij riep mij op om deze overdrachtelijke demon uit te werpen. Studeer af!

Ik kreeg hartverwarmende reacties van Duiven op mijn keuze alsnog af te studeren. De RK Kerk mag mij dan ongeschikt vinden vanwege mijn 'ongeordeerde liefde'. Ik leerde in De Duif dat ik me daarom niet moet tegenhouden om dromen na te streven. God weet komt het goed.

● *Marc van de Giessen*

Mijn motivatie als voorganger in De Duif? Die wordt steeds weer gevoed door:

- Het op zoek zijn naar de overeenkomsten op basis van geloof, hoop en liefde om elkaars verschillen te accepteren en te waarderen met respect voor ieders achtergrond, geloof of overtuiging.
- Het op creatieve wijze de religieuze verbinding blijven zoeken met anderen die nog niet weten wat voor mooie geloofsgemeenschap De Duif is.
- Het in de praktijk te brengen van verbondenheid en betrokkenheid. Ook in het dagelijks leven en werken. Het contact leggen met mensen, zodat zij door het gesprek nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap worden en verbinding met ons willen zoeken.

Laten zien dat onze inspiratie is geworteld in de Bijbel en de christelijke traditie en het leven zoals Jezus dat voor ons heeft bedoeld.

Dat motiveert mij om Duif te zijn en te blijven.

● *Jan Meijer*

Tussen bevlogenheid en twijfel - Ook dit jaar stel ik me weer kandidaat als voorganger in De Duif voor het nieuwe seizoen. De bevlogenheid is er, daar ben je tenslotte ook Duif voor, het mooie kerkgebouw en lieve mensen om je heen geven je genoeg draagkracht, gesterkt door de mooie muziek. Ook de Bijbel biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar hoe plaats je bepaalde verhalen in de context van deze tijd? En dan je persoonlijke band met God in relatie tot de bizarre wereld waarin we leven. Maar als het soms allemaal weleens wat te ingewikkeld dreigt te worden, 'vertaal' ik God naar Liefde en Liefde naar God en kan ik weer verder. 'Naamloos schooiert Liefde langs de wegen.' Laten we samen op zoek gaan.

● *Hans Ernens*

Best lastig om precies te vertellen wat je het komend jaar zult doen - Net als de vorige jaren stel ik mij weer van harte kandidaat om het komende jaar voorganger te zijn van De Duif. In De Duif kiezen we onze voorgangers. Zij hebben draagvlak nodig van de mensen die wekelijks de vieringen bezoeken. Daarmee bevestigen we onze opvatting dat voorgangers wat je noemt 'voorgangers' zijn: Zij die namens de gemeenschap het woord voeren.

Elk jaar wordt aan de kandidaten gevraagd een stukje te schrijven voor de speciale editie van het Groene Licht. Da's een prima zaak, maar... het is eigenlijk lastig om precies te vertellen wat je het komend jaar zult gaan doen. Dat is immers afhankelijk van de thema's die aan de orde zijn en het creatieve proces dat liturgievergadering heet en het broeden op de teksten. Dat laatste, dat broeden, doe je in je eentje en het resultaat 'staat' op de zondag dat je voorgaat.

Een stukje in dit blad is mooi geschreven, maar een dienst moet je meemaken om te voelen hoe gemeenschapszin kan zijn en hoe de voorganger te werk gaat. Ik zou dan ook liever zeggen: kom naar de diensten en ervaar hoe we (ja, ik schrijf 'we' omdat de voorgangers een team vormen) voorgaan. Doe mee met woord en muziek. Laat je overspoelen door noten van ons prachtkoor. Laat je meevoeren door het gesproken woord en laat je raken. Sta open voor andere geluiden dan de geluiden die je in de traditie al zo vaak hebt gehoord. Sta eens stil bij andere gedachten.

Laten we niet vergeten dat de verhalen van de Bijbel (en de overige teksten die we er soms bij betrekken) ons op een actief spoor willen zetten. Niet praten, maar dóen. Pas dan krijgt geloven zin. Als we er in de praktijk handen en voeten aan kunnen en willen geven, is het goed wekelijks na te denken over ons doen en laten. Om daarin als een van de voorgangers het voortouw te nemen wil ik mij graag weer een jaar verkiesbaar stellen. En daarmee heb ik dan toch aangegeven op welke manier ik de diensten wens vorm te geven en in te vullen. Maar ach... de meesten van jullie weten wat ik bedoel, toch?

● *Henk Kemper*

Dierbaar is het me en inspirerend blijft het - Na 25 jaar voorgaan in de Duif is het wel haast een vanzelfsprekendheid dat ik weer een jaar beschikbaar ben. Natuurlijk ga ik weer graag voor. Dierbaar is het me en inspirerend blijft het.

De kracht van zachtheid, de scherpte van aandacht, de aardsheid van spiritualiteit, de volheid van loslaten, de wijsheid van de tradities – dat is de brandstof voor mijn vieringen.

Laten we het leven onderzoeken, met elkaar het leven vieren en indalen in de diepte van God in onszelf en ons leven.

● *Diana Vernooij*

Op zoek naar...? Dat wordt gelukkig niet zo duidelijk ingevuld en geeft een prachtige ruimte - Als 21 jarige ging ik Theologie studeren aan de KTUA in Amsterdam. Tijdens en na mijn studie ben ik regelmatig gevraagd om voor te gaan in de liturgie. Bij levensmomenten van vrienden en bekenden, in Zandvoort in de parochie en bij de zusters Augustinessen in Heemstede. Ik voelde mij geroepen door de mensen die mij vroegen, maar ook door iets of iemand aan de rand van mijn blikveld. Door Jeffrey, mijn partner, ben ik in contact gekomen met de Duif. Een prachtige plek waar heel veel *Lees verder op pagina 6 ►*

Hans Ernens:

"... De Bijbel biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar hoe plaats je bepaalde verhalen in de context van deze tijd? ..."

Henk Kemper:

"... Laten we niet vergeten dat de verhalen van de Bijbel (en de overige teksten die we er soms bij betrekken) ons op een actief spoor willen zetten. Niet praten, maar dóen. Pas dan krijgt geloven zin ..."

Diana Vernooij:

"... De kracht van zachtheid, de scherpte van aandacht, de aardsheid van spiritualiteit, de volheid van loslaten, de wijsheid van de tradities; dat is de brandstof voor mijn vieringen ..."

Bart-Jan van Gaart:

"... Ik voelde mij geroepen door de mensen die mij vroegen, maar ook door iets of iemand aan de rand van mijn blikveld ..."

Pasen 2018

“Een teken van onvoorwaardelijke liefde” is het thema van de serie rond de Veertigdagentijd.

We nemen Genesis 9 als uitgangspunt, waar God de regenboog als hét teken van zijn onvoorwaardelijk verbond met de aarde schenkt aan de mensen.

Herkennen wij de tekenen van het verbond van God in ons leven? Wij, voorgangers, kwamen uit op wat wij de basis vinden van alle leven: onvoorwaardelijke liefde.

Liefde voor het leven, de mensen, voor alles wat we meemaken.

Onvoorwaardelijke liefde kent vele smaken – en in deze serie gaan we ze proeven.

De Veertigdagentijd start met een viering van Hans Ernens op 18 februari met als thema: “Een teken van een nieuwe verbinding”.

Op 25 februari gaat Jan Meijer voor met “Een teken van meeleven”. Zo volgen er nog een aantal zondagen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Op 1 april is het Pasen, dan zal ik, Diana, voorgaan en besluiten we de hele serie met het overkoepelende thema: “Een teken van onvoorwaardelijke liefde”.

In de voorgangersvergadering, zaterdag 20 januari, vatten we het plan op om Witte Donderdag dit jaar anders te vieren dan we gewend zijn. Beneden in de kerk en opener dan ooit. We gaan een voorstel maken voor het bestuur en het eerstkomende AV.

Later dus meer hierover!

• *Diana Vernooij*

Gezocht: helpende handen

Heel graag willen we dat zich meer mensen melden om taken zoals het inruimen op zondagochtend vóór de viering uit te voeren.

Het is ongeveer een half uurtje werk. Streven is om 10.15 uur de kerk ingericht te hebben. Ondertussen kun je genieten van het inzingen van het koor!

Als dit ‘Duif-zijn’ je aanspreekt, laat het dan weten aan Henk Kemper of Liesbeth Broekhoff. Of stuur een mailtje naar deduif@xs4all.nl

• *Liesbeth Broekhoff* (secretaris)

Licht in de morgen

liturgische lieddag

3 maart 2018 in de Dominicuskerk

Spuistraat 12 Amsterdam (ingang achterzijde, Korte Korsjespoortsteeg)

Op het programma staan nieuwe liederen, psalmen en voorbeden, onder andere voor Pasen, van Tom Löwenthal en Antoine Oomen.

Onder leiding van Tom Löwenthal; piano: Arjan van Baest.

Kerk open 10:00 uur, aanvang 10:30 uur, middagpauze 13:30-14:30 uur.

Bijzondere afsluiting 16:00-16:45 uur

Huub Oosterhuis leest zijn verhaal Licht in de morgen over vluchtelingen voor, geïllustreerd met schilderijen van Ton Schulten, dat die dag in boekvorm wordt gepresenteerd. Wij zingen daarbij enkele liederen die in dat verhaal voorkomen, onder andere ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’ en het lied ‘Voor kinderen, waar ook geboren’, dat wij tijdens de vorige lieddag in Den Bosch al even hebben geoefend en dat vandaag weer op het repertoire staat.

Licht in de morgen - Ton Schulten

Deelname € 25, inclusief koorpartijen, koffie en thee

Aanmelden via leerhuis@denieuweliefde.com

Graag gepast betalen bij binnenkomst

Verkiezing voorgangers *Vervolg van pagina 5* ► kan en waar mensen samen op zoek zijn gegaan naar...? Dat wordt door de Duifgemeenschap gelukkig niet zo duidelijk ingevuld en dat geeft een prachtige ruimte. Zoeken en soms vinden is wat ook mij beweegt. Door het bestuderen van Augustinus heb ik geleerd dat God niet alleen liefde is (Johannes). Augustinus draait het radicaal om: Liefde is God. Deze notie heeft mij heel veel inspiratie gebracht en die inspiratie wil ik graag delen. Ook in de Duif!

• *Bart-Jan van Gaart*

Prachtige periode *Vervolg van pagina 2* ► eens op). Onder het geluid van een knallende cd hebben wij elkaar een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ons koor had weliswaar vakantie, toch was er veel muziek. Brian speelde piano en zong daar bij. Er was een cajón (houten box als slaginstrument) om het geheel ritmisch te begeleiden. Een solozangeres en vier dames hebben een paar liederen a capella gezongen. Prachtig! Deze muzikale bijdragen waren allemaal verzorgd door de Blije Buren en daar word je heel blij van. Iedereen van de Blije Buren ook heel hartelijk dank voor de geweldige samenwerking en jullie bijdragen. We denken dat we met 80 mensen waren op deze bijzondere viering. In de loop van de ochtend werd het steeds drukker. Mensen liepen in en uit. Nadat we het eten (wat er nog over was) in foodybags hadden gedaan en uitgedeeld, was het buffet helemaal leeg, konden we opruimen en heel tevreden huiswaarts gaan. Duiven ook bedankt.

Wat een prachtige, schitterende tijd van het jaar!

• *Liesbeth Broekhoff*

Actueel nieuws uit De Duif

Al het laatste nieuws, aankondigingen en columns van, uit en voor De Duif geloofsgemeenschap vind je op www.deduif.net