

Dagthema: 'Op Nieuw'

Overweging 31 december 2017 – Jan Meijer

Lector: Francesca Emma

*“... We bedoelen toch allemaal hetzelfde,
hebben ook de behoefte om ergens bij te horen en
in liefdevolle vriendelijkheid met elkaar te leven.
Als we van elkaar accepteren dat iedereen de vrije keuze heeft
om zelf te bepalen waarbij je wilt horen,
dan stappen we over een belangrijke hindernis heen
en kunnen elkaar ontmoeten op basis van ons mens zijn ...”*

Eerste lezing: Psalm 133 vers 1

Tweede lezing: 1 Petrus 3:8

Openingsgebed

Mijn hart staat open voor elk vorm.
Het is een weide voor gazellen,
een klooster voor christelijke monniken,
een tempel voor afgodsbeelden,
de Ka'aba van de pelgrim,
de kleitabletten van de Tora
en het boek van de Koran.
Ik beoefen de religie van de Liefde.

Lied: Altijd Aanwezige

Simone Huisman / Tom Löwenthal

Altijd Aanwezige,
cirkel en kern van mijn leven,
jij trekt aan en omhult.
Ruimte van liefde,
nodig mij uit
om binnen te gaan.

Welkom en inleiding door Peter Gualterus en Francesca Emma

Een goedemorgen lieve duiven en lieve
Blijde Buren, welkom in de Duif, waar echt



iedereen welkom is die om wat voor reden hier bezinning zoekt en er vandaag vooral is om elkaar te ontmoeten, te spreken en met elkaar de maaltijd te gebruiken.
Zowel in de Duif als bij de Blijde Buren is iedereen altijd welkom.
Wie of wat je ook bent, wat je achtergrond ook is, wat de reden van je komst is.
Vandaag wordt het een viering in de meest uitgebreide zin van het woord.
Feestelijk met muziek, eten en vooral met elkaar spreken. Een oprechte ontmoeting van mensen met allerlei achtergronden.

Inzet

Dat is allemaal mogelijk gemaakt door de inzet van veel mensen van de Duif en de Blijde Buren die voor en achter de schermen een bijdrage hebben geleverd.
Met dit wat we hier zien en met elkaar gaan meemaken als het bijzondere resultaat.
We vieren in de Duif iedere keer Op Nieuw. Maar deze viering is wel heel speciaal.

Nieuwjaar

We vieren hier om 11.00 uur ook het eerste moment dat het aan de andere kant van de wereld al nieuwjaar wordt. Bij onze 5000 Verre Buren op het eiland Kiritimati.
Op dat moment zijn we allemaal Blijde Buren en wensen hen op afstand een gelukkig nieuwjaar en elkaar van dichtbij.
Met het geluid van vuurwerk. Zonder de lichtflitsen omdat ik hoop dat we door elkaar in alle openheid ontmoeten, we elkaar beter leren kennen en zodoende elkaar te verlichten.

Wij wensen ons een fijne viering.

Muzikaal intermezzo

Lezingen door Francesca

Psalm 133 vers 1

Wat is het leven goed en mooi
als mensen in liefde met elkaar leven!

1 Petrus 3:8

Ten slotte zeg ik tegen jullie allemaal: Maak geen ruzie met elkaar. Leef met elkaar mee, en houd van elkaar als broers en zussen. Wees vriendelijk en bescheiden.



Overweging

De gelezen teksten zijn universeel en zijn van toepassing op iedere samenleving, waar ook ter wereld.

Het streven naar liefde, van elkaar houden en met elkaar meeleven herkennen we allemaal. Als we de bronvermelding achterwege laten kan de tekst uit ieder boek komen als het gaat om religie, spiritualiteit of levensovertuiging.

Het thema komt terug in de literatuur, de muziek en de beeldende kunst.

Steeds opnieuw.

Al sinds mensenheugenis.

In het openingsgebed wordt het al benoemd: “De beoefening van de religie van de liefde”.

Basis voor levenshouding

De vorm of kerk waarin dat beoefend wordt is afhankelijk van de plek op aarde waar je geboren bent en de omstandigheden waaronder je opgroeit. Dat vormt een stevige basis voor je levenshouding voor de rest van je leven. Die levenshouding bepaalt ook hoe je omgaat met de ander, hoe je de ander respecteert en hoe solidair je kunt zijn. In je eigen directe omgeving. Want daar kun je die levenshouding in de praktijk brengen. In je directe omgeving in het contact met je naaste. Iedere keer opnieuw.

We worden van buiten onze directe omgeving op de hoogte gehouden van de daden van extremisten die namens welk geloof dan ook menen dat zij hun daden kunnen rechtvaardigen met een religie die toch als kern “de beoefening van de religie van de liefde heeft.”

Door extremisten gekaapt

Door de eeuwen heen is ieder geloof dat hier op aarde vorm heeft gekregen door extremisten gebruikt voor rechtvaardiging van misdaden tegen de menselijkheid. Terwijl alle gelovigen in het normale leven vriendelijk en bescheiden zijn en met elkaar willen leven als broers en zussen, zoals in de lezing staat.

En die levensovertuiging van liefdevolle vriendelijkheid in je directe omgeving zelf in de praktijk te brengen. Daar geloof ik in. En dat bereik je door praktisch met elkaar mee te leven en steeds opnieuw weer tot actie over te gaan als daartoe aanleiding is. Niet alleen in je privé leven maar ook in je zakelijk leven. Zoekend naar de overeenkomsten van ons mens zijn. Met acceptatie en waardering van de verschillen door achtergrond en oorsprong. Als een mooi geschenk.

Elkaar accepteren

We bedoelen toch allemaal hetzelfde, hebben ook de behoefte om ergens bij te horen en in liefdevolle vriendelijkheid met elkaar te leven.

Als we van elkaar accepteren dat iedereen de vrije keuze heeft om zelf te bepalen waarbij je wilt horen, dan stappen we over een belangrijke hindernis heen en kunnen elkaar ontmoeten op basis van ons mens zijn.

Dan kunnen we ook met elkaar aan de slag om het leven met elkaar aangenamer te maken en in alle openheid met elkaar in contact te komen.

Daarom ben ik blij met deze bijzondere bijeenkomst van de Duif en de Blijde Buren. En blij met het in de praktijk brengen van een ontmoeting waarbij we met elkaar eten en spreken



om al die mooie overeenkomsten en al die mooie verschillen bij elkaar te accepteren en te waarderen.

De beoefening van de religie van de liefde, steeds weer opnieuw.
Op Nieuw.

Moge dat zo zijn.

Muzikaal Oud en Nieuw

Belijdenis - Op Nieuw

Ik besef, dat ik niet alleen sta,
waar ik ook leef.
Ik erken, dat er schuld en onschuld is,
bij mij en bij jou,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.
Ik weet dat er moed voor nodig is
dit te aanvaarden.
Ik geloof in de vrijheid,
in de vrede voor de mens,
ook al kost het heel veel pijn.
Ik geloof dat er één is,
die groter is dan ons hart,
en ons het eerst heeft liefgehad.
Ik geloof, dat hij uit liefde
voor ons mens geworden is
en ons heeft voorgeleefd
hoe te leven.
Ik geloof in de Eeuwige die liefde is
Voor jou en voor mij.
Amen

Collecte

Muzikaal Tafelgebed

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Muzikaal gebed



Onze Vader

Sioux Indianen, Verenigde Staten

Grootvader, Grote Geest,
U was er altijd en voor u was er niets.
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.
De sterren aan de hemel, ze behoren u,
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.
U bent ouder dan alle gebrek,
ouder dan alle pijn,
ouder dan welk gebed.
Grootvader, Eeuwige,
vul ons met licht.
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,
geef ons ogen, zodat we zien,
geef ons oren, zodat we horen.
Leer ons hoe te gaan over de aarde
en al het geschapene als familie te zien.
Help ons, want zonder u zijn we niets.
Amen

Activiteiten en informatie

Slotlied

Henriette Roland Holst / Tom Löwenthal

Dit ene weten wij
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

Zegenbede

Goed is dat je goede woorden overweegt en wil:
Heb je naaste lief die is als jij
De vluchteling, de arme, doe hen recht
Prent ze in het hart van je verstand.
Die woorden zeg ze voor je uit
Gezegend ben je.

Muzikaal samenzijn tot 12:30 uur

