

## Dagthema: 'Geroepen?'

### Overweging 14 januari 2018 – Marc van de Giessen

Lector: Ellen Tiggeler

*"... Het werken met mensen in de knel is confronterend.  
Werken met gevangenen, met verslaafden, stervenden veronderstelt moed.  
Je moet uit je eigen bubbel durven stappen.  
In mijn werk in vluchtelingenkampen kreeg ik te maken met ontwrichte en  
gekwetste mensen, mijn werk met aidswezen kende geen simpele oplossingen  
voor hun enorme problemen. Langdurig werklozen zijn niet zomaar  
om te turnen tot ideale werknemers ..."*

**Eerste lezing: 1 Samuel 3:3-10,19**

**Tweede lezing: Johannes 1:35-42**

### **Openingsgebed**

Roepende, wenkende God,  
Jij bent het die ons hier verzameld hebt.  
Jij bent het  
die in ons midden aan het woord wil komen.  
Stem ons dan af op jou,  
hier, in dit uur. Amen.

### **Welkomstlied**

Anneke Meiners / Mariëtte Harinck

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,  
waar zoekers en zieners,  
genood of gekomen,  
hun harten verwarmen,  
van toekomst gaan dromen,  
waarin wat hen drijft  
tot herkenning gaat komen,  
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis  
waar gemeenschap bestaat,  
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen  
om uiting te geven aan waar zij van dromen,  
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,  
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.



## Welkom en inleiding

### Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

1.koor 2.allen

Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is.  
En mij toevertrouw.  
En het licht niet haat.

### Eerste lezing: 1 Samuel 3:3-10,19

*God roept Samuël*

Samuël lag te slapen in de buurt van de ark in het heiligdom. Terwijl de godslamp al bijna uit was, riep de Heer: 'Samuël! Samuël!' 'Ja, wat is er?' reageerde Samuël. Hij sprong uit bed en liep snel naar Eli. 'Hier ben ik. Waarom riep u mij?' vroeg hij Eli. 'Ik heb je niet geroepen,' zei Eli. 'Ga maar weer terug naar bed.' Samuël deed dat. Maar kort daarna riep de Heer opnieuw zijn naam. Samuël kwam weer uit bed en liep naar Eli. 'Hebt u iets nodig?' vroeg hij. 'Nee, mijn zoon. Ik heb je niet geroepen,' zei Eli, 'ga maar weer gauw slapen.' Samuël had de Heer nog niet leren kennen, want hij had nog nooit eerder een boodschap van de Heer gekregen. Toen riep de Heer hem voor de derde keer en opnieuw sprong Samuël uit bed en liep snel naar Eli. 'Ja, wat is er?' vroeg hij, 'u hebt toch geroepen.' Toen begreep Eli dat het de Heer was die tegen de jongen had gesproken. Daarom zei hij tegen Samuël: 'Ga maar weer liggen en als je weer wordt geroepen, moet je zeggen: "Ja Heer, ik luister."' Samuël ging terug naar bed. Daarna kwam de Heer bij Samuël en riep net als de vorige keren zijn naam. Samuël deed wat Eli hem had gezegd en zei: 'Ja Heer, ik luister.' Toen Samuël ouder werd, gaf de Heer hem wijsheid en bracht alles in vervulling wat Hij had voorzegd.

### Lied

Juut Meijer / Tom Löwenthal

Hore mijn oor het ongehoorde,  
dat ik bedacht ben op wat ik zie,  
onze monden dat zij vrede roepen,  
onze handen dat zij troosten.  
Dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is,  
mijn hart overvloeien van vreugde.

### Tweede lezing Johannes: 1:35-42

De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn leerlingen. Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: 'Kijk, Hij is het Lam van God!' Toen zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: 'Wat willen jullie?' Zij vroegen: 'Rabbi, waar woont U?' Rabbi betekent leermeester. 'Kom maar kijken,' zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur 's middags.

pag. 2



Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: 'Wij hebben de Messias gevonden.' Messias betekent Christus, Gezalfde. En hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: 'Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij krijgt een andere naam, Ik noem je voortaan Kefas.' Kefas betekent Petrus, rots.

## Overweging

### *Als alles mag en alles kan*

Als alles mag en alles kan, en geld is geen probleem. Hoe zou je dan je leven inrichten? Deze vraag werd mij gesteld. En bij die vraag begonnen er allerlei ideeën op te borrelen. Wat zou jij doen? Hoe zou jij je leven inrichten?

Als we al ergens toe geroepen zijn in dit leven, waartoe ben jij dan geroepen? Dat je kunt leven uit wat diep binnen in je leeft. In de ideale wereld vind je levensvervulling vanuit je diepste kern. Een leven dat is ingericht naar je eigen waarden en je eigen talenten. Dat omsluit zo'n beetje alles. Hoe jij je tijd besteedt, hoe je je geld uitgeeft, hoe je naar een ander verhoudt, hoe je naar je eigen talenten leeft.

### Samuel

Het roepingsverhaal van Samuel is een bekend bijbels verhaal. De jonge Samuel was in de leer bij de oude priester Eli. Samuel zal later als leraar en profeet het volk Israël leren hoe zij zich moeten verhouden tot het leven. Samuel wordt geroepen door een stem. Of de stem van buitenaf komt of van binnenuit mogen we zelf bedenken. We leren vooral dat hij die stem niet automatisch als van God beschouwde. Het was de oude Eli die hem er op wees. Die stem die je hoort, dat moet wel van God zijn. Als je het opnieuw hoort; zeg dan; ja, ik luister! Ja, zeggen tegen die stem die groter is dan jijzelf. Durven vertrouwen dat die stem je tot jouw bestemming leidt, veronderstelt lef.

### *Dream team*

De tweede lezing is ook een roepingsverhaal. Het is een beetje ingewikkelde tekst die veronderstelt dat je weet wat er vòòr gebeurt. Johannes de Doper is een ruig type. Hij is de roepende in de woestijn, hij is degene die succesvol de komst van de Messias predikte, die Jezus doopte in de Jordaan en uiteindelijk luguber eindigt: onthoofd op een zilveren schaal. Het is Johannes de Doper die zijn leerlingen bewust maakt dat Jezus van Nazareth de belofte is waar de profeten over spraken.

Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonder der wereld. Een tekst die Katholieken herkennen als vaste tekst tijdens de Eucharistieviering. Ook zo'n titel die veronderstelt dat je ingevoerd bent in de joodse traditie. Even kort door de bocht; Het volk Israël heeft in ruil voor bevrijding uit slavernij in Egypte 10 leefregels gekregen. Je weet wel; Heb lief, doe recht, dood niet. Het volk maakt allerlei avonturen mee en die leefregels worden niet nageleefd. God was boos op het volk maar omdat hij toch ook sympathie heeft voor de mensen biedt God aan de Messias te sturen als verzoening voor hun tekortkomingen; Het Lam Gods.

De 2 leerlingen van Johannes de Doper lopen een dag mee met Jezus. En als de leerling Andreas zijn broer Simon aan Jezus voorstelt als de Messias, kijkt Jezus die Simon aan en zegt: Jij bent Simon maar ik noem je voortaan Rots- Petrus. De eerste leerling was gekozen. Het verhaal gaat verder en kiest dan andere mensen uit om zijn 'dream team' samen te stellen. Hij roept ze op om hem te volgen. En dat doen ze.



## Roeping

De traditionele roepingsverhalen ken ik van religieuzen. Zo maakte ik kennis met een missionaris die op zijn oude dag nog steeds de sloppenwijken in trok om met de armen samen te komen. Onderdeel van hun leven te zijn. Samen de bijbel te lezen en te vieren. Ik heb grote bewondering voor mensen die hun leven durven in te richten naar die evangelische waarden. Ze zijn geroepen en dagelijks wordt de innerlijke stem beantwoord. Ik wil er een aantekening bij maken, namelijk de misplaatse romantiek. Het werken met mensen in de knel is confronterend. Werken met gevangenen, met verslaafden, stervenden veronderstelt moed. Je moet uit je eigen bubbel durven stappen. In mijn werk in vluchtelingenkampen kreeg ik te maken met ontwrichte en gekwetste mensen, mijn werk met aidswezen kende geen simpele oplossingen voor hun enorme problemen. Langdurig werklozen zijn niet zomaar om te turnen tot ideale werknemers. Het klinkt romantisch om voor deze groepen te werken, maar ontwrichte lijdende mensen zijn pittig in de omgang. Ik was in de positie om mensen iets te leren, maar bovenal leerde ik van hen. Hoe sterk mensen zijn, hoe zij de hoop niet opgeven. Ze brengen je in contact met je eigen angst en onmacht. Ik leerde dat psychiatrische patiënten eigenlijk net als ik zijn. Het kan mij bet zo goed overkomen. Vluchten uit je land, schulden die zich opstapelen, verslaving. Het zou mij ook kunnen gebeuren.

Als ik in deze situatie zou zijn, hoe zou ik behandeld willen worden? Het antwoord op deze vraag is precies waartoe we geroepen zijn. Met de ambitie dat morgen de wereld beter moet zijn als vandaag. Als je hier op in tuned kom je terecht op de diepste kern in ons bestaan. Het pijnlijke ongemak van de wereld noem ik voor het gemak "God in mensen". En precies hier spreekt Hij tot ons omdat het ook het pijnlijke ongemak van God Zelf is.

## Functie De Duif

Een geloofsgemeenschap is eigenlijk een kraamkamer van roeping. De geboortegrond om een je levensvervulling te vinden en voeden. Er is veel mis in de wereld, maar morgen moet die beter worden. Dus ik preek geen geloof in Boven maar geloof in Morgen. Geen geloof dat God het op gaat lossen maar geloof dat wij geroepen zijn het leven een beetje mooier te maken. In overeenstemming met jouw talenten.

Die levensinstelling moet je regelmatig tegen het licht houden. Dat moet je alleen doen, maar je hebt net zo goed anderen nodig. Net als Samuel Eli nodig had. Ik verwacht dat jullie mij steunen in mijn roeping net zoals ik jullie wil steunen. Ik wil me laten aanspreken net als ik jullie wil aanspreken op je levensgerichtheid. We hoeven niemand zijn stijl te kopiëren maar vooral onze eigen roeping vinden.

Samuel wist zich geroepen, het was een stem die hem in beweging zette. Simon Petrus werd aangekeken en hij deed mee. Vandaag vraag ik het jou. Als alles mag en alles kan en geld is geen probleem. Hoe zou je dan je leven willen inrichten? Laat je aanspreken op het pijnlijke ongemak van de lijdende mens. Bedenk dan dat jouw unieke roeping in je eigen hart verborgen ligt.

Moge het zo zijn.

## Pianomuziek



## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God,  
die niet degene is, die ik Hem wil maken,  
maar altijd ontsnapt  
aan de beelden die ik van Hem vorm.  
Ik geloof in Jezus Christus,  
die geheel anders is dan ik mij voorstel  
en die zich nooit in formules laat vangen.  
Ik geloof in de heilige Geest,  
die waait waar Hij wil  
en overal werkt waar goedheid en waar  
liefde groeit.  
Ik geloof in een kerk,  
die organisme, geen organisatie is,  
leven en geen letter;  
Gods volk in de woestijn van het leven  
op weg naar nieuwe toekomst.  
Ik geloof in eeuwig leven,  
dat hier reeds begint in allen die geloven,  
en dat voltooid zal worden aan het  
einde der tijden  
als God zal zijn: Alles in allen.

## **Collecte**

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

#### **Tafellied**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Gij die de stomgeslagen mond verstaat  
van alle stervelingen die wij zijn,  
wij roepen u de naam toe van een mens,  
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.

Nooit sprak een mens als hij,  
in hem verstonden wij uw bestaan,  
de zin van ons bestaan.  
Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht  
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

Om zjinentwil, zie ons dit uur bijeen.  
Zie alle stervelingen van de wereld,  
waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid,  
vragen wij U - hebt Gij hen nog gezien?

Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld, uw geliefden;  
waarom wij die met weinigen bezitten  
wat allen toebehoort, uw woord niet doen,



geen wereld maken die in vrede is,  
een nieuwe orde van gerechtigheid -  
Gij die ons hebt gezegd wat leven is:  
te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden.

Gij die dit woord ons in gegeven hebt,  
een bron van kracht en moed en zeker weten.  
Gij die het licht in ons geschapen hebt:  
dat niet de duisternis ons overmeestert.

Dat niet het laatste woord is aan de dood,  
Gij die tot hier ons vasthoudt in het leven,  
Gij die ons afgestemd hebt op uw stem,  
Gij die ons hebt geschapen naar U toe,

Gij die ons zocht, nog voor wij om U riepen,  
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden,  
wij roepen U de naam toe van uw mens,  
Israël, deze aarde, uw geliefde.

## **Nodiging**

### **Breken en delen van brood en wijn**

#### **Lied**

*Huub Oosterhuis / Antoine Oomen*

Niemand heeft U ooit gezien.  
Liefde is uw naam.

Brood des levens heet die knecht  
die uw kind genoemd wordt:  
Jezus, kind uit Nazareth.

Liefde, zegt Gij, is te doen.  
Werk in ons dat wij U doen.  
Licht ons op dat wij U zien.

Dat wij leven wat geleefd moet.  
Dat wij doen wat moet gedaan:  
recht voor ieder mensenkind,

brood voor ieder kind van mensen,  
vrede en een nieuwe wereld -  
en de dood zal niet meer zijn.



## Slotgedachte van Martin Buber

Toen rabbi Noach, zoon van rabbi Mordechai, de opvolger van zijn vader was geworden, bemerkten zijn leerlingen dat hij zich in alles anders gedroeg dan zijn vader. Zij vroegen hem daarnaar. Hij zei: 'Ik doe het precies als mijn vader: die deed niet na en ik doe niets na.'

En de leraar Zlotzow zei: 'Ook wij moeten in het licht van de leer en van de dienst nieuwe wegen vinden en niet doen wat gedaan is, maar wat gedaan moet worden.'

## Onze Vader

*Uit: Naardense Bijbel*

Vader over ons in de hemelen,  
geheiligd worde uw naam;  
kome úw koninkrijk,  
geschiede úw wil  
als in de hemel ook op de aarde,  
ons nodige brood,  
geef ons dat vandaag;  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals wij ook vergeven hebben  
wie ons iets schuldig zijn;  
en breng ons niet in beproeving,  
maar ontruk ons aan het boze!

## Activiteiten en informatie

### Slotlied

*Huub Oosterhuis /Antoine Oomen*

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld.

K: Volk dat in duisternis gaat,  
mensen met stomheid geslagen,  
het zal geschieden, zegt Hij,  
dat zij weer glanzen als nieuw.

A: Van licht en stem zult Gij ons maken,  
uw evenbeeld.

K: Niet meer beklemd en verdeeld,  
niet meer in woorden gevangen,  
één en gekend en bevrijd,  
eindelijk mens zal ik zijn.

A: Van licht en stem zult gij ons maken,  
uw evenbeeld.

K: Daar staat de stoel van het recht,  
daar zal staan de tafel der armen,  
dan is de dag van het lam,



“Zie, Ik kom haastig,” zegt Hij.

A: Van grond en vuur zult Gij ons maken,  
hoog op rotsen, aan levend water,  
van geur en smaak, van licht en stem,  
uw evenbeeld.

### **Zegenbede**

*Wim van der Zee*

Bron: <http://ellenvanderkemp.nl/werk/12999-KIA-LDD-Boekje.pdf>

Eeuwige,  
maak ons tot mensen  
naar het uw beeld

met ogen die niet alleen kijken,  
maar ook kunnen aanzien,

met oren die niet alleen horen,  
maar ook kunnen luisteren,

met een mond die niet alleen praat,  
maar ook kan aanspreken,

met een verstand dat niet alleen begrijpt,  
maar ook kan verstaan,

met een hart dat niet alleen klopt,  
maar ook bewogen kan zijn,

met handen die niet alleen grijpen,  
maar zich ook kunnen openen,

met voeten die niet alleen draven,  
maar ook tegemoet kunnen komen,

want zo zijn wij gezegend  
en elkaar tot zegen.

