

Dagthema: 'Tekenen van nieuwe verbinding'

Overweging 18 februari 2018 – Hans Ernens

Lector: Irina Ursu-Antonova was wegens ziekte verhinderd
Wegens de ziekte van dirigent Henk Kemper en pianiste Irina Ursu-Antonova
Werd een selectie liederen gezongen die het koor van De Duif eerder op cd opnam.

"... In de teksten van Psalmen zijn we getuige van een smeekbede om verbinding met God. Dat Hij moet komen om het volk weer sterk te maken en kracht te geven. Men vraagt waarom Hij niets doet en geen teken meer geeft. Dat gevoel past naar mijn idee nog steeds in de context van deze tijd. Mensen worstelen om een liefhebbende God te verenigen met hun moeilijkheden, dilemma's en lijden. Het is misschien wel een van de grootste obstakels om te volharden in je geloof..."

Eerste lezing: Psalm 74-90 (compilatie)

Tweede lezing: Uit Exodus 15

Opening

Gij die een en eeuwig zijt,
ver weg, onbeeldbaar God.
Maar in Uw woord dichtbij, doe ons
verstaan.
Keer ons om naar U toe,
keer ons om naar elkaar.

Welkom en inleiding

Lieve mensen, welkom in de Duif. De kerk waar voor iedereen, iedere week, de deur weer wagenwijd openstaat. Een kerk voor mensen die geloven, mensen die twijfelen, mensen die zoeken of mensen die er gewoon zijn en zich verbonden voelen met de Duif.
Het mag en kan allemaal.

Ik heet je welkom in de eerste viering in de 40 dagentijd op weg naar Pasen met een prachtig hoofdthema, 'een teken van onvoorwaardelijke liefde.

Pasen, een verzoening van God met de mensen; ik vind dat mooi en hoopgevend klinken.



Je ziet het terug in de symbolen van de lente: narcissen, bomen in de knop, lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus. Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar dit feest toegeleefd. De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Ik las dat sommige Christenen het vasten op allerlei manieren invullen: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. Kennen jullie ze? Ik eerlijk gezegd niet. Voor mij voelt het meer als een nieuw begin en een feest waar je naar kunt toeleven, waarin je in die 40 dagen jouw invulling kunt geven aan hernieuwde energie, nieuwe verbinding, nieuw geloof.

Onverwachts teken

God als een waardevolle schakel in je leven; de schakel die in jouw levensketting even mooi opfleurt door de prille zon, zomaar. Sta jij open voor zo'n onverwachts teken in deze tijd waar het motto 'eerst zien dan geloven' zijn diepgewortelde wantrouwen in de maatschappij heeft verankerd. We verlangen steeds weer naar een teken om ons daarna te kunnen verbinden; we willen toch eigenlijk die bevestiging. Maar als je het omdraait bereik je waarschijnlijk veel meer. Verbind je—en je kunt zomaar een teken ontvangen. Ook in de Bijbel vind je ettelijke passages waarin de mens een teken vraagt aan God en soms ook krijgt, zoals in Exodus. Maar er zijn ook diverse psalmen waarin de mens het bijna uitschreeuwt en God om een teken vraagt, de mens voelt zich alleen en in de steek gelaten door God.

Voeten op de grond

Ik laat jullie niet in de steek. Ik neem jullie mee in een uur van mooie teksten, gebeden en een stukje verbinding met elkaar. Laten we samen even stil worden, zet je voeten stevig op de grond, sluit je ogen en adem een paar keer diep in en uit. Voel je verbonden met de aarde, de mensen om je heen en de onvoorwaardelijke liefde van God. Ik wens ons een mooie viering toe.

Lied (CD)

Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal

Het was een nacht door merg en been,
het werd een nacht van lichten,
van waterwel uit woeste steen,
van vuur en vergezichten.

Een klank de doodse stilte brak,
een woord verwachting zaaide,
een stem uit hoge vlammen sprak,
een storm de zee verwaaide.

Het einde komt, vlucht weg van hier,
zo schreeuwden van hun tronen
de dochters van het goudvertier
en hun vergulde zonen.



Maar, die in scherven, stof en as
ter neder lagen,
die wisten dat het niet zo was,
dat nieuw begin zou dagen.

Het werd een dag zoals daarvoor,
miljoenen dagen kwamen:
het rad voor ogen draaide door,
het duister spande samen.

Het vuur versteende tot woestijn,
de zee ook kwam met wrake
en roofde alle woorden weg
die ons nog moed inspraken.

Een langzaam einde spint ons in,
een web van doem-gedachten,
geen vergezicht, geen nieuw begin,
geen God staat ons te wachten.

Het is de nacht van voor de tijd,
geen klank van stem te horen,
uit doodse stilte uitgeleid
zijn wij maar pas geboren.

Die op hun tronen tierren voort,
die in hun graven zwijgen.
op onze lippen ligt een woord
dat klank en stem zal krijgen

Eerste lezing: Psalm 74-90 (compilatie)

God, waarom doet U niets?
God, wij krijgen van U geen enkel teken.
Er is niet één profeet meer,
En niemand weet hoe lang dat nog duurt.

God, waarom doet U niets?
U bent toch altijd onze koning geweest?
U hebt uw volk toch altijd geholpen?
Laat zien hoe machtig U bent!
U hebt rivieren laten stromen,
En ze weer veranderd in droog land.

De dag is van U, de nacht is van U.
U hebt de zon en de maan een plaats gegeven.
U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
U hebt de zomer en winter gemaakt.



Machtige God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
Dan zijn we gered.
God, luister naar ons
Zorg weer voor ons
En maak ons weer sterk.

Kom weer bij ons Heer.
Heb medelijden met ons,
Laat ons niet langer wachten.
Laat ons elke ochtend uw liefde zien!
Dan zullen we voor U juichen en zingen,
Elke dag weer.

Tweede lezing: Uit Exodus 15

Bitter water wordt zoet
Onder leiding van Mozes gingen de Israëlieten weg bij de Rietzee.
Ze reisden verder, de Sur-woestijn in.
Drie dagen lang liepen ze door de woestijn,
En nergens konden ze water vinden.

Toen kwamen ze bij de plaats Mara.
Daar was wel water, maar het was zo bitter dat het niet te drinken was.
Daarom heette het meer daar het 'Bittermeer'

Toen begon het volk te protesteren.
Ze zeiden tegen Mozes:
'Wat moeten we nu drinken?'

Mozes vroeg de Heer of Hij hen wilde helpen.
De Heer wees Mozes een stuk hout aan,
En Mozes gooide dat stuk hout in het water.
Toen werd het water zoet.

Overweging

Een aantal weken geleden liep ik door de stad. Rui en ik hadden afgesproken samen een hapje te eten ergens, voordat we naar koor zouden gaan.
Mijn hoofd nog vol van de lange werkdag, maar ook aan het mijmeren over mijn komende viering, vandaag dus.
Ik had de avond ervoor een zeer mooie en warme liturgieavond achter de rug en uitvoerig over verbinding, en of je weleens een teken hebt ontvangen of beleefd, gesproken. Die avond was er een enorme band met elkaar.

Arabisch

Opeens werd ik aangesproken door een wat oudere Arabisch uitziende man, die perfect Engels sprak.
Hij stelde zich voor. Zijn naam van Abdul of Abdil en hij kwam uit Iran.



Hij had asiel aangevraagd en was helaas uitgeprocedeerd en leefde nu sinds een paar dagen op straat. 'The church of charity' in Amsterdam had hem geadviseerd om naar ter Apel te gaan, daar zou plek zijn voor bad, bed, brood. De bewuste kerk had geen plaats meer, zo gaf hij aan.

OV kaart

Mijn hersenen werkten koortsachtig... op straat, Charity church, ter Apel?

De man vertelde door, maar vroeg eigenlijk niets.

Wat nu? Wat maak ik hiervan? In een flits denk ik aan al die talloze overwegingen in de Duif waarbij de vluchtelingen crisis centraal stond en aan de tallozen die echt een reden hebben huis en haart achter te laten. Dus Hans?

Opeens denk ik aan een OV-kaart die ik van Rui had gekregen. Rui had deze gevonden op straat en er stond nog een saldo van bijna 90 euro op.

Ik geef de kaart aan de man.

'With this card you can travel all the way to ter Apel.'

Zijn gezicht bloeit op, 'I know how it works,' zegt hij.

De man knijpt mijn handen bijna fijn en straalt van oor tot oor.

Ik wens hem alle goeds toe.

Het kan me eigenlijk niet schelen of zijn verhaal nu wel/niet oprecht was.

Het ging mij er meer om dat ik al mijmerend over mijn viering door deze man werd aangesproken.

Toeval, of een teken nu daadwerkelijk iets te doen voor een vluchteling? Hoe dan ook; het is voor mij OK en ik voel me een moment even verbonden met deze Iraanse vluchteling, maar ook met God.

Smeekbede

In de teksten van Psalmen zijn we getuige van een smeekbede om verbinding met God. Dat Hij moet komen om het volk weer sterk te maken en kracht te geven. Men vraagt waarom Hij niets doet en geen teken meer geeft.

Dat gevoel past naar mijn idee nog steeds in de context van deze tijd.

Mensen worstelen om een liefhebbende God te verenigen met hun moeilijkheden, dilemma's en lijden. Het is misschien wel een van de grootste obstakels om te volharden in je geloof.

God lijkt eigenlijk altijd offline; er komt geen verbinding tot stand.

Misschien ervaren we dit allemaal weleens. Dat je zo naar God op zoek bent, veel in de Bijbel leest, maar er lijkt geen antwoord te komen. Het lijkt bijna wel of Hij niet bestaat, want wat is het verschil nu tussen jouw leven met God, en het leven van een ongelovige, als je voor je gevoel toch geen antwoord of bevestiging krijgt? Wat heeft het dan eigenlijk nog voor zin om vast te houden aan je geloof?

Maar in de Bijbel vind je veel beloftes terug die God aan de mensen heeft gegeven. Zoals:

Mattheüs 7

Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opgedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opgedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt? Of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven



weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het Hem vragen.

Eigenlijk zegt God hier dat we moeten volharden. God belooft ons als we volharden in het geloof, als we blijven kloppen, dat Hij zal opendoen. Hij zál antwoorden.

Dus laat je relatie met God niet te makkelijk versloffen. Eigenlijk zoals dat voor iedere relatie geldt als je deze niet onderhoud, niet in investeert en koestert. In voor en tegenspoed toch? Hoe loyaal ben jij?

Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld door vooral Jezus te zien als een goede vriend. Natuurlijk spreken we over de Heer en onze Vader en dat wil Hij ook zijn, maar tegen een goede vriend ben je misschien nog wat openhartiger, wat vertrouwelijker en ga je spontaner een gesprek mee aan, kun je je frustraties kwijt, maar dank je ook voor dingen die goed gaan in je leven.

Neurie een mantra

Het maakt niet uit hoe jij dit ziet of doet, maar blijf contact zoeken met God, elke dag, ieder uur als je het wil.

Door je gebed, je verhaal, een neurie een mantra of schrijf een verhaal.

Doe wat er voor jou voor nodig is om op een nieuwe manier in contact te komen met Hem.

Wat er voor jou ook werkt, wat de dingen ook met je doen, laat het gebeuren! Welke rituelen, ceremonies, meditaties, gedachten, woorden of daden er ook nodig zijn om opnieuw contact te leggen met God; doe het!

Want als je contact maakt, sta je in verbinding met Hem. Je gaat je geloofsleven zien als een spirituele ontmoeting, een reis voor de ziel.

De ziel die de vertegenwoordiger is van God op aarde. Als je dat gelooft, sta je altijd online met Hem.

En wie weet krijg jij opeens, net zoals Mozes, op een radeloos moment in je leven, een stuk hout toegeworpen en kun je het bittere water weer zoet maken.

Moge het zo zijn.

Amen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb:
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.



Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen.

Rond de tafel verzameld

Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Weest daarom een van harte en van hoop,
de geest bestiere uw intiemst verlangen:
een nieuwe aarde in gerechtigheid,
waar brood en liefde is, genoeg voor allen.
Geliefden, nooit heeft iemand God gezien.
Wie naar de liefde leeft zal in Hem wonen.

Uitnodiging breken en delen

Weest daarom een van harte en van hoop,
Een nieuwe aarde in gerechtigheid
Waar brood en liefde is, genoeg voor allen.

Het delen van brood en wijn is een traditie in de Duif
Zoals Jezus het brood brak en uitdeelde
Om zijn leven met ons te delen
Zo kunnen wij ons leven delen met de ander

Iedereen is uitgenodigd, niemand uitgezonderd
Het delen van brood en wijn versterkt onze gemeenschappelijke band

Om liefde gaan wij een leven
Dus voel je welkom om te delen
Komt, want alles staat klaar.

Gedachten bij het thema

Verbinding vraagt aandacht
Aandacht vraagt tijd
Tijd geeft rust
Rust geeft ruimte
Ruimte geeft stilte
Stilte geeft meer verbinding
Verbinding geeft aandacht



Onze Vader

Geef ons een nieuw hart,
Open en vriendelijk voor alle mensen,
Geef ons nieuwe ogen,
Om U te ontdekken in mensen in al wat ons overkomt.
Geef ons een nieuw geloof,
Dat ons in staat stelt vol vertrouwen opnieuw te beginnen.
Geef ons nieuwe hoop,
Die durft uitzien naar die bijna onmogelijke vrede.
Geef ons nieuwe liefde,
Diep als de zee, warm als vuur, sterker dan de dood.
Amen.

Mededelingen en activiteiten

Slotlied

Dankwoord en zegening

Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle support voor en achter de schermen en bedankt dat jullie er waren vandaag in deze bijzondere viering. Ik voelde mij, ondanks het gemis van koor en piano, enorm met jullie verbonden. Dank jullie wel!
Voor wij de nieuwe week in gaan vragen wij om kracht, wijsheid en de zegen van de Eeuwige.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.