

Palmpasen

De laatste zondag voor Pasen is een bijzondere zondag in heel veel geloofsgemeenschappen. Het markeert de aanvang van de Goede-/lijdensweek. Op allerlei wijzen wordt het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en gevierd. Het is een week van ernst voor de gelovige mens, die zich wil bezinnen op wat waarde geeft aan zijn/haar leven.

Ik merk dat ik heel diep in mijn eigen geheugen moet duiken om te achterhalen wat ik er in mijn kinderjaren aan beleefd heb. Ik heb geen Palmpasen gevierd. Het was toen oorlog. Er was geen hout. Een houten kruisje kon er dus niet gemaakt worden. Er was geen bakker die nog haantjes van brood bakte. Dus dat symbooltje dat ons moest herinneren aan de driemaal kraaiende haan, die Petrus' loochening ontmaskerde, was er ook al niet. Bovendien, ik heb ooit eens horen vertellen dat er toch ergens een bakker geweest was die haantjes bakte, maar die waren al door de hongerlijdende kleintje opgepeuzeld voordat de kerkgemeente de kans kregen ze te aanschouwen. En de appels ... die ons moesten doen denken aan de appel in het paradijs, die waren ook op de bon! Dus die vrouwonvriendelijke demonstratie om Eva maar weer eens aan te klagen, was er ook niet.

Ja, dat het te maken had met die feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, dát werd ons verteld. Er werd daarbij een appèl op onze fantasie gedaan: Jezus op een ezeltje, mensen langs de weg, kleden op het wegdek uitstrekkend, juichend en zwaaiend met palmen in de hand. Wil je het schilderachtiger en onschuldiger. Je zou het nu bijna gaan vergelijken met het politiek flyeren van de moderne tijd. Alle politieke figuren met een bloem en een velletje papier langs de weg om maar gekozen te worden.

Ik ben wel benieuwd. Op deze zondag, na de verkiezingen, zitten we nog in de rook en walm van de uitslagen en de daaraan gekoppelde commentaren. Nou, eerlijk gezegd, 'benieuwd' is niet het goede woord. Ik ben erg bezorgd! Kijk ik op Palmzondag aan tegen een toename van vreemdelingenhaat, tegen groei van dom populisme of onverschilligheid. Is de tijd zo verhard dat het verhaal van de intocht in Jeruzalem nu met speels gemak in de rij van de kinderlijke fabeltjes gefrommeld kan worden? Het lijkt er veel op, helaas. Maar tegelijk is dat dan ook de grote uitdaging van de Goede Week, de week naar de explosie van Nieuw Leven, dat niet weg te slaan is, dat een boodschap van bevrijding inhoudt, die elke indoctrinatie tegenhoudt: er is een kracht in ons gegeven om tegen beter weten in vol te blijven houden dat er Nieuw Leven bestaat voor ons en voor vluchtelingen en misdeelden, voor eenzamen en bedroefden. Pasen blijft bestaan! Daar kunnen we het mee doen!

• Harris Brautigam

Nr 2 - 25 Maart 2018

Het volgende nummer verschijnt op 27 mei
Inleveren kopij uiterlijk tot 15 mei

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

29 mrt	Seidermaal - 18:30 u. - Jan Meijer
30 mrt	Goede Vrijdag - 19:30 u. Marc van de Giessen en Jonne Meij
1 apr	Pasen - 10:30 u. - Diana Vernooij
8 apr	Marc van de Giessen Dooptvying Joshua en Julie Abis
15 apr	Gastvoorganger Harris Brautigam
22 apr	Bart-Jan van Gaart
29 apr	Jan Meijer
6 mei	Voorganger nog niet bekend
13 mei	Hans Ernens
20 mei	Pinksteren - Henk Kemper Vredesvlucht
27 mei	Jan Meijer
3 juni	Bart-Jan van Gaart

Agenda

Zondag 27 mei - Vergadering Aangeslotenen

Inrichten kerkruinte

25 mrt	Sabine en Fred
1 apr	Liesbeth
8 apr	Natalie
15 apr	Diana
22 apr	Ad
29 apr	Jos
6 mei	Ad
13 mei	Sabine en Fred
20 mei	Natalie
27 mei	Diana
3 juni	Jos
10 juni	Liesbeth

Sluiten gebouw

25 mrt	Fred
1 apr	Gerrard
8 apr	Gerrard
15 apr	Fred
22 apr	Bert
29 apr	Onbekend
6 mei	Liesbeth
13 mei	Jonne
20 mei	Henk
27 mei	Fred
3 juni	Gerrard
10 juni	Liesbeth

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • Liesbeth Broekhoff

En verder in dit nummer: 2 Uitslagen Duifverkiezingen | 3 Bericht uit het Bestuur | 3 Seideravond in 'De Duif' |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Hartelijk Gefeliciteerd

13 apr Nanne Eekhoudt
 16 apr Eric Coenradi
 19 apr Astrid Brugmans-Evers
 20 apr Diana Vernooij
 21 apr Naomi Vos
 28 apr Maria Antonova
 Thea van Deijl
 29 apr Paul van Ewijk
 30 apr Ineke Pruisen
 4 mei Fieke Kuyper
 7 mei Ron Meeuwissen
 11 mei Ancel Tholen
 15 mei Angela van der Marck
 16 mei Timo van Els
 19 mei Rada Masic
 20 mei Lilliane Priester
 27 mei Eline van Els

Voorgangers-, bestuurs- en jaardoelverkiezing Uitslagen

Op zondag 4 februari waren er na de viering weer de verkiezingen voor het bestuur, de voorgangers en het jaardoel.

Voor de het Bestuur hadden allen zittende bestuursleden zich wederom verkiesbaar gesteld. Er werden 37 stemformulieren ingeleverd.

De uitslag is geworden:

Gerrard Boot	37 stemmen
Liesbeth Broekhoff	37 stemmen
Natalie Coenradi	37 stemmen
Henk Kemper	37 stemmen
Bert van der Meer	36 stemmen

Bij de voorgangers hebben Jeffrey Leander en Marina Slot zich teruggetrokken als voorganger. Marina gaat later dit jaar met emiraat. Gelukkig hebben Bert van der Meer en Bart-Jan van Gaart zich naast de herkiesbare voorgangers verkiesbaar gesteld.

De uitslag na telling van de 37 stemformulieren was:

Hans Ernens	36 stemmen
Bart-Jan van Gaart	34 stemmen
Marc van de Giessen	36 stemmen
Henk Kemper	37 stemmen
Bert van der Meer	35 stemmen
Jonne Meij	34 stemmen
Jan Meijer	35 stemmen
Diana Vernooij	36 stemmen

Daarmee staat de teller op 8 gekozen voorgangers. Soms zal er een beroep op gastvoorgangers worden gedaan en binnenkort zullen er een paar de revue passeren.

Omdat één jaardoel zich terugtrok, werd Stichting Paballong HIV/Aids automatisch het project voor 2018.

Ik wens iedereen een inspirerend jaar toe.

En laat je verrassen en verwonderen van al het moois in De Duif!

• *Natalie Coenradi*

Coördinator Koor en Liturgie

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen.

Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming.

Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2017 - *Kinderen van de voedselbank*

Deze stichting zet zich in tegen de gevolgen van kinderarmoede in Nederland.

2016 - *Liefdevolle massage bij kanker*

2015 - *The Dreamcatcher Foundation.*

2014 - *Hospice Kuria*

Actueel nieuws uit De Duif

Al het laatste nieuws, aankondigingen en columns van, uit en voor De Duif geloofsgemeenschap vind je op www.deduif.net

Bericht uit het bestuur

Op 7 maart kwam het nieuwe, maar vertrouwde bestuur, voor het eerst bijeen. Vertrouwd, want de samenstelling is dit jaar niet veranderd: Liesbeth, Natalie, Bert, Henk en ik.

We evalueerden de kerstvieringen. We hadden dit keer veel aandacht besteed aan de praktische kant: het inrichten en opruimen van de kerstkerk, maar realiseerden ons dat de Duifgemeente niet erg betrokken was geweest bij de inhoud van de vieringen. Zo waren die niet in een liturgievergadering voorbereid.

Dat willen we dit jaar anders doen en op 15 oktober (wanneer het voorgangersrooster bekend is) zullen we de kinderkerst en de kerstnachtviering voorbespreken.

Maar los daarvan alle lof voor iedereen die zich enorm heeft ingezet afgelopen kerst, en ervoor gezorgd heeft dat dat tot hele mooie diensten heeft geleid.

De financiële veranderingen zijn in de tweede helft van het vorig jaar doorgevoerd. De obligaties zijn verkocht en er zijn aandelen in drie fondsen bij de Triodos bank voor in de plaats gekomen. Daardoor hebben we ook genoeg geld 'in kas', wat een zorg minder betekent.

Om die reden kunnen we komende tijd weer meer aandacht besteden aan de inhoud van het Duif-zijn. Dat gaan we komende VA doen, die op 27 mei wordt gehouden.

De verschillende initiatieven die afgelopen jaar al ondernomen zijn - het leerhuis, het contact met de Blijde Buren - maar ook bestaande, zoals het uitreiken van vredesduiven en het inschakelen van gastvoorgangers, zullen dan aan de orde komen. Hoe blijft De Duif vitaal, hoe blijft De Duif voor jou relevant?

Noteer dus alvast die datum.

Terwijl ik dit schrijf, verheug ik me niet alleen op de zondagse vieringen, maar ook op de jaarlijkse uitvoering van de Mattheüs-Passion in de Duif, op paaszaaterdag, verzorgd door het Dudok-ensemble.

Niet alleen de muziek ontroert dan, maar ook het gevoel op bezoek te zijn 'in ons eigen gebouw'. Ik ben dan trots op De Duif, en voel me er erg mee verbonden. Ik hoop dat dat voor jullie ook allemaal zo is.

• *Gerrard Boot*

Seideravond

De seideravond vieren we dit jaar in de kerkruimte en niet op 't Hemeltje.

Degenen die bij de viering van 31 december jl. aanwezig waren of daarover gehoord hebben, weten van de oecumenische sfeer van een gezamenlijke viering, gecombineerd met een gezamenlijke maaltijd in de kerk.

In de tijd dat de geloofsgemeenschap zelf nog de scepter zwaaide over het gebouw De Duif, dus vóór de overdracht van het gebouw aan Stadsherstel en de restauratie, was het gebruik om de Seider in de kerk te vieren.

Deze traditie wil ik op donderdag 29 maart samen met maximaal veertig deelnemers weer in ere herstellen. Zoals gebruikelijk in 'De Duif' is iedereen daarbij welkom, wat je geloof of achtergrond ook is.

Tijdens de avond hebben we een gezamenlijke maaltijd met de symbolen en betekenissen, verbonden met het begin van de tocht naar het Beloofde Land. We proberen een relatie te leggen met de maaltijd voorafgaand aan de reis van Jezus en de reis die we zelf afleggen naar het Beloofde Land. Een reis door de tijd.

Je kunt je vandaag, op Palmzondag nog inschrijven op de lijst in de koffiehoeck, of tot uiterlijk maandagavond 26 maart via e-mail op info@deduif.net.

De kosten voor de avond bedragen 15 euro.

• *Jan Meijer*

Opgelicht

Neen, niet de naam van het tv programma over fraude en andere illegale praktijken. Ik ben zelf opgelicht.

Ik krijg een whatsapp-bericht met vraag om hulp. Dan bel ik op het betreffende nummer met een oudere dame. Zij vertelt dat haar kleinkind van 13 maanden vannacht is overleden in het ziekenhuis in Zwolle. Ze staat nu met haar zoon en schoondochter in Lelystad en ze kan de reis niet betalen. Ik stel vragen via de telefoon omdat ik vertrouwen moet krijgen. De vragen worden beantwoord en het klopt deels wel en deels niet. Het is een smartelijk verhaal en ik tuin er in. Ik maak geld over naar de ING rekening ten name van Hilbrink en dan wordt het stil.

Wakker worden

Als ik met mijn vrouw praat die maatschappelijk werker is geweest, wordt ik pas 'wakker'. Ik bel het ziekenhuis en krijg het mortuarium aan de lijn. Daar is geen kind binnengebracht, maar ze bellen voor mij het hele ziekenhuis rond. Niks te vinden. Ik ben belazerd, opgelicht. Ik informeer mijn collega's en leden van de kerkenraad, parochie, de Stichting Hulpverlening Westfriese kerken... en ik hoor van anderen dat zij dezelfde vraag hebben gehad.

Gedeelde ervaring

Ik hoor dat mijn collega predikanten ook wel eens zo'n ervaring hebben opgedaan. Dat helpt wel, want het voelt echt beroerd. Niet zozeer het geld, maar dat je vertrouwen is beschaamd. Dominees kunnen ook wel eens te gelovig zijn, schreef een collega mij. Nou daar heb ik wel van geleerd deze keer.

Maar ik blijf vertrouwen, alleen ik zal voortaan wel alert zijn.

Lieve groet en een mooie lente,

• *Marina Slot*