

## Prikkeldraad

*In onze theologieopleiding leerden we dat er binnen de kerk verschillende functies waren. Er moest gepreekt worden, er moest leiding gegeven worden, er moest gestudeerd worden, want ja, het was: Gaat en onderwijst allen...*

**I**n één van zijn brieven heeft de apostel Paulus het uitgebreid over al die taken die binnen de kerk vervuld moeten worden. Maar zegt hij daarbij: "Het is één Geest", als om te benadrukken dat wat geleerd wordt niet met elkaar in strijd mag zijn.

En ik denk dat in de loop van de eeuwen de leiders van de kerk daarom zo streng zijn gaan letten op de eenheid van de leer. Afwijkingen werden niet getolereerd en hardnekkigen verdwenen in de loop van de tijd in de kerker of op de brandstapel. Zo werd in de loop van eind 19e eeuw de onfeilbaarheid van de Paus uitgevonden. De Heilige Geest en de Paus zouden de ware leer wel in de gaten houden en bewaren.

**De loop van de kerkgeschiedenis** heeft duidelijk laten zien hoe die onfeilbaarheidswaan veel fouten en slachtoffers heeft gemaakt. Ook op terreinen waar die waan de integriteit van de persoonlijke verantwoordelijkheid schandelijk bruuskeerde. (bijvoorbeeld op het terrein van persoonlijke geloofsbeleving, van de beleving van de seksualiteit).

"Macht is lekker", zei Wim Kan eens in een conference. En hoe meer macht iemand in handen denkt te hebben des te meer geniet hij ook om met die macht om te gaan en anderen daar aan te onderwerpen. Met als gevolg dat hij daarmee zichzelf vastschroeft in zijn eigen (goddelijke) onaantastbare gelijk!

**Je kon dat onlangs weer zien:** de Aartsbisschop van Utrecht die de Paus een veeg uit de pan geeft omdat ie niet streng genoeg zich aan de wet vasthoudt!

Wat is het geval: in Duitsland is van een echtpaar de één katholiek en de ander protestant. En nu wil de protestantse partner ook ter communie. De Duitse bisschoppen komen er niet uit en leggen de zaak aan de paus voor. En wat doet deze pastorale paus: hij legt de vraag weer terug bij dat bisschoppencollege. En ieder die een beetje op de hoogte is van het pastorale optreden van deze paus voelt op zijn klompen aan wat zijn boodschap is: "bekijk deze zaak nu eens niet alleen met een wettische bril!"

Het is de reactie van een wijs man die onzekere bestuurders op hun eigen pastorale verantwoordelijkheid wijst om niet als partijbonzen maar als ruimte schepende pastores te begeleiden.

**Met zijn aanval** op de Paus heeft de Utrechtse bisschop zich weer geëtaleerd als apparatsjik: hij beleeft de kerk als een strakke organisatie die bepaalt, vastlegt en uitvoert. Overigens: ik zou hem best wel eens meer zo vrijmoedig willen zien reageren als het gaat om het onchristelijke uitwijzingsbeleid van in Nederland geboren vluchtelingkinderen!

Maar helaas: het visitekaartje van deze man is met prikkeldraad omgeven!

• *Harris Brautigam*

## Het Groene Licht naar beperkt aantal uitgaven

Het kost de redactie steeds meer moeite voldoende kopij te verzamelen om een nummer van HGL te vullen. Een van de oorzaken: veel van de communicatie verloopt al via de sociale media. In overleg met het bestuur overlegt de redactie hoe verder te gaan met het geprinte HGL. Voorstel: 3x per jaar HGL uitbrengen: vlak voor Kerst, een Verkiezingsnummer en vlak voor zomerperiode (i.p.v. 7x per jaar). en tussentijdse berichtgeving laten verlopen via de website.

**Ingezonden mededeling** Wie heeft interesse in oude LP's van diverse musici en in verschillende genres? Van Louis Armstrong tot Jim Reeves en Thijs van Leer. Eén euro per LP. Bij afname van alle 1200 stuks flinke korting. Melden bij Yvonne v.d. Velden.

## Nr 3 - 27 Mei 2018

Het volgende nummer verschijnt op 15 juli  
Inleveren kopij uiterlijk tot 3 juli

## Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

3 juni	Bart-Jan van Gaart
10 juni	Bert van der Meer
17 juni	Jonne Meij
24 juni	Jan Andreae, gastvoorganger
1 juli	Gerrard Boot, gastvoorganger
8 juli	Henk Kemper
15 juli	Diana Vernooij

## Agenda

Zondag 27 mei - **Vergadering Aangeslotenen**

## Inrichten kerkruinte Afsluiten

27 mei	Diana	Fred
3 juni	Jos	Gerrard
10 juni	Liesbeth	Liesbeth
17 juni	Diana	Henk
24 juni	Jos	Liesbeth
1 juli	Diana	Natalie
8 juli	Diana	Fred
15 juli	Jos	Ad
22 juli	Fred & Sabine	Fred

## Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • *Liesbeth Broekhoff*

## Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering  
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

## Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht  
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7  
1017 WB Amsterdam  
e-mail: deduif@xs4all.nl  
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal  
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam  
Telefoon: 06 45949624  
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92