

Huurfietsen

Het is wel erg wennen: lopen met krukken.

Maar ja, het overkwam me op die mooie maandag in mei toen een verraderlijke kuil me uit mijn evenwicht bracht en mijn heup radicaal deed breken.

We zijn nu bijna twee maanden verder. Stukje(!) bij beetje wordt gewerkt aan het herstel: de dokter, de fysiotherapeut, ikzelf, maar vooral op de eerste plaatst mijn onvervangbare mantelverzorgster Loes. Ze koestert, streelt, steunt, houdt me in de gaten en herinnert me liefdevol maar onverbiddelijk aan het trainingsschema.

Ik vind dat lastig die aandacht, want soms gok ik dat ik de oefeningen wel kan laten omdat ik verwacht dat het herstel vanzelf gaat. Dat is natuurlijk grote onzin en Loes houdt me regelmatig bij de les. En het helpt. We gaan gestadig vooruit. Ik kan al los lopen. Soms. Voelt onzeker en als een schommelende gans, dus ik grijp gauw terug naar de kruk.

Binnenzitten

Om het binnenzitten te voorkomen zoeken we de natuur van het Amsterdamse Bos op. In de zuurstofrijke lucht een kopje koffie chez Fafié, en dan oefenen we hoever we met wandelen kunnen komen. Zo ook laatst weer. Eerst een heerlijk bakkie troost, toen een wandeling richting openluchttheater. We schreden langzaam voort. Ik met kruk. Het uitzicht was landschappelijk mooi en nog fris groen. We verbaasden ons over de mensen die midden op het grasveld zich helemaal overgaven aan de gloeiende middagzon. Tot opeens Loes mij vastgreep en ik me achteren voelde aangereiden.

Gerepareerde heup

Schrik overviel me. Mijn heup... mijn pas gerepareerde heup... wat was er in godsnaam gebeurd?! Ik keek om en zag een Aziatisch jong meisje onder haar fiets liggen. Zo'n huurfiets uit de verroeste voorraad van een schnabbelverhuurder. Bij gebrek aan remmen had ze mij als stootblok verkozen.

Ik werd razend. Al de frustraties over de hordes stuntelende toeristische fietsers en mijn eigen val met de ongemakken van die heupoperatie barstten los. Het schaap kwam niet verder dan 'sorry, sorry, sorry' en ik kwam niet verder dan 'rot op met je sorry'. Mijn boosheidsmonoloog eindigde met 'shut up!' Waarmee ik bedoelde 'ga uit mijn ogen!' Maar dat kon ik zo gauw niet in het Engels vertalen. Maar ze ging eigener beweging al weg. Fiets aan de hand. Ik keek haar lang na. Ver weg nog sjokte ze met haar fiets aan de hand het bospad af. Het leek een vreugdeloos tafereel.

Medelijden

Ik voelde een beetje medelijden in me opkomen. Was ik te boos geweest, te hard. Zij was toch ook gevallen. Zou ze ooit nog durven fietsen? Toch schudde ik, na enige aarzeling, het medelijden van me af.

Had ze maar niet zo'n stomme fiets moeten huren!

• *Harris Brautigam*

Nr 4 - 15 Juli 2018

Het volgende nummer verschijnt op 16 september
Inleveren kopij uiterlijk tot 4 september

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

22 juli	Hans Ernens
29 juli	Bert van der Meer
5 aug	Marc van de Giessen
12 aug	gastvoorganger Maruja Bredie
19 aug	Jan Meijer
26 aug	Marc van de Giessen
2 sept	Diana Vernooij
9 sept	Hans Ernens
16 sept	Jonne Meij (vredesvlucht)

Inrichten kerkruinte

15 juli	Jos
22 juli	Fred en Sabine
29 juli	Ad
5 aug	Jos
12 aug	Liesbeth
19 aug	Diana
26 aug	Ad
2 sept	Gerrard
9 sept	Liesbeth
16 sept	Jos
23 sept	Natalie
30 sept	Liesbeth

Sluiten gebouw

15 juli	Ad
22 juli	Fred
29 juli	Ad
5 aug	Liesbeth
12 aug	Fred
19 aug	Liesbeth
26 aug	Liesbeth
2 sept	Jonne
9 sept	Bert
16 sept	Gerrard
23 sept	Henk
30 sept	Liesbeth

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • *Liesbeth Broekhoff*

Handgemaakte kaarten

Er zijn nog steeds mooie kaarten te koop voor het luttele bedrag van 1 euro.

Deze zijn voor verjaardagen, geboortes, jubilea en zieken etc.

De opbrengst is bestemd voor De Duif, want alle beetjes helpen.

• *Hortense Ghijss*

En verder in dit nummer: 2 Dank je wel | **2** Zomervieringen |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos. - HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgelofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
Paballong biedt een holistische benadering voor HIV/AIDS-patiënten met een breed pakket aan diensten.
2017 - Kinderen van de voedselbank
2016 - Liefdevolle massage bij kanker
2015 - The Dreamcatcher Foundation.
2014 - Hospice Kuria
2013 - De Regenboog Groep
2012 - Voedselbank Amsterdam
2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika
2010 - Stg. Adopteer een Vroedvrouw
2009 - Sundjata, Dakar, Senegal

Actueel nieuws over De Duif

Al het laatste nieuws, aankondigingen en columns van, uit en voor De Duif geloofsgemeenschap vind je op www.deduif.net

Dank je wel

Na gisteren, (zondag 25 juni, red.) waarop ik in een geweldige Slotviering afscheid heb mogen nemen, zit ik een beetje beduusd thuis aan de koffie.

NWat een geweldige waardering, liefdevolle cadeaus, brieven, kaarten, e-mails, appjes, goede woorden en prachtige liederen heb ik mogen ontvangen!

Ik heb zelfs een prachtige fiets gekregen van het geld dat bijeengebracht is met donaties van velen! Heerlijk, ik ga er op uit! En dan staat er ook nog een doos met hartenkreten, lieve brieven, waar ik de komende dagen elke keer een paar van ga lezen. Want het is bijna te veel om goed op te nemen.

Oogst

De oogst van vijf jaren hard werken en mooi vieren samen, heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Die jaren hebben mij veel geboden, ik heb bijgeleerd, ben af en toe uitgegleden, maar heb ook genoten van al die mooie ontmoetingen die ik met velen van jullie heb gehad.

Dus rest mij in mijn laatste column alleen nog maar een oprecht 'Dank je wel!' Voor het vertrouwen dat jullie lieten zien en horen, voor de mooie woorden recht uit het hart...

Met een kopje koffie

Ik ben blij met jullie lezers, ik weet dat velen van de columns hebben genoten doordat sommigen van jullie mij af en toe op straat, bij Deen of in de kerk vertelden hoe fijn ze mijn stukjes vonden. Dat ze op de ochtend dat de Rotonde, de Schakel of de Cirkel kwam, even met een kopje koffie gingen zitten met de column. Om over de wederwaardigheden, waarnemingen en omzwervingen van een dorpsdominee te lezen.

Aan dat deel van mijn leven is nu een einde gekomen, ik wens jullie allemaal alle goeds, gezondheid en geluk toe. Het ga je goed!

- *Ds. Marina - marinaslot@kpnmail.nl
bron; <https://deduif.net/blog/column-van-marina/>*

Zomervieringen

Deze zomer trekken we ons huis uit en bekijken we wat we mee hebben kregen. We herijken het, laten het achter of nemen het mee naar een nieuwe wereld.

22 juli - Hans Ernens - Van huis uit We zullen nooit alles ontdekken van wat we zo graag zouden willen weten. Maak van je zoektocht naar God een ontdekkings-tocht, dan is het een spannende en inspirerende reis.

29 juli - Bert van der Meer - Reisgenoten

Met wie ga je op reis? En wie kom je tegen? Wie heb je lief en wat achtervolgt je?

5 augustus - Marc van de Giessen - Van huis uit katholiek

Niet van buitenaf maar binnenuit komt je kracht. Als je uit je eigen bubbel stapt, kom je erachter wie je bent.

12 augustus - Maruja Bredie - Bestemming Weg van huis: zijn je reisgenoten en de reisleiders bekend? Wie zal het zeggen? Waar gaan we eigenlijk naar toe?

19 augustus - Jan Meijer - Van huis uit over grenzen

Vakantie kan een vlucht zijn maar een vlucht is nooit vakantie. Welke grenzen durf jij te overschrijden van wat je van huis hebt meegekregen? Grensoverschrijdend gedrag - een stap voorwaarts!

26 augustus - Marc van de Giessen - Onderweg met lege handen

Hoe laad jij je weer op? Soms lukt het om met lege handen en zonder agenda de ander tegemoet te treden. Er is voldoende om te geven en ontvangen.

2 september - Diana Vernooij - Ver van huis

Jij bent ver van huis! Avontuur - dat is schrik en je verloren voelen - het is geluk.

- *Zie: <https://deduif.net/vieren/zomerserie-2018-van-huis-uit/>*