

## Dagthema: Reisgenoten – 3<sup>e</sup> zomerviering

### Overweging 5 augustus – Marc van de Giessen

Lector: Nanne Eekhoud

“... Van huis uit hebben we “waarde”-volle verhalen meegekregen.  
Die dragen we met ons mee. Die vertellen we door.  
De oude vormen waarin het was gegoten zijn ons vaak vervreemd.  
De wierookvaten en mysterieuze rituelen voelen als poppenkast.  
Tegelijkertijd huisden zij een wereld waar het Heilige was gewaarborgd  
en alternatieve wereldbeelden werden aangereikt.  
Laten we proberen om het Heilige in deze wereld te blijven zien en op te roepen ...”

**Eerste lezing uit Loslaten, maar niet laten vallen van Corry Nicolay**

**Tweede lezing uit Matteüs 5:13-16**

**Lied: Why Tell Me Why** Anita Meyer

*When I was young I felt the need of learning,  
learning*

*Love I was told kept the wheel on turning,  
turning*

*Still I'm trying to find, peace of mine inside  
Once in your life you feel the urge of  
knowing, knowing  
and wondering Why ...*

*Come on people, better use our sense, our  
time is running out  
there ain't no doubt about  
We can make it, try to rearrange it if there's a  
price we got  
to toss the dice*

*Ooh, (won't you tell me what's right)  
Ooh Yeah, (won't you tell me what's wrong)*

*Ooh won't you tell me what's right.*

*Somebody tell me now  
Believe in Destiny, Believe in Humanity,  
Believe in we'll meet again*

*Somehow, Somewhere, Someday. (This feeling, this mess will never end)*

*Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray  
I need to know right now ooh.*

*Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray  
I hope that freedom soon will come our way*

*Why tell me, Why*



*Come on people, lent a helpin' hand, no need to fuss  
and fight we all know where we stand  
Help me make it, try to rearrange it  
Name your price and I will toss the dice*

*Ooh, (won't you tell me what's right)  
Ooh Yeah, (won't you tell me what's wrong)  
Ooh won't you tell me what's right. Somebody tell me now  
Believe in Destiny, Believe in Humanity, Believe in we'll meet again  
Somehow, Somewhere, Someday (this feeling, this mess will never end).*

### **Openingsgebed**

Roepende, wenkende God,  
Jij bent het die ons hier verzameld hebt.  
Jij bent het  
die in ons midden aan het woord wil komen.  
Stem ons dan af op jou,  
hier, in dit uur. Amen. Lied

### **Lied**

*Bas v.d. Bent / Traditioneel, Basisgroep Alkmaar*

*Ik wens jou vrede, gegroet ben jij  
en wie je ook bent wees welkom hier.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij,  
ik wens jou vrede gegroet ben jij.  
Gegroet ben jij, gegroet ben jij  
en wie je ook bent wees welkom hier!*

### **Welkom en inleiding**

#### **Lied: I Will Follow Him**

*Uit: Sister Act*

*I will follow Him  
Follow Him wherever He may go,  
And near Him, I always will be  
For nothing can keep me away,  
He is my destiny.*

*I will follow Him,  
Ever since He touched my heart I knew,  
There isn't an ocean too deep,  
A mountain so high it can keep,  
Keep me away, away from His love.*

*I love Him, I love Him, I love Him,  
And where He goes,  
I'll follow, I'll follow, I'll follow.*

*I will follow Him,  
Follow Him wherever He may go,  
There isn't an ocean too deep,  
A mountain so high it can keep,  
Keep me away,*

*We will follow Him,*

*Follow Him wherever He may go,  
There isn't an ocean too deep,  
A mountain so high it can keep,  
Keep us away, away from His love...*

**Eerste lezing: Loslaten, maar niet laten vallen** *Corry Nicolay*

De Joodse sjoel van de Orthodox Joodse Gemeenschap heeft een met zorg ingerichte ruimte met kandelaars en Thorarollen. Tijdens mijn bezoek opent Rabbi Jacob een Thorarol en geeft een mij een jad in handen. Met dit aanwijsstokje, het zilveren handje, volg ik de Hebreeuwse tekst die wordt voorgelezen. De gereciteerde tekst getuigt dat we allemaal kinderen van Abraham zijn.

Ik vraag Jacob; Ken je ook de drang om de ander te willen overtuigen? Rabbi Jacob schudt zijn hoofd. Als ik vragend blijf kijken, zegt hij: 'Laat die jad eens los', waarna ik de jad naast de Thorarol leg. 'Haast goed', zegt rabbi Jacob. En hij neemt de jad in zijn hand, laat hem los in zijn open hand liggen en zegt: 'Wel loslaten, maar niet laten vallen'.

"Probeer het eens", zegt de rabbi. Ik volg zijn voorbeeld. 'Zo zouden we om moeten gaan met wat we zelf belangrijk vinden. Niet krampachtig willen vasthouden, maar ontspannen met je mee dragen als iets wat bij je hoort'.

Ik kijk naar de jad en herhaal: 'Loslaten, maar niet laten vallen'.

**Lied: Rivers Of Babylon - Psalm 137** *Boney M*

*By the rivers of Babylon, there we sat down  
Yeah, we wept, when we remembered Zion  
By the rivers of Babylon, there we sat down  
Yeah, we wept when we remembered Zion  
When the wicked  
Carried us away in captivity  
Required from us a song  
Now how shall we sing the Lord's song in a strange land?  
Let the words of our mouth and the meditations of our heart  
Be acceptable in thy sight here tonight*

**Tweede lezing uit Matteüs 5:13-16**

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waar mee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

Gij zijt het licht der wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt! Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.

Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is."

## Overweging

Wat komt er bij je op als je hoort; "Ja, van huis uit Katholiek? Maar ik doe er verder niets mee hoor!", dat is een veel gehoorde geloofsbelijdenis. Met soms de toevoeging waarin afstand wordt genomen van kerkelijke standpunten over seksualiteit, misbruik en pracht en praal die niet stroken met de boodschap van liefde.

Heel herkenbaar, denk ik, voor mensen. En op de vraag van wat wél van waarde is, hoor ik; respect voor mensen, iets voor een ander over hebben, rust die over je heen komt als je in een kerk binnenkomt. Toegegeven daar hebben Katholieken geen monopolie in -maar het zijn de waarden die tot vandaag over worden gedragen. De vorm waar de kerk zich afgelopen decennia in heeft vertaald zijn afgewezen, maar de waarden niet.

### Homeostase

Hoe luider de boodschap van gehoorzaamheid en geloofswaarheden worden verkondigd, des te meer we het betwijfelen. God almachtig? Zondig? Eén in wezen met de Vader? Het wordt direct in twijfel getrokken. Stellige waarheden worden beantwoord met stellige tegenreacties. De katholieke levenshouding of geloofshouding als je wilt, kent in beginsel slagen om de arm. Tussen 'zeker weten' en 'afwijzing' bestaat een kwetsbaar geloof, hoop en liefde.

In de theologie wordt dit homeostase genoemd. Het evenwicht zoeken in geloofszaken. Het is als een koorddanser die met een evenwichtsstok balans zoekt. Balanceren tussen zeker weten en niet weten; vertrouwen. Het gaat om continue balans zoeken tussen conflicterende waarden. Een balanceer-act. Ik heb hard gewerkt en wil op vakantie maar vlieg ik naar mijn bestemming? Ik heb eiwitten nodig in mijn maaltijden maar eet ik nog dagelijks vlees? Ik wil nette kleding dragen maar koop ik kleding waar kinderarbeid bij betrokken is? Het is een persoonlijke balanceer-act tussen individuele keuzes en collectieve problemen.

### Open hand leggen van de Jad

De Friese dominee Corry Nicolay ging op bezoek in de Joodse sjoel. Zij schrijft hier over zoeken naar evenwicht. Ken je ook de drang om de ander te willen overtuigen? Rabbi Jacob schudt zijn hoofd; 'Laat die jad eens los'. 'Niet krampachtig willen vasthouden, maar ontspannen met je mee dragen als iets wat bij je hoort'.

Met de jad, de zilveren aanwijzestok met wijsvinger, volg je de voorgelezen tekst op de bijbelrol, niet krampachtig vasthouden en niet naast je neerleggen, maar losjes in je open hand houden. Zo kunnen we met onze waarheid omgaan. Meedragen als iets wat gewoon bij ons hoort.

### Zout der aarde en licht der wereld

Mattheus houdt ons vandaag voor dat Jezus' leerlingen het zout der aarde en het licht der wereld te zijn. Het is een Bijbelse aanmoediging. Als mensen die het geloof een kans geven, zijn we zout der aarde en het licht der wereld.

We zijn smaakmakers in de wereld. Het geleefde leven ligt soms zwaar op de maag. Er is discriminatie, de aarde warmt op, er is ziekte en lijden in deze wereld.

Door het Christelijk geloof krijgen we een sjabloon op de wereld aangeleverd; Het masterplan van Jezus, het Rijk Gods, is ons leidraad. Ons perspectief. We willen graag geloven dat het morgen beter zal zijn; Dat God met ons meetrekt. Dat God liefde is en als we oog houden voor alle goede en liefdevolle in de wereld, dan weten we dat God in onze wereld aanwezig is.

Als we geloven dat God aanwezig is in onze hunkering naar een betere wereld, dat God aanwezig is in ons protest tegen onrecht. Dan zien we dat God in deze wereld aan het werk is. En God werkt zo door ons en zijn we lichtdragers. Dit perspectief omarmen biedt een alternatief voor cynisme. Een perspectief dat ons zout der aarde maakt.

Met een wereldbeeld dat wij dragers zijn van geloof, hoop en liefde, worden we lichtdragers. Optimisten die evenwicht zoeken. Als de Amerikaanse president Trump global warming ontkent, kijken wij naar de enorme beweging van bedrijven en overheden die ontstaan is om de opwarming van de aarde te vertragen. Het is een balanceer-act. Als we naar de brandhaarden in de wereld kijken, zien we dat we door internationale samenwerking nog nooit zoveel kinderen van de dood hebben gered als vandaag. Het is een homeostatisch wereldbeeld. Als we naar homovervolging kijken, zien we nog nooit zoveel solidariteit in de wereld was zodat activisten hun plek kunnen claimen. Als we zo'n wereldbeeld omarmen zijn we lichtdragers in een donkere wereld.

#### *Van huis uit*

Van huis uit Katholiek zijn, betekent dat je een raamwerk hebt meegekregen om de wereld te bezien. Daar binnen en daar buiten kan je geloof zoeken. Is een Wees gegroet gebed waardevol, omarm het. Zegt het je niets, laat het gaan. Zegt een kaars branden voor een belangrijke keuze je iets, omarm het of laat het gaan.

Van huis uit hebben we "waarde"-volle verhalen meegekregen. Die dragen we met ons mee. Die vertellen we door. De oude vormen waarin het was gegoten zijn ons vaak vervreemd. De wierookvaten en mysterieuze rituelen voelen als poppenkast. Tegelijkertijd huisden zij een wereld waar het Heilige was gewaarborgd en alternatieve wereldbeelden werden aangereikt. Laten we proberen om het Heilige in deze wereld te blijven zien en op te roepen. Dat biedt ons een alternatief op cynisme en maakt ons dragers van geloof, hoop en liefde. En laten we ons voornemen om onze zekerheden te blijven bevragen. Kwetsbaar zoeken naar balans. Niet krampachtig vasthouden aan hoe het ooit was, noch het kind met het badwater weggoien. Balanceren en ontspannen met ons meedragen als iets wat bij ons hoort'.

Moge het zo zijn.

#### **My Love My Life**

*Abba*

*I've seen it on your face*

*Tells me more than any worn out old phrase*

*So now we'll go separate ways*

*Never again we two*

*Never again, nothing I can do*

*Like an image passing by, my love, my life*

*In the mirror of your eyes, my love, my life*

*I can see it all so clearly*

*Answer me sincerely*

*Was it a dream, a lie*

*Like reflections of your mind, my love, my life*

*Are the words you try to find, my love, my life*

*But I know I don't possess you*

*So go away, God bless you*

*You are still my love and my life*

*Still my one and only*

*I've watched you look away*

*Tell me is it really so hard to say*

*Oh, this has been my longest day*

*Sitting here close to you*

*Knowing that maybe tonight we're through*

*Like an image passing by, my love, my life*

*In the mirror of your eyes, my love, my life*

## **Geloofsbelijdenis**

Ik geloof dat ik op deze aarde ben  
om iets moois, iets goeds  
van mijn leven te maken.

Ik geloof dat ik de verplichting heb:  
iets moois van deze aarde te maken,  
speciaal ook voor anderen.

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten  
van alles wat deze aarde te bieden heeft,  
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Jezus  
moet leven en mijn medemens  
de hand moet reiken,  
door met hem mee te leven,  
en hem begrip en liefde te tonen.

Ik geloof, dat ik door zó te leven  
mijn leven zin geef; en dan  
is het leven waard geleefd te worden. Amen

## **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

### **Tafelgebed**

Heer, ga met ons mee,  
ga met ons mee op weg.  
't Kan in de morgen van ons leven zijn,  
als alles zonnig schijnt en wij een toekomst zien  
waarin wij bouwen aan geluk en willen leven  
naar de weg die u getekend hebt.

Het kan ook in de middag zijn,  
als alles om ons heen zo woelig is  
en wij wel duizend dingen doen.  
Voor u, voor heel de mensheid menen wij,  
maar ook een klein beetje voor onszelf.

Het kan ook avond zijn,  
als heel ons leven in verre vlakke ligt,  
heel even nog beschenen door een rijpe zon  
met hier en daar een vale vlek.  
Een schaduw die men schuchter schuwt.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel  
en doe het nog eens voor:  
hoe wij brood te breken hebben van ons hart  
en met geschudde korven aan anderen delen.

Heer, blijf bij ons en kom met ons aan tafel  
en doe het nog eens voor:  
hoe wij de wijn te schenken hebben van geluk  
uit eigen broze kruiken vol warme vreugde.

Heer, schuif nu de stoel waarop je zit  
nog dichterbij de tafel.  
Dan kunnen wij,  
als u verdwijnt uit onze verbaasde ogen,  
op deze plaats misschien een broer of zuster zien.

## **Vredeswens**

### **Nodiging**

#### **Breken en delen van brood en wijn**

##### **Lied: Climb every mountain**

*Uit: The Sound Of Music*

*Climb every mountain,  
Search high and low,  
Follow every highway,  
Every path you know.  
Climb every mountain,  
Ford every stream,  
Follow every rainbow,  
'Till you find your dream.  
A dream that will need  
All the love you can give,  
Every day of your life  
For as long as you live.*

##### **Onze Vader**

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
[Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.]

##### **Actie en informatie**

##### **Slotlied: Welk een Vriend is onze Jezus**

Welk een vriend is onze Jezus,  
Die in onze plaats wil staan!  
Welk een voorrecht, dat ik door Hem  
Altijd vrij tot God mag gaan.  
Dikwijls derven wij veel vrede,  
Dikwijls drukt ons zonde neer,

Juist omdat wij 't al niet brengen  
In 't gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking,  
Dat ons hart in 't strijduur beeft,  
Gaan wij dan met al ons strijden  
Tot Hem, die verlossing geeft.  
Kan een vriend ooit trouwer wezen  
Dan Hij, die ons lijden draagt?  
Jezus biedt ons aan genezing;  
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen  
En terneer gedrukt door zorg,  
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!  
Gij zijt onze Hulp en Borg.  
Als soms vrienden ons verlaten,  
Gaan wij biddend tot den Heer;  
In zijn armen zijn wij veilig,  
Hij verlaat ons nimmermeer

### **Zegenbede**

Eeuwige,  
Behoed ons  
zegen ons  
bewaar ons  
Gij die ons hebt toegekeerd  
naar elkaar,  
van huis uit  
om elkaar  
te zegenen  
te bewaren  
te behoeden  
Amen

### **Lied**

*Diana Ross*

*I'm coming out. I'm coming  
I'm coming out / I'm coming out  
I want the world to know  
Got to let it show / I'm coming out  
I want the world to know / I got to let it show*

*There's a new me coming out  
And I just had to live / And I want to give  
I'm completely positive / I think this time around  
I am gonna do it / Like you never do it  
Like you never knew it / Oh, I'll make it through  
The time has come for me / To break out of the shell  
I have to shout  
That I'm coming out*