

## Dagthema: Van huis uit over grenzen – 5<sup>e</sup> zomerviering

### Overweging 19 augustus – Jan Meijer

Lector: Liesbeth Broekhoff

“... Samen positief en samen handelen  
vanuit de versterking van het goede.

Vol van geloof in hoop en liefde.

“Met dit geloof kunnen we uit de berg van wanhoop  
een steen van hoop houwen... (Martin Luther King) ...”

**Eerste lezing uit Jesaja 35: 1-6**

**Tweede lezing uit Marcus 7: 31-35**

### **Opening : Goed om hier te zijn**

Stef Bos

Ik ben zacht gevallen  
Goed terechtgekomen  
De zwaartekracht heeft eindelijk  
Bezit van mij genomen

En ik voel de vaste grond  
Ik verlang niet meer naar vroeger  
Ik weet waarvoor ik vechten wil  
En wie mij zal behoeden

Het is goed om hier te zijn

Dus laat de schepen nu vertrekken  
Deze haven geeft vertrouwen  
Geeft mij grond om op te bouwen  
Dus vrienden  
Ik zal mij hier wel redden

Want het is goed hier te zijn  
Het is goed om hier te zijn

De zon gaf ons licht  
De maan liet ons zien  
Dat de hemel kan vallen  
Dat het water kan branden  
En dat de wereld verandert  
Voor wie het wil zien

En het is goed hier te zijn  
Het is goed om hier te zijn



## Lied

Henriëtte Roland Holst / Tom Löwenthal

Dit ene weten wij  
en aan dit een houden wij ons vast in de duistere uren.  
Er is een woord dat eeuwiglijk zal duren  
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen

## Welkom en inleiding

Dit ene weten wij en het is goed om hier te zijn. Een mooi begin en een dubbel welkom van Liesbeth en mij in een Duif waar het niet uitmaakt wie of wat je bent, waar je ook vandaan komt en wat je geloof of overtuiging ook is. En waar ook de frequentie van je bezoek in het verleden of de toekomst niet van belang is voor de hartelijkheid van dit grenzeloos welkom voor je aanwezigheid hier en nu.

In de flyer voor de vakantieperiode had ik het volgende geschreven: “Vakantie kan een vlucht zijn maar een vlucht is nooit vakantie. Welke grenzen durf jij te overschrijden van wat je van huis hebt meegekregen? Grensoverschrijdend gedrag – een stap voorwaarts! Die laatste aanmoediging “een stap voorwaarts” wil ik in deze viering centraal stellen. “Over grenzen” gaat vandaag over veranderingen en inzichten ten goede, die je bij jezelf kunt bewerkstelligen.

En daarmee ook over de grenzen van jouw geloof. Waar geloof je werkelijk in? Wat doe je er aan en wat doe je ermee in het dagelijks leven en met je geloof in je directe omgeving. Dat geloof is het geloof van ieder als individu. In deze kerk verzamelen mensen zich om de overeenkomsten met anderen te vinden en te vieren. En zo leeft deze gemeenschap in de Duif.

### Geloof binnen de kerk en van buiten

Geloof kom je in vele vormen tegen. Binnen de kerk (Dat horen we in de eigen teksten die we vandaag zelf zingen en lezen.) en van buiten de kerk (In de teksten die gezongen worden door Stef Bos, Blôf, Typhoon en de Dijk)

Geloven is van alle tijden en heeft vele uitingsvormen.

De uitnodiging voor vandaag is om van alle verschillende uitingsvormen die we vandaag in dit uur horen en zien het tijdloze en grenzeloze van geloof, hoop en liefde te ervaren.

Dat gaat ook op voor de tekstlezingen uit Jesaja en Marcus.

Het zijn de uitingen in de teksten van duizenden jaren geleden Die roepen reacties op, zoals ook moderne uitingen van geloof, hoop en liefde dat doen. Vandaar de uitnodiging om daarin vandaag de goede bedoelingen en de intenties te vinden. Niets meer en ook niets minder.

### Blij Buren

Een warm welkom aan iedereen die aangesloten is en zich aangesloten voelt bij “De Blij Buren”. Zij gaan sowieso van huis uit over grenzen om mensen met elkaar in contact te brengen. Zij doen dat onder andere door het gratis herverdelen van door winkeliers beschikbaar gesteld voedsel.

Een organisatie die iedere keer over grenzen gaat en steeds blijft denken in een stap voorwaarts.

Ook een welkom aan Brian achter de piano en aan de anderen van de Blij Buren die ook na de viering nog een bijdrage willen leveren aan ons samenzijn.

Wij wensen ons een mooie viering en een mooi vervolg na de viering.



## **Gebed om verandering - Wereld van verschil**

*Blöf (Paskal Jacobsen) & Typhoon*

Kijk, daar gaan mensen weg van huis  
Ergens heen waar ze niet thuis zijn  
Kijk, daar gaat net zo'n volk als wij  
Maar waar dan heen? Want nergens veilig  
We willen allemaal kunnen leven op de plek  
Van onze wieg, of kunnen kiezen  
En we voelen allemaal dat als dat niet langer kan  
Wat 'r dan mist, wat we verliezen

Woah, geef elkaar de handen nu maar  
Vergeet de misverstanden nu maar  
Het is van alle landen en van alle tijden  
Versterk dan onze banden nu maar  
Blus de felle branden nu maar  
Vijl de scherpe randen nu maar  
Blijf niet zo, verander nu maar  
In een wereld van verschil

Woah-woah ...

Gooi alle wapens in zee  
Wat was dat is geweest  
Kijk even naar elkaar en kijk vooruit  
Laat elkaar dan niet meer los  
Het lijkt zo simpel maar het is niet  
Weg van wat je liefhebt  
Vechten, want je mist iets  
Anders dan een onderscheid  
Ik lijk op jou misschien dat ik je daarom niet begrijp  
Maar wij zijn wij

Woah, geef elkaar de handen nu maar  
Vergeet de misverstanden nu maar  
Het is van alle landen en van alle tijden  
Versterk dan onze banden nu maar  
Blus de felle branden nu maar  
Vijl de scherpe randen nu maar  
Blijf niet zo, verander nu maar  
in een wereld van verschil

Woah-woah...

Woah, geef elkaar de handen nu maar  
Vergeet de misverstanden nu maar  
Het is van alle landen en van alle tijden  
Versterk dan onze banden nu maar  
Blus de felle branden nu maar  
Vijl de scherpe randen nu maar  
Blijf niet zo, verander nu maar



In een wereld van verschil

Woah-woah (in een wereld, in een wereld)

Woah-woah (wereld van verschil)

Woah-woah (wereld van verschil)

Woah-woah...

### **Eerste lezing: Jesaja 35: 1-6**

In de woestijn zal water zijn.

De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als een lelie. Er zullen prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn als de bomen op de Libanon-bergen en op de berg Karmel. De woestijn zal zo schitterend zijn als de akkers van het Saron-dal. De bewoners van de woestijn zien hoe machtig de Eeuwige is. Ze zullen de machtige daden van de Onnoembare zien. Volk van Israël, houd moed, geef niet op! En zeg tegen de mensen die de moed verloren hebben: "Jullie moeten sterk zijn. De Eeuwige zal komen om jullie vijanden te bestraffen. Hij komt jullie bevrijden." Als jullie bevrijd zijn, zullen blinde mensen kunnen zien. En dove mensen kunnen dan horen. Mensen die niet konden lopen, zullen springen als herten. En mensen die niet konden spreken, zullen roepen en zingen. De woestijn zal vol water zijn.

### **Tweede lezing: Marcus 7: 31-35**

Jezus maakt een dove man beter

Jezus ging weer verder. Hij ging naar de stad Sidon naar het meer van Gallilea. Onderweg kwam hij door het gebied Dekapolis. Daar brachten de mensen een man bij hem die doof was en slecht kon praten. Ze zeiden: "Leg alstublieft uw hand op hem." Jezus nam de man met zich mee weg van de mensen. Hij stak zijn vingers in de oren van de man. En hij deed wat spuug op de tong van de man. Toen keek Jezus omhoog naar de hemel. Hij zuchtte diep. En hij zei: "Effata!" Dat betekent: "Ga open!" Jezus zei streng tegen de mensen die daar waren: "Jullie mogen aan niemand vertellen wat er gebeurd is." Maar dat hielp niets. De mensen vertelden het toch door. Iedereen was diep onder de indruk. Ze zeiden: "Alles wat Jezus doet, is geweldig. Hij kan zelfs mensen helpen die niet kunnen horen of praten."

### **Lied**

*Stef Bos*

Het roer moet om  
De wind steekt op  
De zeilen hoog  
De koers verlegd  
De ruimte om ons heen  
Wordt kleiner  
Wij zijn gevangen  
In onszelf  
Dus ramen open  
Voor ons denken  
Deuren open  
Voor elkaar  
En weg met alle vooroordelen



Weg met alle oorlogstaal

Het roer moet om,  
Het roer moet om  
Het overzinbare verzinnen  
Het onbenoembare benoemen  
Het onverklaarbare verklaren  
En altijd blijven zoeken  
Voorbij de grens

Van wat wij denken  
Voorbij de grens  
Van wie wij zijn  
Voorbij onszelf  
En wat wij kennen  
Een and're wereld  
En een nieuwe tijd

Het roer moet om, het roer moet om  
Het onverlangbare verlangen  
Het onverzoenbare verzoenen  
Het onbereikbare bereiken  
En altijd blijven zoeken  
Voorbij de grens  
Van wat wij denken  
Voorbij de grens  
Van wie wij zijn  
Voorbij onszelf  
En wat wij kennen  
Een and're wereld  
En een nieuwe tijd  
Tijd voor ruimte  
Tijd voor schoonheid  
Tijd voor toekomst  
Tijd voor nu  
Tijd voor dromen  
Tijd voor samen  
Tijd voor alles anders zien

Het roer moet om,  
het roer moet om ...



## Overweging

Het roer **moet** om.

Als geïmporteerde Amsterdammer met een Amstelveense achtergrond (om het maar politiek correct uit te drukken) is mijn eerste gedachte:

“Moeten? Dat maak ik zelf wel uit.”

De tekst in Jesaja: “De Eeuwige zal komen om jullie vijanden te straffen” levert op de liturgie avond een eerste reactie op dat die er best uitgelaten mag worden. In de lezing van Marcus staat:” Hij stak zijn vingers in de oren van de man. En hij deed wat spuug op de tong van de man. Toen keek Jezus omhoog naar de hemel. Hij zuchtte diep. En hij zei:”Effata!” Dat betekent: “Ga open!”

### *In tweede instantie...*

Mijn eerste reactie was dat ik wel begreep waarom Jezus vervolgens vroeg om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was.

Eerste reacties om in tweede instantie te kijken naar de echte bedoeling van de tekst. In die tekst valt veel positiefs te ontdekken.

Een tijd van eerste reacties waarin alles perfect gewenst wordt zoals in Jesaja. Maar we vooral dagelijks geïnformeerd worden over wat er allemaal misgaat in de wereld. Wat waar is. Met de kans dat we elkaar ook gaan informeren over wat er mis, verdrietig is of niet klopt in onze eigen omgeving. Wat ook waar is.

De tweede reactie is over het algemeen dat er ook een hoop goed gaat in onze eigen wereld. En zelfs ook in de hele wereld.

Ook een waarheid.

### *Dokter Mao*

Ik wil het nu hebben over het omdraaien van volgorde in die reacties. Eerst kijken naar het goede en vervolgens kijken wat we er aan kunnen doen om dat te verbeteren. Zoals mijn Chinese arts dokter Mao zich bezig houdt met het verbeteren van mijn gezondheid en daarvoor de informatie over mijn chronische ziekte nodig heeft, waardoor mijn gezondheid de chronische ziekte kan dragen. Een positieve benadering bij voorbaat van een in eerste instantie negatief gegeven. Chronisch blijft chronisch. Dat gegeven komt daarmee op de tweede plaats. Een positief gevoel over het feit dat ik bij een arts kom die met de verbetering van mijn gezondheid is, staat als eerste reactie boven aan.

Zo eenvoudig kan een roer omgaan. Het voelt daardoor ook als eenvoudig om over een grens te gaan. Naar de positieve kant. Zo eenvoudig eindigt ook het lied “het roer moet om” met: Tijd voor ruimte. Tijd voor schoonheid, tijd voor toekomst, tijd voor nu, tijd voor dromen, tijd voor samen, tijd voor alles anders zien. Als een eerste stap.

Bij de lezing uit Jesaja denk ik aan de bekende speech “I had a Dream” van Martin Luther King. In “I had a Dream” zegt hij:” Ik heb een droom dat op een dag deze natie zal opstaan en gaan leven volgens de ware betekenis van haar credo: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend; dat alle mensen gelijk geschapen zijn.” Een mooi doel als uitgangspunt om aan te werken en dat niet opgelost wordt door er op te wijzen op te wijzen wat er op het gebied van gelijkheid en discriminatie nog steeds verkeerd gaat.

Het betekent dat als dat iedereen gelijk behandeld hoort te worden waar je ook leeft( bijvoorbeeld in Amerika) of bij hoort (bijvoorbeeld de Roomse kerk). Rechtvaardigheid. Je wordt beoordeeld op je daden. Daarvoor hoeven we niet op God te wachten.



Dat kunnen we met elkaar. Daarvoor hoeven we alleen maar in beweging te komen. Over grenzen gaan gesproken.

### *Spontane zorg*

Bij mijn voorbereiding over Jesaja kwam ik een interessante tekst tegen waarbij de nadruk niet lag op het wonder, maar op de tekst: “Daar brachten de mensen een man bij hem die doof was en slecht kon praten.” Als een prachtig voorbeeld van spontane zorg voor een ander. En dat los van het eindresultaat en de manier waarop de genezing tot stand kwam. Geloof, hoop en liefde op een schijnbaar eenvoudige manier tot stand gekomen. Een spontaan particulier initiatief door over grenzen te gaan. Zo eenvoudig en zo mooi. Zo eenvoudig en mooi is ook rap van Typhoon “Als de hemel valt” waarin hij zegt dat we het samen moeten dragen zodat God en Allah samen even vrij kunnen nemen. Over grenzen gesproken van het geloof gaan, gesproken.

Over grenzen gaan betekent je openstellen voor de positieve kern van de zaak en daar met elkaar mee bezig zijn en aan werken. Praktisch en organisatorisch. Praten is een eerste stap, handelen een tweede. We kunnen samen veel meer door over grenzen te gaan.

### *Geloof in hoop en liefde*

Samen positief en samen handelen vanuit de versterking van het goede. Vol van geloof in hoop en liefde. Om met Martin Luther King te besluiten: “Met dit geloof kunnen we uit de berg van wanhoop een steen van hoop houwen. Met dit geloof kunnen we de schrille wanklanken van onze natie omvormen tot een prachtige symfonie van broederschap. Met dit geloof kunnen we samen werken, samen bidden, samen strijden, samen naar de gevangenis gaan, samen opkomen voor vrijheid, en weten dat we op een dag vrij zullen zijn.

VRIJ-EINDELIJK VRIJ.

Elkaar bemoedigen en doen leven.

Stappen voorwaarts.

FREE, FREE AT LAST.

## **Muziek**

### **Geloofsbelijdenis**

Wij geloven in menselijke mogelijkheden:  
dat wij met de talenten die wij hebben ontvangen  
al onze zorg en aandacht inzetten voor al wat leeft.

Wij geloven in een wereld als een eervolle opdracht  
aan ons mensen, om haar te maken tot een huis voor velen,  
tot een huis van vrede.

Wij geloven dat mensen aan elkaar gegeven zijn om  
in goede en kwade dagen, elkaars geluk en vreugde te zijn,  
elkaars bevestiging en vrede,  
elkaars behoud en voltooiing.

Wij geloven in een nieuwe mens: Jezus van Nazareth,  
die ons voorleefde hoe te leven.  
Zijn leven leert ons, hoe ook wij mensen kunnen worden  
van vrede en gemeenschap, van liefde en trouw.



Wij geloven in de nieuwe wereld die met Hem begonnen is  
en waarin mensen oog en hart hebben  
voor elkaar en voor al wat leeft.  
Wij geloven in dat voortdurend streven over alle grenzen heen  
naar geloof, hoop en liefde.

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

#### **Als de hemel valt**

*Typhoon*

Wat zijn woorden opgeschreven  
als de kern ervan wat ik word begrepen,  
Voorbij het punt van lezen is er de kunst van leven

Tussen de regels buiten de kantlijn,  
Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn

Ben een gezegend man maar een man met gebreken,  
Soms belabberd niet eerlijk, soms te berekenend

Alles op de tekentafel, liefde,  
Geven is makkelijk maar ontvangen van een ander kaliber

Je kent mijn streken en mijn kracht,  
Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht

(hèhè)

En ik ben dankbaar voor mijn lach,  
Als ik dat niet had was ik depri of suïcidaal

Ze zeggen doe normaal, verman jezelf,  
Al gaat het goed, het paradijs lijkt soms verdacht op de hel

Maar goed, ik sta versted, sta stil en herinner me,  
Alles is er al van binnen

Als de hemel valt, de hemel valt  
De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal

Maar als de hemel valt,  
Zullen we het samen moeten dragen  
en kunnen zij en Allah samen even weg

Misschien ben ik een domme jongen maar mijn god zegt maar waarom men zonnen blijven  
verkondigen als liefde de bron is

Dat is geen brood maar kruimels uit mensenhanden,  
Bieden jou of de zogenaamde duivel

Zeg, hoe is het nou als een multispagaat,  
Er altijd zijn voor iedereen en alles een beetje zoals mijn eigen ma

Zij is te goed voor deze wereld,





We willen meer,  
plus door de crisis is iedereen skeer (straattaal voor blut)

En dan de eeuwige strijd,  
Klopt drama aan de deur als elite van de partij

Ja, ja we willen ons gelijk,  
Opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid

Lieve hoe zou het zijn,  
Even een break, telekinesie of met de trein

Pootje baden in een universum onderpand,  
verse koffie en de ochtendkrant

Als de hemel valt, de hemel valt  
De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal

Maar als de hemel valt,  
Zullen we het samen moeten dragen  
en kunnen zij en Allah samen even weg

## **Nodiging**

### **Breken en delen van brood en wijn**

### **De grens over tussen denken en vragen**

#### **Kan ik iets voor je doen?**

*Tekst en muziek De Dijk*

Kan ik iets voor je doen?  
Kan ik iets voor je zijn  
In dit wrange seizoen  
Met zijn kruipend venijn  
Kan ik iets voor je zijn  
Met een blik een gebaar  
Met een arm om je heen  
Of een hand uit je haar  
Kan ik iets voor je zijn  
In je grote gemis  
Omdat wie je zo liefhad  
Er nu niet meer is?  
Kan ik iets voor je doen?  
Met een blik met een woord  
Dat doet denken aan toen  
Dat je even weer voort?  
Is er iets wat je wilt  
Wat je stilte verstoort  
In het kaal en het kil  
Wat je graag van me hoort



Is er iets wat ik doen kan  
Wat je helpt in de pijn?  
Wat iets voor je betekent  
Wil ik graag voor je zijn  
Kan ik iets voor je doen?  
Misschien een lied een gedicht  
Dat je wanhoop benoemt  
En je last iets verlicht?  
Waar je droevig van wordt  
Maar toch huilend om lacht  
Dat je dagen verkort  
Dat je nachten verzacht  
Is er iets wat ik doen kan  
Wat troost in je verdriet?  
Want straks moet je weer verder  
Ook al wil je nog niet  
Is er iets wat ik doen kan  
Wat je helpt in de pijn?  
Wat iets voor je betekent  
zou ik graag voor je zijn  
kan ik iets voor je zijn  
een soort arm om je heen?  
Zodat het iets minder schrijnt  
En je niet zo alleen?

## Voorbede

### Onze Vader

*Sioux Indianen, Verenigde Staten*

Grootvader, Grote Geest,  
U was er altijd en voor u was er niets.  
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.  
De sterren aan de hemel, ze behoren u,  
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.  
U bent ouder dan alle gebrek,  
ouder dan alle pijn,  
ouder dan welk gebed.  
Grootvader, Eeuwige,  
vul ons met licht.  
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,  
geef ons ogen, zodat we zien,  
geef ons oren, zodat we horen.  
Leer ons hoe te gaan over de aarde  
en al het geschapene als familie te zien.  
Help ons, want zonder u zijn we niets.  
Amen



## Mededelingen

### Slotlied

Herschep ons hart, heradem ons verstand,  
dat wij elkaar behoeden en doen leven.  
Maak ons tot uw gemeente,  
wees de stem die ons geweten wekt.  
Verberg u niet, verberg u niet.

*Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal*

### Zegenbede