

## Dagthema: In koor

### Overweging 23 september – Jan Meijer

*“... Nadat ik werd gekozen als voorganger  
ging ik nog meer lezen over religie,  
spiritualiteit door de eeuwen heen en van alle beschavingen.  
In die die zin heeft de bijbel mij de weg gewezen.  
En daar ben ik nog steeds mee onderweg in mijn leven ...”*

**De lezingen werden deze zondag gevormd  
door de teksten van de gezongen liederen**

#### **De Dalai Lama:**

*“Er zijn maar twee dagen in het jaar  
waarop je helemaal niets kan doen.  
De ene is gisteren  
en de andere is morgen.  
Dit betekent  
dat vandaag de juiste dag is  
om liefde hebben,  
te geloven en  
in de eerste plaats te leven.”*

*H.Oosterhuis/A.Oomen*

Wat vrolijk over U geschreven staat:  
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,  
de adembron die ons te drinken geeft.  
Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
'redden wat verloren is', dat woord,  
dat Gij het hart hebt ogen dat Gij hoort,  
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond.  
Dat hoge woord geschreven wit op zwart,  
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.



## Welkom en inleiding

Van harte welkom op deze zondagmorgen in de Duif.

‘Wat vrolijk over u geschreven staat’, zongen we met het koor onder leiding van Henk en met begeleiding van Irina. We zongen mee "In koor". Het thema voor vandaag.

Henk koos zeven liederen uit die hem aanspreken. En mijn vraag voor vandaag is welke tekst of teksten jullie tijdens het zingen en lezen aanspreken. Beschouw ze vandaag als tekstlezingen en wees daarmee je eigen lector.

Vandaag zitten de lectoren in de kerk. We geven daarmee extra aandacht aan de tekst die we zingen, naast de aandacht die we aan het koor geven door ze extra te waarderen. We zetten ze in het zonnetje. Vandaar deze volle vaas met zonnebloemen, waarvan Henk, Irina en het koor er ieder een exemplaar uit meekrijgen. Vandaag zingen we zeker uit volle borst en "In koor" mee.

### Vrolijk geschreven

De eerste drie liederen zullen zij achter elkaar zingen en voor de korte pauze ertussen heb ik voor al mijn lectoren de uitspraken tussen de liederen geplaatst.

Laten we de eerste regel: "Wat vrolijk over u geschreven staat" in ieder geval tijdens deze viering vasthouden en bewaren in onze beleving en ons hart. Een viering waarbij iedereen welkom is die hier bij ons wil zijn. Om wat voor reden dan ook, waar je in gelooft, wat je oorsprong, overtuiging of achtergrond ook is.

In de Duif willen we elkaar oprecht en met open blik ontmoeten en vandaag met elkaar ons samenzijn voor, tijdens en na dit uur te vieren.

Ik wens ons een fijne viering en wil het dagelijks streven van Barack Obama met jullie delen.

### Gebed om genade - Barack Obama:

*“Wat we kunnen doen, hoe gebrekkig we ook zijn,  
is het goddelijke zien in andere mensen en  
ons best doen om vol genade naar hen te kijken.  
Dat is waar ik naar streef, waar ik elke dag voor bid om dat te doen.”*

*H.Oosterhuis/T.Löwenthal*

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd  
zolang ik kon.

Die mij niet, sleurde, niet duwde, maar wenkte, over uw drempel.

Die de sluier van mijn angst niet scheurde, maar optilde.

Die met enkel uw stem mij zo vermurwde, dat ik wilde.

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd zolang ik kon.

Ooit door geruchten over U geknecht.

Nu zonder angsten, eindelijk verwacht ik U.

Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd zolang ik kon.

### De Boeddha:

*“Godsdienst bestaat  
niet in het kennen van de waarheid,  
maar in het ernaar leven.”*



H.Oosterhuis/A.Oomen

Die chaos schiep tot mensenland,  
die mensen riep tot zinsverband.  
Hij schreef ons tot bescherming,  
zijn handvest van ontferming.  
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.  
Schrift die mensen-oorsprong schrijft.  
Woord dat trouw blijft.

Dat boek waarin getekend staan:  
gezichten, zielen, naam voor naam,  
hun overslaande liefde,  
hun overgaande liefde,  
hun weeën die niet overgaan.  
Schrift die mensendagen schrijft.  
Licht dat aanblijft.

Zijn onvergankelijk testament:  
dat Hij ons in de dood nog kent.  
De dagen van ons leven,  
ten dode opgeschreven,  
ten eeuwig leven omgewend.  
Schrift die mensentoeekomst schrijft.  
Naam die trouw blijft.

**Nelson Mandela:**

*“Als je met een mens praat in een taal die zij verstaat, gaat het in haar hoofd. Als je met haar praat in haar eigen taal, gaat het in haar hart.”*

*“Als je met een mens praat in een taal die hij verstaat, gaat het in zijn hoofd. Als je met hem praat in zijn eigen taal, gaat het in zijn hart.”*

H.Oosterhuis / A.Oomen

I. Tempeltorens hoog oprijzend:  
sterrenwachten, derde ogen.  
Wirwarstad van blinde muren  
bloemfonteinen, massagraven.  
Allen leefden, eeuwenoud,  
onwrikbaar zeker, allen stierven:  
nieuwe kwamen en verdwenen,  
niets van hen zou overblijven.  
Blijft alleen het onafzienbaar  
lotbeschikkend rad voor ogen,  
schaterlachend,  
oogverblindend zonnewiel,  
de zonnevader.  
Blijft alleen de moedermaalstroom  
die ons naamloos meesleurt, allen,



kansloos aan elkaar geketend,  
keten van voldongen feiten.

II. In die schoot werd ik ontvangen.  
In die schittering geborgen,  
daar geboren en getogen  
daaruit ben ik uitgebroken.  
Om te zien een glimlachverte,  
om te gaan een weg van dagen  
naar een plaats van nieuwgeboorte  
en geen dag mijn leven zeker.  
Tastend naar wie met mij gaande  
(als een kind mij nagegeven,  
als ontelbaar licht van sterren)  
mij zal richten, mens op aarde.  
Die mij riep uit mijn ellende,  
die mij zaait om vrucht te dragen,  
die mij roept om niet te vrezen:  
mij geschiede naar zijn woord.

### **Wiet van Broeckhoven( Belgisch Politicus)**

*'Hoe kan je zo zeker zijn dat God niet bestaat?'*  
*Atheïst: 'Je moet toch in iets geloven.'*

### **Overweging**

De foto van de puzzel aan de voorkant, die Fred zo mooi voor mij heeft uitgezocht blijkt de perfecte illustratie te zijn voor deze viering.  
Het is een mooi plaatje zoals gewoonlijk maar het ziet er toch anders uit.

Het eerste stukje van de puzzel was eenvoudig. Zet het koor in het middelpunt van de viering en vraag Henk om zeven liederen uit te kiezen. Het tweede belangrijke puzzelstukje bestaat uit het benoemen van de liederen als tekstlezing die ieder voor zich leest tijdens het zingen. Iedereen zijn of haar eigen lector. Met de teksten voor een eigen overweging. Tijdens en na de viering.

Het volgende puzzelstukje ontstaat als de zeven liederen op de liturgie avond worden behandeld als tekstlezing. Met de vraag: " Welke regel of regels spreken je in de liedteksten het meeste aan". Een vraag die ik vandaag weer stel aan jullie en aan mijzelf. Om de puzzel nog wat groter te maken of weer een puzzelstukje te vinden.

### ***Plaatsen in de het hier en nu***

De tekst in 'Boek jij bent geleefd, zegt mij hoe te leven' spreekt mij aan. Ik ben zes jaar geleden met Liesbeth bij deze geloofsgemeenschap gaan horen en na lange tijd de bijbel weer gaan lezen. We zijn de liturgie avonden gaan bezoeken. En hebben meegedaan aan het voorbereiden van de viering. Door het lezen en bespreken van de teksten kon ik die beter in onze eigen tijd plaatsen.



Nadat ik werd gekozen als voorganger ben ik nog meer gaan lezen over religie, spiritualiteit door de eeuwen heen en van alle beschavingen. In die die zin heeft de bijbel mij de weg gewezen. En daar ben ik nog steeds mee onderweg in mijn leven.

Maar misschien dat ik tijdens de viering wordt geraakt door een andere tekst. Zoals ik bij iedere viering wordt geraakt door een tekst of een uitspraak die in mijn gedachte blijft. Maar wat mij altijd raakt is het "in koor" zingen en het met elkaar vieren. Het lijkt zo gewoon maar het is zo bijzonder.

En dat bijzondere mogen we met ons meedragen en uitdragen omdat je dat wilt delen. De rest van de puzzelstukjes wil ik aan jullie overlaten door alle teksten nog eens door te lezen. Vandaar mijn korte welkom en deze korte overweging. We spreken en zingen tijdens deze viering nog veel "In koor". En dat zijn per stuk al overwegingen op zichzelf en voor jezelf.

Moge dat zo zijn.

## **Pianomuziek**

### **Geloofsbelijdenis**

Wij geloven in een wereld zonder grenzen.  
In mensen die samen op weg gaan.  
Wij geloven in de open hand van mensen  
die elkaar groeten met handen vol vrede  
En elkaar in goed vertrouwen tot vrede willen zijn.  
Wij geloven in de ogen van de mensen  
die elkaar bevestigen en bemoedigen  
Wij geloven in de goedheid van de mensen  
die elkaar de ruimte geven  
om vrije en gelukkige mensen te worden.  
Wij geloven in de hand die deelt  
in het woord dat vrij spreekt.  
In de liefde die in mensen is neergelegd  
Opdat wij elkaars bondgenoten mogen worden.  
Wij geloven in de hoop en liefde  
Op weg naar morgen.  
In een wereld zoals Jezus heeft bedoeld.

### **Intenties die werden opgeschreven in het groene boek**

*Huub Oosterhuis /Antoine Oomen*  
Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.  
In mijn letters staat geschreven  
dat alleen de geest doet leven.  
Licht en adem is de geest.  
Daarom ben ik neergeschreven:  
dat je zonder angst zult leven  
wat je leest.



Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.  
Wou je leven met zovelen,  
hier op aarde, moet je delen:  
licht en adem, geld en goed.  
Wie maar leeft om meer te krijgen  
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.  
Mozes heeft de weg gewezen,  
hoor de woorden der profeten:  
licht en adem zal er zijn.  
Als je mens wordt zoals Jezus.  
Liefde als een mens aanwezig,  
wijn van liefde, brood des levens, zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,  
zeg ons hoe te leven.-  
Niemand weet hoe jij moet leven,  
nergens staat het opgeschreven,  
liefde tegen liefdespijn,  
vriendschap tegen duizend vrezen,  
zoet dat bitter kan genezen,  
mens voor mensen, recht en vrede,  
licht en adem, heel veel leven,  
mag je zijn.  
Vrouw, waar is je broer?  
mens, waar is je zusje?  
't Meeste van een mensenleven  
wordt het minste opgeschreven:  
hoe zij trouw zijn aan elkaar.  
Lijden, sterven, liefde leren,  
zouden wij dat ook proberen,  
werd het waar.

## **Nodiging**

### **Breken en delen van brood en wijn**



*Huub Oosterhuis / Henri Heuvelmans*

Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood,  
tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten.  
Tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen,  
wie het houdt bij wat hij heeft,  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen.  
Wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.  
Gebed

**Onze Vader** *Sioux Indianen, Verenigde Staten*

Grootvader, Grote Geest,  
U was er altijd en voor u was er niets.  
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.  
De sterren aan de hemel, ze behoren u,  
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.  
U bent ouder dan alle gebrek,  
ouder dan alle pijn,  
ouder dan welk gebed.  
Grootvader, Eeuwige,  
vul ons met licht.  
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,  
geef ons ogen, zodat we zien,  
geef ons oren, zodat we horen.  
Leer ons hoe te gaan over de aarde  
en al het geschapene als familie te zien.  
Help ons, want zonder u zijn we niets.



*Huub Oosterhuis / R. den Arend*

De vloed van voor de tijd  
van vóór Gij hebt gesproken,  
de nacht van vóór het licht,  
de dood van vóór uw Naam.  
Wat wilt Gij dat ik ben?  
Een wrakhout op de golven?  
Wie weet ik dat Gij zijt?  
De ark van mijn behoud.  
Van vóór de vloed zijt Gij.  
Nog eer ik werd geboren  
had Gij mijn koers gezet  
door deze diepten heen.  
En na de vloed komt Gij.  
Uw boog staat in de wolken,  
uw uitgestrekte arm,  
uw hand die ons bevrijdt.  
En ooit zal hoog en droog  
op gouden fundamenten  
uw stad voor eeuwig staan.  
En dood zal niet meer zijn.

## **Zegenbede**

