

Dagthema: Iedereen aan(een)gesloten

Overweging 21 oktober – Jan Meijer

“... We hebben het vandaag over onze geloofsgemeenschap de Duif.
En daarom wil ik onze zegeningen noemen.
Als jullie er meer kunnen bedenken dan hoor ik dat graag ...”

Eerste lezing uit Hebreëën 7:11-14

Tweede lezing uit Psalm 119, vers 98-106

Derde lezing, naar Seneca, Romeins Filosoof

Opening

Aan het begin van deze viering
mogen wij ons herinneren
de belofte die Jezus deed:
Waar mensen in mijn naam bijeen zijn,
daar ben ik in hun midden.

Wij zijn hier bijeengekomen
om de nabijheid te zoeken
van de Eeuwige
en van elkaar.

Mogen wij deze ochtend
De en het onnoembare ervaren.

Lied *Margryt Poortstra/Tom Löwenthal*
Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners,
genood of gekomen,
hun harten verwarmen,
van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft
tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste
slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggars bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.





Welkom en inleiding

Van harte welkom in de Duif op deze mooie dag.

Fijn dat jullie de omweg, door de Marathon van Amsterdam ontstaan, hebben willen maken om met elkaar deze viering te houden. Een viering waarbij De Duif als gemeenschap centraal staat.

Ook in het kader van onze vergadering van aangeslotenen op 11 november om 12.00 uur na de viering en het vanzelfsprekende kopje koffie of thee. Die vergadering gaat over de toekomst van de Duif en dat is voor mij een positief bericht.

Dreigende toekomst?

We horen al genoeg verhalen over de toekomst die dreigend zijn en negatief van aard. Aangezien uit onderzoek is gebleken dat een negatief bericht 11 keer wordt doorverteld en een positief bericht 3 keer wil ik vandaag een bijdrage leveren om die getallen om te draaien zodat we dit positief bericht over de Duif 11 keer gaan doorvertellen. Toekomst en verandering zijn omstandigheden die bij het leven horen, dus ook bij een levende gemeenschap. Toekomst en verandering voltrekt zich ook zonder dat we er iets aan doen. En afhankelijk van onze eigen acties kunnen we die proberen ten goede te beïnvloeden.

Dat begint met bijeenkomen zoals in de opening werd gezegd en te zorgen dat een beweging ontstaat die gaat stromen, zoals in het openingslied werd gezongen.

De toekomst die gepaard gaat met veranderingen. We horen Stef Bos zingen over zijn hart dat op de barricades wil staan, waarom we vrij kunnen zijn en het roer dat om moet. Verschillende visies over het heden en de toekomst. Uit Hebreeën wordt gelezen over nieuwe priesters en nieuwe wetten. En in de Psalm lezen we over geboden, bevelen en rechtvaardige verordeningen.

In beweging blijven

Zowel Stef Bos, de schriftlezingen en de andere teksten gaan over samen en toekomst en het in beweging blijven. We hebben de Duif vandaag weer zo ingericht dat we ons koor minder missen. We zijn vandaag ons eigen koor en hoe mooi de teksten en muziek van Stef Bos ook zijn, het koor hoort erbij, zoals wij er allemaal bij horen. Nu en in de toekomst. Toch wil ik weer de uitspraak van de Dalai Lama herhalen die heeft gezegd: "Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen."

Juiste dag om lief te hebben

Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben en te geloven. En dat mogen we in dit uur met elkaar vieren met iedereen. Wie of wat je ook bent, waarin je wel of niet gelooft, waar je ook vandaan komt en of je hier voor de eerste keer komt of nooit overslaat. Je bent in dit uur allemaal even welkom. We wensen elkaar en onszelf een zinvolle en mooie viering. Dan wil ik vragen om een moment van stilte om in jezelf te keren en te richten op datgene of diegene waar je gedachten naar uitgaan en om tot stilte in jezelf te komen.



Gebed om vergeving

Omdat het zo moeilijk is naar een ander te luisteren,
omdat wij zo graag vasthouden aan onze eigenzinnigheid,
omdat wij ons hoofd niet willen buigen voor een ander,
terwijl wij onszelf vaak zo goed vinden,
is veel bij het oude gebleven.

Omdat wij dikwijls de moed niet hebben
tegen de klippen op te roeien
en als profeten voor de waarheid te vechten,
omdat wij vaak verzanden in eindeloze discussies
zonder tot daden over te gaan,
is veel bij het oude gebleven.

Omdat we onze zekerheden liever niet kwijt willen,
omdat we maar heel even de honger en ellende
van zovele medemensen onder ogen kunnen zien,
is veel bij het oude gebleven.

Heb geduld met ons,
Want wij beseffen, dat we het alleen niet redden.
Richt ons op, herschep ons.
Maak onze bedoelingen zuiver
om te ontdekken, wat gedaan moet worden.
Amen.

Lied: Schepen in de ochtend

Stef Bos

*De zon komt op
De wind gaat liggen
De rivier wordt langzaam blauw
De lucht wordt lichter*

*En wij staan daar aan de kade
Kijkend naar de ochtendmist
Bang dat iets voorbijgaat
Wat nog niet begonnen is*

*En de schepen in de ochtend
Vetrekken naar de zee
Blijven wij hier achter
Of gaan we met ze mee
Er zijn stiltes, er zijn stormen
Er zijn schepen die vergaan
Maar ik wil nog één keer tot het einde van de wereld gaan*

*De zon komt op
De stad komt in beweging
Gaan wij samen door
Of scheiden onze wegen*



*De een die houdt zich schuil
De ander houdt zich stil
Ik zeg niet wat ik voel
Jij zegt niet wat je wilt*

*En de schepen in de ochtend
Vetrekken naar de zee
Blijven wij hier achter
Of gaan we met ze mee
Er zijn stiltes, er zijn stormen
Er zijn schepen die vergaan
Maar mijn hart wil nog één keer op de barricades staan*

Eerste lezing uit Hebreëën 7:11-14

Het volk van Israël kreeg de wet. En de belangrijkste regels van de wet gaan over het werk van de priesters. De priesters uit de stam Levi gaan over het werk van de priesters. De priesters uit de stam Levi hadden er voor moeten zorgen dat de mensen gered werden. Maar dat konden ze niet. Daarom moest er een nieuw soort priester komen. Niet iemand uit de stam Levi, maar iemand die priester voor altijd zou zijn, net als Melchisedek. Die nieuwe priester is Jezus. Jezus kwam niet uit de stam Levi, hij kwam uit de stam Juda. En mannen uit de stam Juda werken niet in de tempel. In de Joodse wet staat ook niet dat ze priester mogen worden. Omdat er een nieuw soort priester kwam moest er dus ook een nieuwe wet komen.

Tweede lezing: Psalm 119:98-106

Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
want het is altoos bij mij.
Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.
Ik heb meer inzicht dan de ouden,
want ik bewaar uw bevelen.
Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden,
opdat ik uw woord onderhoude.
Ik wijk niet af van uw verordeningen,
want Gij onderwijst mij.
Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honing voor mijn mond.
Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;
daarom haat ik elk leugenpad.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
Ik heb gezworen, en ik zal het gestand doen,
dat ik uw rechtvaardige verordeningen zal onderhouden.



Lied: Daarom zijn wij vrij

Stef Bos

*Omdat er ooit een man was
die een luchtkasteel wou bouwen
in een land waar het verboden was te dromen
en toch voorbij de wolken is gevlogen
en terugkwam en vertelde
dat hij de vrijheid had gezien
en toen voor wat hij zei
werd opgepakt en opgesloten*

*omdat er ooit een vrouw was
die de wereld om zich heen zag
in een tijd van oorlog en van waanzin
en haar ogen niet kon sluiten
voor geweld en onderdrukking
en opstond tegen onrecht
en haar leven heeft gegeven
in een ongelijk gevecht*

*daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven*

*omdat er ooit een tijd was
in dit land waarin wij wonen
waarin een kind door naam en kleur en ras
zijn leven niet meer zeker was
en omdat er mensen waren
die op gevaar van eigen leven
voor de vrijheid en de vrede
besloten om de wapens op te nemen*

*daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven*

Carl van Ossietsky
Jan Campert
Victor Jara



*Joop Westerweel
Steve Blko
Ken Saro Wiwa
de soldaten op het strand
van Juno, Gold en Utah
door mensen zoals zij*

*daarom zijn wij vrij
vrij om te bewegen
vrij om zelf te kiezen
waarvoor wij willen leven
vrij om weg te gaan
vrij om hier te blijven
vrij om wat dan ook
te zeggen of te schrijven*

*vrij om weg te dromen
naar kastelen in de lucht
waar de vrijheid van de een
niet de ander onderdrukt
vrij om te geloven
vrij om te vertrouwen
dat je ooit op de ruïnes weer
een nieuwe stad kunt bouwen*

*daarom zijn wij vrij
door mensen zoals zij*

Derde lezing

Senaca Romeins Filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v. Chr. -65 n.Chr.

Wijsheid is een beetje minder treuren om het verleden, een beetje minder hopen op de toekomst, en een beetje meer het heden liefhebben.

Senaca Romeins Filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v. Chr. -65 n.Chr.



Overweging

Seneca, een leeftijdsgenoot van Christus die zoals je dat noemt met zijn uitspraak de kerk meteen in het midden plaatst. Het heden is het centrum en ook het vertrekpunt naar de toekomst. De eerste drie regels van een lied zijn : "Tel je zegeningen, één voor één. Tel ze alle, en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één."

We hebben het vandaag over onze geloofsgemeenschap de Duif. En daarom wil ik onze zegeningen noemen. Als jullie er meer kunnen bedenken dan hoor ik dat graag. Luister: We bestaan al bijna 45 jaar als zelfstandige geloofsgemeenschap.

Door mensen zoals zij

We zijn een vrije geloofsgemeenschap "Door mensen zoals zij". Dat zong Stef Bos. En zij zijn in ons geval de mensen die er in 1974 voor gezorgd hebben dat onze geloofsgemeenschap vrij kon blijven bestaan.

We hebben een fantastisch koor met 14 vaste koorleden en een bevlogen dirigent. Een pianiste van formaat in Irina. We hebben acht gekozen voorgangers en twee gekozen gastvoorgangers.

Voor de wekelijkse organisatie hebben we bijna twintig mensen die betrokken zijn bij de liturgiegroep, het verzorgen van de muziek, het samenstellen van het wekelijkse boekje, de flyers, het inrichten van de kerk, het opruimen en afsluiten van de kerk, de koffie, het bakken van de koek en cake, het koken van maaltijden, de boodschappen, het wassen en strijken, het poetsen en alles wat er nog meer te doen is.

Ons bestuur bestaat uit vijf leden die actief zijn voor onze belangen. Daar wordt je toch vrolijk van en reden genoeg om dit 11 keer door te vertellen, zoals ik al in het welkom beloofde.

Creatief nadenken

Waar hebben we het dan over op zo'n vergadering als we het zo goed voor elkaar hebben. In dit geval gaat het in de vergadering van 11 november om op een open en creatieve manier na te denken over de toekomst en de wensen die we mogen hebben. En de uitvoering daarvan.

Zonder rechtvaardige verordeningen zoals genoemd in de Psalm gaat het niet. Regels of wetten dat is de vraag waarover permanent gediscussieerd mag worden. En wat wij hier hebben en vieren willen we graag delen met meer mensen en er meer mensen bij betrekken zodat vele handen licht werk maken.

Discussie en handen uit de mouwen gaan samen. Hand in hand zou ik bijna zeggen. Beeldend gemaakt door Fred door de foto op de voorkant van het boekje.

In iedere tekst van vandaag staat een herkenningspunt voor jezelf en onze geloofsgemeenschap.

In de opening gaat het ook over het zoeken van nabijheid, in het openingslied over uiting geven aan waar we van dromen. In Hebreëen gaat het over het werk van de voorganger en over regels en

wetten. De Psalm heeft het over getuigenissen ter overdenking. Stef Bos zingt over vrij om te bewegen en vrij om te kiezen. Straks spreken we uit dat er een toekomst is die op liefde gebaseerd is,

vieren we in breken en delen onze geloofsgemeenschap. Zingt Stef Bos over open ramen



voor ons denken, open deuren voor elkaar. Bidden we in het gebed om Sjalom dat vriendschap en redelijk inzicht mag winnen en in het Armeense onze vader om de levende kracht om te handelen. En in het slotlied zingen we over eeuwig herbeginnen. Even ademhalen.

Rozengeur en maneschijn?

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn. Nee helaas niet. Straks hebben we het in de geloofsbelijdenis over macht en onmacht aan mijn kant en jouw kant en de moed die er nodig is om dit te aanvaarden. Worden negatieve gebeurtenissen minder erg. Helaas niet. Jan Hendriks schrijft daarover in zijn boekje "Goede wijn". En dit is een vrije interpretatie ervan: Heb oog voor het goede. Dat is er! In overvloed! Keer je om en zie de wereld en je geloofsgemeenschap in dat licht. Problemen, ook in je persoonlijk leven, worden daarmee niet ontkend. Kijk met

andere ogen naar het positieve. Tel je zegeningen. Zie de en jouw wereld in dat positieve licht. Ook de wereld van onze Duif waar we inspiratie vinden in de bijbel en in het leven van Jezus, maar

ons ook laten raken en verrassen door andere tradities, opvattingen en geloven. We zijn een open en gastvrije geloofsgemeenschap om trots op te zijn. We heten je van harte welkom op de vergadering van 11 november a.s. om 12.00 hier in het hemeltje van de Duif om mee te denken en mee te discussiëren over mogelijkheden en onze gezamenlijke visie op onze toekomst. Kome wat komt. We doen er aan wat we samen kunnen. Moge dat zo zijn.

O ja en daarbij is geheel in de traditie van de Duif iedereen welkom die zich verbonden en daarmee aangesloten voelt.

Pianomuziek

Geloofsbelijdenis

Ik besef, dat ik niet alleen sta,
waar ik ook leef.

Ik erken, dat er schuld en onschuld is,
bij mij en bij jou,
macht en onmacht, dood en leven,
aan mijn kant en jouw kant.

Ik weet dat er moed voor nodig is
dit te aanvaarden.

Ik geloof in de vrijheid, in de vrede voor de mens,
ook al kost het heel veel pijn.

Ik geloof dat er een
alles overstijgende liefde is, die groter is dan ons hart,
en die Jezus ons dit heeft voorgeleefd.

Ik geloof, dat er een toekomst is
die op deze liefde gebaseerd is
en waarin gelijkheid werkelijkheid is.

Ik geloof in de kracht van barmhartigheid, mededogen en rechtvaardigheid.

Ik geloof in een betere toekomst voor ons allen.

Amen.



Intenties die werden opgeschreven in het groene boek

Tafelgebed

Wij breken en wij delen,
wij breken samen brood
en reiken aan elkaar de beker.

Dit eeuwenoud gebaar
herhalen wij vandaag.

Met breken en delen
vieren we gemeenschap
en belijden we gelijkheid,
solidariteit en mededogen.

Een volk begon de uittocht
bevrijdde zich van slavernij,
het trok door de woestijn.

Jezus van Nazareth uit Palestina,
zijn leven was geven, breken en delen.
Hij nam het brood en de beker
en gaf ons zijn erfenis.

Zo willen wij ook leven
samen met iedereen die we op ons pad vinden
de mensen voor wie wij kiezen
en de mensen die ons vreemd zijn.

Daarom herhalen wij vanmorgen
dit oud gebaar
van breken en van delen.

Nodiging

Breken en delen van brood en wijn

Lied: Het roer moet om

Stef Bos

*Het roer moet om
De wind steekt op
De zeilen hoog
De koers verlegd
De ruimte om ons heen
Wordt kleiner
Wij zijn gevangen
In onszelf
Ramen open
Voor ons denken
Deuren open
Voor elkaar*



*Weg met alle vooroordelen
Weg met alle oorlogstaal*

*Het roer moet om
Het roer moet om
Het overzinbare verzinnen
Het onbenoembare benoemen
Het onverklaarbare verklaren
En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een andere wereld
Een nieuwe tijd*

*Het roer moet om
Het roer moet om
Het onverlangbare verlangen
Het onverzoenbare verzoenen
Het onbereikbare bereiken
En altijd blijven zoeken
Voorbij de grens
Van wat wij denken
Voorbij de grens
Van wie wij zijn
Voorbij onszelf
En wat we kennen
Een andere wereld
Een nieuwe tijd
Tijd voor ruimte
Tijd voor schoonheid
Tijd voor toekomst
Tijd voor nu
Tijd voor dromen
Tijd voor samen
Tijd voor alles anders zien*



Gebed om de sjaloom

Wij zien uit naar een wereld
waarin samen geleefd en geleden wordt,
waarin mensen mensen tot steun zijn
en elkaar niet naar het leven staan.

Wij zien uit naar een tijd
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,
overal waar nu nog haat en ideologieën heersen.

Wij zien ernaar uit omdat het ons beloofd is,
de sjaloom, het goede leven op aarde
en wij gaan gelovend op deze belofte in.

Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn
en mag ons verlangen en onze inzet
ten goede komen aan allen die in nood zijn.

Onze Vader

Armeense versie

Bron van Aanwezigheid, die ik ontmoet in wat mij ontroert:
Ik geef u een naam
opdat ik dit een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel dit licht in mij. Maak het nuttig.
Vestig dit rijk van eenheid nu.
Dit enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak los de koorden van fouten,
die ons vastbinden aan het verleden,
zoals wij ook anderen hun misstappen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
want uit deze bron van aanwezigheid
wordt de al werkzame wil geboren.
De levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Mededelingen



Slotlied

Geef alle ruimte aan de liefde,
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwaad aan wie ons grieve,
de liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit,
zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.
Zij blijft ons tot elkander keren,
tot alle angst is uitgeluid.

Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven,
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
denkt niet: 'Hoe zal het morgen zijn?'
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.
Het blijft een eeuwig herbeginnen,
tot wij voorgoed geboren zijn.

Zegenbede

Moge al wat leeft overal bewustwording, genezing
vrede en vrijheid vinden.
Moge er vrede zijn in deze wereld en
moge er een einde komen aan oorlog, armoede,
geweld en onderdrukking.
Achtervolg het verleden niet,
verlies jezelf niet in de toekomst.
Het verleden is niet meer,
de toekomst is nog niet gekomen.

Door goed te kijken naar het leven, zoals het is,
helemaal in het hier en nu,
is het nooit te laat om te worden
wat je had kunnen zijn.

Moge de Onnoembare ons zegenen voor onze reis.
Amen.

