

45 Jaar Duif - een feestrede

Als je naar de website van De Duif gaat, tref je als eerste een artikel uit 1997 aan: 'Er is geen kerk in Nederland waar de liturgie zo democratisch is georganiseerd als bij De Duif in Amsterdam.' En dat is nog steeds waar.

Als je in dat artikel verder leest, zie je een citaat van Diana: 'Het roze in De Duif heeft twee kanten. De Duif is geen homo-kerk, het is zelfs geen homo-vriendelijke kerk. Wij vinden dat kerk zo moet zijn! Een kerk behoort open te zijn voor de hele diversiteit van mensen.' En dat is ook nog steeds waar. De Duif staat open voor iedereen.

Dat laatste citaat geeft ook aan hoe actueel de betrokkenheid van De Duif is met de wereld. Naar aanleiding van de Nederlandse Nashville-verklaring werd er, in samenwerking met de Ecclesia, een bijeenkomst georganiseerd over die verklaring. De ondertekenaars van die verklaring beroepen zich op de Bijbel, het boek waaruit ook wij iedere zondag lezen. Maar klopt het dat het dit is wat die Bijbel leert?

Nee, een hartgrondig nee. Voor ons is een belangrijke boodschap: heb je naaste lief, als je zelve. En die naaste, dat is de gewonde reiziger die langs de kant van de weg ligt. En degene die handelt als zo'n naaste, dat is de vreemdeling, de Samaritaan, de verkoper van de daklozenkrant, die op jouw fiets let wanneer je even terug moet naar de winkel omdat je daar iets vergeten bent.

In 1994 is een boekje verschenen, over de ontstaansgeschiedenis van De Duif. Daaraan werkten van de nu aanwezigen Lida mee, en Fred, en Diana.

Toen de Duif haar 25-jarig bestaan vierde in 1999, stond het gebouw letterlijk in de steigers, en werden bijeenkomsten georganiseerd over godsdienstvrijheid en democratie in de kerk. Ten opzichte daarvan is het gebouw prachtig geworden, en is het kiezen van de voorgangers een vanzelfsprekendheid geworden.

Bij het 30-jarig bestaan, in 2004, ging Marina voor. Op de woorden van haar gebed kom ik zo nog terug.

Op 18 januari 2009 – zo'n beetje de periode dat ik via Irina ook naar De Duif begon te komen – gingen Harris, Diana en Helma voor, allen nu nog actief. Het thema was vrijgevochten en verbonden. Harris sprak over het Exodus-verhaal. Over de uittocht uit de slavernij, hét thema uit het Oude Testament.

Maar een grap mocht ook. Volgens Harris ging de parallel met de uittocht en de oprichting van De Duif helemaal mank: wij wilden geen uittocht, we wilden juist blijven. Er wordt in De Duif niet alleen gelezen, gezongen en gebeden, maar ook gelachen.

Op 19 januari 2014, bij het 40-jarig jubileum van De Duif, sprak Marina. 'Veertig jaren van zoeken en vinden. Van vallen en opstaan. Van winst en verlies. Van geluk en voorspoed, maar soms ook van droefheid. Alles wat bij dit leven hoort, hebben we meegemaakt. We zijn als gemeenschap samen opgetrokken en liepen soms door de woestijn en soms aan de vloedlijn van een zonovergoten strand. Maar altijd samen, want daarin ligt de kracht van mensen: er zijn voor elkaar en elkaar niet loslaten bij vreugde en verdriet.'

En zo zijn we in 2019 aangekomen. We zijn jarig, en dat is reden voor een feestje. Wanneer je nog jong bent, is een verjaardag alleen een feestje. Wanneer je wat ouder wordt, kijk je ook vooruit. Het is niet alleen blijde verwachting, maar ook: hoe zal het komende tijd gaan? Een afnemende *Lees verder op pagina 4 ►*

En verder in dit nummer: **2** Column Harris: Promitto | **2** Noisy Voices | **3** Bestuursverkiezing | **3** Verkiezing voorgangers | **3** Voorstel jaardoel |

*** Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net ***

Nr 1 - 27 Januari 2019

Het volgende nummer verschijnt op 14 april
Inleveren kopij uiterlijk tot 4 april

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

3 feb	Gastvoorganger Maruja Bredie Verkiezingenzondag
10 feb	Gastvoorg. Helma Schenkeveld
17 feb	Jan Meijer (ism. 'Noisy Voices')
24 feb	Marc van de Giessen
3 mrt	Diana Vernooij

**) Vanwege voorgangersverkiezingen zijn voorgangers van 10 maart tot en met 14 april nog niet bekend. Raadpleeg daarvoor onze website.*

Agenda

Zondag 3 februari - Verkiezingen

bestuur, jaardoel en voorgangers

Uitslagen rond 12:00 uur

27 jan	Concert popkoor Noisy Voices (zie artikel op pag. 2)
--------	---

Inrichten kerkruinte

27 jan	Natalie
3 feb	Jos
10 feb	Liesbeth
17 feb	Ad
24 feb	Tom
3 mrt	Sabine en Fred
10 mrt	Diana
17 mrt	Natalie
24 mrt	Liesbeth
31 mrt	Gerrard
7 april	Ad
14 april	Jos
21 april	Liesbeth

Sluiten gebouw

27 jan	Natalie
3 feb	Jonne
10 feb	Liesbeth
17 feb	Ad
24 feb	Tom
3 mrt	Henk
10 mrt	Bert
17 mrt	Natalie
24 mrt	Liesbeth
31 mrt	Gerrard
7 april	Ad
14 april	Jonne

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. ● *Liesbeth Broekhoff*

Gedicht

10 feb	Marja Bommerson
16 feb	Marina Slot
21 feb	Frans Gerritsma
15 mrt	Corrie Keyzer
13 apr	Nanne Eekhoudt

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos.

HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

- 2018 - *Stichting Paballong HIV/AIDS*
- 2017 - *Kinderen van de voedselbank*
- 2016 - *Liefdevolle massage bij kanker*
- 2015 - *The Dreamcatcher Foundation.*
- 2014 - *Hospice Kuria*
- 2013 - *De Regenboog Groep*
- 2012 - *Voedselbank Amsterdam*
- 2011 - *Karos en Kambro, Z-Afrika*
- 2010 - *Stg. Adopteer een Vroedvrouw*
- 2009 - *Sundjata, Dakar, Senegal*

Promitto

Het was erg feestelijk die dienst op 13 januari. Er was ook alle reden toe: 45 jaar zelfstandige oecumenische gemeente. Een koor in optima vorm, een fijnzinnige overweging. Ik liet het allemaal lekker over me heen komen.

Inclusief de krokante wagenwielen van Ton bij de koffie.

Maar die lezing van de brief van Paulus aan Titus over trouw aan het gezag, liet me niet los. Het wierp me 60 jaar terug. Op mijn priesterwijding in mei 1959 door bisschop Huibers in de Bavokerk in Haarlem.

In dat prachtige ritueel, waar ik nog met veel warmte aan terugdenk, is een passage die me nu erg triggerde. Dat was namelijk het moment dat de bisschop, gezeten op zijn zetel, mijn handen pakte en me – in de liturgische taal van het Latijn – vroeg: ‘Belooft je mij en mijn opvolgers gehoorzaamheid’, waarop ik – eveneens in de Latijnse taal – antwoordde met: ‘Promitto’, wat ‘Ik beloof het’ betekende. Met die belofte ging ik terug naar mijn plaats met het stellige voornemen om me ook aan die belofte te houden!

Maar 15 jaar later ging het mis. Radicaal mis. Heel intens beleefde ik toen het dilemma tussen gehoorzaamheid aan het gezag en trouw aan de gemeenschap. Ik koos voor de Duifgemeenschap en brak mijn wijdingsbelofte door als priester de zondagsvieringen mogelijk te blijven maken, wat de bisschop juist niet wilde.

De bisschop dacht namelijk dat als er geen zondagsvieringen meer waren, de kerk makkelijk gesloten en verkocht kon worden.

Ik werd dan ook direct bij de bisschop op het matje geroepen en bij het begin van het gesprek werd ik herinnerd aan dat ‘Promitto’ van 1959! En ik legde uit waarom ik voor deze gemeenschap en niet voor de bisschop gekozen had. De aimabele vicaris-generaal Harry Kuipers legde er zich onder protest bij neer.

Dit alles overkwam me bij de viering van 13 januari. Ik besepte dat zo mijn bijdrage een doorstart van De Duif mogelijk maakte, waarbij Ton Wiemers zich later aansloot. Maar tegelijk besepte ik dat de enthousiaste werkgroepen van toen en later die doorstart vlees en bloed hebben gegeven op een sublieme en indrukwekkende wijze. Namen en situaties gingen door me heen. Ik besepte dat mijn bijdrage toen heel wezenlijk was, maar uiteindelijk peanuts is geweest in vergelijking met al het werk dat inhoudelijk en organisatorisch in die 45 jaar verzet is. En hoe dat ook in de privélevens van velen zijn sporen getrokken heeft, wil ik niet onderschatten.

Ik schreef op het gele papiertje: ‘Ik ben dankbaar voor wat jullie bereikt hebben. En trots!’ En ik herhaal de woorden waarmee Henk zijn overweging afrondde: ‘Mogen we terugkijken op 45 jaren van troost, liefde, elkaar dragen en ondersteunen. Maar laat het ons niet ervan weerhouden om daar vooral mee door te gaan. Moge het zo zijn.’

Want, voeg ik er met mijn eigen woorden aan toe: de toekomst van De Duif is net als een geboorte, onstuitbaar steeds weer opnieuw geboren! Hoe lang nog?

• *Harris Brantigam*

Ps Excuses dat het in dit verhaal zo veel over mij ging, maar ik ontkwam er niet aan!

Noisy Voices zingt in ‘De Duif’

In De Duif zijn we helemaal niet bezig met moderne popmuziek, alhoewel er op ‘koorloze zondagen’ nog wel eens een uitstapje wordt gemaakt naar andere stijlen muziek. Vaak heel verrassend. Verschillende keren hebben de *Blijde Buren* onze viering opgeluisterd met live-music, daar genieten wij altijd erg van.

In teksten van moderne popmuziek zit vaak een diepere laag dan je in eerste instantie zou denken. Zondag 17 februari is ons koor met vakantie en Jan Meijer nodigde het popkoor *Noisy Voices* uit om een aantal nummers te zingen tijdens de viering. Noisy Voices zong al eerder in De Duif, maar na onze viering.

Jan kent het koor goed: ik zing er namelijk zelf in. Zangers, dirigent en bandleden reageerden enthousiast op zijn uitnodiging. Noisy Voices zingt Engelstalige popsongs. Jan vertaalt de teksten en gebruikt die in zijn overweging, bijvoorbeeld: “Waar komt de uitdrukking ‘Geronimo’ vandaan”?

Het wordt weer een bijzondere viering! Na de koffie/thee zal Noisy Voices nog een uurtje optreden, dus blijf dan nog even en geniet. • *Liesbeth Broekhoff*

Bestuursverkiezingen

Elke jaar kiest De Duif zijn bestuur. Enkele motiveringen.

Liesbeth Broekhoff Wat gaat een jaar snel. De motivatie van 2018 staat voor mij nog steeds. Wel zijn we dit jaar begonnen met ons af te vragen hoe De Duif er over bijvoorbeeld 5 jaar voorstaat. Ik bedoel niet direct financieel, dat gaat wel goed, maar over hoe we er als gemeenschap voorstaan. Moeten er veranderingen plaatsvinden, willen we alles zo houden, op welke manier kun je nieuwe bezoekers trekken. Dit jaar hebben we in een VA onderzoek gedaan met een mindmap over wensen en de bevindingen van aangeslotenen van De Duif. Hier zijn interessante zaken naar voren gekomen. Om dit werk voort te zetten en te blijven werken aan verbeteringen, zou ik graag nog een jaar in het bestuur blijven.

Bert van der Meer De administratie van De Duif is op orde en zo ver mogelijk geautomatiseerd, zodat alle documenten digitaal zijn te raadplegen en er weinig handmatig meer is bij te houden.

In de projecten die beroepsmatig doe is dit dan het moment om de procedures te beschrijven en de boel over te dragen aan degene die het voortzet. Automatisering betekent echter óók dat het mij niet veel tijd meer kost om het nog een jaar voort te zetten. Het bestuur loopt ook heel goed; we vinden elkaar en vergaderen efficiënt. Dat maakt ook dat ik besloten heb me voor nog een jaar beschikbaar te stellen.

Komend jaar hoop ik mede vorm te geven aan de Duif in de richting die we in de mindmap-bijeenkomst hebben aangegeven. ■

Voordracht jaardoel 2019

Hospice voor daklozen

Wie zijn wij?

Wij zijn Riek en Peter Trommel, beiden 50 jaar. Riek is verpleegkundige en heeft de laatste 14 jaar gewerkt in een hospice. Peter is de laatste tijd werkzaam geweest bij een organisatie voor ontwikkelingswerk. Wij hebben 4 kinderen in de leeftijd tussen de 20 en 27 jaar.

Wat hopen we te gaan doen?

Wij worden in de loop van 2019 via de GZB uitgezonden naar Centraal-Azië (vanwege de veiligheid noemen we geen land) om mee te gaan helpen met het opzetten van een hospice voor daklozen. In dat gebied, in de stad, is in de afgelopen jaren een opvang voor daklozen tot stand gekomen. Hier worden mensen voorzien van maaltijden, kleding, douche, kapper en dergelijke.

Nu is het zo dat veel mensen die op straat leven ook op straat sterven als zij oud of ernstig ziek worden. Daarom is het initiatief ontstaan om een hospice voor deze mensen op te richten.

Probleem is alleen dat palliatieve zorg nog onbekend is in de regio. Vandaar de vraag naar expertise op dit gebied om plaatselijke verpleegkundigen toe te rusten/op te leiden in de praktijk van palliatieve zorg in een hospice.

Dit zal de taak van Riek worden in de 4 jaar van uitzending.

De taak van Peter wordt nog nader uitgewerkt, maar gezien zijn ervaring in ontwikkelingswerk zal er zeker passend werk gevonden worden.

● *Jaardoel voorgedragen door Ellen Tiggeleer*

Verkiezing voorgangers 2019

Het is al een lange en unieke traditie in De Duif: de jaarlijkse verkiezing van onze voorgangers. Uit noodzaak maar vooral ook geïnspireerd door de gebruiken in de eerste christengemeenschappen is daartoe ooit na veel discussie besloten.

De kandidaat voorgangers van 2018 vertellen welke invulling zij het komend jaar willen geven aan het ambt.

Waarom stel ik me beschikbaar als voorganger? - Je zal bij de verkiezingen maar geroepen worden door Duiven. Dan zeg ik: graag. Ik zoek graag mee naar zin en betekenis van het leven. En probeer met jullie ontvankelijk te blijven voor wat de Onnoembare ons te zeggen heeft.

● *Marc van de Giessen*

Mijn motivatie als voorganger in De Duif? - Als voorganger in De Duif ben ik op zoek naar de overeenkomsten tussen religies en overtuigingen. Met respect voor ieders oorsprong en achtergrond. Zodat we elkaars verschillen accepteren en positief waarderen. Geloof, hoop en liefde als verbinding voor iedereen. En iedereen is welkom in De Duif. En dat ook uitdragen in het dagelijks leven. Om duidelijk te maken dat vieringen, gemeenschap zijn en kerk zijn een mooie kans en gelegenheid zijn om elkaar in alle openheid te kunnen ontmoeten. De Duif stelt zich voor iedereen open, zoals Jezus zich voor iedereen openstelde. Met mijn eigen creatieve inbreng en door mijn vieringen hoop ik een bijdrage te leveren aan de groei van De Duif in alle opzichten. Graag tot ziens!

● *Jan Meijer*

Op zoek naar vreugdevolle verbinding - Ook dit jaar stel ik me weer kandidaat als voorganger voor de Duif voor het nieuwe seizoen. De bevlogenheid is er, daar ben je tenslotte ook Duif voor, het mooie kerkgebouw en mensen om je heen geven je genoeg draagkracht, gesterkt door de mooie muziek. Ook de Bijbel biedt een onuitputtelijke bron van inspiratie, maar hoe plaats je bepaalde lezingen in de context van deze tijd? Kunnen we elkaar door dit eeuwenoude boek blijven inspireren en bemoedigen? Woorden die ons oproepen om te leven, met elkaar, met God. Laten we samen op zoek gaan en ontdekken wat ons verbindt en verblijdt.

● *Hans Ernens*

Lees verder op pagina 4 ►

Feestrede *Vervolg van pagina 1* ►

gezondheid, de angst voor eenzaamheid? Dat hoort er ook bij. De Duif is ook op een leeftijd dat het, op onze verjaardag, goed is vooruit te kijken. Bij alle commotie over de Nashville-verklaring kon je horen: bezoekers van alle kerken nemen af, behalve in de orthodoxe hoek, daar groeit de kerk. Als dat waar is, hebben we een extra opgave om tegen de stroom in te roeien. Want als er iets is wat De Duif niet is, is het orthodoxie. Wij staan immers juist open voor iedereen.

Ik denk daarom dat het nodig is dat we de komende 5 jaar ons echt bezinnen over hoe verder. Dat nadenken zullen en moeten we met elkaar doen. Wat gaat goed, wat kan beter of anders? De door Liesbeth afgedrukte mindmaps zijn daarvoor een opstapje. Enkele maanden geleden kwamen we bij elkaar, en hebben associaties opgeschreven bij kernwoorden. Die trefwoorden zie je op de mindmaps staan. De volgende stap is dat we die woorden gaan bundelen, en nadat we daarover met elkaar praten, keuzes gaan maken. Wanneer de een de vieringen om half elf wil houden, maar een ander voorstelt ze naar de middag te verplaatsen, dan kan dat niet allebei. Over de VA waarop we daarover gaan praten, horen jullie nog. En blijven we dat op eigen kracht doen – zoals het lied ‘Op Adelaarsvleugels’ het noemt? Of met anderen samen? Dat is een opdracht voor de komende tijd.

Voor nu wil ik graag het glas heffen, want dat we 45 jaar lang een bijzondere basisgemeente zijn, waar je iedere zondag inspiratie kunt opdoen, elkaar kunt ontmoeten, en waar naar je wordt omgekeken: dat is heel, heel bijzonder. Hoe dierbaar De Duif voor ons allen is, bleek uit Henks overweging, uit zijn woorden en uit zijn emoties daarbij.

45 Jaar Duif verdient een toast.
Lang leve De Duif!

● *Gerrard Boot*

Voorgangers *Vervolg van pagina 3* ►

Ik ga graag weer de uitdaging aan om woorden te zoeken voor de zoektocht die ons leven is. - Het komend jaar stel ik mij weer beschikbaar als voorganger van de gemeenschap en ga ik weer de uitdaging aan om woorden te zoeken – en hopelijk te vinden – voor de zoektocht die ons leven is. Het leven van alledag en het leven dat we leven vanuit de Bijbelse traditie, waarden en zekerheden. In onze gemeenschap draait het om bemoediging en inspiratie. We komen bij elkaar om gesterkt te worden in vertrouwen in onszelf en in elkaar. We hebben het allemaal in ons om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een mooie wereld. Ieder op zijn eigen manier, hoe klein ook. Alle begin is doorgaans klein, maar heeft het in zich om uit te groeien tot iets groots. Laat in onze gemeenschap de zekerheid bestaan dat we elkaar bijstaan in troost, liefde en geborgenheid. En laten we gericht zijn op die nieuwe wereld waar ieder mensenkind er mag zijn, waar elk mensenkind recht heeft op bestaan en haar of zijn eigen mening.

● *Henk Kemper*

Bijdragen aan een wereld die voor steeds meer mensen waardevol is. - We hebben het zo nodig, om wekelijks weer bemoedigd en aangevuurd te worden. Hoe houd je je olielamp brandend? Door genoeg brandstof bij je te hebben. De kracht van zachtheid, de scherpte van aandacht, de aardsheid van spiritualiteit, de rijkdom van loslaten, de wijsheid van de tradities – dat is de brandstof die ik met jullie wil delen. Er zijn vragen genoeg om te stellen, gebeurtenissen om te ontrafelen, ervaringen om bij te blijven, gevoelens om te onderzoeken. En dat wil ik allemaal om bij te kunnen dragen aan een wereld die voor steeds meer mensen waardevol is. De zondagse viering in De Duif is mijn olielamp: het bidden, zingen, luisteren. Voorganger zijn is een inspiratiebron en het delen met anderen voelt sterk. Ik ga dit jaar weer graag voor in De Duif.

● *Diana Vernooij*

Leren, ervaringen opdoen die ik weer op andere plekken kan delen - Waarom wil ik ook in 2019 deel uitmaken van het voorgangersteam van oecumenische basisgemeenschap De Duif? Ik heb nu na twee jaar gastvoorganger en voorganger te zijn geweest, een plek gevonden in De Duif die ik als leerzaam en inspirerend ervaar. Per 1 juni 2018 ben ik gaan werken voor Ekklesia Amsterdam. Ook een plek waar ik heel veel leer. Die nieuwe kennis en ervaringen wil ik graag delen in De Duif, zoals ik in De Duif hoop verder te leren en ervaringen op te doen die ik weer op andere plekken kan delen. Dat is mijn brandstof om, samen met anderen, gaande te blijven op de weg naar een nieuwe, betere, lievere, wereld. Want daar is het allemaal om begonnen.

Biografie: Als 21 jarige begon ik mijn studie Theologie aan de KTUA in Amsterdam. Tijdens en na mijn studie werd ik regelmatig gevraagd om voor te gaan in de liturgie. Bij levensmomenten van vrienden en bekenden, in Zandvoort in de parochie en bij de zusters Augustinessen in Heemstede.

Ik voelde mij geroepen door de mensen die mij vroegen, maar ook door iets of iemand aan de rand van mijn blikveld. 2018 bracht mij de kans om werk te maken van mijn inspiratie. Ik werd aangenomen als lid van het Liturgische Team van Ekklesia Amsterdam.

Door het bestuderen van het leven en werk van Augustinus leerde ik, dat zeggen dat God liefde is (Johannes) een te beperkte opvatting is. Augustinus draait het radicaal om: Liefde is God. Deze notie bracht me veel inspiratie en die inspiratie wil ik graag delen. Ook in De Duif!

● *Bart-Jan van Gaart*

De boodschap en het thema in woorden van nu vertalen - Vorig jaar heb ik me opnieuw verkiesbaar gesteld als vaste voorganger, na 2 jaar af en toe, als gastvoorganger, voor te gaan. Afgelopen jaar is het voorgaan me uitstekend vervallen. Ik vind het een eer en een uitdaging om een mooie viering te maken en de boodschap en het thema in woorden van nu te vertalen. Graag ga ik daarmee verder, als u me daarvoor het mandaat geeft.

● *Bert van der Meer*

