

# Oudjaar viering - dagthema: Open deuren

## Overweging 30 december – Jan Meijer

“... Ik kreeg van mijn schoondochter een kaartje waarop het volgende geschreven staat:  
‘Wat we doen voor onszelf sterft met ons.  
Wat we doen voor anderen en de wereld is onsterfelijk’ ... ”

### Eerste lezing uit Psalm 147

### Tweede lezing uit Lucas 2:33-35

### Openingsgebed

Alan Cohen (1954-) Amerikaans zakenman en auteur

*The door you open to give love is the very one through which love arrives.*

De deur die je opent om liefde te geven, is ook die waar liefde door binnenkomt.

### Lied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Dit huis vol mensen,  
weet jij wie het zijn?  
Ik mag het hopen.  
Heb jij ons geteld,  
ken jij ons bij name?  
Dan ben je de Enige. (3x)

### Welkom en inleiding

Van harte welkom op deze laatste zondag van het jaar waarin we de deuren open zetten voor iedereen die om wat voor reden dan ook behoefte heeft aan gezelschap, bezinning of gewoon even met jezelf zijn.

Onze deuren staan open voor iedereen. Wie of wat je ook bent, waar je oorsprong ook ligt en wat voor geloof of overtuiging je daardoor hebt meegekregen of eigen hebt gemaakt. Zet je hart open zoals de deuren op de foto van het boekje en geniet van het uitzicht op jezelf en de anderen.

Het wordt een speciale viering met muziek en tekst. Met lofzangen op Samen, de of het Onnoembare, de Hoop, het nieuwe leven, de nieuwe dag en hoe we van binnen echt zijn als



we deuren openen die mooie uitzichten kunnen bieden. En citaten die ons hoopvol stemmen in dit uur zonder ons koor en onze Irina, waarmee we, ook al zijn ze er niet, verbonden blijven.

### **Blij Buren**

We verwelkomen ook de mensen van de Blij Buren, die straks voor muziek, zang en eten zorgen. En binnen hun eigen ritme en timing zich bij ons zullen voegen. Tijdens de viering of tijdens de maaltijd die we samen mogen gebruiken als afsluiting van het Duifjaar 2018. We laten ons graag verrassen.

Daarom hebben we de kerk anders ingericht dan we gewoon zijn, zodat we straks geruisloos kunnen overgaan naar de maaltijd en de koffie en de thee. Onze verwachting en wens is een mooi samenzijn en een mooie viering, met voor ieder een uitspraak of tekst die je speciaal raakt en waar je wat mee kunt.

Welkom, welkom, welkom.

### **Deze uitspraak is van Oscar Wilde de schrijver:**

*"Als Christus zegt: 'Vergeeft uw vijanden' zegt Hij dat niet ter wille van de vijand, maar ter wille van onszelfen omdat liefde schoner is dan haat."*

*Het gebed om vergeving sluit daar op aan.*

### **Gebed om vergeving**

"Wie anderen niet kan vergeven,  
maakt de brug kapot,  
waar je zelf nog overheen moet".

Dag na dag proberen wij elkaar gelukkig te maken.  
Dag na dag proberen wij veel goede wil op te brengen,  
Soms lukt het ons, soms ook niet.  
Steeds proberen we eerlijk te leven,  
tegenover onszelf, tegenover de ander,  
maar niet altijd slagen wij daarin.

Leer ons over de zwakheden van anderen heen te  
stappen en altijd opnieuw te blijven geloven  
in de goede bedoelingen van de ander.  
Leer ons goed te zijn en laat vergeving duidelijker  
worden in onze vergeving aan elkaar.  
En bruggen blijven bouwen naar elkaar.  
Amen.

### **Lied**

*Gezongen door Stef Bos*

Samen staan wij sterk, niemand kan alleen  
Je bouwt een kathedraal met velen om jou heen  
Ik heb het vaak gedacht, beter dan alleen  
maar enkelvoud beperkt  
Samen staan wij sterk



Samen staan wij sterk  
De wereld is zo groot  
De sterren staan zo ver  
De hemel is zo hoog  
Het doet er niet veel toe  
Hoe koud het jou ook laat  
Samen zijn wij meer  
Je weet het vroeg of laat

Het is de eenvoud van de tweevoud  
Je vindt het niet als je het zoekt  
Je hoeft er niemand voor te volgen  
Het komt soms vanzelf naar je toe

Samen staan wij sterk  
Ik heb het nooit geloofd  
Hield alles op een afstand  
en woonde in mijn hoofd  
Tot ik werd overvallen  
door een storm op volle zee  
Ik ben eruit gekomen  
Maar ik kon het niet alleen

Het is de eenvoud van de tweevoud  
Je vindt het niet als je het zoekt  
Je hoeft er niemand voor te volgen  
Het komt soms vanzelf naar je toe  
Het ligt onzichtbaar in jouw handen  
Het is een godsdienst zonder kerk  
Het is een volkslied zonder woorden  
Samen staan wij sterk

### **Eerste lezing**

Valt jouw stad in puin  
jij bouwt haar weer op, en weer.

Worden jouw mensen  
in ballingschap gevoerd,  
jij gaat met ze mee.

Toen mijn hart was gebroken  
heb jij voorzichtig  
de stukken gelijmd.

Jij hebt alle manen en sterren  
geteld en een naam gegeven.  
Goed van jou, je lijkt wel  
almachtig, alwetend-  
zie je iemand vernederd worden  
jij helpt met opstaan.

*Psalm 147 uit 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis*



De hemel bedek je met wolken  
dat het regent op aarde,  
dat de bergen ontbloeien  
dieren niet sterven van dorst  
en zelfs het ravenjong  
heeft niets te vrezen  
Paardenkracht, soldatenmacht  
behaagt je niet, maar wel  
zachte krachten, vriendentrouw.

Jouw stad moet sterk zijn,  
vrede uitstralen,  
open poorten voor allen.

Jij zorgt in heel haar omstreek  
voor water en eten genoeg.

En voor woorden van hoop  
die verbinden en troosten.

Als het te heet wordt, voor ijs  
en wordt het te koud voor dooi.

Jij hebt ons gewezen  
de weg van de liefde.

Dit lied bedankt je daarvoor.

### **Lied**

*Gezongen door Stef Bos*

Het is een nieuwe dag  
De weg ligt open  
Er is licht en lucht  
Er is niet veel nodig  
Niet veel nodig

Het is een oud verhaal  
Het wordt opnieuw geschreven  
Het is onbepaald  
Voor wie zicht durft te geven  
Wie zich durft te geven

Het is een nieuw begin  
Het is een open einde  
En dat wat was  
Zal in wat komt verdwijnen  
Het zal verdwijnen

Er is een oude angst  
Die ons vast wil houden  
Er is een voorgevoel  
Het geeft geen vertrouwen



Er zijn lange nachten  
Er zijn diepe dalen  
Er zijn veel gedachten  
Waar in je kunt verdwalen  
Er gaat veel verloren  
Voor wie blijft dromen  
Maar wat vergaat  
vergaat voor wat zal komen

Het is een nieuwe begin  
Het is een open einde  
En dat wat was  
Zal in wat komt verdwijnen  
Een nieuw begin  
Een open einde  
En dat wat was  
Zal in wat komt verdwijnen  
Het moet  
Het zal verdwijnen

Er zijn nieuwe woorden  
Nieuwe wegen  
Nieuwe kleuren  
Ander licht  
Het is een nieuwe dag  
En niets,  
niets herhaalt zich  
Niets herhaalt zich

Het is een nieuw begin  
Het is een open einde  
En dat wat was  
Zal in wat komt verdwijnen

Een nieuw begin  
Een open einde  
En dat wat was  
Zal in wat komt verdwijnen  
Het moet  
Het zal verdwijnen

### **Tweede lezing Lucas 2:33-35**

*Uit de Bijbel in gewone taal*

Die dingen zei Simeon over Jezus. Jozef en Maria waren erg verbaasd.

Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria: "Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem een nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten. Die mensen zullen niet gered worden."

Simeon zei ook: "Maria, jij zult veel verdriet hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn."



## Overweging

Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn.

Een uitspraak die blijft hangen, die indruk maakt en waar je , afhankelijk van de fase of het moment in je leven een gevoel en idee bij krijgt. En zeker in dit geval. We weten achteraf hoe het met Jezus is gegaan.

Door die gebeurtenissen is gebleken welke mensen hem tijdens zijn leven trouw zijn gebleven en welke mensen zich tegen hem keerden. Door ( zoals in de tekst staat) “Al die dingen die moeten gebeuren.”

### Deuren sluiten

Als het jezelf betrof zou je de deuren willen sluiten en het huis niet meer uitkomen. En maar hopen dat, zoals de psalm begint je huis niet in puin valt. Zoals soms je leven in puin kan vallen door ziekte, depressie, eenzaamheid, ongeluk of overlijden van iemand die je lief was. Of door een ruzie die niet op te lossen lijkt.

Toch is de Psalm die begint met “Valt jouw stad ( leven) in puin” een lofzang op “geloof, hoop en liefde”. En met name de kracht van de liefde die ons bij een nieuwe dag weer opnieuw kan laten beginnen. Zoals Stef Bos zingt: Het is een oud verhaal

Het wordt opnieuw geschreven. Het is onbepaald voor wie zich durft te geven. En soms durf je dat niet en houd je de deuren letterlijk of figuurlijk gesloten.

Zodat niet duidelijk wordt hoe je echt van binnen bent en je willen aanvaarden zoals je bent. Of zoals het fictieve meisje Loesje schrijft: Iedereen neemt me zoals ik ben. Nou ik nog. Als stimulans.

### Open deuren

Ook de teksten, de gezongen liederen en het plaatje op de voorkant van het boekje zijn een lofzang en aanmoediging voor vandaag, morgen, volgend jaar: open deuren.

Open deuren bij jezelf en open deuren bij de ander.

Straks spreken we in de geloofsbelijdenis over anderen nodig hebben om tot ontplooiing te komen. Met het tafelgebed belijden we solidariteit en mededogen en nodigt Huub van der Lubbe ons uit je in de ander te verplaatsen. Bidden we om vrede en inzicht.

Allemaal universele verlangens, los van welk geloof of overtuiging je ook bent.

Laten die verlangens elkaar ontmoeten en verbinden door de open deuren die we met elkaar bewerkstelligen. Zodat we begrip krijgen voor de verschillen op een manier die die de verbinding nog verder versterkt. Nu, morgen en in het nieuwe jaar.

OPEN DEUREN. Moge dat zo zijn.

## Pianomuziek



*Ik kreeg van mijn schoondochter een kaartje waarop het volgende geschreven staat: Wat we doen voor onszelf sterft met ons. Wat we doen voor anderen en de wereld is onsterfelijk. Een universele tekst die mooi samenvat wat in de volgende universele geloofsbelijdenis geschreven staat.*

*De tekst gaat op voor ieder goedwillend mens van welk geloof of overtuiging dan ook.*

## **Geloofsbelijdenis**

‘Leven met anderen’ is leven met hen,  
met wie ik alles zal delen.  
Die ik zal aanvaarden, die ik geen pijn mag doen,  
die ik zal liefhebben.  
Zonder anderen is leven,  
liefhebben en gelukkig zijn  
niet mogelijk.

We zijn door ontelbare banden met elkaar verbonden.  
Ik kom pas tot ontplooiing dankzij anderen.  
Ik heb de anderen nodig,  
niet alleen omdat zij veel voor mij doen,  
maar ook omdat ik zoveel voor anderen kan betekenen.

Ik heb ogen en oren om anderen te ontdekken,  
voeten om naar hen toe te gaan,  
handen om te geven en te helpen  
en een hart om lief te hebben.  
Daarin geloof ik.

## **Intenties die werden opgeschreven**

### **Tafelgebed en nodiging**

Wij breken en wij delen,  
wij breken het brood  
en dopen in de beker.

Dit eeuwenoud gebaar  
herhalen wij vandaag.

Met breken en delen  
vieren we gemeenschap  
en belijden we gelijkheid,  
solidariteit en mededogen.

Zo willen wij ook leven  
samen met iedereen die we op ons pad vinden  
de mensen voor wie wij kiezen  
en de mensen die ons vreemd zijn.

Daarom herhalen wij vanmorgen  
samen met iedereen



die vandaag op ons pad is gekomen  
dit oud gebaar van breken en van delen.

Het is een ritueel van verbondenheid in en met het leven.

Dat gebaar staat open voor iedereen  
die hier aanwezig is  
en die verbondenheid wil onderstrepen  
door dit wekelijks ritueel.  
Niet van belang is, wie of wat je bent,  
waar je wel of niet in gelooft,  
wat je oorsprong of achtergrond ook is.  
Het gaat vandaag om je verbonden voelen met elkaar  
nu, op dit moment.  
Die verbinding  
daar gaat het om.

Komt wat alles staat gereed.

## **Breken en delen van brood en wijn**

### **Lied**

*Gezongen door Huub van der Lubbe*

Als ik nou jou was, en jij dan mij was, als dat zou kunnen  
En wij konden kijken in elkaars hoofd met elkaars geest  
Als je alles kon bekijken met andere ogen  
Dan zou je zien dat je steeds ziende blind bent geweest

Ga in mijn schoenen staan  
Ga in mijn schoenen staan  
Had je mijn schoenen aan  
Wat had jij gedaan?  
Ga in mijn schoenen staan

Jouw hele wereld is net zo ruim als jij kan denken  
Wat je wil zien, dat zie je om je heen  
Dus wees voorzichtig in je oordeel over een ander  
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen  
Wat je zaait, wat je zaait zal je ook oogsten  
En jij en ik, wij zijn in wezen allemaal één

Ga in mijn schoenen staan  
Ga in mijn schoenen staan  
Had je mijn schoenen aan  
Wat had jij gedaan?  
Ga in mijn schoenen staan

Al dat gedonder in de wereld om steeds hetzelfde  
Verkeerde volk, verkeerde god, verkeerde huid  
Weet je, als ik vleugels had zoals een engel  
Dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit  
Dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit





Ga in mijn schoenen staan  
Ga in mijn schoenen staan  
Had je mijn schoenen aan  
Wat had jij gedaan?  
Ga in mijn schoenen staan

Gebed om de sjaloom  
Wij zien uit naar een wereld  
waarin samen geleefd en geleden wordt,  
waarin mensen, mensen tot steun zijn  
en elkaar niet naar het leven staan.

Wij zien uit naar een tijd  
dat vriendschap en redelijk inzicht winnen,  
overal waar nu nog haat en ideologieën heersen.

Wij zien ernaar uit omdat het ons beloofd is,  
de shalom, het goede leven op aarde  
en wij gaan gelovend op deze belofte in.

Laten wij elkaar helpen om mensen van goede wil te zijn  
en mag ons verlangen en onze inzet  
ten goede komen aan allen die in nood zijn.  
Ook als wij dat zelf zijn.

### **Onze Vader**

*Sioux Indianen, Verenigde Staten*

Grootvader, Grote Geest,  
U was er altijd en voor u was er niets.  
Er is er maar een tot wie we bidden kunnen.  
De sterren aan de hemel, ze behoren u,  
Van u zijn de grasvlakten van de aarde.  
U bent ouder dan alle gebrek,  
ouder dan alle pijn,  
ouder dan welk gebed.  
Grootvader, Eeuwige,  
vul ons met licht.  
Geef ons inzicht zodat we begrijpen,  
geef ons ogen, zodat we zien,  
geef ons oren, zodat we horen.  
Leer ons hoe te gaan over de aarde  
en al het geschapene als familie te zien.  
Help ons, want zonder u zijn we niets.  
Amen.



## Slotlied

Dat ik aarde zou bewonen,  
niet op vleugels als een arend,  
niet in schemer als een nachtuil,  
niet kortstondig als een bloem,

niet op vinnen onder water,  
niet gejaagd en niet de jager,  
niet op hoeven, niet met klauwen,  
maar op voeten twee.

Om de verte te belopen,  
om de horizon te halen  
en met handen die wat kunnen:  
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;

met een neus vol levensadem,  
met een buik vol van begeren,  
met een hoofd niet in de wolken,  
wel geheven naar de zon.

Om te overzien die aarde,  
haar te hoeden als een kudde,  
haar te dienen als een akker  
en te noemen bij haar naam.

Dat ik ben, niet meer of minder,  
dan een mens, een kind van mensen,  
één van velen, één met allen,  
groot en nietig, weerloos vrij

om te zijn elkaar tot zegen,  
om te gaan een weg van dagen,  
liefdesweg, die ooit zal leiden  
naar een menselijk bestaan.

## Slotwoord 1

*Anne Frank schreef in haar dagboek: "Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld".*

*Albert Einstein stelde het volgende: Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld.*

## Zegenbede

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
bij alles wat ons te doen staat,  
alles wat we beleven mogen,  
alles wat ons overkomt.

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,  
in het leven dat we samen delen,  
zo kwetsbaar als het is.

Mogen wij vandaag  
voor elkaar een zegen zijn,  
in ons verschillen en ons gelijken.  
Mogen wij die zegen aan elkaar doorgeven.

## Slotwoord 2

*Socrates heeft gezegd: "Een goede maaltijd brengt goede mensen samen".*

*Wij wensen ons een goede zondag en nog een mooi samenzijn totdat we om kwart voor één gaan afsluiten en opruimen.*

*Ik wens ons nog een mooie zondag en een mooi oud en nieuw.*

