

Palmpasen

De laatste zondag voor Pasen is een bijzondere zondag in heel veel geloofsgemeenschappen. Het markeert de aanvang van de Goede/LijdensWeek. Op allerlei wijzen wordt het lijden en sterven van Jezus van Nazareth herdacht en gevierd. Het is een week van ernst voor de gelovige mens, die zich wil bezinnen op wat waarde geeft aan zijn of haar leven.

Ik merk dat ik heel diep in mijn eigen geheugen moet duiken om te achterhalen wat ik er in mijn kinderjaren aan beleefd heb. Ik heb geen Palmpasen gevierd. Het was toen oorlog. Er was geen hout. Een houten kruisje kon er dus niet gemaakt worden. Er was geen bakker die nog haantjes van brood bakte. Dus dat symbooltje dat ons moest herinneren aan de driemaal kraaiende haan, die Petrus' loochening ontmaskerde, was er ook al niet. Bovendien, ik heb ooit eens horen vertellen dat er toch ergens een bakker geweest was die haantjes bakte, maar die waren al door de hongerlijdende kleintjes opgepeuzeld voordat de kerkgemeente de kans kregen ze te aanschouwen. En de appels ... die ons moesten doen denken aan de appel in het paradijs, die waren ook op de bon! Dus die vrouwonvriendelijke demonstratie om Eva maar weer eens aan te klagen, was er ook niet.

Ja, dat het te maken had met die feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, dát werd ons verteld. Er werd daarbij een appèl op onze fantasie gedaan: Jezus op een ezeltje, mensen langs de weg, kleden op het wegdek uitstrekkend, juichend en zwaaiend met palmen in de hand. Wil je het schilderachtiger en onschuldiger. Je zou het nu bijna gaan vergelijken met het politiek flyeren van de moderne tijd. Alle politiek figuren met een bloem en een velletje papier langs de weg om maar gekozen te worden.

Ik ben wel benieuwd. Op deze zondag, al weer geruime tijd na de verkiezingen, zitten we nog in de rook en walm van uitslagen en de daaraan gekoppelde commentaren.

Nou, eerlijk gezegd, 'benieuwd' is niet het goede woord. Ik ben erg bezorgd! Kijk ik op Palmzondag aan tegen een toename van vreemdelingenhaat, tegen groei van dom populisme of onverschilligheid. Is de tijd zo verhard dat het verhaal van de intocht in Jeruzalem nu met speels gemak in de rij van de kinderlijke fabeltjes gefrommeld kan worden.

Het lijkt er veel op, helaas. Maar tegelijk is dat dan ook de grote uitdaging van de Goede Week, de week naar de explosie van Nieuw Leven, dat niet weg te slaan is, dat een boodschap van bevrijding inhoudt, die elke indoctrinatie tegenhoudt.

Er is een kracht in ons gegeven om tegen beter weten in vol te blijven houden dat er Nieuw Leven bestaat voor ons en voor vluchtelingen en misdeelden, voor eenzamen en bedroefden.

Pasen blijft bestaan! Daar kunnen we het mee doen!

• *Harris Brautigam*

Nr 2 - 15 April 2019

Het volgende nummer verschijnt op 7 juli
Inleveren kopij uiterlijk tot 26 juni

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

14 apr	Bert van der Meer
18 apr	Seidermaal Jan Meijer en Diana Vernooij
19 apr	Goede Vrijdag Bart-Jan van Gaart
21 apr	Pasen Gastvoorganger Gerrard Boot
28 apr	Jan Meijer
5 mei	Diana Vernooij
12 mei	Henk Kemper
19 mei	Marc van de Giessen
26 mei	Gastvoorganger Harris Brautigam
2 juni	Marc van de Giessen
9 juni	Pinksteren Jan Meijer (Vredesvlucht)
16 juni	Henk Kemper
23 juni	Hans Ernens
30 juni	Bart- Jan van Gaart
7 juli	gastvoorg. Helma Schenkeveld

Agenda

Paasweek - Zie ook website

18 april 18:00 uur	Delen van een gezamenlijke maaltijd, NB geen traditioneel seidermaal. Olv. Jan Meijer en Diana Vernooij
19 april 19:00 uur	goede vrijdag

Inrichten kerkruinte & Sluiten

14 apr	Jos	Jonne
21 apr	Liesbeth	Liesbeth
28 apr	Gerrard	Gerrard
5 mei	Ad	Ad
12 mei	Natalie	Natalie
19 mei	Sabine en Fred	Henk
26 mei	Thom	Thom
2 juni	Liesbeth	Liesbeth
9 juni	Ad	Ad
16 juni	Sabine en Fred	Henk
23 juni	Diana	Bert
30 juni	Natalie	Natalie
7 juli	Ad	Ad
14 juli	Jos	Liesbeth, Jonne

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen. • *Liesbeth Broekhoff*

Gedicht

- 19 april Astrid Brugmans-Evers
 20 april Diana Vernooij
 28 april Thea van Deijl
 29 april Paul van Ewijk
 30 april Ineke Pruissen
 4 mei Fieke Kuyper
 7 mei Ron Meeuwissen
 15 mei Angela van der Marck
 28 mei Harry Maalman
 3 juni Rui Suprihadi
 6 juni Carla Ubbink
 7 juni Maruja Bredie
 18 juni Hortense Ghijs
 19 juni Harris Brautigam
 Jan Meijer
 22 juni Cieleke van der Kroft
 25 juni Fred Vos
 27 juni Loes van de Berg
 4 juli Machiel Pouw

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering. Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwarsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Vorbereiden van de vieringen

Afgelopen maandag vond voor de tweede keer de maandelijkse liturgiebijeenkomst plaats: de eerste keer geleid door Diana, de tweede keer door Bert. Tot begin van dit jaar was er elke week, op maandagavond, een liturgiebijeenkomst, waarbij de viering van de dag ervoor werd nabesproken en de viering van bijna twee weken daarna werd voorbereid. De ervaring leerde dat naast een vaste trouwe club de voorganger van de voor te bereiden viering het voortouw nam.

Tijdens het voorgangersoverleg is er nagedacht over manieren om de vieringen met meer mensen voor te bereiden. De gedachte kwam op om dat dan eenmaal per maand te doen (de eerste maandag van de maand), waarbij dan een maand terug wordt gekeken en de vieringen van de komende maand worden voorbereid. Dat heeft het voordeel dat dan (zowat) alle voorgangers aanwezig zijn, en het voor de andere Duiven misschien ook aantrekkelijker wordt om te komen: het kost je maar een avond per maand! Dat is nu dus voor de tweede keer gebeurd, en ik vond het goede en inspirerende avonden. Het is natuurlijk nog wennen, maar dat is elk nieuw begin.

Het is wennen om er weer even bij stil te staan wat de vieringen van de afgelopen maand voor jou hebben betekend, of wat er jou van is bijgebleven. Je kunt natuurlijk de boekjes van die vieringen nog een keer bekijken, of de tekst van de overweging nog eens bekijken. Maar we gaan ook nadenken over een vorm om dat terugkijken op een goede manier te laten plaatsvinden.

Het leukste vond ik het om na te denken over thema's die horen bij de komende vieringen. Bert vroeg aan de aanwezige voorgangers, wie behoefte had aan input vanuit de aanwezigen. Zo liepen we de verschillende vieringen langs. Dat zijn er komende maand nogal wat, bijvoorbeeld met de Seidermaaltijd op Witte Donderdag en daags daarna Goede Vrijdag. Ik ga voor met Pasen. Pasen gaat natuurlijk over opstanding. Je kunt dat letterlijk nemen, of figuurlijk. Mensen kunnen in heel moeilijke situaties verzeild raken, en toch weer overeind krabbelen, weer uit de put komen. Dat is een vorm van opstaan, van opstanding. Wie heeft daar ervaring mee? Deze vraag leidde tot een heel open en persoonlijk gesprek. Ik was er van onder de indruk, en ga proberen wat er naar voren werd gebracht te verwerken in de viering en de overweging.

Wanneer je als Duif op die manier al een klein beetje betrokken bent bij het voorbereiden van vieringen, is het misschien ook extra bijzonder te merken waar dat toe leidt. Misschien zoals met het luisteren naar een muziekstuk: wanneer je iets van de achtergrond daarvan weet, pik je er vaak meer van op. Dus: de eerste maandagavond van de maand, de moeite waard!

• Gerrard Boot

De vredesduif voor Corrie Keijzer

Op 24 maart is de vredesduif uitgereikt aan Corrie Keijzer. In deze tijd, waarin de (katholieke) kerk vaak negatief in het nieuws is, vond Helma Schenkeveld het de hoogste tijd om de positieve 'erfenissen' van de kerk in het zonlicht te zetten. En een van de kwaliteiten van de kerk is het werk, dat al sinds lange tijd wordt verricht door paters en nonnen. Mensen die hun leven, hun tijd en hun energie, besteden aan het welzijn van grote groepen mensen. Ze werken vaak in het onderwijs of in de zorg, en zijn daarin van grote betekenis geweest, zowel in Nederland als in vele andere landen. Een van deze mensen staat dichtbij ons Duiven: Corrie Keijzer. Met haar liefdevolle inzet achter de schermen, zorgt zij nu nog steeds voor anderen. En hoewel zij het moeilijk vindt om in het zonnetje gezet te worden, heeft Helma er toch voor gekozen om juist aan haar de vredesduif uit te reiken. Het hartverwarmende applaus dat Corrie kreeg van de aanwezige Duiven, bewees dat velen het eens zijn met deze keuze.

