

Van Oud naar Nieuw

De laatste zondag van december was het voor de derde keer dat wij (De duif en de Blijde Buren) op deze manier het jaar afsloten. Bijna traditie?

Het draaiboek van mijn viering met de Blijde Buren heb ik volledig op de site gezet. Alle teksten, de volgorde en de liederen die we zonder koor zongen en waar we naar luisterden -Stef Bos met *Samen staan we sterk*- om een indruk van de inhoud en volgorde te krijgen. Onze gemeenschap als gastheer/gastvrouw van de Blijde Buren. Zodat we aan hen kunnen laten zien wie we als gemeenschap zijn en hoe we proberen te leven zoals Jezus het leven bedoeld heeft. Met een open hart en open blik. Iedereen is welkom. Dit keer ook weer met een maaltijd. Gelijk bij de start van de viering. En vooraf de aankondiging dat we tot ongeveer kwart voor één konden doorgaan, zodat we samen de kerk konden leegruimen.

De zaterdag ervoor kochten Liesbeth en ik vijf broden en twee vissen, bamboe borden, schalen en bestek. In de avond alvast het eten bij de Blijde Buren opgehaald. In de ochtend was al het deel bij de ingang als eetgelegenheid en voor de viering ingericht, zodat we in ieder geval 'op tijd' konden beginnen. Met het wonder van de vijf broden en de twee vissen. Die we symbolisch allemaal bij ons hebben. Wat doen we ermee: zelf houden of delen? Al het voedsel werd gedeeld en er was aan het eind meer over. Genoeg om iedereen eten mee te geven.

Vorige jaren waren er pianisten die voor muziek wilden zorgen. Dit jaar waren er twee gitaristen. Zelf heb ik mooie gesprekken tussen de viering door en na de viering mogen hebben. Met name over de ontvangst en de manier waarop we de viering met elkaar vierden. Een jong Islamitische vrouw die haar idee van de christelijke kerk bijstelde. We vonden elkaar in onze overeenkomsten en de extremen bleven buiten ieders mening. Gelovig, ongelovig. En toch geloven in samen staan we sterk, zoals Stef Bos zingt. Lees de mooie tekst nog maar eens na.

We werden verrast door de grote opkomst van met name de Blijde Buren. De tafels waren vol bezet. Kerkenbanken ook en tijdens de viering werden er nog meer stoelen bijgezet. Om half twaalf kwamen er opnieuw mensen binnen. We zijn nog met napraten en nabeleven tot na enen gebleven. We gingen weg, elkaar omhelzend met een warm gevoel. Als Blijde Buren, vanwege de ontvangst als gasten en als Duif vanwege het gastheer/vrouw zijn bij de gezamenlijke afsluiting van het jaar. Samen met ons allen uitkijkend naar het nieuwe jaar.

• *Jan en Liesbeth*

Voorgangersverkiezingen 2020

Marc van de Giessen: "In De Duif worden voorgangers gekozen vanuit de gemeenschap zelf. Elk jaar opnieuw. Dat vind ik belangrijk, omdat je in naam van de gemeenschap mag voorgaan. Samen zoeken we naar woorden en laden we bevrijdende betekenis op aan God. Ik doe het graag als ik de stem van de gemeenschap krijg."

In De Duif oefenen we ons in geloof en een positieve levenshouding. Ik noem het vaak doorleefde spiritualiteit, geloof van alle dag of levenskunst. We spelen en worstelen met grote vragen en verwonderen ons over de kleine dingen. Ik beschouw mezelf als een nieuwsgierig christen. Levensbeschouwelijke tradities verrijken en verdiepen mijn geloof, en tegelijk ben en blijf ik die katholieke jongen.

Als geestelijk verzorger werk ik in de psychiatrie voor mensen met angst, dwang en depressie. Ook daar ben ik voorganger in vieringen. Bovendien werk ik ook voor mensen met HIV. De thema's uit mijn werk over omgaan met lijden, pijn en het aanwakkeren levensvreugde, neem ik mee als voorganger in De Duif. Maar ook andersom, ik neem De Duif mee in mijn werk.

Ik stel mezelf verkiesbaar als voorganger, omdat de wekelijkse vieringen een gezamenlijke prestatie zijn. Immers, we bereiden een viering samen voor, *Lees verder op pag 2* ►

Nr 1 - 26 januari 2020

Volgend nummer verschijnt 29 maart
Inleveren kopij tot uiterlijk 19 maart

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

26 jan	Marc van de Giessen
2 feb	gastvoorg. Ingeborg Schenkels
9 feb	Bart-Jan van Gaart
16 feb	Jan Meijer
23 feb	Diana Vernooij

Vanwege de verkiezingen zijn de voorgangers in maart nog niet bekend. Voor het meest actuele rooster, kijk op de website.

Agenda

2 feb	Verkiezingen
	Voorgangers, bestuur, jaardoel
	Rond 12:00 uur de uitslagen.

Inrichten kerkruinte & Sluiten

26 jan	Diana	Ad
2 feb	Thom	Thom
9 feb	Ad	Ad
16 feb	Natalie	Natalie
23 feb	Jos	Bert
1 mrt	Liesbeth	Liesbeth
8 mrt	Sabine en Fred	Henk
15 mrt	Gerrard	Gerrard
22 mrt	Diana	Ad
29 mrt	Thom	Thom
5 apr	Ad	Ad
12 apr	Jos en Natalie	Natalie

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer:

- 3** Bestuursverkiezingen 2020
- 4** Voorstellen jaardoel 2020

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Gedicht

27 jan	Liesbeth Broekhoff
28 jan	Yael van der Marck
2 feb	Maxime Vos
10 feb	Marja Bommerson
16 feb	Marina Slot
21 feb	Frans Gerritsma
23 feb	Yvonne van der Meer
12 mrt	Tobias van der Marck
15 mrt	Corrie Keijzer
21 mrt	Christina Antonova

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Indeling: Freek van der Marck. Eindvormgeving: Fred Vos.
HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv.
Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

- 2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
- 2018 - Stichting Pabalong HIV/AIDS
- 2017 - Kinderen van de voedselbank
- 2016 - Liefdevolle massage bij kanker
- 2015 - The Dreamcatcher Foundation.
- 2014 - Hospice Kuria
- 2013 - De Regenboog Groep
- 2012 - Voedselbank Amsterdam
- 2011 - Karos en Kambro, Z-Afrika

Voorgangersverkiezingen...

het koor ondersteunt je, boekje wordt gedrukt, de cake is gebakken, de koffie wordt gezet. De kerk wordt in- en opgeruimd. We zijn dus samen De Duif, en daarom durf ik het aan. Stem je op mij?

- Marc van de Giessen

De afgelopen jaren heb ik mij in onze Duif mogen ontwikkelen als voorganger. Dit dankzij onze zoektocht naar de overeenkomsten tussen de religies. Op basis daarvan zoek ik contact met anderen en nodig hen uit bij onze vieringen aanwezig te zijn. Dit leidt tot vieringen waarin andere overtuigingen en religies kunnen zien dat wij proberen te leven zoals Jezus. Hij die iedereen ontving. Om op die manier zich zelf te kunnen laten zien. Om te vertellen wat hij geloofde en hoe te leven met elkaar. Die openheid wil ik als voorganger blijven nastreven voor iedereen die bij onze gemeenschap wil horen of nieuwsgierig is naar ons. Zoals wij open en nieuwsgierig naar hen zijn. Elkaar beter te leren kennen en accepteren.

- Jan Meijer

Hallo, mijn naam is Ingeborg Schenkels. Ik woon in Alkmaar en ben al een poosje een bekende van De Duif. Ik ben een nogal vliegerige Duif: zo ben ik op het honk, zo ben ik weer een tijdje uitgevlogen. Maar altijd als ik weer aan kom vliegen, voel ik me weer net zo welkom als de laatste keer dat ik mij tussen de andere Duiven bevond. Dat vind ik heel bijzonder, dat ik me altijd welkom weet in De Duif, dat geeft een heel geborgen en veilig gevoel.

De eerste keer dat ik in De Duif kwam, was ik al even op zoek. Ik voelde me niet thuis in de traditionele geloofssfeer en godsdienstbeoefening die ik van huis uit had meegekregen. Maar ik wilde wel graag de verbinding, en de verdieping weer vinden die het samen geloven met zich mee kan brengen. Dus kwam ik zomaar eens langs op een zondag. Diana ging voor, en ik wist niet wat ik zag. Diana kende ik in een heel andere context als oud-collega. Ik was heel verrast, en ik weet nog goed, hoe ik onder de indruk was van wat er gebeurde, wat er werd gezegd. En toen het koor ging zingen, voelde ik een diepe ontroering. Ik was thuis.

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder, de afgelopen tijd heb ik het vertrouwde huis weer opgezocht, en ging mee voor in de kerstnacht. Afgelopen zondag zei Mark iets over je geroepen weten en noemde daarbij mijn naam. Het was een soort wakker worden. Huh?! Wat? Gaat dit over mij? 's avonds kreeg ik een mailtje van Natalie, verschillende Duiven hadden mij diezelfde zondag voorgedragen voor de voorgangersverkiezing. Ik was verrast en een beetje overdonderd. Wie? Ik? Hoezo ik? Nu? Kan ik dat? Het riep van alles in me op! Een van mijn belangrijke levensvisies is, dat ieder mens gezien, gehoord, en erkend wil worden, in wie hij/zij in essentie is. Plotseling was ik diegene die geroepen werd, die gezien is, die gehoord wil worden. Opnieuw raakte het mij diep, en ik sliep weinig die nacht.

Natuurlijk vind ik het een hele eer, en een enorme uitdaging, om het voorgangerschap gezamenlijk vorm te geven. Om in deze tijd van zoveel diversiteit in mensen en even zoveel verschillende levensbeschouwingen samen te komen en van gedachten te wisselen. De kansen die dat biedt voor meer verbondenheid, integratie en verdieping. Nieuwe wegen te ontdekken met elkaar. Vragen mogen stellen over onze eigen en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het is voor mij een grote inspiratie en een heel nieuwe stap op de weg naar bewustwording en groei.

Op 02-02-2020, wat een prachtige datum(!), ga ik voor de eerste keer voor, voordat de voorgangersverkiezing plaatsvindt, met ook nog de bergrede als een van de teksten. Het is maar heel erg fijn en een groot geluk dat ik oprecht geloof dat GOD met mij is! Ik hoop je te ontmoeten!

- Ingeborg Schenkels

Een Duif wil zich voeden, wil kunnen vliegen, een plek om te rusten, wil gezelligheid, en wil zich kunnen laten horen. Zo'n Duif ben ik ook. Een Duif in beweging. Een Duif, die graag samenkomt met andere Duiven om elkaar te voeden, en bij elkaar te rusten. Om gezelligheid en samen zijn te ervaren. En om ook mijn eigen weg

te kunnen vliegen, door en over het Franse landschap.

Graag wil ik mijn verbinding met jullie en met spiritualiteit in mijn leven versterken, verbreden, laten dansen. De uitdaging aangaan om bekende en vertrouwde verhalen te verbinden met nieuwe geluiden, nieuwe inzichten, nieuwe bewegingen. Met als doel om ons leven spiritueel te verrijken, om meer balans te krijgen tussen materie en geest, om de wereld en de mensen om ons heen beter te leren begrijpen, om meer rust te krijgen in onszelf.

Ik voel me rijk en vereerd, dat Duiven mij opnieuw hebben voorgedragen om een van hun voorgangers te zijn. Graag wil ik tijd en ruimte maken om dit ook te kunnen doen, binnen de mogelijkheden die ik heb.

• *Helma Schenkeveld*

We hebben het zo nodig, om wekelijks weer bemoedigd en aangevuurd te worden. Hoe houd je je olielamp brandend? Door genoeg brandstof bij je te hebben. De kracht van zachtheid, de scherpte van aandacht, de aardsheid van spiritualiteit, de rijkdom van loslaten, de wijsheid van de tradities – dat is de brandstof die ik met jullie wil delen.

Er zijn vragen genoeg om te stellen, gebeurtenissen om te ontrafelen, ervaringen om bij te blijven, gevoelens om te onderzoeken. En dat wil ik allemaal om bij te kunnen dragen aan een wereld die voor steeds meer mensen waardevol is.

De zondagse viering in De Duif is mijn olielamp: het bidden, zingen, luisteren. Voorganger zijn is een inspiratiebron en het delen met anderen voelt sterk. Ik ga dit jaar weer graag voor in De Duif.

• *Diana Vernooi*

Bestuursverkiezingen 2020

Ik stel me graag weer beschikbaar om bestuurslid van De Duif te zijn. De Duif neemt een belangrijke plaats in in mijn leven, en ik wil er daarom graag aan meewerken dat De Duif kan blijven bestaan. Dat zal moeite kosten, want we zijn een kleine organisatie en het lukt ondanks veel inspanningen nog niet om te groeien. Maar wat we doen, is heel mooi en inspirerend. Dus het zou moeten lukken daar voldoende mensen voor te interesseren. Daar wil ik me graag voor blijven inzetten komend jaar, in en buiten het bestuur.

• *Gerrard Boot*

Het zijn kleine stapjes die we zetten naar verandering, aanpassing, verbetering. Al pratend in de vergaderingen van het bestuur komen we regelmatig te spreken over zaken, die we als bestuurslid voor of na de viering horen, maar vooral tijdens de liturgie-avonden. Vanuit de aangeslotenen komen wensen naar voren, die we met elkaar bespreken, voorleggen tijdens de VA, en uitvoeren. Het is fijn om daar dicht bij te zijn en mee te kunnen en mogen praten. Ik denk aan de verandering van het invullen van de liturgie-avond en het tijdstip van de kerstviering.

Het loopt nog geen storm in De Duif met het aantal bezoekers, maar toch zien we regelmatig nieuwe gezichten in de kerk. Mensen waar we mee in gesprek kunnen gaan. Mijn motivatie voor het komende jaar is om onze geloofsgemeenschap 'levendig' te houden. Mijn wens is dat het team van de voorgangers en de zangers van het koor sterk en enthousiast blijft.

• *Liesbeth Broekhoff*

Iedere week heb ik weer het gevoel van thuiskomen bij een gemeenschap die ik heb omgedoopt tot mijn gekozen familie en voor wie ik in het komende jaar ook weer mijn steentje bij wil dragen.

Het afgelopen jaar heb ik voor een zevende jaar mij mogen ontwikkelen tot coördinator Koor en Liturgie en deze mooie taak mogen vervullen. Ook het komende jaar wil ik een mooie match tussen voorgangers, koor en de PR-groep vormen. Daarom plak ik hier nog heel graag een jaar in bestuur aan vast en stel ik mij ook dit jaar graag herkiesbaar voor het bestuur van Stichting de Duif.

• *Natalie Hakhoff*

Amnesty - urgent action

Gezondheid van kinderen in gevaar

De toestand van asielzoekers en hun kinderen in Griekenland blijft zeer schrijnend. Sinds juli 2019 hebben zij geen toegang tot gezondheidszorg. De in november geïntroduceerde asielwet die de toegang zou moeten regelen, wordt tot op heden niet uitgevoerd. Het leven en de gezondheid van duizenden kinderen en volwassenen is hierdoor in gevaar.

Amnesty roept de Griekse autoriteiten op kwetsbare groepen toegang te geven tot gratis gezondheidszorg zoals voorgeschreven door de Griekse wet.

Volgende artikel 33 van de Griekse wet hebben 'kwetsbare sociale groepen' zoals vluchtelingen, asielzoekers en minderjarigen zonder legaal verblijf, recht op gratis medische zorg en medicijnen. Asielzoekers en kinderen van irreguliere migranten krijgen door het gebrek aan goede regelgeving niet de medische zorg die ze verdienen.

Ngo's en Griekse artsen doen hun uiterste best om gezondheidszorg te blijven bieden, maar zonder de juiste regelgeving zijn zij machteloos.

<https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-greece>

Gestraft voor het werk van haar vader

Op 27 november 2019 werd Jackie Umuhoza gearresteerd in de Rwandese stad Kigali. Ze wordt mogelijk gestraft voor het werk van haar vader, een verbannen pastoor, die inmiddels in Oeganda woont.

Hij zou mensen werven voor een Rwandese oppositiepartij in ballingschap.

Jackie wordt beschuldigd van 'verraad en spionage' en kan hiervoor 25 jaar celstraf krijgen.

Roep de autoriteiten in Rwanda op Jackie Umuhoza onmiddellijk vrij te laten.

De twee zussen van Jackie werden op dezelfde dag als zij gearresteerd en een dag later vrijgelaten. Volgens de Rwandese wet mag iemand niet langer dan vijf dagen in voorarrest worden gehouden. Maar Jackie Umuhoza heeft nog geen rechtszaak gehad en zit nog steeds vast.

<https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-rwanda>

Voorstellen jaardoel 2020

Jaardoel - I

Seliba sa Boithuto, bron van zelfstudie

Seliba sa Boithuto (SSB) werd 25 jaar geleden opgericht door mijn oom Gerard Mathot die woont en werkt in Lesotho, een klein zelfstandig koninkrijk in het midden van Zuid-Afrika. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar heeft zijn hele leven ontwikkelingswerk gedaan op het gebied van onderwijs.

In Lesotho wonen veel mensen onder de armoedegrens. De enige mogelijkheid om hun toekomst te verbeteren is onderwijs. Dit is heel moeilijk te realiseren, aangezien er weinig financiële middelen zijn om een studie te betalen. Verder zijn de woningen zo klein dat er geen plek is om daar te studeren. SSB biedt een rustige plaats waar studenten hun studie kunnen volgen door middel van zelfstudie. Er zijn materialen aanwezig waaruit ze kunnen leren zoals boeken, computers, dvd's en internet. Er is een begeleider aanwezig die hulp kan bieden als het nodig is. Ook wordt het studeren in groepen gestimuleerd.

Op dit moment wordt er met behulp van Wilde Ganzen gebouwd aan een hal naast het bestaande gebouw. Door de hal zal er voor de studenten meer mogelijkheid zijn zich te ontwikkelen. Denk aan het organiseren van debatten, het doen van wetenschappelijke proeven of het leren van een vak zoals kapster. Tevens kan door verhuur van de hal een gedeelte van de exploitatiekosten worden terugverdiend.

Wij zamelen geld in voor de inrichting van deze hal en hopen dat we gekozen worden als jaardoel voor De Duif.

- *Mijke van Rijn en Thomas Moerkamp*

Jaardoel - II

Een wereld die open staat voor elk kind

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.

Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakt het Lilianefonds kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

- *Hans Gildemacher*

Jaardoel 2020 - III

Team Kerkbed

'Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen.' – Hebreëën 13:2.

Team Kerkbed informeert kerken over de nood van ongedocumenteerden. Het team motiveert en stimuleert kerken om ongedocumenteerden in hun gemeenschap onderdak te geven door het aanbieden van noodbedden. Daarmee winnen ze voor maatschappelijke instanties tijd om voor ongedocumenteerden uit te zoeken wat de langer durende mogelijkheden zijn van opvang en recht op verblijf.

Het team is onderdeel van Code Rood Netwerk, een onofficieel netwerk vanuit de Raad van Kerken, om ongedocumenteerden bij te staan om die op straat moeten overleven, omdat ze niet in een gemeentelijk opvang geplaatst kunnen worden. Het netwerk blijft voortdurend appèl doen op de verantwoordelijkheid van gemeente en overheid. In het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht wordt hard gewerkt om mensen zonder papieren op weg te helpen in procedures.

Het gebruik van de bedden is altijd tijdelijk en het Code Rood Netwerk stelt zich verantwoordelijk voor het vervolg als een kortdurende opvangperiode is afgelopen. Het gaat vaak om:

- moeders met kinderen,
- jongeren rond de 20 jaar die soms al zo'n vier, vijf jaar op reis zijn door Afrika en Europa en veelal vreselijke dingen hebben meegemaakt,
- mensen met een medische aandoening.

Er is geld nodig voor leefgeld van de ongedocumenteerden, vervoer via OV naar AZC of IND, en verder alles wat ongedocumenteerden echt hard nodig hebben.

- *Diana Vernooij*