

Herstelbetalingen

De laatste tijd lees en hoor ik regelmatig berichten dat gebeurtenissen waarbij in het verleden mensen schade hebben geleden of onrecht is aangedaan, worden aangegrepen om schadevergoeding te eisen bij de daders of verantwoordelijken. Lijkt me heel eerlijk.

Menselijke handelingen zijn als stenen in een vijver gegooid: de golven kringelen verder over het water. En naarmate de ernst van die handelingen zullen de golven groter en zwaarder zijn en langer doordrijven.

Zo werden de Nederlandse Spoorwegen geconfronteerd met het transport in de oorlog van de Joden vanuit Westerbork naar de concentratiekampen in Duitsland. Ze hadden aan die transporten miljoenen verdiend en daarmee werden ze verantwoordelijk gesteld voor het lijden en de dood van onschuldige mensen. En na stevig aandringen hebben de NS de verantwoordelijkheid genomen en besloten tot een vorm van schadevergoeding.

Zoiets is ook gebeurd bij de gebeurtenissen van seksueel misbruik in de kerk: slachtoffers werden later financieel gesteund en ook op andere manieren geholpen. De daders gestraft.

Onlangs was te lezen hoe meisjes en jonge vrouwen die op de een of andere manier als moeilijk opvoedbaar en onhandelbaar werden beschouwd en bij de nonnen voor heropvoeding werden gestald, in feite als slaven werden uitgebuit en dwangarbeid moesten verrichten. Ook nu wordt van de verantwoordelijke kloosterorde een schadevergoeding verwacht, hoewel de verantwoordelijke nonnen van toen al lang dood zijn.

Het zijn maar een paar voorbeelden waarvan we moeten leren dat een samenleving – wij ook – niet losstaat van het verleden. Zo moest ik, over dit gegeven een beetje filosoferende, opeens denken aan de Inquisitie van de Roomse kerk. Dat instituut bestond al zo'n beetje vanaf de 4e eeuw om het ware geloof te bewaken. Het groeide rond 1200 uit tot een soort geheime politie om het 'ware' geloof te bewaken en afvalligen tot bekering te dwingen of zonodig te martelen en anders te doden. De slachtoffers van die terreur zijn in de vergetelheid verdwenen. Helaas zonder troost. Zonder genoegdoening. Zonder herstelbetaling!

Het schrikbewind van de Inquisitie bestaat sinds ongeveer 1800 niet meer in die gruwelijke vorm. Maar er zijn toch nog theologen, kerkelijke wetenschappers en pastoraal werkers die dankzij het Vaticaanse controleapparaat werkloos en brodeloos zijn gemaakt, omdat zij niet precies de leer verkondigden, zoals het Vaticaan dat eiste.

Voor die kerkelijke instanties is het begrip 'herstelbetaling' materieel en immaterieel nog steeds helemaal ondergesneeuwd in het eigen vrome gelijk!

• *Harris Brautigam*

Nr 4 - 13 september 2020

Volgend nummer verschijnt 13 december
Inleveren kopij tot uiterlijk 1 december

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

13 sept	Jan Meijer
20 sept	Ingeborg Schenkels
27 sept	Marc van de Giessen - Doopviering
4 okt	Bert van der Meer
11 okt	Ingeborg Schenkels
18 okt	Diana Vernooij
25 okt	Jan Meijer
1 nov	Bert van der Meer
8 nov	Jan Meijer
15 nov	Ingeborg Schenkels
22 nov	Bart-Jan van Gaart

Agenda

Adventstijd 2020

29 november - 20 december

Inrichten kerkruimte & Sluiten

Vanwege het coronavirus is De Duif tot en met 6 april gesloten, mogelijk langer op aangeven van de overheid.

13 sept	Diana	Liesbeth
20 sept	Natalie	Natalie
27 sept	Ad	Ad
4 okt	Jos	Bert
11 okt	Liesbeth	Liesbeth
18 okt	Sabine en Fred	Henk
25 okt	Gerrard	Gerrard
1 nov	Ad	Ad
8 nov	Thom	Thom
15 nov	Diana	Liesbeth
22 nov	Jos	Natalie

Ben je verhinderd, ruil dan zelf...

...en geef het ook aan mij door wie er voor jou in de plaats zal komen.

• *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer:

2 Duif & Zoom

3 Collecte in corona-tijd

3 Van mij mag het wel weg
(Column van Marina)

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn
als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Gedicht

- 28 sept Regien Boysen
 29 sept Sabine Christiaans
 2 okt Cees Blaauw
 4 okt Freek van der Marck
 7 okt Hans Ernens
 8 okt Feline Meeuwissen
 23 okt Dorien Eldering
 24 okt Marian van der Meer
 9 nov Vincent Kemper
 23 nov Ton Visser
 26 nov Irina Ursu-Antonova
 29 nov Alexandra Ursu
 1 dec Mirjam van Golen
 10 dec Marc van de Giessen
 13 dec Hans Gildemacher

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs, Angela van der Marck en Hans Ernens. Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
 Indeling: Freek van der Marck.
 Eindvormgeving: Fred Vos.
 HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
 Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
 1017 WB Amsterdam
 e-mail: deduif@xs4all.nl
 website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
 Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
 Telefoon: 06 45949624
 Rabobank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 ovv. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgeloofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
 2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
 2017 - Kinderen van de voedselbank

Duif & Zoom

De Duif wekelijks vanuit de Duif en via Zoom! Dat was de belangrijkste uitkomst van de vergadering van aangeslotenen, na de viering op 6 september.

We zijn na de corona-sluiting half maart natuurlijk al die tijd doorgegaan, maar we gaan door met het houden van wekelijkse vieringen vanuit de Duif én met het combineren daarvan met een inbreng en betrokkenheid van gemeenteleden via Zoom.

In de uitnodiging voor de VA vandaag stond het vermeld: “Bij de start van de Corona-lockdown in maart was er geen gelegenheid om samen te komen om te bespreken op welke manier we, als Duif, onze vieringen zouden voortzetten. Zoals jullie weten hebben we onze vieringen via Zoom voortgezet en waren blij daar veel van onze Duiven te mogen verwelkomen. Zodra de lockdown versoepelde, in juni, zijn we gestart met de combinatie-vieringen in de Duif en via Zoom. In de vakantie hielden we de vieringen om en om via Zoom en in onze Duif. We hebben, tot nu toe, geen gelegenheid geboden aan onze aangeslotenen, om hun mening en inzichten wat dit betreft met elkaar te delen.”

Over die vraag werd gesproken in de VA in de Duif, maar ook, onder leiding van Helma, via Zoom door degenen die daarop waren aangesloten. De uitkomst van het Zoom-overleg werd verteld aan de Duif-VA.

De opvattingen waren eensgezind: de Zoom-vieringen worden om allerlei redenen als belangrijk, en als een aanvulling op de gewone Duif-vieringen ervaren. Sommige mensen kunnen (nog) niet naar de Duif komen, omdat ze nog niet met het openbaar vervoer kunnen, of omdat ze te ver weg wonen. Ook biedt Zoom allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals het laten zien van filmpjes die goed bij het thema passen. Bovendien konden we gedurende de eerste lockdown niet in de kerk, en het is denkbaar dat dat nog een keer gaat gebeuren. Dus Zoom biedt mogelijkheden en is waardevol.

Maar het houden van vieringen in de Duif zelf is uitgangspunt. Gedurende de zomerperiode was het praktisch niet mogelijk iedere week in de Duif bijeen te komen, maar dat gaan we vanaf nu weer wel doen. Met koor, en met Irina, met koffie na afloop, met een verantwoorde vorm van het breken en delen van brood en wijn en met inachtneming van de andere corona-maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand en het door de gemeenteleden niet meezingen.

Om de verworvenheden van Zoom zo veel mogelijk te benutten, werd gesproken over de mogelijkheid via Zoom teksten te lezen (zoals Helma vandaag ook deed), of zelfs de overweging te houden, of voorbeden, en om via Zoom vooraf en na afloop bij de zitting en het gesprek daarover betrokken te worden. Tegelijkertijd moet het niet te ingewikkeld worden, en moet het combineren met Zoom niet hinderlijk zijn voor de viering in de Duif zelf. Hiermee kunnen we nog volop experimenteren. Er werden vanuit de Zoom-VA goede suggesties gedaan, zoals het (van te voren) verspreiden van de teksten en/of het boekje, zodat tijdens de viering niet veel ‘geswicht’ hoeft te worden. Onder andere Ton wees er op dat onze ambities realistisch moeten zijn, en dat het om die reden misschien niet lukt iedere week mee te Zoomen.

We gaan het combineren van een wekelijkse viering vanuit de Duif mét mee-Zoomen wel proberen. Hoe dat verloopt bespreken we iedere maand op de liturgiebijeenkomst, iedere eerste maandag van de maand, te beginnen 5 oktober.

Een andere belangrijke gebeurtenis vandaag was het bedanken en in het zonnetje zetten van Yvonne van der Velden en Hortense voor het jarenlang bevrouwen van de koffiehoek. Ze steken het stokje over, maar door middel van een mooi boekje bloemen werden ze bedankt voor hun enorme inzet.

- Namens het bestuur, Gerrard Boot

Collecte in corona-tijd

In de afgelopen maanden waren er nauwelijks vieringen waarbij gecollecteerd kon worden. Verder hebben een aantal mensen, om verschillende redenen, hun maandelijkse bijdrage verlaagd of gestopt.

De huur van de kerk en het Hemeltje, ongeveer tweeduizend euro per maand, loopt echter gewoon door. Gelukkig hebben we wat reserves, zodat we deze tijd zijn doorgekomen.

Verder zijn we met Stadsherstel nog in gesprek over een huurverlaging over de afgelopen periode. Ook bekijken we de mogelijkheden een digitale collecte voor de bezoekers van de Zoom-vieringen.

Niettemin heeft de afgelopen periode een flinke wissel getrokken op onze reserves. Daarom is je financiële steun nu extra hard nodig! Mocht je nog niet maandelijks bijdragen, dan wil ik je vragen om daarmee te starten als je die ruimte hebt.

Richtlijn is Eur 25,- per persoon per maand.

Het liefst ontvangen we die in een vaste maandelijkse bijdrage, zodat we ook kunnen doorgaan met onze vieringen als je er een zondag niet bij bent. Als je even doorgeeft wat je wilt bijdragen, dan zorgen wij voor een contractje en maandelijkse incasso.

Zo kunnen we samen de vieringen blijven verzorgen.

Alvast heel hartelijk bedankt!

● *Namens het bestuur, Bert van der Meer, penningmeester*

Van mij mag het wel weg

Ik heb mij dapper en fatsoenlijk aan alle regels gehouden ook uit lijfsbehoud, maar ik word die corona ellende zo ontzettend zat.

Ik ga niet demonstreren met Viruswaarheid, ik geloof niet in complottheorieën, maar ik begrijp langzamerhand wel iets van de boosheid en onvrede die er in de samenleving heerst.

Joe Biden

De aanvaardingsspeech van Joe Biden deed mij iets, een toekomstige leider (naar ik hoop) die troost biedt aan het volk.

Nu hoeft Mark Rutte geen dominee te worden, maar de laatste tijd tijd mis is toch wel de echte empathie.

Empathie en begrip voor mensen die lijden onder het virus: minder of geen werk, minder of geen inkomen, onzekerheid, angsten, eenzaamheid. En dat je er af en toe van uit je dak kan gaan als jongere met weinig perspectief op een actief leven met een goed inkomen, kan ik ook snappen.

Hulp en leiding bieden

Regels alleen zijn niet genoeg meer. Daarnaast moeten we mensen hulp en (bege)leiding bieden bij het vinden van een nieuwe levensvulling of verandering van werk wellicht. Mensen die veel hebben meegemaakt, weten dat het leven na grote gebeurtenissen zoals nu corona heel anders wordt.

Wij maken het mee als collectief, als volk en ik reken niet op een snel herstel. Deze crisis verwerken, is rouwen en afzien van, het is stoppen met verlangen en vergelijken met vóór corona en kijken wat er wel kan.

● *Marina Slot - Bron: www.deduif.net*