

Dagthema: Wie de jeugd heeft...

Overweging 13 september – Jan Meijer

“... snelle selectie op het gevoel speelde ook een rol bij het vinden van de generatie Z in Amsterdam. Bij het woord kerk ...”

Eerste lezing uit Psalmen

Tweede lezing uit Romeinen

Derde lezing uit Anne Frank

Openingsgebed

Aan het begin van deze viering Herinneren wij ons de belofte van Jezus: Waar mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden.

Wij zijn hier met elkaar bijeengekomen om de nabijheid te voelen van die belofte en van elkaar.

En met elkaar te zoeken naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft. Amen.

Lied *H.Oosterhuis/A.Oomen*

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt, genoeg voor allen. (2x)

Daar bouwen wij veilige buurten,
wonen dooreen in wijken van vrede, in
schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven,
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de verschrikking. De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af. (2x)

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt,
genoeg voor allen. (3x)



Welkom

In de Duif is iedereen welkom. Wie of wat je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je overtuiging ook is. Ongeacht ras of afkomst of gender.

Dat is de kern van onze wens om zo iedereen in de Duif te ontmoeten in onze zoektocht naar het leven zoals Jezus bedoeld heeft. Vandaag betrekken we daar ook generaties bij.

Welkom van welke generatie je ook bent.

Van de stille generatie, babyboomers, de generatie X, Y of Z .

Iedere generatie kan jong van geest zijn en dat is dan ook de verbindende factor van vandaag.

Als in het kader van de generaties benoemde Babyboomer heet ik Lisa welkom als ingedeeld bij de generatie Z.

De generatie die verbinding zoekt in de cloud, de generatie die vanaf het prille begin niet anders weet dan dat er digitaal gecommuniceerd wordt. Een generatie die via social media verbinding zoekt en communiceert. Zij introduceert zich zelf, voor degenen die haar nog niet kennen.

Lisa van der Meer

Hallo allemaal,

Ik ben Lisa, mijn ouders gaan al jaren naar deze kerk en sommigen van jullie zullen mij dan ook kennen als de hyperactieve 4 jarige die rondrende door de kerk. Verder heb ik afgelopen kerst ook gesproken in de kerstnacht.

Vandaag sta ik hier omdat Jan mij vroeg samen met hem voor te gaan in deze viering over de verbinding tussen generaties. Ik ben trots lid van generatie Z, de generatie waarbij een telefoon vertrouwd is dan de paplepel en internet een gegeven is vanaf het moment dat ik geboren ben. Wij, als generatie Z staan op voor dingen die wij belangrijk vinden en doen dit met miljoenen tegelijk.

Zo bedacht iemand dat we plaatsen konden reserveren voor Trumps rally (een verkiezingsbijeenkomst) en deze vervolgens leeg konden laten.

Zodat hij voor een halflege zaal zou spreken. Dit idee verspreidde zich razendsnel, duizenden plaatsen werden op die manier gereserveerd, zonder de bedoeling te hebben er naar toe te gaan. Daardoor kwamen er enkele honderden mensen daadwerkelijk opdagen. Missie geslaagd.

Een korte snelle actie van Generatie Z.

Inleiding

Het gezegde is: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Maar de puntjes achter “wie de jeugd heeft” staan er niet zomaar.

Het is bijna een vraag! Wie heeft de jeugd?

Als een persoonlijke vraag aan iedereen. Dwars door de tijd en dwars door de leeftijd.

Heeft alleen de jeugd de toekomst?



Mogen de kinderen van Lesbos hun eigen toekomst maken, zorgt de jeugd ervoor dat de 70% aan wilde dieren weer terugkomen, dat zij de financiering van de Coronacrisis weer gaan terug verdienen? Allemaal retorische vragen. We weten het antwoord.
We kunnen het niet alleen.

Vandaag lezen en zingen we over verbinding en verbindende factoren. In tijd en in gebeurtenissen. Over visies en omstandigheden die gelijk blijven en veranderen. We lezen in psalm 103 over God als verbindende factor. In Romeinen over verbondenheid door vrijheid en respect en in het dagboek van Anne Frank lezen we over jonge mensen bij wie hun verbinding met hun toekomst in de verdrukking komt.

Welk woord raakt jou vandaag het meest als verbindende factor?

God, Jezus, liefde, jeugd, toekomst? De verbinding tussen generaties?

Vandaag kies ik voor jeugd. De geest van de jeugd die in ieder mens zit en de energie en verbinding kan zijn door alle generaties heen.

Lisa en ik wensen ons allemaal een inspirerende viering en ik hoop dat de bewerking van een lied van Paul van Vliet tot een gebed tegelijk een inspirerende oproep is.

Gebed

een bewerking van de tekst van Paul van Vliet

Ik hoop op mensen die bergen verzetten,
die door blijven gaan met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen die risico's nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan niet willen weten van water in de wijn.
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen,
die van tevoren niet vragen voor hoeveel en waarom. I
k bid om mensen die door blijven douwen:
van doe het maar wel, en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag, en van morgen, i
k bid om het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit,
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

Lied: Om liefde gaan wij eenl even *HuubOosterhuis/HermanRouw*

Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven met licht en met donker mee.

Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.

Om liefde gaan wij een leven,



graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven om weten en stille kracht.

Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen? Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.
Om iemand gaan wij een leven, wagen wij dood na dood, zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen, mijn liefde, mijn reisgenoot. Dalen van zwarte aarde, bergen
van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

Eerste lezing: Psalm 103:8-11

De heer is goed, hij vergeeft ons. Geduldig en vol liefde is hij
Hij blijft niet altijd boos,
Zijn woede gaat voorbij.

Hij wordt niet boos om iedere fout,
Hij straft ons niet zo streng als we verdienen. Hij doet onze schuld ver weg,
Zo ver als het westen weg is van het oosten. Want zijn liefde voor ons is groot,
Zo groot als de hele wereld.

Tweede lezing: Romeinen 14: 13-18

Vrienden we moeten elkaar niet meer veroordelen.
Laten we afspreken dat we het andere gelovigen niet moeilijk maken.
En dat we hun geloof niet in gevaar brengen. Ik weet zeker dat voedsel op zichzelf nooit
onrein is. Jezus heeft mij daarvan overtuigd.
Voedsel is alleen onrein voor je, als je gelooft dat het onrein is. Sommige Christenen geloven
dat bepaald voedsel onrein is. Als je met hen eet, moet je zulk voedsel dus niet op tafel
zetten. Want dan maak je het moeilijk voor hen. En dan behandel je hen niet met liefde.
Breng hen dus niet in gevaar door voedsel. Want dan maak je de vrijheid die God jullie geeft,
kapot. Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt! Het gaat erom
dat we goed zijn voor elkaar, en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de
Heilige Geest in ons is.
Als je Christus zo dient, dan doe je wat God wil.
En dan zal iedereen respect voor je hebben.

Lied: Lied van alle dagen

H.Oosterhuis / A.Oomen

Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen.
Nooit andere goddelozer mensen dan wij.

Maar er was daglicht,
alle dagen, wat ook gebeurde, alsof wij liepen
over een onzichtbaar weefsel, boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.



Nooit werd iemand weg getild uit de tijd.
Maar soms even wordt lijden opgeschort
of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.

Derdelezing: Anne Frank *Joodsvluchtelingenschrijfster 1929-1945*

Wij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid en zo totaal verwoest.

Overweging

Jonge mensen die in de verdrukking komen door de omstandigheden.
Hun toekomst en bij Anne letterlijk haar leven in gevaar.

Anne Frank was ongeveer 14 jaar toen ze dit schreef. De generatie Z is nu tussen de 5 en de 20. Greta Thunberg inmiddels 17, was 15 toen ze de aandacht zocht voor de rampzalige ontwikkelingen van onze aarde. De overeenkomst tussen Anne en Greta is de massale aandacht die ze alle twee bereikten.

Het verschil in de tijd die het duurde in het gebruikte medium en daardoor de snelheid waarmee dat werd bereikt. De kracht van een jonge en frisse geest is de overeenkomst. Anne Frank behoort op die manier tijdloos bij de huidige generatie Z.

De huidige generatie Z die geboren is met de middelen voor een snel en massaal bereik. Die daardoor ook anoniem resultaten kunnen behalen en dat veelal anoniem willen behalen. Zoals voor de verkiezingsovereenkomst van Trump. Ze selecteren snel op hun gevoel en zijn door de social media snel met elkaar verbonden en kunnen snel tot actie overgaan. In mijn gesprekken met generatiegenoten van Lisa bleek ook dat de schroom om voor het voetlicht te treden ook ingegeven is door diezelfde social media.

De angst om van alles over je heen te krijgen via bijvoorbeeld twitter of Instagram is groot. Voor je het weet ben je de grip op je eigen leven kwijt. De snelle selectie op het gevoel speelde ook een rol bij het vinden van de generatie Z in Amsterdam.

Bij het woord kerk werd al afgehaakt op de vraag om aan kerkgangers duidelijk te maken wat hen bezighield. De generatie Z, waarover veel werd gesproken de afgelopen maanden en waar gelukkig inmiddels meer mee wordt gesproken over de gevolgen van de tijd waarin we nu leven.

Generaties worden ingedeeld in tijd. En daarmee in de tijdgeest die altijd bij die generatie zou blijven horen.

Maar tijdgeest is een gegeven van het nu als het om de weg naar de toekomst gaat. Een tijdgeest die verandert. Zoals de beleving van God die we lezen in de psalm met de tijd en de tijdgeest verandert met het door de tijdgeest zich vernieuwende geloof.

Het geloof in de vrijheid en het respect voor anders denkenden en gelovigen is gelukkig een wens en streven met een eeuwige tijdgeest. Zoals terug te lezen is in de tekst van een deel van de brief aan de Romeinen.



Als tijdgeest en jeugd een verbinding zijn tussen alle generaties dan kunnen we de krachten bundelen.

Jeugd in de betekenis van jeugdig elan gaat dwars door de generaties heen. Zoals van elkaar leren de verbinding is. Alle generaties kunnen van elkaar leren en met elkaar werken aan de toekomst. Met jeugd als verbinding. En wie die jeugd in zich heeft, ongeacht de generatie, heeft ook de toekomst.

Laten we blijven geloven in die verbinding met de toekomst die van ons allemaal is. Met jeugdig elan voor iedereen. Amen

Pianomuziek

In de zoektocht naar wat geloof voor mijzelf en misschien ook voor jou betekent bewerk ik teksten die ik tegenkom. Zo kom ik vanuit een geloofsbelijdenis die op een cd staat die we als voorganger als bron gebruiken voor de vieringen tot een belofte naar de toekomst en het geloof in de toekomst. En geloven is niet zeker weten maar een belofte maakt schuld. In een tijd dat hoop gekoppeld wordt aan een negatieve test als positief gegeven, wil belofte gekoppeld aan schuld ook positief zien.

De belofte gaat als volgt.

Geloofsbelofte

Ik wil blijven geloven in het recht van de mens,
in de open hand, in de macht van de geweldloosheid.

Ik zal blijven geloven dat alle mensen, mensen zijn,
ongeacht ras, rijkdom, afkomst en gender.

Ik wil blijven geloven dat recht gelijk is, hier én daar,
en dat vrijheid voor iedereen hetzelfde hoort te zijn.

Ik zal blijven geloven in de liefde die alles verdraagt,
in de ware weg van mens tot mens.

Ik wil blijven geloven in een schone aarde
en de optelsom van mijn kleine daden als bijdrage.

Ik durf altijd te blijven geloven in de nieuwe mens,
in de woorden van Jezus over een nieuwe aarde
die zuiver is en waar vrede
en gerechtigheid zal wonen. Amen

Tafellied: Hier wordt het land gezocht *J.v.Opbergen / J.Geraedts*

Hier wordt het land gezocht waar wij gelijken zijn,
niemand apart en geen kleuren die minder zijn.

Hier wordt de tijd verhaast dat wij elkaar verstaan,
handen die wenken en ogen die opengaan.

Hier wordt de Stem gehoord die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op ooit hun bevrijdingsdag.

Hier is het woord van God die ons geschapen heeft:

"Waar is je zuster, de broer die jou nodig heeft?"

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,
hoe wij genezen van heersen en misverstaan.

Nodiging **Breken en delen van brood en wijn**

Lied: Delf mijn gezicht op *H.Oosterhuis/B.Huijbers*

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie mij ontmaskert, zal mij vinden.
Ik heb gezichten, meer dan twee,
ogen die tasten in den blinde,
harten aan angst voor angst ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, maak mij mooi, maak mij mooi.

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden,
en zal zichzelf opnieuw verstaan,
en leven, bloot en onomwonden,
aan niets en niemand meer ten prooi.
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, maak mij mooi, maak mij mooi.

Gebed

Het Onze Vader *vrij hertaald J.Meijer*

Eeuwige, alom aanwezig.
Laat uw geest bij ons blijven,
in ere worden gehouden
en de overhand hebben.
Ook in deze wereld
waarvoor wij de zorgplicht hebben.
Houd ons weg van verkeerd handelen.
Breng ons dagelijks het goede.
Vergeef ons en laat ons elkaar vergeven
Laat ons voor elkaar zorgen
met de kracht van uw geest.
Overal en voor altijd.

Slotlied: Die mij droeg *Oosterhuis / T.Löwenthal*

Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte.



En als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

Zegenbede

Vrij naar Franciscus

Zegen ons met onrust
over te simpele verklaringen,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
opdat we met diepgang in ons hart leven.

Zegen ons met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
opdat we samenwerken voor recht, vrijheid, en vrede.

Zegen ons met tranen
van medeleven voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger, en oorlog
opdat we ons inzetten naar vermogen.

Zegen ons met de dwaasheid
van niet denken maar doen
door kloven te overbruggen
Opdat we samen verschil kunnen maken in de wereld.

Zegen ons met jeugdig elan.
Opdat we kunnen doen
waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

