

Oecumenische basisgemeente

De Duif

Staan in Licht – Advent en Kerst

In het donker van deze tijd geven we de hoop niet op. We verwachten de geboorte van het Licht en we bereiden ons voor.

Jij en ik, we gaan op weg naar een nieuwe geboorte.

Jij en ik zijn vrij verbonden in het nieuwe

Licht, straks op die donkerste dag van het jaar.

Wij zijn een gemeenschap, wij zien en dragen samen, onstuitbaar vrij, zo licht als Gij.



Door de steeds veranderende maatregelen voor het overwinnen van het coronavirus, is het nog niet zeker of de vieringen in het kerkgebouw De Duif kunnen plaatsvinden.

Zeker is wel dat we iedere week via Zoom de vieringen uitzenden. Op de homepagina van onze website kun je vinden of de viering alleen online zal zijn of gecombineerd Zoom/De Duif, ook de code om in te loggen staat daar bij.

Staan in Licht

Advent en kerstcyclus 2020

29 november 10:30 uur Marc van de Giessen en Helma Schenkeveld

Gewenst zijn - Ook jij bent gewenst, op deze aarde. Sluit vrede met wie je bent, met je mooie en je rauwe kanten. Licht kent ook schaduw. Beide zijn gewenst.

6 december 10:30 uur Bert van der Meer

We zijn verbonden - We zijn op veel manieren aan elkaar verwant. Als we elkaar óók nog de hand reiken vóelen we het ook. Verbonden met elkaar, samen!

13 december 10:30 uur Diana Vernooij

Je volgt je ster - Wie volg jij, wat volg jij – als je geïnspireerd bent en hoe blijf je vrij vanuit de verbondenheid met het leven?

20 december 10:30 uur Ingeborg Schenkels

We dragen samen - Groot leed, de grote vraagstukken, ze zijn niet in je eentje te dragen. Samen kunnen we dat aan.

24 december 16:30 uur - **Kinderkerst**

Shinen naar 2021 – Kerst in een ander licht

Bert van der Meer

Bij de geboorte van het licht zie je als eerste je naaste. Samen, kijk samen naar de wereld en droom over volgend jaar. Shinen naar 2021!

24 december 22:00 uur - **Kerstdnacht 2020**

Gewenst herboren - Jan Meijer en Helma Schenkeveld
De donkere kanten van het afgelopen jaar werpen **Nieuw Licht** op hoe we samen verder kunnen. Als herboren komen we uit de crisis tevoorschijn. We zien de verbinding met de gemeenschap van mensen, met nieuw Licht op Leven.



Oecumenische
Basisgemeente **De Duif**