

Onverschilligheid

In een recente aflevering van tv-programma Buitenhof waren twee deskundigen uitgenodigd om hun visie te laten schijnen over het probleem van de radicalisering onder jongeren. De ene had zich gespecialiseerd in de jongeren van Europa, de andere over dat probleem bij de Nederlandse jongeren.

Het probleem dat hierbij centraal stond, waren niet zozeer de rellen en rotzooi trappende jongeren, maar was de modderstroom van racistische en antisemitische ideeën en leuzen die in die kringen welig tierden. We hebben nog niet zo lang geleden volop kunnen 'genieten' van de wildgroei van dit kwaad bij jongeren van een politieke partij.

In het Buitenhof-gesprek bleek dat het verschijnsel van de radicalisering een kwestie is van jongeren: het hoort bij hun leeftijd. Maar dat er grenzen in dat proces schrikbarend overtreden worden, is niet iets om achteloos als een jongerenprobleem terzijde te schuiven als een voorbijgaande gril. Het is een dodelijk gif voor een samenleving die naar leefbaarheid voor iedereen en gemeenschap zoekt.

In het gesprek werd naar dieper liggende oorzaken gezocht. Een paar elementen van dat gesprek bleven bij mij hangen: de jeugd van tegenwoordig is materieel gesproken enorm verwend door de schijn van de maakbare wereld. Alles is toch mogelijk en elke tegenslag is een bedreiging die bestreden moet worden. Dat hierbij achterklap, roddel en leugens dan ruim baan krijgen, ligt voor de hand omdat niet naar de echte oorzaken wordt gezocht. Dat hierbij in onze moderne tijd van communicatiemogelijkheden de hulp via Facebook, Twitter en hoe dat ook allemaal moge heten niet onderschat mag worden, is ook een waarheid als een koe.

Eigenlijk, zo bleek in het gesprek, is op al die invloeden en mechanismen moeilijk greep te krijgen. Het kan allemaal zomaar voortwoekeren, ondergronds en ook in een keurige verpakking. Het grootste gevaar hierbij, zo zei een van de deskundigen, is de onverschilligheid van de omstanders die zien horen en zwijgen om wat er gebeurt.

De Spaanse schilder Francesco de Goya (1746 - 1828) schilderde in 1797 een tafereel dat hij de titel meegaf 'De slaap van de Rede brengt monsters voort'. Het is het beeld van een liggend figuur omringd door allerlei monsterlijke gedaantes met felle ogen. Beeldender had de schilder het gevaar van onverschilligheid niet kunnen weergeven!

Dat de Advent, onze speurtocht naar het Licht, ons helpt de sluipende onverschilligheid te lijf te blijven gaan, om als herboren uit de crisis tevoorschijn te komen als een gemeenschap van mensen met nieuw Licht op Leven.

• *Harris Brautigam*

Nr 5 - 13 december 2020

Volgend nummer verschijnt 31 januari 2021

Inleveren kopij tot uiterlijk 21 januari

Vieringen en voorgangersrooster

Aanvang zondagsvieringen 10:30 uur

20 dec	Ingeborg Schenkels
24 dec	Kerstavond
16.30 uur	Kinderkerstviering met Bert van der Meer
22.00 uur	Kerstnachtviering door Helma Schenkeveld en Jan Meijer
27 dec	Marc van der Giessen
3 jan	Ingeborg Schenkels Drie Koningen
10 jan	nog niet bekend - zie website
17 jan	nog niet bekend - zie website
24 jan	nog niet bekend - zie website
31 jan	nog niet bekend - zie website
7 feb	Verkiezingenzondag
	voorganger nog niet bekend

Agenda

24 dec	Kerstavond
16.30 uur	Kinderkerstviering met Bert van der Meer
22.00 uur	Kerstnachtviering door Helma Schenkeveld en Jan Meijer
3 jan	Voordracht nieuwe kandidaten bestuur, voorgangers & jaardoel
7 feb	Verkiezingen bestuur, voorgangers & jaardoel

Inrichten kerkruinte & Sluiten

Vanwege het Covid-19 virus is De Duif tot nadere berichtgeving gesloten.

Duifvieringen houden wij via Zoom.

Volg de mededelingen op onze website: www.deduif.net

• *Liesbeth Broekhoff*

En verder in dit nummer:

- 2** Een stille decembermaand
- 3** Wat doen we met Kerst dit jaar?
- 3** Vredesvlucht 6 december 2020
- 4** Vredesvlucht 30 september 2020
- 4** Advent- en Kerstprogramma

Het Groene Licht en alle overwegingen zijn als PDF beschikbaar op www.deduif.net

Gedicht

13 dec	Hans Gildemacher
14 dec	Yvonne van der Velden Jelte Moerkamp
29 dec	Hannah van der Meer
2 jan	Jos Pruissen
9 jan	Lida Alberse
10 jan	Helma Schenkeveld
27 jan	Liesbeth Broekhoff
28 jan	Yael van der Marck

Een stille decembermaand

December 2020, een stille december maand. Niet stil op Zoom, want daar vinden prachtige Duif-vieringen plaats. En ook niet stil tijdens de voorbesprekingen, want menig Duif laat van zich horen op de maandelijkse liturgiebijeenkomsten. Maar stil op de Prinsengracht, en stil op de Utrechtsedwardsstraat. Want we hebben al vele weken lang geen fysieke vieringen in het Duif-gebouw kunnen houden, en het Hemeltje ligt er ook verlaten bij. Soms werd er gezoomd vanuit de Duif, en dan was daar de voorganger en een enkeling voor de technische ondersteuning en als toebeorder. Maar overal is het stil. Erg stil.

Beste Duiven,

Hoewel de zoomvieringen een groot succes zijn, met stevast rond de 40 deelnemers, heeft het gebrek aan fysieke vieringen zijn weerslag op ons functioneren als gemeente. Dat begint natuurlijk al met kerst. Op het moment dat ik dit schrijf (maandag 7 december) vind er morgen een persconferentie plaats waarbij premier Rutte bekend zal maken of de huidige maatregelen zullen veranderen. Maar een zodanige verruiming dat er weer een fysieke kerstviering voor een groot aantal Duiven én 'losse' belangstellenden zal kunnen plaatsvinden, verwacht ik niet. En dat heeft niet alleen invloed op het samenzijn (een volle kerstkerk is toch een van de hoogtepunten van het jaar), maar ook op onze financiën. Want de kerstcollecte is een welkome aanvulling op onze inkomsten.

En dat brengt mij gelijk op de andere kant van de corona-crisis: die heeft direct grote invloed op de financiële middelen van de Duif. We komen vaak niet helemaal uit met ons huishoudboekje, maar dat is niet erg, want we hebben een voldoende buffer. Maar met het verlies zoals dat voor 2020 te verwachten is, gaat het hard. Hoe we als Duif in 2021 onze vieringen vorm kunnen geven, weten we nu niet. We weten niet wat er dan kan, en of we weer fysiek bij elkaar kunnen komen.

Wat we wel weten is dat we nadrukkelijker dan voorheen stil moeten gaan staan bij de toekomst van de Duif. Hoe kunnen we alles op alles zetten, om met de Duif door te gaan? Daarover zullen we in de eerste helft van 2021 met elkaar in gesprek gaan. Ieders inzet daarbij is nodig, alle goede ideeën zijn welkom.

Wanneer we dit precies gaan doen kunnen we nu nog niet zeggen. Dat zal er ook van afhangen wanneer weer enige versoepeling van de regels te verwachten is. We zullen jullie daarover zo spoedig mogelijk berichten.

Tot zo ver de dagelijkse zorgen. Ons resten nu nog twee adventszondagen, en dan is het kerst.

Ik wil jullie, namens het bestuur, heel mooie kerstdagen toewensen. Met elkaar, met je geliefden en dierbaren.

Hartelijke groet,

● *Gerrard Boot*

Colofon

Het Groene Licht is een uitgave van de Stichting De Duif. Verantwoordelijk voor de inhoud is de redactie: Hortense Ghijs en Angela van der Marck.
Eindredactie: Dorien Gransjean-Eldering
Indeling: Freek van der Marck.
Eindvormgeving: Fred Vos.
HGL is onder andere een podium voor discussie. Ingezonden stukken zijn welkom, maar de redactie behoudt zich het recht voor van niet plaatsen en inkorten.

Adressen

- Stichting De Duif
- Oecumenische Basisgemeente De Duif
- Stichting tot Beheer van De Duif
- Redactie Het Groene Licht
Postadres: Utrechtsedwardsstraat 7
1017 WB Amsterdam
e-mail: deduif@xs4all.nl
website: www.deduif.net
- Stichting De Duif, entree kerkzaal
Prinsengracht 756, 1017 LD Amsterdam
Telefoon: 06 45949624
Bank: NL20 RABO 0173 6297 92

Verzending HGL

Hortense Ghijs 020 6266155

Abonnement HGL

Door overmaken van € 20,00 per jaar op Raborek. NL20 RABO 0173 6297 92 o.v.v. Abonnement HGL wordt je postabonnee.

Hoe word ik aangeslotene?

Wie zich met de Duifgelofsgemeenschap verbonden voelt, kan zich melden bij het bestuur met het verzoek in het register van Aangeslotenen te worden opgenomen. Aangeslotenen kunnen onder meer participeren in de democratische besluitvorming. Van hen wordt actieve deelname verwacht.

Jaardoel - maandcollecte

2020 - *Liliane Fonds*

- 2019 - Hospice daklozen Centraal Azië
- 2018 - Stichting Paballong HIV/AIDS
- 2017 - Kinderen van de voedselbank
- 2016 - Liefdevolle massage bij kanker
- 2015 - The Dreamcatcher Foundation.
- 2014 - Hospice Kuria
- 2013 - De Regenboog Groep
- 2012 - Voedselbank Amsterdam

Wat doen we met Kerst dit jaar?

Dat is een wederkerende vraag, althans in onze familie. Dan komen alle mogelijke scenario's op tafel, bij wie, welke dag. Wie heeft er al andere afspraken met (schoon)familie, wie moet er toevallig werken enzovoort enzovoort. Uiteindelijk komen we er altijd uit, maar dit jaar is dit wel een stuk lastiger. Worden de huidige maatregelen wel of niet versoepeld tijdens Kerst?

De cijfers gaan als een rollercoaster, dus het flinterdunne optimisme is al weer verdwenen. Dus maximaal drie personen mag je thuis ontvangen op dit moment. En dat heeft nog meer reden tot organisatie talent en/of discussies. Want ach, dat ene familie lid of goede vriend meer of minder, mits hij/zij zich oké voelt, is dat dan zo'n dilemma? We zijn uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Tja en daar denkt menigeen totaal anders over. Van zeer voorzichtig en bevreesd, tot meer nuchter en alle variaties daar tussen in zijn mogelijk.

Weten jullie in welke fase we zitten met betrekking tot de routekaart corona? Ernstig/zeer ernstig of daar ergens tussenin? Is het minder veilig in een restaurant uit eten te gaan met tafeltjes op gepaste afstand of in een volle IKEA of supermarkt rond te huppelen? En dan die eeuwige discussies over de mondkapjes. Jaap zei maandenlang 'niet bewezen dat het veiliger is' en uiteindelijk beslist Nederland als laatste land van de EU, dat het nu dan toch maar moet.

Corona an sich (en zeker die er door getroffen zijn) is al erg genoeg. Meer irritant zijn de slepende discussies, zoals daags na (hoera!) een vaccin. Dit toch wel goede nieuws werd vrijwel direct verstomd door talloze discussies over wel/niet inenten. Volgens mij bepaald een mens dit nog altijd zelf, wat een ander daarvan ook vindt.

En dan dus die Kerst, hoe gaan we dit nu vieren dit jaar? Hoe gaan we dat wel/niet in de Duif vieren? Of komt er alleen een Zoom-viering? Ook dat is nog niet bekend. Laten we in ieder geval proberen om de spirit van Kerst voor dit jaar uit te stralen in licht en warmte. Warmte voor elkaar, voor elkaars standpunten, voor elkaars zorgen of hoop. En warmte voor onze Duif, die we allemaal zo missen. Ik had graag dit jaar meegezongen in het koor, zoveel mooie liederen gaan door mijn hoofd. Dan denk ik aan het prachtige lied:

*Aarde deze, enig denkbare
Rond en blauw in de ruimte
Met zon, maan en sterren
Seizoenen, rivieren
Rivieren die stromen naar zee*

Dan beleef ik zo'n klein geluksmomentje en denk ik: alles komt heus weer een keer goed.

Fijne Kerst lieve Duiven! Bij wie en hoe je het ook viert, wees warm voor elkaar.

Alvast heel hartelijk bedankt!

● *Hans Ernens*

Vredesvluchtzondag 6 december 2020

Voorganger: Bert van der Meer

"We zijn nog niet klaar met de lichtjes in deze viering, want er is vandaag een vredesvlucht. De vredesvlucht vliegt vandaag naar Haarlem, naar het huis van Natalie Hakhoffen Erwin Uiterwijk.

"En Erwin wil ik graag even toespreken:

"Erwin, jij deed het geluid in de Duif vóór maart van dit jaar en dat was voor jou goed te overzien. Toen kwam Corona en gingen we vieringen doen in Zoom. Dat was eigenlijk niet jouw ding. Toch stak je je vinger op toen we zochten naar ondersteuning en je besteedde vele uren in het leren kennen van de software, ermee werken, doorloop doen met de voorganger. En de voorgangers ontlasten van de techniek, want dat zag je als jouw taak. En het lukte; steeds een stapje verder in het ontdekken van de techniek. En ik merkte dat je daarin groeide; zo had ik het vrijdag nog met je over opnemen in de cloud. En ik hoorde je trots vertellen over de grotere internet-snelheid die je nu hebt vanuit jullie huis.

"Al een paar maanden zin ik op een mogelijkheid om jou hierin te erkennen en het moest zo zijn dat ik vandaag een vredesduif mag uitreiken. Ik heb Natalie gebeld en gevraagd of zij dacht dat jij het op prijs zou stellen en volgens haar paste dat wel. Ze kent jou goed, denk ik, dus ik kan daarop vertrouwen.

"Erwin, jouw inzet, trouw, doorzettingsvermogen en techniek maakten het mogelijk dat we elke zondag onze viering konden doen. Daarmee hebben we niet alleen de basis gelegd voor het doorgaan van onze vieringen, maar daardoor waren ook veel uitgevlogen Duiven daarbij, van Hengelo tot de Dordogne en Italië. En voorgangers konden vernieuwen, met filmpjes, kamertjes om na te praten en voorbeden van iedereen.

"Het is om die bijdragen dat ik Natalie wil vragen jou de vredesduif op te spelden."

Vredesvluchtzondag 30 september 2020

Voorganger: Ingeborg Schenkels

“In de zomer van 2015 hadden drie Amsterdamse vrouwen er genoeg van om machteloos toe te kijken hoe er moeders, vaders en kinderen verdronken tijdens hun vlucht naar veiligheid.

“Deze vrouwen besloten de kinderen en hun families te gaan helpen en startten een enorme inzamelingsactie voor babydragers. Zonder EHBO diploma en nog nooit in de frontlinie gestaan van een humanitaire crisis vlogen de vrouwen, met veel media aandacht, vol energie en met 1000 babydragers in het ruim naar Lesbos.

“Hier werd gelijk duidelijk dat de situatie veel schrijnender was dan ze zich hadden voor kunnen stellen en schakelden ze gelijk; naast de babydragers werden er ook bananen en flesjes water uitgedeeld aan de mensen die zonder enige bezittingen of geld hun thuisland waren gevlucht en kilometers moesten lopen. Een groter plan, en meer hulp was nodig, dus bedachten de vrouwen onze formule: elke week een fris, nieuw team van over de hele wereld de kans geven om op Lesbos het verschil te maken. Het doel? De vlucht, en steeds vaker het verblijf van mensen op de vlucht iets dragelijker te maken. *Because We Carry* gelooft dat je zelf de verandering moet zijn die je graag ziet in de wereld. Daarom gaan er via *Because We Carry* wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar mensen op de vlucht te helpen. Naast het uitdelen van het broodnodige als eten, tenten en droge kleren, proberen de teams van BWC ook een glimlach, respect en wat hoop te brengen.

“Dit is hun motto: We houden van daadkrachtige naastenliefde. Om onze hulp zo relevant en efficiënt mogelijk te laten zijn, bepalen we ter plekke waar het meeste behoefte aan is. Voor ons handen-uit-demouwen-werk hebben we goedkeuring van de UNHCR en we werken dagelijks intensief samen met andere hulporganisaties, zoals o.a. *Movement On The Ground* en *The Giving Food Truck*. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring; elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel terecht.”

Advent en Kerst in De Duif

In het donker van deze tijd geven we de hoop niet op. We verwachten de geboorte van het Licht en we bereiden ons voor. Jij en ik, we gaan op weg naar een nieuwe geboorte. Jij en ik zijn vrij verbonden in het nieuwe Licht, straks op die donkerste dag van het jaar. Wij zijn een gemeenschap, wij zien en dragen samen, onstuitbaar vrij, zo licht als Gij. Door de steeds veranderende maatregelen voor het overwinnen van het coronavirus, is het nog niet zeker of de vieringen in het kerkgebouw De Duif kunnen plaatsvinden. Zeker is wel dat we iedere week via Zoom de vieringen uitzenden. Op de homepagina van onze website kun je vinden of de viering alleen online zal zijn of gecombineerd Zoom/De Duif, ook de code om in te loggen staat daar bij.

Advent en kerstcyclus 2020 - Staan in Licht

29 november 10:30 uur Marc van de Giessen en Helma Schenkeveld
Gewent zijn - Ook jij bent gewent, op deze aarde. Sluit vrede met wie je bent, met je mooie en je rauwe kanten. Licht kent ook schaduw. Beide zijn gewent.

6 December 10:30 uur Bert van der Meer
We zijn verbonden - We zijn op veel manieren aan elkaar verwant. Als we elkaar óók nog de hand reiken voelen we het ook. Verbonden met elkaar, samen!

13 december 10:30 uur Diana Vernooij
Je volgt je ster - Wie volg jij, wat volg jij – als je geïnspireerd bent en hoe blijf je vrij vanuit de verbondenheid met het leven?

20 december 10:30 uur Ingeborg Schenkels
We dragen samen - Groot leed, de grote vraagstukken, ze zijn niet in je eentje te dragen. Samen kunnen we dat aan.

24 december 16:30 uur - Kinderkerst
Shinen naar 2021 – *Kerst in een ander licht Bert van der Meer*
Bij de geboorte van het licht zie je als eerste je naaste. Samen, kijk samen naar de wereld en droom over volgend jaar. Shinen naar 2021!

24 december 22:00 uur - Kerstnacht 2020
Gewent herboren - *Jan Meijer en Helma Schenkeveld*
De donkere kanten van het afgelopen jaar werpen Nieuw Licht op hoe we samen verder kunnen. Als herboren komen we uit de crisis tevoorschijn. We zien de verbinding met de gemeenschap van mensen, met nieuw Licht op Leven.